

Protestantse Gemeente Winterswijk



Kerkenwerk

21e jaargang nummer 312 - donderdag 22 februari 2024



De volgende editie verschijnt op 21 maart

Witte lakens

Een jonge man was weggegaan bij zijn ouders en had het ruige en wilde leven opgezocht. Hij vierde zijn vrijheid met drank en drugs. Het leven was echter te ruig en te wild en het bracht hem uiteindelijk in een totale faillissement. Hij had geen geld meer, vrienden hadden hem in de steek gelaten: hij zat diep in de put. Helemaal ten einde raad, schrijft deze jonge man een brief naar zijn ouders. Hij schrijft: "Lieve mama en papa. Ik heb gezondigd tegen jullie. En ik heb gezondigd tegen God. Ik ben het niet meer waard dat jullie me je zoon noemen. Er is ook geen enkele reden om van mij te houden of me thuis weer te verwelkomen. Je kan niet dieper zinken dan ik heb gedaan. Ik zit op de bodem van de put. Graag zou ik weer naar huis terug komen, en dat kan nu ook. Ik heb een treinticket kunnen bemachtigen. De trein rijdt langs onze boerderij, je kunt hem vanuit de bocht zien komen. Zouden jullie een wit laken aan de waslijn buiten willen hangen dat ik kan zien vanuit de trein als ik weer welkom ben thuis? Als er geen laken hangt, snap ik dat en zal ik niet naar huis komen."

Nadat hij de brief had gepost, ging hij op weg. Na een paar dagen zat hij in de trein die langs de boerderij van zijn ouders zou rijden. Hoe dichterbij hij op de plaats van bestemming kwam, hoe zenuwachtiger de jongeman werd. Zo zenuwachtig dat hij het bijna niet kon uithouden. Hij vroeg aan een man die tegenover hem zat in de treincoupé of deze voor hem uit het raam wilde kijken. "Als we rond de volgende bocht rijden, kunt u een boerderij zien aan de linkerkant. Het is een wit huis met een oude rode schuur. Het hek is oud en in de achtertuin staat een waslijn. Het is misschien een vreemde vraag, maar zou u voor mij willen kijken of er een wit laken hangt aan deze waslijn?" Het hart van de jongeman bonkte in zijn lijf van de zenuwen. De man stond op en keek naar de boerderij toen ze door de bocht reden, "Kijk, kijk, kijk. Moet je eens zien! De hele waslijn hangt vol met witte lakens! Maar niet alleen de waslijn, ook de eikenboom die ernaast staat, en uit de ramen hangen lakens." Het was voor de jongeman duidelijk: hij was welkom thuis!

Bron: www.christelijkeverhalen.nl



In deze uitgave...



4 - Huispaaskaars



5 - Maquette Zonnebrinkkerk



7 Zangavond



10 - Oecumene

Leren van kinderen...

door Anne-Mieke Tijssink

Toen de koning zijn kersttoespraak begon met te spreken over het Kerstkind, geboren in het gebied waar kinderen nu geen kind meer kunnen zijn, moest ik denken aan de woorden uit lied 1002 uit ons Liedboek: "Wie vrede zoekt moet vechten in de loden schoenen van de angst. Maar kreupel en verminkt geraakt, weten wij: toekomst duurt het langst."

Staat toekomst hierin gedeeltelijk synoniem voor kinderen van nu?

Op mijn netvlies verschijnt direct het beeld van 10.000 kinderschoenen op de Dam, voor elk kinderslachtoffer in Gaza één. Schoenen van angst...

Met nog vers in het geheugen het mogen helpen verzorgen van de Viva-Kids, een kinderkoor uit Zuid-Afrika dat hier een paar dagen in Winterswijk verbleef, was de kern van dit artikel geboren.

Neem nou deze Viva-Kids, afkomstig uit onveilige townships. Zij lopen dagelijks vele kilometers om op een veilige school kansen te krijgen en onderwijs te volgen. Kansen om daarna, via een beroepsopleiding of universiteit, in de toekomst wat te kunnen betekenen voor de kinderen van de volgende toekomstige tijd. Zij durven vanuit hun loden schoenen al verder te kijken... Dat maakte veel indruk op mij.

Voor ons misschien moeilijk voor te stellen, wonend in een land waar de motivatie om te leren op school steeds minder wordt. Vraag blijft: Wat kunnen deze kinderen óns leren?

Ook de minimusical 'Een herder kijkt verder...', die ik samen met 15 kinderen mocht instuderen en opvoeren tijdens de Lichtjesticht van de gezamenlijke kerken, zit nog vers in mijn geheugen.

Deze musical-kinderen die vol overgave tot 5x toe de musical met elkaar opvoerden. Wat konden wij, volwassenen, veel leren van het oog blijven houden van de oudsten voor de jongsten, van hun tomeloze inzet, van hun verwondering voor het verhaal, en van hun SAMEN.

Wij, levend in dit rijke landje, vergeten misschien te vaak om met de kinderen mee te kijken, op hun 'ooghoogte'? De afgelopen maanden, als (pre)pensioengerechtigde juf, deden mij beseffen hoeveel ik in mijn leven van kinderen geleerd heb en nog steeds mag leren.

Op het platform 'HetKind' verscheen onlangs een blog van Bart Heeling met als titel 'Ik bleef trouw aan de kinderen, ik kon niet anders'. Hij schreef: "Zo ongeveer tijdens elk functioneringsgesprek in het regulier onderwijs kreeg ik hetzelfde te horen: 'Pedagogisch ben je heel sterk hoor Bart, maar...' Om vervolgens anderhalf uur lang te horen wat niet goed was. Ik moest toch wat consequenter zijn, de timer gebruiken en het stoplicht op rood zetten wanneer het stil moest zijn, regels visualiseren. Ik moest."

Tijdens het lezen van dit blog herkende ik veel. Ook mij werd verteld veel meer te moeten handelen vanuit het (systeem)denken van tegenwoordig, compleet met controleafvinklijsten. Geen eigen kennis- of ervaringsvermogen hierbij inzetten. Geen vragen meer stellen. Slechts onderwijsuitvoerder zijn...

Echter ook ik kon niet anders dan trouw blijven aan de kinderen omdat zij ons juist vanuit het niet moeten en vanuit hun kind zijn, zóveel te leren geven in hun verwondering, creativiteit, onvoorwaardelijke liefde, leehonger, veerkracht, leven...

De koning eindigde zijn kersttoespraak met: 'Hoe groot de verscheidenheid ook is, hoe verschillend onze overtuigingen en dromen ook mogen zijn, waar onze wieg ook stond, in het Koninkrijk der Nederlanden mag iedereen zijn stem laten horen en op voet van gelijkwaardigheid méé bouwen.' Geen kwestie van móeten dus, maar van mee mogen bouwen...

Zouden kinderen, vanuit hun kinderlevenskunst, niet het fundament daarin kunnen vormen i.p.v. onze volwassen systemen? Net als het fundament voor de hele wereld, vanuit de geboorte van dat ene Kind, waarvan helaas zijn geboorteplaats door onze koning beschreven moest worden als volgt: 'Waar ooit de kribbe stond en de engelen zongen, staan mensen nu fel tegenover elkaar. Er zijn diepe wonden geslagen en vrede en verzoening lijken verder weg dan ooit.'

Het deed me denken aan de tv-beelden van kinderen in verschillende oorlogslanden of in andere rampgebieden. Wat leren hun ogen ons, in deze wrange 'kennismaking' met hen, over hún toekomst en over de kansen om nú kind te mogen zijn?

Een wijs mens bouwt zijn huis op het fundament van de kinderlevenskunst?

Prangende vraag blijft: "In hoeverre hebben we reeds het kind met het badwater weggegooid?"

Kúnnen en willen we nog wel op 'ooghoogte' van kinderen naar de wereld kijken?

Wat te doen met gijzeling van kinderen als oorsprong van een oorlog met vervolgens 10.000 kinderslachtoffers...?

Laten we ons in ieder geval, SAMEN, opmaken voor verdere woorden uit lied 1002:

*Een volk op weg gezet
om vrede tegemoet te gaan:
de toekomst die is aangezegd,
moet doorverteld, verstaan, gedaan.
Zijn wij dat volk gewekt om op te staan?
Wij gaan...*

*Wat wordt gezongen onderweg?
Een levenslied tegen de dood:
'Hij heeft de groten neergehaald
en kleine mensen maakt Hij groot.'*

Vertel het door, versta en kijk vooral eens op 'ooghoogte' van een kind! Laten we leren van kinderen...
Toekomst duurt het langst!





**Foto's en tekst
pag. 4 en 5
Ans ter Horst**



ACTIE KERKBALANS 2024: 'Geven wij SAMEN de kerk een kans voor de toekomst

In januari zijn weer heel wat gemeenteleden - na het nodige voorwerk door het College van Kerkrentmeesters en het Kerkelijk Bureau - op stap geweest voor de actie kerkbalans. Eén groot verschil was er met voorgaande jaren: ongeveer een derde van de leden - d.w.z. 731 - had aangegeven het formulier digitaal aan te willen leveren bij het Kerkelijk Bureau. (*) Dat betekende minder werk voor de coördinatoren van de wijken bij het afleveren van de bescheiden en de lopers hoefden minder adressen te bezoeken.

De overige 1640 zijn nog fysiek door 175 mensen weggebracht. Een paar hadden twee wijken. Daarnaast zijn er enkele per post verzonden naar leden buiten Winterswijk.

De actie startte op vrijdag 12 januari in de hal van het Zonnebrink Centrum met het ophalen van de tasjes met de bescheiden. Tevens werd het tijdstip van terugbrengen op vrijdag 25 januari afgesproken, zodat niet iedereen tegelijk komt en moet wachten. Intussen moesten de enveloppen op 15/16 jan. worden bezorgd en op 22/23 jan. worden opgehaald.

Foto's deze pagina: Het was redelijk rustig in de hal, mede doordat vier coördinatoren de formulieren al eerder meenamen voor hun lopers. En je wacht dan op leuke fotomomenten, zoals Harm die geknield overlegt met Greetje Kraan. En een prachtige hond, die met z'n baasje meekwam bij Willemien Nijman.

Foto boven. Alie Schreurs is kerkrentmeester/coördinator kerkbalans en 't Ouderenpastoraat met naast haar coördinator Meddo Henk Dunnewold. Verder achter de tafel Anja Sikkink (coörd.Huppel/Henxel) in gesprek met een gemeentelid, want het persoonlijk contact is eveneens waardevol. Onderaan re. de coördinatoren Willy te Winkel en Ali Nijman.

(*) Via het toezeggingsformulier was het mogelijk zich alsnog voor de digitale overboeking aan te melden. Hoeveel mensen dit hebben gedaan is niet bekend, omdat het Kerkelijk Bureau nog bezig is met het uitwerken van alle gegevens.



**Wilt u digitaal meedoen meldt u zich dan aan bij
kerkelijkbureau@pgwinterswijk.nl.**

**(De foto's op pag. 5 zijn van het terugbrengen van
de formulieren in de Zonnezaal.)**





Li.: In afwachting van de lopers: vooraan Ali Nijman en Willy te Winkel (coörd.) en Hermien Wijnveen. Achteraan Dick Wensink en coörd. Willemien Nijman in gezellig gesprek met een loper.



Re. boven: Afgeven enveloppes en ervaringen delen met de coördinator.



Li.: Alie Schreurs had haar taak van coördinator van de Kerkbalans-actie toch weer op zich genomen! PETJE AF.



Re. hiervan: dochter Petra Hubers van Alie en haar zoon David hielpen bij het ophalen van de formulieren. Hier bij coörd. Anja Sikkink en Johan Grievink.



Foto hierboven: Coördinator Aly Dekker (voor het Woold) neemt de enveloppes van loper Oonk in ontvangst. Gemeentelid Rouw loopt 'stage'.

Foto ernaast: Greetje Kraan (coörd. dorp) en Anneke Stans, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, controleren het aantal enveloppes en de looplijst met eventuele opmerkingen. De gemeente- leden konden zelf ook aangeven of ze bezoek van de wijkpastor of bezoekmedewerker op prijs stellen.

Foto rechts: De coördinatoren Jan Debbink (Corle) en Henk Abbink (Kotten/Brinkheurne) maken de enveloppen open. Die hadden de lopers al een paar dagen tevoren bij hun in de brievenbus gedaan, zodat ze niet naar de Zonnebrink hoefden te gaan. Service!



STARTZONDAG WEEK VAN GEBED: De kinderen vertrekken met de brandende lantaarn en leidster Monique naar de nevendienst. Daar werd een verhaal uit de kinderbijbel verteld en maakten ze van papier een mooi vouwwerkje.



De opbrengst van de collecte was bestemd voor Mini Manna alhier. Het mooie bedrag van € 483,33 werd de dag erop overhandigd. Mieke Hermesen maakte de foto met Tony Dekker en Tatjana van Braak, bedrijfsleidster van de vestiging.



Nieuwjaarsmiddag Trefpunt

Dinsdag 16 januari was onze Nieuwjaarsmiddag met het Shantychoor 'de Grensvaarders' uit Voorst (bij Gendringen).

We begonnen de middag met koffie/thee en een kniepertje, waarna we samen Lied 218 zongen: 'Dank U voor deze nieuwe morgen.'

We hadden ook kunnen zingen, dank U voor weer een nieuw jaar, want dat ligt weer voor ons. In het 'Lijntje naar Boven' van P. Fagel las ik hierover. Dat woordje nieuw doet ons wat, het heeft een feestelijke klank.

Maar velen zullen het nieuwe jaar ingegaan zijn zonder er blij van te worden, weer een jaar ouder, wat zal dit jaar ons brengen; oorlog, armoede. We zijn beducht voor het nieuwe jaar.

Maar dat is niet de instelling die de Heer van ons verwacht. Dit nieuwe jaar wordt ons gegeven, het is een vat vol nieuwe kansen, laten we daar blij mee zijn!

Hierna begon het optreden van 'de Grensvaarders'. De dirigent gaf aan dat hun repertoire bestond uit aan water gerelateerde liedjes en dat ze ons een gezellige middag wilden bezorgen.

Het eerste lied was: Het kleine café aan de haven, meteen al een mooie meezinger. Andere bekende liederen kwamen voorbij, zoals Rolling Home, Bloody Mary, de klok van Arnhemuiden, Zuiderzeeballade en nog veel meer.

Het optreden werd onderbroken voor een drankje en een hapje en tegen half vijf werd afgesloten met Goodbye my love, Goodbye.

Het koor werd met een staand applaus bedankt voor de mooie en gezellige middag.

Onze volgende bijeenkomst is op dinsdag 20 februari.

Dan komt John ter Horst ons vertellen over zijn werk bij Het Geldersch Landschap.

Namens de Trefpuntcommissie met vriendelijke groet,

Jannie Oonk



Huispaaskaars

Op 31 maart en 1 april is het Pasen, en zoals ieder jaar bieden wij u de mogelijkheid om een huispaaskaars te bestellen.

Licht maakt, Licht creëert, Licht verlicht.

Brandende kaarsen geven ruimte aan relativering, overpeinzing en steun, vooral in deze tijd.

Vanaf 11 februari tot en met 22 februari hangt er in beide kerken een bestellijst!

We verzoeken u om deze zo duidelijk mogelijk in te vullen.

Uw bestelling kunt u op 20 en 21 maart van 10.00 tot 14.00 uur afhalen in het Zonnebrink Centrum. Graag contant betalen!!

Zoek en vindt het Licht!

Wij wensen u een goede weg naar het licht van Pasen.

Een vriendelijke groet,

Susan te Paske en Anita Visser



Licht van Pasen

*Een weggerolde steen
een open graf
ik bestorm hen met mijn vragen
van waar wanneer en hoe
en wacht -*

*en als het woord verstomt
de stilte spreekt
dan krijg ik zicht
op lichtend Leven
Licht
bevrijd
voorbij de kille doodsvallei*

*een weggerolde steen
verjaagde duisternis
lichtend Leven
waar een graf te klein voor is -*

Oeke Kruythof

Maquette

Onlangs hebben wij een knappe maquette van de Zonnebrinkkerk aangeboden gekregen, die echter nog wel een opknappbeurt kan gebruiken. Helaas kunnen we de maquette, vanwege het formaat en de kwetsbaarheid, niet van een definitieve plaats voorzien.



Dus: welke creatieve persoon heeft er belangstelling voor en ziet een uitdaging in het herstellen van dit kunstwerk??

►► Graag, bij interesse, even met de kosters bellen (06 - 23 53 05 08).

Musica Jacobi met 'The Crucifixion'



Op zondagavond 24 maart wordt om 19.00 uur in de Jacobskerk 'The Crucifixion' van John Stainer uitgevoerd. 'The Crucifixion' geniet in Engeland een vergelijkbare status en populariteit als in Nederland de Matthäus-passion van Bach.

De 19e-eeuwse John Stainer zette het lijdensverhaal van Christus op muziek voor koor, orgel, solisten en samenzang. Het is een ruim een uur durend werk dat naast verhalend ook meditatief wil zijn. De Jacobscantorij zong het werk al eens in 2008 en 2009. Medewerking wordt verleend door o.a. de Jacobscantorij, Hans van der Werf (bas) en Ben Stevens (tenor).

Wim Ruessink

K.W.W.

Ik ben nooit zo goed geweest in 'hogere' wis- en natuurkunde. En hoewel de techniek en de informatica zich ontwikkelt, des te kleiner schat ik mijn kennis en kunnen in. Jao wat wij als 'de mens bijna goddelijk' eemaakt is. Dan wordt der van alles oet-evonden. Goddank völle goods. Helaas ok tevölle, dat wij mensen misbroekt. De schepping met alles derop en deran wordt verknald. In 2024 is de kroetdamp nog altied neet op-etrokken.

Der is een old gezegde 'och waren wij allen wijs...' Blijkbaar he-w met zien allen noch altied neet de goede bronnen an-ebaord. Af en to hei-j van dee 'eureka'-momenten. Dan denk ik wiesnözzerig dat der (veur mi-j) 'n klein tipken van 'n sluier op-elicht wordt.

Wal 's eheurd van 'n Mexicaansen hond? Ton de aerste radios in de handel kwamen hai-j völle storing. Der kwam dan 'n jankend geloed oet de loedspraeker. En... dát was den hond.

Hoewel de techniek ging ho minder storingen. Terwijl der no miljarden maer 'golven en signalen' deur 't heeal vleeft. 'Botst' dee no minder sinds 't allemaole via de satelieten geet en daor e-coördinaerd wordt?

Bi-j Klimop kwam dat zo tusken nözze en lippen ter sprake. En inens 'eureka...'

Ik mos denken an 't alziend oog, dat vake in Roomse karken af-ebeeld is. Ovver-e-nommen oet veurchristelijke tradities. En later ok as symbool gebroekt in allerlei andere strömingen.



'n Dri-jhook (beeld van de Drieëenheid) met daorin 'n oge. Dudelijk 't beeld van unzen Schepper. Neet as loerder wel alles van 'boven' bekik, maor völle maer as Ene wel ow op 't oge hef. Naor wel i-j op möcht zeen. En den dri-jhook ok nog as beeld van unzen Schepper (boven) en wi-j mensen (onder). Elk mense, apart verbonden met Um. En wi-j... onder...ling, met mekare.

En daor geet 't vake mis. 'Mexicaanse hunde' begint te janken. Te weinig coördinatie met boven? Trammelant in de tente. Op dizze aerde zal dat wal zo blieden. Maor wel wet..., a-w no aerst is naor 'boven' kiekt en daornao met mekare contact zeukt... Mekare zeet zitten... Zol 't der dan neet anders oet gaon zeen?

K.W.W. (kieken wat 't wordt)

Minus Jentink

Timmermans & Mulder
 BLOEMENSPECIAALZAAK - CADEAU'S
 Mistraradi 49, Winterswijk, tel. 0543-512403
 E-mail: timmermansmulder@hetnet.nl

Alles voor het (laten) verfraaien van uw woning of bedrijfspand bij



GRAVEN

SCHILDERS • STOFFEERDERS • INRICHTERS

't Boske 1 7122 TH Aalten
 0543-491230 info@gravengroep.nl

WK Kruisselbrink Installaties

Gas
 Water
 Sanitair
 Ventilatie
 Centrale verwarming
 Airconditioning
 Elektrotechniek
 Koper- en Zinkwerk
 Aardwarmtesystemen

Uw partner in duurzame installatietechniek

Bel of mail voor meer informatie naar:
Kruisselbrink Installaties
 Leegwaterweg 7 7102 JJ Winterswijk
 Tel. 0543 - 564478
 E-mail: info@kruisselbrinkinstallaties.nl

Groencentrum Wenninkhof nog groter

Een uitbreiding zorgt voor een nog ruimer assortiment planten en aanverwante artikelen!

Nieuwsgierig??
 Breng ons een bezoekje



HOVENIERS & GROENCENTRUM
WENNINKHOF
 Hoeninkstege 5 Winterswijk-Meddo T: 0543-569 302

GUV Crematorium Aalten

Landelijk en sfeervol maar hyper modern

- Sfeervol ingerichte ruimtes met natuurlijke uitstraling
- Alle tijd en oprechte aandacht voor u - exclusief beschikbaar voor één familie
- Uniek Draiboek waarmee nabestaanden zelf de uitvaart kunnen regisseren.
- Livestream en opname apparatuur van professionele kwaliteit.
- Dag en nacht bereikbaar voor uitvaartverzorgers door online-boeken.



*Bel ook daarom
 altijd eerst GUV!*

Tel. 0800 - 0809 (24/7 gratis) - www.guv.nl
 Ook voor uitvaartbegeleiding

GUV
 Persoonlijk, betrokken en dichtbij

We hebben wat zorgen bij de PGW...

- over de vraag of we in de toekomst nog wel voldoende gemeenteleden kunnen vinden om de kerk te besturen. Dit jaar treedt na 12 jaar de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters (CvK) af (de termijnen zitten erop). Wie meldt zich om deze taak op zich te nemen?
- er zijn gelukkig nog mensen die hand en spandiensten 'voor de kerk' willen doen. Maar de gemiddelde leeftijd is niet echt 'pril' te noemen. '60-' meldt zich steeds minder voor klusjes/taken die voor het oprapen liggen. Niemand heeft het eeuwige leven, dus ook de vitale bejaarde kerkklussers niet. Hoe kunnen we op termijn het Zonnebrink Centrum draaiende houden en de post bezorgd krijgen? Natuurlijk kan de post ook digitaal, dus geef uw email-adres door. Dat helpt en het is een kleine moeite.
- iemand merkte op dat de scriba van de PGW en de voorzitter van het CvK van de PGW een stelletje zijn. Tsja, dat zou je niet moeten willen als PGW: een echtpaar in het moderamen + als echtpaar: niet samen in het moderamen... Amen! Gelukkig is het maar voor één jaar (of kan 'gelukkig' in dit verband niet kloppen?)
- we bezoeken op zondagmorgen wekelijks met ca. 150 personen de kerkdienst. Hiernaast is er belangstelling voor andere diensten en kerkelijke samenkomsten. Die aantallen variëren tussen 25 en 100 met een enkele uitschieter...

We snappen de beschreven ontwikkelingen wel. In 2007 hadden we nog ruim 7400 PGW-leden, nu zijn het er nog ruim 3300... In 2014 schreef iemand in dagblad TROUW een artikel over de verwachting dat het aantal gedoopte kinderen over 10 jaar drastisch zou zijn gedaald... Wanneer was de laatste doopdienst ook alweer?

De kerkelijke bijdrage daalt in het zelfde tempo als het ledenaantal. Dit gaat toch onvermijdelijk betekenen dat we moeten leren 'de tering naar de nering' te zetten. Dat betekent zoiets als: als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.

Ik houd niet van depressieve stukjes in het kerkblad over de toekomst van onze PGW. En die paar gedachten hierboven zou je zomaar kunnen laten denken dat de ondertekenaar last heeft van sombere overpeinzingen.

Maar als het moet zoals het kan? Wat betekent dit dan voor de vraag hoe we de komende jaren 'kerk kunnen zijn'? Hierover gaat de Kerkenraad binnenkort nadenken. En daar worden we graag bij geholpen, ondersteund en geïnspireerd... Misschien wil JIJ wel meedoen?? Dus gewoon er ook bij zijn.

Meedoen kan ook al tijdens de gemeente-avonden op 15 april en 23 mei a.s.

Sjaak Stans, scriba



De weg die je goeddoet

Dinsdagavond 5 maart organiseert de Taakgroep Ontmoeting & Inspiratie van de Protestantse Gemeente Winterswijk een zangavond in de Zonnebrinkkerk. De avond wordt geleid door Andries Govaart en Wim Ruessink. Beiden maakten deel uit van de redactie van het Liedboek~Zingen en bidden in huis en kerk. Zij werken al jaren samen in kerkmuziek en liturgie.

Tekstdichter Andries Govaart bracht zijn omvangrijke lied-oeuvre onlangs bijeen in de bundel 'De weg die je goeddoet'. Wim Ruessink zette veel kerkliederen (waaronder die van Govaart) op muziek.

Tijdens de zangavond zullen o.a. liederen voor de veertigdagentijd en zegenliederen gezongen worden. De aanpak van Govaart en Ruessink staat garant voor ontmoeting en inspiratie. Uiteraard is de bundel 'De weg die je goeddoet' ter plekke verkrijgbaar. De avond begint om 20.00 uur, vanaf 19.45 uur start de inloop. Bij de uitgang is het mogelijk om een vrije gift achter te laten. Informatie en aanmelding bij Dienke Nijboer, lid Taakgroep Ontmoeting & Inspiratie, via 06 - 36 49 33 46 of dienke.nijboer@gmail.com.

Dienke Nijboer



Wij verwelkomen

Vanuit Woudenberg
Mevr. M.A. de Jong
Bataafseweg 4A, 7101 PA
Winterswijk

Wij hopen dat zij zich
spoedig thuis zal voelen in
Winterswijk en zeker ook in
onze kerkelijke gemeente.





Tony Dekker



Mieke Hermsen

Thema Oecumenische week van gebed voor de (zichtbare) eenheid van alle Christenen: **HEB GOD LIEF en JE NAASTE als JEZELF**



José Kamps sprak het
openingsgebed

Op 21 januari was in de Immanuelkerk van de Molukse
gemeenschap de grote startzondag van de 'Week van gebed
voor de eenheid van de Christenen'.

De (7) gezamenlijke christelijke geloofsgemeenschappen van
Winterswijk deden hier aan mee. De bijeenkomsten waren
behalve in de Molukse kerk ook in de Rooms Katholieke Kerk,
LIFE Winterswijk, de Jacobskerk van onze -nu- PGGW en de
Christengemeente de Ontmoeting. Daar werd op vier dagen
's avonds een kort bezinningsmoment gehouden. Bij het
Leger des Heils ging dit helaas wegens ziekte van Hanny
Noorman niet door en de Doopsgezinde Gemeente was dit
jaar 'vrijgesteld.'



Ben Stevens

André Grevers



Gospelkoor Immanuël met gitariste
Marijke Amanupunnjo
Mishaël Pietersz en Erna te Winkel
(1Kor. 13 : Bevestiging van liefde)

Waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis.

Het voelde als een warme deken om zondagochtend een
geheel gevulde kerkzaal te zien met zoveel verschillende
christenen bij elkaar. En de mooie gedachte dat overal op de
wereld dezelfde liturgie wordt gevolgd. Deze is opgesteld
door een oecumenisch team van christenen uit Burkina Faso,
waar veel verdeeldheid heerst. Deze samenwerking werd
ervaren als een weg naar oecumenische bekering.



Het thema was: 'Heb God lief en je naaste als jezelf' uit Lucas 10 vers 27.

Het gaat hier over de barmhartige Samaritaan, die hulp biedt aan een beroofde en
mishandelde Joodse man. Hij was door ontferming bewogen: had zijn naaste lief.
Gastheer Tony Dekker heette iedereen welkom, in het bijzonder de medewerkers
van de kerken aan deze dag. Symbolisch (voor allen) gaf hij hen een kommetje
met verfrissend water. (foto boven v.r.n.l. José Kampshof (RK), Erna te Winkel,
Mieke Hermsen en Wout Alserda (PGW), Ben Stevens (RK) en Eli Pietersz (Life)).
Tijdens het zingen van 'Brenge ons samen' stak Mieke eerst de grote
oecumenische kaars aan en daarna voor elke geloofsgemeenschap een kleinere
kaars. Hetzelfde deed ze tijdens het bezinningsmoment in de Jacobskerk (zie
pag. 11)

*Er werd veel gezongen. De band die 'Brenge ons samen' en 'Ere zij aan God de
Vader' begeleidde bestond uit (foto v.l.n.r.) Patrick Oude Nijnhuis gitaar, Erik
Grevers saxofoon, André Grevers zang en Elena Grevers piano. (van de Ont-
moeting) Foto re. onder: LIFE koor met pianist Mishaël Pietersz en
solist Ismaël Johannis.*



Tekst en foto's
pag. 10/11
Ans ter Horst





In het maleis zingen

Ook het 'Gospelkoor Immanuel' trad op en werd begeleid door gitariste Marijke Amanupunnjo.

Tijdens de zang van het LIFE-koor werd de collecte gehouden, die voor Mini Manna was. Men was er erg blij mee en bedankte de kerken voor hun gedachten aan de lokale armoede (zie pag. 5).

Een bijzondere ervaring was om als kerkgangers samen in het Maleis te zingen: 'Iring Dikau Saja Tuhan' over dat God altijd bij je is. En het 'Ubi Caritas et Amor, Ubi Caritas ibi ast' (Waar vriendschap is en liefde, daar is God).

Dit werd met voorzanger Ben Stevens, die tevens de lof en dankzegging deed, met veel gevoel gebracht.

De afgevaardigden van de kerken gingen voor in gebed, zoals José Kampshof het openingsgebed. Of lazen een deel uit de Bijbel, zoals André Grevers Genesis 18: 1-8 over de gastvrijheid van Abraham. Tony Dekker las Lucas 10: 25-37 over 'Heb God lief en je naaste als jezelf.'

Erna te Winkel en Mishaël Pieters droegen om beurten de tekst 1 Korintiërs 13: 1-13 over geloof, hoop en liefde, en dat de grootse daarvan de liefde is.

In zijn overdenking borduurde Eli Pietersz (l.boven) met gebeurtenissen in de dagelijkse leven en in de bijbel voort op hoe een naaste te zijn. De vraag is: 'Voor wie wil ik een naaste zijn, een glimlach, een bemoediging, die warme deken, extra schouder om op te huilen.' En over wat Jezus in Mattheus 25 zegt: 'Ik zeg u voor zover u dat voor één van mijn geringste, mijn minste, kleine broeders hebt gedaan, heeft u dat voor Mij gedaan.'

Tenslotte sprak Wout Alserda (re.boven) voorbeden uit, die beantwoord werden met 'Vervul ons met liefde! Maak ons één in U.' Na het slotgebed werd de inspirerende dienst afgesloten met 'Ga met God, Vaya con Dios en a Dieu.' Velen blijven na voor een gezellig samenzijn met koffie en veel lekkers erbij.

Gebedsmoment in Jacobskerk: Heer, help ons om ons nooit af te keren van mensen in nood

Tientallen bezoekers waren woensdag 24 januari naar de Jacobskerk gekomen in het kader van de Week van Gebed. Bij het bezinningsmoment ging het eveneens over het thema van de gebedsweek: 'Heb God lief en je naaste als jezelf.' Hieraan werkte Erna te Winkel mee, die opende en later een gebed uitsprak. Mieke Hermsen stak de kaarsen aan en Till Veenendaal las Jesaja 58: 6-9. Daarin wordt een beroep gedaan op de mens om zijn naaste bij te staan.

Bij het openingsvers door ds. Wout Alserda 'Heer open mijn lippen' werd geantwoord 'Mijn mond zal zingen van uw eer.' En dat gebeurde met het klein glorialied. Wim Ruessink begeleidde

alle zang. Er werd gebeden en er waren stille momenten.

Een spontaan ingezet lied 'Welk een vriend is onze Jezus' werd door de anderen opgepakt en Wim kwam weer in actie aan de vleugel. Hierna ging vrijwel iedereen naar Den Angang om nog na te praten en wat te drinken.






THOMA
POST
 makelaars

**Bekende gezichten
 en vertrouwde service**

Aankoop | Verkoop | Taxaties | Advies | Verhuisservice

Burgemeester Bosmastraat 2d - 7101 DG Winterswijk - 0543 51 61 51 - www.thomapost.nl



de **STRUKER**




 Winterswijk

Vakmanschap in
 keukens & badkamers

Bij de kerkdiensten

Ds. Janneke Pley-Inia

Op **14 februari** is het Aswoensdag. Op Aswoensdag begint de vastentijd, 40 vastendagen voor het Paasfeest. Aswoensdag kent als vaste evangelielezing de Bergrede van Jezus. Woorden die zich tegen het uiterlijk vertoon van vroomheid richten. Het askruisje herinnert ons mensen eraan dat we nietig zijn tegenover God maar we mogen vertrouwen op zijn genade.

Zondag **18 februari** is de eerste van de veertigdagentijd, gekleurd door paars. We lezen in Marcus over Jezus woestijnervaring. Jezus wordt geconfronteerd met het kwaad. Wij herkennen die woestijnervaring door gevoelens van leegte, gemis, onbegrip. De zondag heeft een latijnse naam, *Invokabit*, Hij roept mij, Psalm 91: 15.

Op **25 februari** is de tweede van de veertigdagentijd. De tweede zondag heeft als latijnse naam *Reminiscere*, gedenk Heer aan Uw barmhartigheid, Psalm 25: 6. Op die zondag lezen we uit het evangelie naar Marcus: er geschiedt een stem uit de wolk: Hij is mijn beminde Zoon, hoort naar Hem! Op grond van gedachtenis kan verwachting kiemen.

Zondag **3 maart** is de derde van de veertigdagentijd. De Latijnse naam is *Oculi*. Mijn ogen zien steeds op naar de Heer, Psalm 25: 15. Het evangelie uit Johannes 2: 13-25. Jezus is boos omdat in het heiligdom verkopers zijn van runderen, schapen en duiven. Wie is niet boos als hij of zij onterecht beschuldigd wordt of buitengesloten?

Zondag **10 maart**, zondag *Laetaere*, verheug je. Blij zijn om de pelgrimstocht naar een wereld als tuin, een goede aarde.

Het evangelie naar Johannes deelt met ons het goede. Het is een voorproefje van wat komen gaat.

Vijf broden en twee vissen ruim voldoende voor 5000 mensen. Jezus deelt brood uit, een belangrijk teken dat Jezus de beloofde Messias is.

Leven, op weg zijn, bergen beklimmen, bloemen plukken, oplopen met anderen, stormen trotseren en weten de weg is het doel.



Vandaag lezen wij

Februari

zo 25 2 Petrus 1: 12-21
 ma 26 Jeremia 18: 1-12
 di 27 Jeremia 18: 13-23
 wo 28 Psalm 51
 do 29 Jeremia 19: 1-9

Maart

vr 1 Jeremia 19: 10-15
 za 2 Psalm 19

 zo 3 Jeremia 26: 1-9
 ma 4 Jeremia 26: 10-19
 di 5 Psalm 102: 1-15
 wo 6 Psalm 102: 16-29
 do 7 2 Petrus 2: 1-10a
 vr 8 2 Petrus 2: 10b-22
 za 9 Psalm 122

zo 10 Jeremia 29: 1-14
 ma 11 Jeremia 29: 15-32
 di 12 Johannes 6: 1-15
 wo 13 Johannes 6: 16-29
 do 14 Johannes 6: 30-40
 vr 15 Johannes 6: 41-59
 za 16 Johannes 6: 60-71

 zo 17 Jeremia 31: 27-40
 ma 18 Jeremia 32: 1-15
 di 19 Jeremia 32: 16-25
 wo 20 Jeremia 32: 26-35
 do 21 Jeremia 32: 36-44
 vr 22 Psalm 118: 1-16
 za 23 Psalm 118: 17-29



Het is maandagmorgen en Kik ziet de kosteres opgewekt sjouwen met emmers sop, dweilen en bezems. Er gaat vast iets groots gebeuren! Dan komt de dominee erbij. 'Zo, Berna, eindelijk is het zo ver: we gaan mijn kantoor opruimen. Ik heb er zin in!' Mevrouw Bontje glimlacht. 'Dit is het IDEALE moment!' 'Jazeker', zegt de dominee, 'want in de veertigdagentijd gaan we VERSOBEREN op weg naar Pasen. WEG met overbodige zaken en rommel! LOSLATEN!' Hij opent de deur met een zwaai en zegt: 'Begin maar vast. Ik moet nog een uurtje op huisbezoek!' Mevrouw Bontje kijkt om zich heen. Wat een enorme stapels papier. Verdroogde planten. Knutselwerken van kinderen. Bureauspullen, asbakken, bloempotten, fotolijstjes, posters, resten kaars, stoelen.

'Ik begin maar met alles BUITEN te zetten wat overbodig is', mompelt de kosteres. Op de gang vormt zich al gauw een dikke berg, waar Kik zich lekker in verstopt. Dan gaat ze aan het werk met sopdoek en stofzuiger. Als de dominee terugkomt roept hij: 'O nee! Mijn spullen!' Hij zinkt neer en begint dingen uit de stapel te halen. 'Deze bloemen hebben kinderen voor me geknutseld...'. 'VIER JAAR geleden, dominee' zegt mevrouw Bontje. Ze legt uit dat ze alleen wat oud en kapot, overbodig en vies was, heeft weggehaald. 'Kijk maar!' De dominee is stomverbaasd als hij zijn kantoor instapt. 'O, wat is het ruim. En wat is alles keurig teruggelegd. Ik kan hier zelfs koffiedrinken met een gast!' En laat dat nu toevallig heel goed uitkomen...



Puzzel Vast en Los

Deze puzzel gaat over acht manieren van 'vastzitten'. Links staat een versje, rechts staan bevrijdende adviezen. Als je de adviezen met een potloodlijn aan de goede regel hebt gekoppeld, zijn ze in die volgorde ook een rijm. Bovendien vormen de gekleurde letters dan van boven naar beneden een bevrijdend woord!

1. Berna zit vast in haar sombere bui.
2. Tommy zit vast in zijn krappe trui.
3. Opa zit klem in zijn schuur vol spullen.
4. Oma heeft altijd dezelfde krullen.
5. Muisje zit vast in een trommel vol koek
6. Buurman zit vast in alwéér een dik boek
7. Gerrit zit vast aan zijn haat en nijd
8. Mina zit vast in schulden en spijt.

- Eet voortaan beschuit!
- Ga 't ánders doen!
- Kom mee, erop uit!
- Een andere kopen!
- Ruim die eens op!
- Pas op, je ziet groen!
- Leer op iets hopen!
- Neem een grijze bob!



Oplossing: loslaten

Uit de Bijbel

Keer terug tot God met heel je hart, door te vasten en te rouwen. Want Hij is liefdevol, geduldig en trouw. Hij is bereid het onheil af te wenden.

Naar Joël 2:12,13



Teksten: Marijet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns



kliederkerk



Midden in de chaos, in het geklieder van het dagelijks bestaan, is God aanwezig. Vanuit die chaos wil God iets moois creëren. Met al ons geklieder, mogen we elkaar ontmoeten (kerk-zijn) in de naam van Christus.

De naam Kliederkerk geeft al aan dat het een creatieve boel is, waar kinderen zich thuis voelen. Een Kliederkerk bestaat uit drie delen: samen ontdekken, samen vieren en samen eten. De ideeën voor de Kliederkerk worden door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk samengesteld.

Geprobeerd wordt om aan te sluiten bij de leefwereld van jonge gezinnen. Kliederkerk kan een laagdrempelige manier zijn voor iedereen die door eigen ervaring wil ontdekken dat de Geest ook op deze manier kan werken. Winterswijk is één van de bijna 200 Kliederkerken in Nederland.

Op 4 februari was het weer zover. Er kwamen 14 kinderen met hun ouders of grootouders naar de Klimop. We werden welkom geheten door dominee Freerk en zongen het kliederkerk lied (kliederkerk-trinity lyrics.pdf), dat enthousiast werd begeleid door Johan en Ben van de PGW-band. Daarna ging iedereen naar een ontdekactiviteit.

Een paar ervan zal ik proberen te beschrijven.

1) Josia werd koning toen hij 8 jaar was. Toen hij ouder was geworden, maakte hij er werk van dat de leefregels die God gegeven had door het hele volk werden nageleefd.

Nagedacht werd over de vraag of een koninklijke buitenkant van de koning belangrijk is? Hoe ziet het hart van een goede koning eruit? Wat zou jij veranderen als je een koning werd?

De kinderen knutselden een kroon en een eenvoudige mantel en er werd een 'statieportret' gemaakt.

2) In de tempel van Jeruzalem, vond de schrijver van koning Josia een boekrol met de wetten die Mozes namens de Heer opgeschreven had. Hij ging naar de koning en las eruit voor.

De kinderen maakten een boekrol van stokjes en papier en schreven er regels op voor de Kliederkerk, die ze zelf hadden bedacht: 'Je mag nooit iets van een ander afpakken' of 'Twee koekjes is voldoende, dan is er genoeg voor iedereen.'

3) Koning Josia wilde het land en de tempel van God rein maken. Hij gaf de leider van de stad de opdracht om de tempel op te knappen.

Besproken werd waarvoor een tempel gebruikt werd in de tijd van de Bijbel. Enkele kinderen gingen aan de gang om een tempel van karton te bouwen en anderen kozen ervoor om van Kapla (blokken) een tempel te maken.

4) De voorvader van Josia was David.

Een groepje mannen maakte een rap over het verschil in wijsheid tussen een oude en een jonge koning.

Toen iedereen bij het vuurtje buiten een stokbroodje had gebakken, kwamen we bij elkaar in de grote ruimte.

Johan en Ben zetten het Kliederkerk lied in en zo maakten we samen een begin aan de viering. Dominee Freerk las het verhaal van Josia voor, gebaseerd uit 2 Kronieken 34.

We zongen een lied en er was aandacht voor de verschillende mooie werkstukken en de ontdekactiviteiten.

Tot slot klonk uit volle borst nogmaals het Kliederkerk lied.

De soep, broodjes en groente snacks stonden klaar en daar gingen we gezellig van genieten.

De volgende Kliederkerk is op 5 mei.

Namens de werkgroep van Kliederkerk Winterswijk,

Freerk, Marion, Petra, Hille en Janneke, Corrie

Centrum, Huininkmaat/Bomenbuurt, Kotten/Brinkheurne/Ratum, Pelkwijk, Woold, Zuilenes

wijk A



Ds. F. Hovinga

W. Dreeslaan 44
7103 JG Winterswijk
tel. 06 - 19 73 69 86
fhovinga@xs4all.nl

Veertigdagentijd

De tijd gaat snel. Voor mijn gevoel hebben we net Kerst gevierd en nu zijn we alweer op weg naar Pasen. Op 14 februari is de Veertigdagentijd begonnen, een tijd van bezinning en van voorbereiding op het feest van Pasen. De verhalen die we in deze periode lezen zijn oud en lijken soms ver van ons af te staan. Toch vinden we in deze verhalen algemeen menselijke thema's terug die niets aan zeggingskracht verloren hebben. Zo hoorden we bijvoorbeeld op de eerste zondag van de veertigdagentijd over Jezus die de woestijn ingaat en die daar stevig op de proef wordt gesteld. Soms bevinden wij ons in zo'n woestijn en stelt het leven ons op de proef, bijvoorbeeld na het verlies van een dierbare of als wij de toekomst somber inzien. Toch krijgt Jezus nieuwe kracht en vindt hij weer een weg om te gaan. Daaraan kunnen ook wij ons optrekken. Zo zullen we de verhalen dan ook lezen, als teksten die ook iets over ons leven te vertellen hebben.

Vanuit de wijk

Als wijkteam kwamen we op 30 januari bij elkaar, niet voor een vergadering, maar voor een (verlate) nieuwjaarsborrel. Het werd een gezellige avond die door de bezoekmedewerkers van Ratum was voorbereid. Het was goed om elkaar ook eens op informele wijze te ontmoeten. En ondertussen geldt wat ik hier heel vaak schrijf: stelt u een bezoek op prijs, laat het weten.

Hartelijke groet,

ds. Freerk Hovinga

1 Bargerbosch, Miste/Corle, De Pas, Windmolenveld 2 Oostervoort/De Rikker, Scholtenenk/Hakkelerkamp

wijk B



Ds. W. Alserda

Groenloseweg 46
7101 AJ Winterswijk
tel. 53 88 02
woutalserda@gmail.com

We bereiden ons voor op Pasen, 40 dagen zoeken wij ons een weg. Al of niet vastend. Zo langzamerhand ben ik me al een beetje aan het voorbereiden op de Stille Week. Ik ervaar deze dagen vaak als een indrukwekkende periode. Dit jaar zal ik de avonden moeten verdelen over Groenlo en Winterswijk.

In de Veertigdagentijd worden er weer bezinningsmomenten gehouden. De eerste was op woensdag 14 februari in de R.K. Kerk, op Aswoensdag. Het laatste bezinningsmoment zal op 27 maart zijn. Iedere week bent u bij één van de kerken welkom, we beginnen om 19.30 uur.

Verder staat er in de Veertigdagen o.a. een gemeenteavond gepland in Groenlo. Over beleid en de toekomst. We hopen op een goede opkomst en fijne bijeenkomst. Tijdens verschillende vergaderingen werd en wordt er gesproken, gedroomd en nagedacht over hoe wij gemeente willen en kunnen zijn de komende jaren. Een heel proces en ook indringend. Een proces waar we de tijd voor moeten nemen maar waar we ook op een bepaald moment besluiten zullen moeten nemen. U ziet het, de kerk is volop in beweging en zo hoort het ook.

Op dit moment van schrijven merk ik dat de dagen alweer lengen. Soms zit er al weer iets van lente in de lucht. Het licht wordt weer wat helderder, en wat zijn we eraan toe. Letterlijk ook op weg naar Pasen. Zo gaan wij een weg door het leven, door licht en donker, door vreugde en verdriet, door zorgen en verandering, onzekerheid en vragen heen. Dat wij elkaar daarin nabij mogen zijn en daarin ook de Nabijheid van de Eeuwige mogen ervaren. Vrede en alle goeds.

Ds. Wout Alserda

Huppel, Henxel, Meddo

In januari waren mijn vrouw en ik in het klooster in Echt. We komen daar al meer dan 40 jaar. Vader Abt Malachias is een goede vriend van ons uit de studietijd. We hadden geluk met een prachtig wit landschap van sneeuw met een helderblauwe lucht. Het is fijn om in zo'n omgeving te zijn van rust en contemplatie (bezinning). 5 keer per dag gaan de monniken naar de kerk voor een gebedsdienst, de eerste om 4:30 uur!! Dan draaien wij ons nog een keer om in bed... Lezen, wandelen, praten met vader abt, slapen, naar de kerk gaan is het menu van de dag.

Deze keer lazen we o.a. een boekje van een collega, Aarnoud van der Deijl, De Toekomst van de kerk, een essay vol rouw en hoop... alsof we over ons eigen leven lazen met de vele manieren, hoe we de kerk bij de tijd hebben willen brengen, maar de krimp ging voort. Tenslotte, zo schrijft Van der Deijl, blijft berusting over en daarna aanvaarding over het voorbijgaan van de kerk, zoals wij die kennen. In dat proces zitten wij in Winterswijk ook! Loslaten wat niet meer kan, open staan voor wat wel zal zijn in het vertrouwen dat mensen blijven zoeken naar zin en samenhang en dat God eeuwig met ons mee zal gaan!

Onze vriend leerde ons, dat juist in de kwetsbaarheid we ontvankelijk mogen worden voor de Eeuwige. Zoals bij het ouder worden zoveel losgelaten moet, maar ook mag worden. In de broosheid van het bestaan (ook van de kerk) leren we ons over te geven aan God.

Ik wens ons allen vertrouwen toe!

Ds. Jan Struijk



wijk C

Ds. J.S. Struijk

Grotestraat 48
7151 BD Eibergen
tel. 0545 - 47 29 87
jansimonstruijk@gmail.com

Woon(zorg)centra De Pelkwijk, Wamelinkhof, Sleeswijk, De Berkhof, De Molenaar, Vredense Hof, Homansbos, St. Elisabethgaarde, Prins Hendrikhuis, leden buiten Winterswijk Balinkes, Hazelder

Pastoraat bij tijdelijk verblijf in Pronswede en groepswoningen Goorweg 12 en 12a: eigen predikant of kerkelijk werker.

In onze vergadering van 8 februari hebben we afscheid genomen van Mijnie Heusinkveld. Mijnie heeft gemeenteleden bezocht in de Pelkwijk. We hebben haar bedankt voor haar inzet en betrokkenheid bij het Ouderenpastoraat. De adressen van Mijnie zijn overgenomen door Hermien Wijnveen. Hermien bezocht gemeenteleden in de Wamelinkhof; haar adressen daar zijn overgenomen door Ina Boschman. We wensen Hermien en Ina alle goeds bij deze verandering in hun bezoekwerk.

De collecte in januari voor bestrijding van de onkosten kerkdiensten heeft € 275,66 opgebracht.

We ontvingen onderstaande giften:

Pelkwijk 3 x € 5,-; 7 x € 10,-; 1 x € 20,-. Sleeswijk 1 x € 5,-; 1 x € 10,-; 1 x € 15,-. Berkhof 1 x € 2,-; 1 x € 8,-; 4 x € 10,-; 1 x € 15,-. Homansbos 1 x € 10,-. St. Elisabethgaarde 1 x € 10,-. Molenaar 1 x € 5,-; 1 x € 20,-. Via Petra Veerbeek 2 x € 5,-; 1 x € 10,-; 1 x € 20,-. Hartelijk dank.

Een vriendelijke groet,

Chris Wijnveen



wijk D

Ouderenpastor P.M. Veerbeek

tel. 06 - 22 61 09 57
kwouderen@pgwinterswijk.nl

Voorzitter: Chris Wijnveen

Joh. Vermeerstraat 3
tel. 51 53 07
chwijnveen@live.nl

Bouwbedrijf



*Voor al uw verbouw,
nieuwbouw en onderhoudswerk*

Winterswijk

Ook voor 3-D ontwerp

Brinkeweg 23 Winterswijk T 0543 - 565217 www.hengeveldbouw.nl



MASSEY FERGUSON

Waliëneweg 44
Winterswijk Huppel
0543 - 562 355
www.ebberswebshop.nl



Husqvarna



Café Doodgewoon is een ontmoetingsplek waar thema's over palliatieve zorg en het levenseinde besproken worden. Het is een trefpunt voor belangstellenden uit de gehele Oost-Achterhoek. De Rabobank sponsort deze bijeenkomsten.

26 februari 2024
Zonnebrinkcentrum
De Zonnezaal
Zonnebrink 61 - Winterswijk
19.30-21.00 uur
inloop vanaf 19.15 uur

29 februari 2024
De Kloek
Grotestraat 84 - Elbergen
19.30-21.00 uur
inloop vanaf 19.15 uur

Café Doodgewoon

In gesprek met je huisarts over de laatste fase van je leven

Gastpreker is huisarts Henk Jan Besselink

Soms is het goed om stil te staan bij de eindigheid van het leven. Steeds meer is er de behoefte om hierin zelf keuzes te maken. Als er verwacht of onverwacht keuzes gemaakt moeten worden dan is het fijn als de huisarts weet wat u wilt, en waar uw wensen en grenzen liggen. Dat is nog niet zo eenvoudig. Wanneer is daarvoor een goed moment? Heeft de huisarts daar wel tijd voor? Of kan ik zaken bij de notaris laten vastleggen? Wat is een wilsbeschikking? In deze bijeenkomst vertelt huisarts Henk Jan Besselink hoe zulke gesprekken in de praktijk kunnen verlopen, beantwoordt hij vragen, en geeft hij tips om u daarop voor te bereiden.

U kunt zich aanmelden via E-mail of telefoon

 netwerkpalliatief@gmail.com

 06 - 59 84 34 67

Aanmelden wordt op prijs gesteld, maar is niet verplicht.

café
Doodgewoon



Giften

Wijk A

Hartelijk dank voor navolgende giften voor de wijkkas: via Annie Klein Brinke € 20,=; via Joke Wieberdink € 5,=; via Mariejan Wientjes € 30,= en via Barbara Poot € 20,= en via ds. Hovinga een gift van € 20,=.

Met vriendelijke groet,

Annie Klein Brinke

Wijk B1

In de afgelopen periode hebben wij weer giften mogen ontvangen.

Via Netty Klomp € 10,= en € 15,= voor de wijkkas.

Via Nomke Esselink € 20,= en € 10,= voor de wijkkas. Via Gerry Grievink € 5,= en € 10,= ook voor de wijkkas. Via Gerda Ligtenberg € 10,= voor de wijkkas en via Diny Lamers € 5,= voor de wijkkas. Via ds. Wout Alserda 2 x € 20,= ook weer voor de wijkkas. Allen hartelijk dank hiervoor!

Met vriendelijke groeten,

Cobi Jentink-Vos

Wijk B2

In de afgelopen tijd mochten wij via Rikie Boerman 2 x € 10,=, via Jan Grevers ook 2 x € 10,= en 1 x € 10,= ontvangen.

Onze hartelijke dank hiervoor.

Met vriendelijke groeten,

Helma te Grotenhuis

Wijk C

Ontvangen voor de wijkkas, via Rianne Ruessink, € 5,=.

Hiervoor hartelijk dank.

Een vriendelijke groet van

Annie Oonk

Wijk D

Uit onze wijk zijn de volgende giften binnengekomen:

Via Bea Mallegrom een gift van € 5,= voor de wijkkas.

Via Roelien Hemink een gift van € 10,= voor de wijkkas.

Hartelijk dank voor uw gift!

Met vriendelijke groet,

Mieke Hermsen-Grevers

Bedankt!



Uitvaarten

Wat te doen bij een overlijden?

Als een geliefde overleden is, neemt u contact op met een uitvaartvereniging of uitvaartleider. Welke uitvaartvereniging of uitvaartleider u benadert, is uw eigen keuze. Als een kerkelijke uitvaart gewenst is, zal de uitvaartleider contact opnemen met de 'uitvaarttelefoon van de PGW'. Uw wensen met betrekking tot een voorganger kunt u kenbaar maken aan de uitvaartleider. Daar zal zoveel mogelijk rekening mee gehouden worden. De voorganger die de uitvaart zal leiden zal een afspraak met u maken om de afscheidsdienst voor te bereiden.

Als u een andere voorganger wenst...

Binnen de PGW zijn verschillende voorgangers beschikbaar die de uitvaart kunnen leiden.

Wilt u liever iemand buiten het vaste team aan voorgangers van de PGW, ook dat kan. In dat geval dient u zelf contact te leggen met deze voorganger. Ook de praktische en financiële zaken regelt u in dat geval zelf.

Gedenken overledene

In de zondagse kerkdienst wordt herdacht wie in de afgelopen week is overleden. Als het bericht van overlijden op zaterdag na 18.00 uur is binnengekomen, zal hij/zij de week daarna herdacht worden.

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (de derde of de vierde zondag van november) worden alle overleden gemeenteleden herdacht.

GUV Uitvaartzorg

Persoonlijk, betrokken en dichtbij

Onze betrokken uitvaartbegeleiders:

Waarom GUV Uitvaartzorg?

- Één vertrouwd aanspreekpunt
- Alle tijd en oprechte aandacht voor u
- De beste zorg tegen de laagste tarieven
- Dag en nacht echt bereikbaar voor u

*Bel daarom
altijd eerst GUV!*

Ook bij elders verzekerden kan GUV de uitvaart verzorgen!

Wij hanteren daarvoor speciale tarieven!



Tel. 0800 - 0809 (24/7 gratis) - www.guv.nl

Ook voor uw uitvaartverzekering!

GUV
Persoonlijk, betrokken en dichtbij



WIKKERINK
AUTOSERVICE B.V.



LEASEPROFTM
SERVICE CENTERS

CARPROF[®]
Garage voor alle merken

RONDWEG-ZUID 50, WINTERSWIJK 0543-517380

WWW.WIKKERINK-AUTOSERVICE.NL

Dienke
Nijboer
UITVAARTBEGELEIDING

*Persoonlijk
betrokken*



Vormgeven aan een afscheid, samen met u, ongeacht of, waar en hoe u verzekerd bent.

06 - 36 49 33 46

info@dienkenijboer.nl

www.dienkenijboer.nl

24
7

Pioniersplek Klimop



Leander Grooten (pionier)

Noteboomstraat 20
7101 MG WINTERSWIJK
tel. 06 - 14 84 78 18
Klimopwinterswijk@gmail.com

Verhuisperikelen

Zoals eerder medegedeeld moet Klimop per september 2024 verhuizen. Dit is ons in januari nogmaals bevestigd door de Gemeente Winterswijk en De Woonplaats. Vanaf afgelopen najaar zijn wij met een groep van zes mensen een denktank gestart om deze zoektocht aan te gaan. Samen met het kernteam van Klimop en onze groeiende gemeenschap kijken we naar:

- Waar komt Klimop het beste tot haar recht?
- Welke samenwerkingen zijn hierin vruchtbaar?
- Waar is er plek voor ons (binnen een redelijke termijn en voor een redelijke prijs)?

Luisteren

Deze zoektocht valt niet mee, maar we uiten ons vertrouwen in een goede afloop. Als kernteam leggen we ons oor te luister bij de mensen om ons heen. Dit heet in het pioniersproces de 'Luisterfase'. Dat betekent:

- Luisteren naar wat God van ons wil in deze tijd;
- Luisteren naar de betrokkenen waar hun verlangen ligt;
- Luisteren naar ons eigen team waar zij het vertrouwen in leggen;
- Luisteren naar de kerk in de breedste zin waar zij naartoe beweegt.

Dit alles om een zegen te ervaren in het zetten van die volgende stap. Ook aan u hebben wij enkele 'luistervragen'. Wilt u ons inspireren met uw gedachten en me-

ning? U kunt ons bellen of mailen met uw bijdrage.

- Wat vindt u bij Klimop / waarom komt u bij Klimop? Of: waarom komt u er niet en wat mist u?
- Wat zou u absoluut mee willen nemen naar een nieuwe plek? Wat is daarvoor nodig?
- Wat zou u niet zo erg vinden om achter te laten?

Duurzaamheidsprijs

De Gemeente Winterswijk heeft de Duurzaamheidsprijs 2023 toegekend aan Klimop. In haar oorkonde prijst de gemeente ons voor de manier hoe wij buurtbewoners en bezoekers met elkaar verbinden en hen meenemen in de aandacht voor biodiversiteit, hergebruik en biologisch en vegetarisch eten. Wethouder Gosse Visser reikte de oorkonde en de glazen bokaal uit.

Financiën

Per 2024 draagt de Diaconie van de PGW financieel bij aan Klimop tot in elk geval 2026. Wij zijn de Diaconie hier zeer dankbaar voor!

In januari ontving Klimop een gulle gift van een gemeentelid à € 1.000,-. Hartelijk dank! Wij dragen er zorg voor dat dit geld goed wordt besteed.

Overweegt u ook een gift aan Klimop? Dat kan via het bankrekeningnummer van Klimop: NL49 RABO 0354 7563 03 t.n.v. CvK Prot. Gemeente Winterswijk

Leander Grooten

Openingstijden en activiteiten Klimop

Maandag	19.30 - 22.00 uur: spelletjesavond
Dinsdag	9.30 - 12.00 uur: inloop voor ontmoeting
Donderdag	10.30 - 12.00 uur: taalles voor asielzoekers
Donderdag	13.30 - 16.00 uur: Kletsproat & Droad en inloop voor ontmoeting
Vrijdag v.a.	15.00 uur: samen koken en ontmoeten
Vrijdag	18.00 uur: samen eten voor 2 euro (opgave via klimopwinterswijk@gmail.com)
Vrijdag	19.30 uur: weekafsluiting en stiltemoment (15 minuten)
Zaterdag	9.30 - 12.00 uur: inloop voor ontmoeting

Niet elke week: bijbelverdieping, zinzoekers-avonden, schilderworkshops, kinderactiviteiten, Kliederkerk,

Klimop zoekt doorlopend vrijwilligers voor ontmoeting, tuin, klussen, buurtwerk en sprankelende nieuwe ideeën! Meld je aan via 06 - 14 84 78 18 en we kijken samen naar de mogelijkheden.



Van de Kerkenraad

Ook in januari was er een kerkenraadsvergadering

Elke vergadering heeft vaste agendapunten. Bijvoorbeeld over diaconaat, kerkrentmeesters en pastoraat.

Vaak zijn de 'niet-vaste-punten' waar het in de bespreking omgaat. In januari ging om de volgende zaken:

Ontwikkelingen Jacobskerk: ontvangen subsidie en planning

In december heeft de PGW € 600.000,- overgemaakt gekregen voor verduurzaming van de Jacobskerk. Uiterlijk december 2026 moeten deze werkzaamheden gereed zijn. Dit heeft gevolgen voor een aantal zaken. Zo is het verstandig uiterlijk september 2024 een principebesluit te nemen over de overdracht. Hiervoor moeten de komende maanden diverse procedures in gang gezet worden.

Op 22 februari geeft de stichting een presentatie aan de Kerkenraad over de Jacobskerkplannen.

De gemeenteleden van de PGW moeten voor de besluitvorming worden gekend en gehoord over dit proces. Dit betekent een extra gemeenteavond! Noteert u het ook even in de agenda?

Maandag 15 april en donderdag 23 mei om 19.30 uur gemeenteavond

Tijdens de eerste avond staan er naast de Jacobskerk ook andere zaken op de agenda, bijvoorbeeld het proces met de Hervormde Gemeente Groenlo, avondmaalsviering met kleine bekertjes. Op de laatste avond is het nadrukkelijk de bedoeling dat u reageert op de Jacobskerkplannen die op 15 april gepresenteerd zijn: horen en kennen heet dit in kerkelijke taal. Na het horen neemt de Kerkenraad dan een besluit.

De PGW-medewerkers worden op 23 februari geïnformeerd over de stand van zaken op dat moment. Op 22 februari staat 'de Jacobskerk' opnieuw op de agenda van de Kerkenraad

Bijpraten PGGW

De besprekingen met de Hervormde Gemeente Groenlo verlopen goed. Henk Korenberg is druk bezig met dit proces: de grenzen van samengevoegde gemeenten moeten opnieuw bepaald worden. Gelukkig vindt hij dit leuk werk!!

De formele naam van de nieuwe gemeente is Protestantse gemeente te Groenlo/Winterswijk, gevestigd te Winterswijk. De werknaam wordt Protestantse Gemeente Groenlo Winterswijk (PGGW).

De Kerkenraad gaat akkoord met de formele naam.

Er moeten nog diverse procedures gevolgd worden voor het hele traject kan worden afgerond, bijvoorbeeld: Hoe gaat de organisatie er uitzien? In goede sfeer overleggen we met elkaar overleggen hoe zaken moeten worden afgehandeld. De Kerkenraad van Groenlo heeft vastgesteld wat er daar nog mogelijk is, zoals twee ambtsdragers afvaardigen naar de PGGW en één kerkdienst per maand in de oude Galixtus in Groenlo minimaal (door Wout Alserda en/of iemand anders uit Winterswijk).

De kerkenraden van Eibergen/Rekken en Winterswijk/Groenlo

hebben zorg over het bestuurlijk voortbestaan i.v.m. gebrek aan vrijwilligers. We delen onze zorgen graag met de classis en hopen zo extra inzichten te krijgen. Bijvoorbeeld: op korte termijn hebben we *geen voorzitters en penningmees-*

ters voor de CvK. Als er geen opvolging komt, hoe gaan we hiermee dan om? De penningmeester is nu al uitbesteed aan een administratiekantoor.

Maar hoe ga je verder zonder voorzitter??

Beleidsplan Veilige Gemeente

Er is een beleidsplan Veilige Gemeente opgesteld. Kan de Kerkenraad akkoord gaan met dit beleidsplan? Er worden wat opmerkingen gemaakt zoals het opnemen van de vertrouwenspersoon in de colofon van Kerkenwerk. Ook komt de vraag op tafel: 'wordt er bij de PKN bijgehouden of predikanten beroepen worden die over de schreef zijn gegaan? Is hier een regeling voor?

In het verleden zijn bepaalde zaken soms wel in de doofpot gestopt zijn. Er is nu wel meer aandacht voor. Bij de aanstelling van de laatste beroepen predikanten is specifiek gevraagd of er zaken waren die het daglicht niet konden verdagen. Goede zaak.

De Kerkenraad gaat, na een paar aanpassingen, akkoord met het document.

WERG

Zoals hierboven al gemeld, er gaan de komende jaren steeds meer gaten vallen bij de invulling van taken binnen de protestantse gemeenten. Sommige taken kunnen uitbesteed worden, wellicht het gebouwenbeheer. Maar dit kan niet voor alle taken! Het is echt vijf voor twaalf, zoals iemand van de CvK opmerkte.

We begrijpen dat er classicale teams gevormd worden, die gemeentes in nood bijstaan. Op 25 maart 2024 gaan we met leden van de kerkenraden en CvK om tafel met als onderwerp hoe het bestuur te borgen voor de komende vijf jaar. Hierbij zijn ook een paar mensen van de classis aanwezig.

Hoe communiceren we dit soort punten naar de gemeenteleden? Aandacht in **Kerkenwerk**, op de gemeenteavond? Wat kan nog meer? Een lijst ophangen in de kerkgebouwen met de vraag: noteer uw naam en geef aan wat uw vrijwilligers-kerkklusbijdrage voor de PGW kan zijn?



Collegebesognes

Allereerst willen we onze trouwe hulpen voor het brengen/halen van de enveloppen **voor de Actie Kerkbalans Heel Hartelijk Danken voor hun inzet!!**

Aan het eind van de terugbrengmiddag was er al een opbrengst van € 302.000,= verwerkt en geteld; dat is nog niet de eindopbrengst, maar al wel een heel mooi bedrag van de geschatte € 355.000,= die op de begroting staat als 'gewenste bijdrage' voor het financiële evenwicht van de kerk.

Prompt kreeg ik direct na de actie 's morgens een telefoontje van de kosters dat de ketels van de Zonnebrinkkerk het hadden opgegeven en dat deze niet meer gerepareerd konden worden... € 24.000,= was ongeveer de schatting van de nieuwe benodigde ketels met isolatie e.d.. Dus de eerste grote rekening is al weer in zicht: Poehhh!! Maar 2 bibberkerken kan toch ook niet... Gelukkig zijn de ketels in week 7 binnen en kunnen ze worden geïnstalleerd.

Toch nog een positief bericht: de nieuwe manier om de Zonnebrinkkerk binnen te komen is aangelegd: druk op de paalknop en de deur zwiert open om u binnen te laten met uw vervoer- of steunmiddel: de moderne tijd is hier ook gearriveerd! Welkom!!!

De volgende keer in **Kerkenwerk** hopen we u de definitieve opbrengst van de Actie Kerkbalans te kunnen noemen. Inmiddels een hartelijke groet van het College van Kerkrentmeesters,

Anneke Stans, voorzitter

Kerkbalans

Toegezegd 2023: € 355.248,=
Ontvangen per 7 februari: € 354.061,=
Dat is **99,7 %**.

Collectebonnen

Door collectebonnen te gebruiken (verkrijgbaar in de waarden € 0,50, € 1,= en € 2,=) zijn ook deze giften in veel gevallen aftrekbaar van de belasting. U helpt er bovendien de kerk mee, want de administratieve lasten nemen daardoor af.

Kortom: collectebonnen zijn een goed idee!
Het bestelformulier is verkrijgbaar bij het Kerkelijk Bureau, maar ook te downloaden van www.pgwinterswijk.nl.
(onderaan de pagina Kerkelijk Bureau)
Uw bestelling collectebonnen wordt gratis thuisbezorgd!



Van de Diaconie

Kent u dat ook, die slapeloze nachten? Dit is er een van. Buiten regent het bakstenen. Wat ga ik doen, puzzelen, tv kijken? Nou dit keer maar even achter de PC. Er moet nog een stukje in **Kerkenwerk** en dat moet nog ingeleverd worden. Vandaag twee vergaderingen voor de boeg, dan is er ook niet zoveel tijd meer over.

Het is een tamelijk rustige tijd, na alle drukte met Kerst en Nieuwjaar. De dagen lengen alweer en als de zon schijnt dan is het al weer redelijk lang licht. De Diaconie heeft nog geen vergadering gehad en er staat niet zoveel op stapel. Wel hebben we als Diaconie besloten dat we een nieuw project gaan starten. Er is een vergadering van Kerk In Actie geweest en daar waren veel mogelijkheden om een project te kiezen. Er is gekozen voor een project in Moldavië, dit is het armste land in Europa. Zodra wij wat meer informatie hebben en het voor ons ook duidelijk welk project voor ons het meest belangrijke is dan kunnen we meer uitleg geven. Er zullen dan in de kerk flyers uitgedeeld worden. Het is ook mogelijk om via de beamer informatie en beelden door te geven, zodat het voor een ieder inzichtelijk wordt waarom wij daarvoor collecteren. Ook kunnen wij dan de collecteopbrengsten vermenigvuldigen, er zijn dan heel veel mogelijkheden. U hoort nog van ons.

Nog even terugkijken naar het oude jaar: De actie met de kerst attenties is weer prima verlopen, iedere ontvanger was erg blij met de tas. Dames/Heren vrijwilligers hartelijk dank voor de inzet. De kerstinloop in de Angang was erg gezellig en hoewel er minder bezoekers waren dan in het jaar daarvoor, genoot iedereen van het bij elkaar zijn en de lekkernijen. Ook deze vrijwilligers bedankt.

De komende tijd zullen er nog wel wat ontwikkelingen zijn bij de Diaconie. In het kader van samenwerking met Hervormde Gemeente Groenlo, nemen de twee Groenlose diakenen alvast deel aan onze vergaderingen. In een volgend bericht zullen we hier iets meer over vertellen. Tot zover deze bijdrage, ik ga weer naar bed en hoop nog een tijdje te slapen. Ik hoop dat u een betere nachtrust hebt dan ik momenteel. Ik wens u namens de Diaconie PGW veel rust en een goede gezondheid. Hou de griep buiten de deur.

Gerda Osinga, voorzitter

Werelddiaconaat

Giften kunnen gedaan worden op IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht onder vermelding van 'Bestemming werelddiaconaat' en 'Lid PKN Winterswijk'.



Haver-groenteschijf

Haver-groenteschijf

Ingrediënten voor 8 personen

- * 500 g havervlokken
- * 0,5 liter groentebouillon (blokjes of zelf getrokken van bijv. ui, prei en knolselderij)
- * 2 winterwortels, fijn geraspt
- * 2 kleine preistengels, ui of stengel-ui (bosui) – in de moestuin winterhard
- * 2 eieren
- * ca. 50 g meel
- * zout en peper of andere kruiden naar smaak
- * olie om in te bakken

Bereidingswijze

Vermeng de havervlokken met de groentebouillon. Rasp de winterwortel en snij de prei of ui in ringen of stukjes. Vermeng deze groenten met de haver massa. Klop twee eieren los en vermeng deze samen met het meel in de haver-groenten-massa. Kneed met de hand tot een bol. Maak platte schijven. Bak deze aan weerskanten in een dun laagje olie enkele minuten aan beide zijden. Als je minder rauwe groenten wilt, kook dan de wortel, prei of ui van tevoren.

Bron: Steyler Klooster Küche-gesund durchs Jahr, uitgegeven door Steyler Missionare SVD, Nettetal, z.j.



Op 14 februari, Aswoensdag, begint dit jaar de veertigdagentijd, de voorbereiding op Pasen. Deze periode van veertig dagen is traditioneel verbonden met 'vasten'. Raar woord 'vasten': niet vasthouden maar juist loslaten van allerlei vaste gewoontes zoals het eten van vlees. De oorsprong van het woord 'carnaval' stamt waarschijnlijk uit het Kerklatin: 'Carnem levare', dat 'wegnemen van het vlees' betekent. Van oudsher is carnaval een overgangsrитуeel: het loslaten van vaste gewoonten, ruimte maken om stil te staan bij het goede leven, om daarna te vasten en stil te staan bij het lijden van Jezus en het lijden in de wereld.

Loslaten van vlees.

Inmiddels is bekend dat minder vlees eten ook goed voor de aarde is. Voor één kilogram vlees zijn acht tot tien kilogram plantaardige producten nodig, zoals soja en mais. Voor één kilogram kaas is gemiddeld tien liter melk nodig. Milieuvriendelijke vleesvervangers zijn graansoorten en peulvruchten die ook in Nederland te telen zijn. Zie ook de recepten onder de kop vleesvervangers/ veertigdagentijd van de website www.sameneerlijketen.nl

Tekst en foto's: Tini Brugge

In Memoriam

Hendrika Harmina Zieverink - Veldink

26-06-1934 – 27-01-2024

Op 27 januari kwam er een eind aan het aardse leven van Riek. Zij mocht 89 jaar worden. Riek is in 1960 getrouwd met Joop en hun huwelijk werd verblijd met de geboorte van Marjon, Annet en Hank. Joop is (hoofd)onderwijzer geweest op verschillende basisscholen in Winterswijk. Ruim 20 jaar geleden is hij overleden.

Riek was een zelfstandige vrouw, ze had vroeger graag verder willen leren, maar dat was niet te doen gebruikelijk. Wel heeft ze haar man terzijde gestaan met verschillende taken op school. Tot twee jaar geleden heeft ze zelfstandig gewoond aan de Pashegge. Langzaam ging ze geestelijk meer achteruit. De laatste twee jaar verbleef ze in de Pronswaide.

We hebben afscheid van haar genomen in een dienst in crematorium 'Slangenburg' te Doetinchem. De kinderen en kleinkinderen hebben herinneringen opgehaald over hun moeder en oma. We hebben geluisterd naar muziek die zij had uitgezocht en stilgestaan bij de woorden uit 1 Korinthe 13 over de liefde. Het leven van Riek werd door het geloof in die liefde gedragen. God was voor Riek heel wezenlijk, zij leefde daar elke dag mee. Niet met grote woorden, maar in heel haar doen en laten. Ze had een hekel aan grootdoenerij.

Laten de mooie herinneringen aan haar kinderen en kleinkinderen en allen die haar liefhadden tot troost zijn.

Annemarie de Boer-Niemeijer

Agenda

Februari

26	19.30 uur	Café Doodgewoon *	Zonnebrink Centrum
14 feb - 27 mrt			
	19.00 uur	elke woensdag bezinningsmoment	diverse locaties

Maart

5	20.00 uur	Zingen in de 40-dagentijd *	Jacobskerk
7	20.00 uur	Lectio Divina	Jacobskerk
10	12.00 uur	Ontmoeting op Zondag	Den Angang
15	11.30 uur	Schoef's an	Zonnebrink Centrum
15	19.30 uur	Moderne kruisweg	Doopsgezinde kerkje
19	14.30 uur	Paasmiddag: een nieuw begin	Zonnebrinkkerk
19	19.30 uur	Place2B	Den Angang

* Voor meer informatie m.b.t. deze activiteiten, zie elders in **Kerkenwerk**

Koffieochtend

Elke woensdag en donderdag vanaf 10.00 uur in Den Angang.

Handwerk ontmoeting

Elke even week op donderdag vanaf 14.00 uur in Den Angang

Koersbal

Elke dinsdag om 14.00 uur in het Zonnebrink Centrum

Klimop

Voor activiteiten en openingstijden zie pagina 21.

Kerkenwerk

Colofon

Kerkenwerk wordt eens per maand uitgegeven door de Protestantse Gemeente Winterswijk.

De redactie is verantwoordelijk voor het al dan niet plaatsen van artikelen en kan besluiten tot aanpassing/inkorting.

Redactiesamenstelling

Angelique Zweerink (eindredacteur),
Ans ter Horst, Freerk Hovinga, Wil Mulder, Jan Wilterdink

Inleverdatum kopij

Uiterlijk woensdag 6 maart 16.00 uur.
De volgende editie van **Kerkenwerk** verschijnt op 21 maart.

Adverteren in Kerkenwerk

kerkenwerk@pgwinterswijk.nl
Dhr. D.J. Wensink

Zondagsbrief

zondagsbrief@pgwinterswijk.nl

Kerkelijk Bureau

Zonnebrink 61, 7101 NB Winterswijk
tel. 51 23 95
kerkelijkbureau@pgwinterswijk.nl

openingstijden:

ma-vr 09.00-12.30 uur

Kosters

Hanneke Hoitink en Anita Visser
tel. 06 - 23 53 05 08
kosters@pgwinterswijk.nl

(Kerk)gebouwen

Jacobskerk

Markt 2A, 7101 DB Winterswijk

Zonnebrinkkerk

Zonnebrink 61, 7101 NB Winterswijk

Den Angang

Markt 46, 7101 DB Winterswijk

Kerkenraad

Voorzitter: ds. J.S. Struijk, tel. 0545 - 47 29 87
Scriba: dhr. I. Stans, tel. 51 88 73
kerkenraad@pgwinterswijk.nl

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter: mevr. A.M. Stans, tel. 51 88 73
Secretaris: mevr. H. Wijnveen-Grevers
kerkrentmeesters@pgwinterswijk.nl
Bankrekening: NL63RABO 0373 7329 37

College van Diakenen

Voorzitter: mevr. G.J. Osinga, tel. 78 50 72
diaconie@pgwinterswijk.nl
Bankrekening: NL63RABO 0371 2037 59

Kerkdiensten

Jacobskerk

25 februari 10.00 uur, Avondmaal
ds. M. Andela-Hofstede
m.m.v. Jacobscantorij

3 maart geen dienst

10 maart 10.00 uur
ds. J.T. Parmentier
*m.m.v. Chr. Gemengd Koor
Winterswijk*

17 maart geen dienst

Zonnebrinkkerk

geen dienst

10.00 uur, Kik-dienst
ds. F. Hovinga
kinderoppas en kindernevendienst
m.m.v. PGW-band
geen ringleiding aanwezig

geen dienst

10.00 uur
ds. W. Alserda

Collecten

1 Diaconie
2 Jeugdwerk

1 Kerk
2 KIA: voorjaarszending

1 Diaconie
2 Bloemencommissie

1 Kerk
2 Nederlands
Bijbelgenootschap

Bij alle diensten is ringleiding aanwezig, tenzij anders aangegeven.

Woonzorgcentra

Vredense Hof

dinsdag, 18.30 uur

27 febr ds. J.T. Parmentier
12 mrt mevr. A. de Boer

Berkhof

dinsdag, 19.30 uur

27 febr ds. J.T. Parmentier
12 mrt mevr. A. de Boer

Pelkwijk

zaterdag, 19.00 uur

24 febr ds. J.T. Parmentier
9 mrt mevr. A. de Boer

Pronsweide

zondag, 10.45 uur

25 febr koor Taborina
3 mrt ds. J. Pleij-Inia
10 mrt pastor Nagelmaeker
17 mrt mevr. A. de Boer

Bloemencommissie

Elke week staan er in de Jacobskerk en Zonnebrinkkerk mooie bloemen. Dit ter opluistering van de erediensten.

Na de kerkdiensten gaan deze als groet van de gemeente naar gemeenteleden die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De contactpersonen van de Bloemencommissie proberen dit zo zorgvuldig mogelijk bij te houden.

De contactpersonen zijn:

Voor wijk A:

Ineke Aalbers, Zuilenesstraat 1, tel. 51 77 63
e-mail: h.aalbers58@kpnmail.nl

Voor wijk B:

Nannie Pampiermole, Crocusstraat 37, tel. 51 59 36,
e-mail: BGPampiermole1934@kpnmail.nl

Voor wijk C:

Esther Dondergoor, Vredensweg 146,
tel. 06 - 23 40 45 90, e-mail: b.dondergoor@gmail.com

Voor wijk D:

Josien van Schieveen, Boldermansweg 1,
tel. 56 93 60, e-mail: josvschie@hotmail.com

Mini sudoku's



De puzzel bestaat uit 5 mini sudoku's: 4 rode en 1 grijze. Vul eerst de rasters van elke rode sudoku in met de cijfers 1, 2, 3, 4. Vul daarna de grijze sudoku in het midden in.

Vul alles zodanig in dat bij elke van de 5 sudoku's, dus per sudoku:

- in elke horizontale rij de cijfers 1 tot 4 eenmaal voorkomen;
- in elke verticale kolom de cijfers 1 tot 4 eenmaal voorkomen;
- in elk 2x2 blok de cijfers 1 tot 4 eenmaal voorkomen.

De oplossing verschijnt in de gele vlakken in het midden. Begin bij het gele vlakje linksboven en dan met de wijzers van de klok mee.

© BERKGROEN

Oplossing Kruiswoordpuzzel Kerkenwerk 311

1	k	o	2	b	l	3	e	n	4	z	5	h	a	6	l	a	7	l
	e		a		r				i			o		u			e	
8	g	o	d	i	n			9	e	e	u	w	i	g	e			
	e		d		s				k			w		e			m	
10	l	o	o	n	t	j	e			11	e	e	r	s	t			
			e						n		e							e
12	v	a	k	k	13	e	n	v	u	l	l	14	e	r	s			
	i				x			e						n				
15	t	r	16	o	e	p		17	r	o	n	t	g	e	19	n		
	r		f		e			v			o		e			o		
20	i	n	f	e	r	n	o			21	d	e	l	f	t			
	n		e		t			e			i		e			e		
22	e	u	r	o	s			23	r	e	g	e	n	e	n			

© BERKGROEN

12	3	13	10		5	9	20	7	14	18		4	11	8	22	19		
v	e	e	l		h	e	i	l	e	n		z	e	g	e	n		