

Protestantse Gemeente Winterswijk



# Kerkenwerk

21e jaargang nummer 309 - donderdag 16 november 2023



*De volgende editie verschijnt op 14 december*

## Gedenken

*'Het leven gaat door.'*

Zo worden we meegesleurd in de sleur van het alledaagse leven.  
En mogen amper stilstaan bij wat ons overkomt.

Aan de andere kant vergeten we ook weer snel.  
De donkere en pijnlijke kanten van het leven om een verlies van geliefde ervaar je dagelijks, maar om je heen gaat het leven door.  
En de ruimte om erover te praten wordt vaak niet gegeven.

November is een maand van gedenken. Om niet te vergeten, gedenken we.  
Wat is gedenken? En wat gedenken we? Gedenken is speciaal aan iets of iemand terugdenken. In de kerken wordt daar in de maand november stilgestaan bij 'de gedachtenis van de gestorvenen'.

Even stilstaan om niet te vergeten.  
Wij zijn de eersten niet die een weg gaan van geloof, hoop en liefde. Velen zijn ons voorgegaan en velen zijn nog steeds onderweg.  
Zo mogen we stilstaan op een bepaalde tijd, maar ook op een bepaalde plaats.

Om te gedenken zit ons ook iets in de weg. We gunnen ons vaak niet de tijd om stil te staan. Onze agenda's zitten vol, we rennen van de ene afspraak naar de andere... stilstaan is er niet bij.

Toch zou het goed zijn om soms even stil te staan. Tijd nemen om te gedenken, dit kunnen gestalte geven door gebruik te maken van rituelen of symbolen. Zo blijven namen met ons meegaan door het leven of blijven bepaalde plaatsen voor ons belangrijk.

Bij het gedenken komen verschillende zaken samen: de liefde van God en de liefde die we voelen voor hen die we gedenken. Want God laat niet los... Hij maakt weer heel wat gebroken is en was. Daar mogen we op blijven hopen en vertrouwen.  
Het diepste geheim van het leven is dat God steeds weer opnieuw tegen ons zegt: 'Ik zal er zijn'. Hoe donker het ook is of hoe alleen we ook zijn.  
Het is goed om samen even stil te staan, voordat we verder gaan.

**Co Janssen**

*predikant Protestantse Gemeente De Wijngaard  
Borculo, Geesteren, Gelselaar, Haarlo en Waterhoek*

*Reageren? e-mail: [cojanssen01@gmail.com](mailto:cojanssen01@gmail.com)*

---

## In deze uitgave...



5 - nog eenmaal Passage



6 - Kerstboom gezocht



7 - Christmas carols



19 - Voleindingszondag

**Coverfoto**

*Foto: Janny Dunnewold*

# De Heelheid van de schepping

door Sjaak Stans

*In mei 1989 trok een stoet van ca 3000 mensen door het centrum van de Oost-Duitse stad Halle an der Saale. Vooraan ging Johannes De Doper (zonder hoofd). De stoet ging van de Marktkerk naar de Georgengemeinde. Dit kerkgebouw was na een restauratie in de jaren 60 i.v.m. oorlogsschade na een paar jaar toch het kerkdak kwijtgeraakt. Een 'kerkelijke-puinhoop', dus. Het was de start van een bijzonder weekend.*

In de jaren 80 van de vorige eeuw lanceerde de Wereldraad van Kerken 'Het Conciliair Proces'. Het woord 'conciliair' sloot aan bij een oude traditie in de kerk om, in perioden van veranderende omstandigheden, over grote geloofs-vragen en over de vormgeving van het leven van christenen en christelijke groepen, in beraad te gaan. (...) Het Conciliair Proces verbond de grote vragen van armoede, vrede en heelheid van de schepping. Zo konden wegen gezocht worden om de spanning tussen doelstellingen als economische groei ter bestrijding van armoede en milieubehoud weg te nemen. Die spanning was op de Assemblee van de Wereldraad van Kerken tot uitdrukking gekomen doordat vertegenwoordigers uit de Derde Wereld de vrees uitspraken dat de aandacht voor milieuvraagstukken en bewapening die voor armoede zou verminderen.

In Nederland vond het Conciliair Proces van 1987 tot 1992 plaats onder auspiciën van de Raad van Kerken. Er waren veel bijeenkomsten in gemeenten en parochies en er werden twee oecumenische kerkendagen georganiseerd. Op Europees niveau kwam er de Europese Oecumenische Assemblee en wel in Basel (1989) (bron: karlbarth.nl)

Wat een thema's: vrede, bestrijding van armoede, de heelheid en het behoud van de Schepping. Het streven was dat we ons allen verbonden aan de doelstellingen zoals die hierboven zijn geformuleerd. Niet helemaal door toeval hebben protestanten uit Nederland als vertegenwoordigers van lokale kerkgemeenten in de toenmalige DDR ervaren wat het Conciliair Proces op lokaal niveau daar deed. Destijds was de Evangelische Gemeente 'Am Gesundbrunnen' aan de Diesterwegstrasse in Halle zo'n zuster-gemeente. In de periode van Hemelvaart en Pinksteren 1989 was er in de stad een milieumarkt georganiseerd bij het bovengenoemde kerkgebouw van de Georgengemeinde. Per adres (tegenwoordig zou je zeggen: per postcode) was op 10-tallen markttafels zichtbaar gemaakt hoe de kwaliteit van het drinkwater was. Het loog er niet om. Het drinkwater was op verzoek van de bewoner door een gemeentelijke onderzoeksafdeling geanalyseerd. ('Dit water komt uit een bron van mijn volkstuinje, is het te gebruiken?'... was de smoes) De analyse toonde in bijna 90% van de monsters: 'niet geschikt voor menselijke consumptie'.

De gevolgen waren enorm. Mede door dit soort burger-initiatieven, ook o.l.v. christenen in de DDR, werd duidelijk dat de overheid haar taken niet aan kon, wat o.a. leidde tot de val van het regime in november 1989, nadat de burgers de straat opgingen voor stevige hervormingen.

Waarom deze inleiding? Ik verlang weer naar een nieuw soort Conciliair Proces, bijvoorbeeld bij ons in de Achterhoek en om het niet al te groot te maken, dan maar om te beginnen in Winterswijk. We zijn mijlen ver verwijderd van

de conciliaire doelen van destijds. Vrede in de eigen kring? Zien we wel, maar als je naar de samenleving kijkt? Het lijkt wel of we elkaar steeds vaker wantrouwen, we denken in complotten, intimideren elkaar via de sociale media... Hoe kan het dat een leider van een land als Rusland zo te keer kan gaan in een buurland? De linkerhand wil niet weten wat de rechter doet, dus het is goed dat de diaconie niet rapporteert wie er in armoede geholpen moet worden, maar alleen al het feit dat de voedsel- en kledingbanken bestaan, maakt dat je weet: dit kan toch niet! Werken aan de heelheid en het behoud van de Schepping? Het kan toch niet zo zijn dat de boeren denken dat zij het kind van de rekening worden?! Het is toch een taak van ons allen het eigen consumptieve gedrag eens kritisch te bekijken?

Ik herinner me de overdenking van gastpredikant Gertjan van der Molen nog d.d. 6 november '2022. Hij sprak over 'ware vriendschap' en hoopte met de preek wat zaadjes te planten. Hij vergeleek de mensen met wie we omgaan met de cirkels om de tabernakel: een buitenkring, een binnenkring en het selecte gezelschap in het Heilige der Heiligen. Voor wie kunnen wij als PGW de ware vrienden zijn? Het eerste half jaar vonden er bij Klimop 'klimaatgesprekken' plaats. Zochten we daar de Heelheid van de Schepping? In ieder geval was er sprake van bewustwording: wat doe ik op mijn eigen m2?

Zouden we ook vredesgesprekken kunnen plannen? Of armoedegesprekken? Of meedoen-in- de samenlevingsgesprekken? Met wie voelen we ons verbonden? Hoe tonen we dat? Het zijn maar vragen... Zullen we er eens wat gesprekken aan wagen?



van Marktkirche, Halle te voet naar...



Georgengemeinde, Halle (weer met dak!)



## **Uitnodiging voor korte raadpleging 10 december 2023**

**Tijdstip: na de ochtenddienst in de Jacobskerk**

**Bijeenkomst voor alle leden van de PGW**

**Onderwerp: samengaan PG Winterswijk en HG Groenlo - motivatie**

De Kerkenraad wil heel graag weten hoe de PGW-leden denken over het principebesluit om binnen afzienbare termijn samen te gaan met de Hervormde Gemeente Groenlo (HGG). Dit betekent dat de Hervormde Gemeente Groenlo en de Protestantse Gemeente Winterswijk (PGW) samengaan als één kerkelijke gemeente. U kunt uw mening op 10 december hierover kenbaar maken.

Hieronder leest u de motivatie van de kerkenraden van HGG en PGW. Dit principebesluit wordt in de komende maanden onderzocht en besproken in de genoemde kerkenraden. Het besluit zal pas definitief genomen worden na het horen en kennen van de kerkelijke gemeenten in Groenlo en Winterswijk in de loop van 2024.

### **Wat is de motivatie om samen te gaan?**

Sinds een aantal jaren kennen de Hervormde Gemeente Groenlo (HGG) en de Protestantse Gemeente Winterswijk (PGW) een goede samenwerking. De directe aanleiding voor intensivering van deze samenwerking ontstond in 2018 bij de predikant-vacatures in de beide gemeenten. Hierbij werd vastgesteld dat de HGG niet meer in staat zou zijn zelfstandig een predikant te beroepen.

De HGG had destijds een vacature fte 0,25 (het maximum volgens het CCBB) en de PGW had een vacature fte 0,60. Samen waren de beide gemeenten in staat een predikant voor fte 0,85 te benoemen. In 2023 ontstond weer een vacature. Na overleg met de classis en het CCBB bleek het mogelijk dat de vacature van de HGG vervuld kan worden d.m.v. detachering via de PGW.

De samenwerking in de periode van 2018 - 2023 had geleid tot een goede relatie tussen de beide gemeenten. Hierbij moet ook de lockdown periode vermeld worden. Via streamingsdiensten konden de gemeenteleden van de beide kerkelijke gemeenten dezelfde viering thuis volgen. Na deze periode werd de samenwerking voortgezet via gezamenlijke kerkdiensten in Winterswijk.

Verder kreeg de administratieve samenwerking via het Kerkelijk Bureau van de PGW enige vorm.

De HGG en PGW zijn kerkgenootschappen met een krimpend ledental. Voor beide gemeenten geldt dat (leidinggevende) functies in de Kerkenraad en colleges moeilijk te vervullen zijn. Met name de HGG ziet betreffende de bemensing en de financiën grote moeilijkheden om zelfstandig te blijven voortbestaan. De beide kerkelijke gemeenten zien deze trends als een opdracht:

- om samen te zoeken naar een toekomst, waarin een levend en groeiend geloof mogelijk is;
- om als gemeenten vitale en ondersteunende vieringen te ervaren;
- om een sterk en groeiend gevoel van verbondenheid te ondersteunen.

We hebben behoefte aan inspiratie, ondersteunend leiderschap en gevoel van richting voor de kerk. De beide gemeenten zijn samen beter in staat te zoeken naar een duidelijke, breed gedeelde visie gekenmerkt door:

- inspirerend en ondersteunend leiderschap;
- openstaan voor innovatie;
- zich praktisch inzetten voor de dienst aan de samenleving;
- hun geloof willen delen;
- zich bewust inzetten voor inclusie van diverse groepen mensen.

Tijdens een gemeenteavond in Groenlo was er veel draagvlak voor de mogelijkheid van samenvoeging tot één gemeente met zo lang mogelijk eigen pastoraat en vieringen in Groenlo.

De Kerkenraad van de PGW heeft het principebesluit genomen tot:

- (het onderzoek naar) de samenvoeging van de beide PKN-gemeenten;
- en om de leden van de gemeente tijdens een raadpleging d.d. 10 december 2023 te vragen hun mening hierover kenbaar te maken.

**Sjaak Stans, scriba**

## Trefpuntnieuws



Op onze maandelijkse bijeenkomst van dinsdag 17 oktober was onze gast de heer Henk Lammers van natuurtuin 'de Weerkamp' uit Eibergen. We begonnen de middag met het zingen van lied 979 (de vogels van de bomen) en lazen uit de Bijbel Mattheüs 6 vers 25-34, uitleg hierover uit ons bijbels dagboek.

Daarna vertelde Henk Lammers een en ander over het ontstaan van zijn tuin en nam hij ons mee door middel van een dia-klankbeeld over wat er allemaal het hele jaar door in de tuin te horen (vogels) en te zien is.

Wat een geduld moet je hebben om precies dat plaatje te fotograferen wat je voor ogen had. Henk Lammers werd door ons met een groot applaus bedankt voor de prachtige middag, want dat was het!!

De volgende bijeenkomst is op 21 november, dan komt de heer Gerard Lovink ons wat vertellen en laat hij ons van alles zien over de Zwarte Cross (zelfs tante Rikie en Frans Bauer komen langs).

Een hartelijke groet van de Trefpuntcommissie,

**Jannie Oonk**

## Kerstattenties

Als commissie Kerstattenties zijn we weer bezig met de voorbereiding. De lijsten zijn inmiddels uitgedeeld. Willen de ouderlingen/bezoekmedewerkers de lijsten weer inleveren voor 20 november bij de sectievoorzitters? De kerstattenties kunnen donderdag 14 december tussen 15.00 en 17.00 uur opgehaald worden in de Jacobskerk. Wilt u deze data in uw agenda zetten?

We vragen ook om **versterking van de commissie**, want er zijn een paar mensen die willen stoppen vanwege leeftijd of omdat ze het al heel lang gedaan hebben. We komen in november een paar keer bij elkaar en dan is het in december inpakken, dus het kost je niet zoveel tijd en het is altijd heel gezellig! Dus lijkt dit u/jou wel wat, kom gerust een keer kijken of neem contact op met Benno van Lochem, telefoonnummer 06 - 20 38 91 94 of Ali Nijman, telefoonnummer 0543 - 53 38 60.



**Ali Nijman**

**Passage**  
christelijk-maatschappelijke  
vrouwenbeweging

Op maandag 20 november komt de heer Rob van Eck een thema avond verzorgen bij Passage afd. Winterswijk. Hij verzorgt een schitterende digitale presentatie met de titel: 'Wereld Erfgoed in NL 10 + 2 + 1'. We gaan op reis langs Unesco Wereld Erfgoederen in Nederland. Een avond met prachtige afbeeldingen en video's en bijbehorende muziek.

U bent van harte welkom om deze laatste open avond van Passage mee te maken. Op 1 januari 2024 stopt Passage plaatselijk en landelijk. De avond begint om 19.45 uur en wordt gehouden in het Zonnebrink Centrum.

**Passage christelijk-maatschappelijke vrouwen  
beweging afd. Winterswijk**

Taakgroep Ontmoeting en Inspiratie, het Gerrit Komrij College en stichting Vrienden van de Jacobskerk nodigen u van harte uit om de foto expositie 'Wonder' in de Jacobskerk te komen bewonderen.

Leerlingen van 3 HAVO/VWO zijn aan de slag gegaan met het thema 'Wonder'. Zij hebben vol enthousiasme en creativiteit een serie prachtige foto's gemaakt. De 20 mooiste foto's worden geëxposeerd in de Jacobskerk. De leerlingen bieden de foto's te koop aan voor € 10,- en schenken de opbrengst aan Artsen Zonder Grenzen. De expositie is te zien in de maand november op woensdag- en zaterdagmiddag. Komt u ook een kijkje nemen?



**Jacqueline van der Vinne**

## Vacature interieurverzorger (m/v)

*Bij de PGW komt een plekje vrij voor een interieurverzorger m/v. per 1 januari 2024.*

Krijgt u een positief gevoel als 'de boel weer blinkt' en is het geen probleem om op vrijdagochtend aanwezig te zijn om samen de Zonnebrinkkerk en de ruimtes in het Zonnebrink Centrum weer tip-top te krijgen? Aarzel dan niet en neem contact op met de kosters Anita Visser of Hanneke Hoitink. Zij geven graag nadere informatie over de werkzaamheden. Per mail: [kosters@pgwinterswijk.nl](mailto:kosters@pgwinterswijk.nl) of per telefoon: 06 - 23 53 05 08.

Om even compleet te zijn: wij verwachten van de nieuwe medewerk(st)er de bereidheid om, als het noodzakelijk is, ook op andere tijdstippen te assisteren bij diverse werkzaamheden. Te denken valt dan aan het gastvrouw (of man) zijn in ons Zonnebrink Centrum. Voor deze functie geldt dat wordt gewerkt met een basiscontract, waarbij de daadwerkelijk gewerkte uren worden uitbetaald. De arbeidsvoorwaarden van de PKN zijn van toepassing.

## Kerstboom

*Wij zijn weer op zoek naar een GROTE kerstboom voor in de Zonnebrink- en Jacobskerk.*

Wie van de lezers heeft een grote boom in de tuin staan, en zou daar vanaf willen?

Wie weet ergens een kerstboom waar de eigenaar afstand van zou willen doen?

De boom mag een lengte hebben van ongeveer 5 - 6 meter hoog, het zou mooi zijn dat de boom 'vrij' heeft gestaan, zodat deze rondom groen is en geen bruine (achter)kant heeft.

De hovenier komt vooraf kijken of de boom geschikt is, in overleg wordt de boom dan gerooid en opgehaald. Indien u een boom heeft, of weet, wilt u dan contact met ons opnemen?!

Wij zijn te bereiken via de kosterstelefoon:

06 - 23 53 05 08.

Hartelijk dank voor uw medewerking!!

**Anita en Hanneke**

**Bouwbedrijf**



Voor al uw verbouw,  
nieuwbouw en onderhoudswerk

**Winterswijk**

Ook voor 3-D ontwerp

Brinkeweg 23 Winterswijk T 0543 - 565217 [www.hengeveldbouw.nl](http://www.hengeveldbouw.nl)

Alles voor het (laten) verfraaien van  
uw woning of bedrijfspand bij



**GRAVEN**

SCHILDERS • STOFFEERDERS • INRICHTERS

't Boske 1 7122 TH Aalten

0543-491230 [info@gravengroep.nl](mailto:info@gravengroep.nl)

2024

## Actie Kerkbalans



## Digitaal verspreiden Actie Kerkbalans

We willen graag vanaf 2024 de 'Actie Kerkbalans' zoveel mogelijk via de computer verspreiden: dat scheelt een heleboel arbeidskosten en papier (milieuvriendelijk). Daarnaast ontlast het ook de vrijwilligers die rondgaan met de enveloppen.

Wilt u uw toezeggingsformulier in het vervolg ook digitaal ontvangen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar het Kerkelijk Bureau (graag vóór 17 december). Wilt u in de mail uw naam en adres vermelden?

**College van Kerkrentmeesters**

## Kerkelijk Bureau

Wegens toenemende drukte op het Kerkelijk Bureau, kan het zijn dat u niet direct antwoord krijgt op uw vraag per mail of telefoon. De medewerkers zullen uw vraag uiterlijk binnen 3 werkdagen beantwoorden.



## Musica Jacobi met Bach-cantate

Zondagavond 10 december is er om 19.00 uur de maandelijkse Musica Jacobi in de Jacobskerk. Het is inmiddels enkele jaren geleden dat er een Bach-cantate werd gezongen in Musica Jacobi. De laatste keer was in november 2019, toen klonk 'Ein feste Burg ist unser Gott'.

Nu pakken we de draad weer op. Zondag 10 december zingt de Jacobsantorij met solisten en instrumentalisten de cantate "Nun komm' der Heiden Heiland". Deze zedelijke cantate componeerde Bach voor de eerste Adventszondag van het jaar 1714 toen hij werkzaam was in Weimar.

De cantate wordt begeleid door strijkers en basso continuo, er is een drietal solisten en de Jacobsantorij neemt het openingskoor en slotkoraal voor haar rekening. De cantate wordt ingebed in een vesper, Henk Vis is liturg.

## Muziek voor de zondag uit

Zaterdagmiddag 9 december is er om 17.00 uur een korte 'Andacht' in de Jacobskerk. Aan het eind van de markt, aan de vooravond van de 2e advent zingt projectkoor OAZE Christmas carols. Gastorganist is Harry van Wijk. 'Muziek voor de zondag uit' duurt ongeveer een half uur.

OAZE organiseert die dag een eendagskoor, dat zich ook 's avonds zal presenteren. Het koor zal dan om 20.00 uur in een concert in de Jacobskerk een uitgebreid programma presenteren. Aan dit concert zal ook Mellow Brass meewerken. Nadere bijzonderheden zijn tegen die tijd in de pers en op social media te vinden.

**Wim Ruessink**

## K.W.W.

Soms stou-j met läöge hande...  
Ai-j um ow haer kiekt, luustert en zeet wat der op onze walt gebeurt.  
Wat moi-j dan nog?  
Wat köi-j dan nog?  
Wat zöi-j dan nog?  
Met de hande in de heure de hemmel bestormen?  
Dat do-w al zovölle. En... hef 't ehlovene?  
'Veurschrieven' ho 't uns duch dat 't beste is hef schienbaor neet zovölle effect.  
En daor stou-i dan; met läöge hande...  
Hoppelijk verandert dat mi-j. Gef 't mi-j mood, zoda 'k gin dinge maer 'veurschriev', maor laote gebroeken in mien kleine heuksken.  
En i-j...in dat van ow...

*K.W.W. (kieken wat 't wordt)*

**Minus Jentink**



de STRUKER



baderie

Winterswijk

Vakmanschap in  
keukens & badkamers



WIKKERINK  
AUTOSERVICE B.V



RONDWEG-ZUID 50, WINTERSWIJK 0543-517380

WWW.WIKKERINK-AUTOSERVICE.NL



## Levende Adventskalender

Nadat de intekenlijsten één zondag in de kerk en één woensdag in Den Angang gelegen hebben zijn ze vol!

Hartelijk dank voor Uw spontane respons.

Hieronder vindt U de lijst met adressen waar U de komende Adventstijd welkom bent voor een kopje koffie of thee.

U komt toch ook?

Mocht U vervoer nodig hebben dan kunt U bellen met:

John Borst      06 - 42 67 23 63

Netty Klomp     06 - 51 60 68 35

Henk Poot        06 - 81 22 48 63

### **Barbara Poot, Riek Tolkamp, Netty Klomp**

Dag	Datum	Ochtend 10.00 - 11.30 uur	Middag 14.30 - 16.00 uur
Zondag	3-dec	In de Zonnebrinkkerk staat om 11.00 uur de koffie klaar	Henk Heesen Sellekamp 51
Maandag	4-dec		Riet en Bernard Smit Zuilenesstraat 9
Dinsdag	5-dec	Anna en Durk Bouma Frerikshof 136	
Woensdag	6-dec	Chris en Hermien Wijnveen J.Vermeerstraat 3	
Donderdag	7-dec	Christian Heesen Starckenrode 51	
Vrijdag	8-dec	Jan en Erica Hijink Verlengde Morsestraat 14	
Zaterdag	9-dec	Ruud en Anita Kolkman Noteboomstraat 21	

Dag	Datum	Ochtend 10.00 - 11.30 uur	Middag 14.30 - 16.00 uur
Zondag	10-dec	In de Jacobskerk staat om 11.00 uur de koffie klaar	Jan en Johanna Grevers Schaepmanstraat 88
Maandag	11-dec		Erna te Winkel Weurden 99
Dinsdag	12-dec		Paul en Mariejan Wientjes Morgenzonweg 68
Woensdag	13-dec	Joke Lammers Witstoom 27	
Donderdag	14-dec	Ada en Jan Schreurs Anemoonstraat 22	
Vrijdag	15-dec		Henk en Diny Korenberg Zonnebrink 63-ap 18
Zaterdag	16-dec		Truus Schoppers Wooldseweg 68
Zondag	17-dec	In de Zonnebrinkkerk staat om 11.00 uur de koffie klaar	Greetje en Gerrit Onnink Huininkmaatstraat 38

Dag	Datum	Ochtend 10.00 - 11.30 uur	Middag 14.30 - 16.00 uur
Maandag	18-dec		Riet Stuivenberg Wethouder Bentstraat 39
Dinsdag	19-dec		Ali Nijman Schaepmanstraat 95
Woensdag	20-dec	Joke en Gerard Wieberdink Kloosterstraat 12	
Donderdag	21-dec		Wim en Tonnie Ter Vrugt- Pampiermole Chrysantstraat 23
Vrijdag	22-dec	Ineke ter Horst Dr. Brummelkampstraat 9	
Zaterdag	23-dec	Netty Klomp Pasbree 38	
Zondag	24-dec		Gerrie te Braake Misterweg 140 (Watertoren)





**Timmermans & Mulder**  
BLOEMENSPECIALZAAK - CADEAU'S  
Misterstraat 49, Winterswijk, tel. 0543-512403  
E-mail: timmermansmulder@hetnet.nl



*Persoonlijk  
betrokken*



Vormgeven aan een afscheid, samen met u, ongeacht óf, waar en hoe u verzekerd bent.  
06 - 36 49 33 46 info@dienkenijboer.nl www.dienkenijboer.nl



Waliënweg 44  
Winterswijk Huppel  
0543 - 562 355  
www.ebberswebshop.nl



Europalaan 111, 7102 AC Winterswijk  
Tel. 0543-515200, www.tolkamp-keukens.nl

*Die Keuken Designers*

## Groencentrum Wenninkhof nog groter

Een uitbreiding zorgt voor  
een nog ruimer assortiment  
planten en aanverwante  
artikelen!

Nieuwsgierig??  
Breng ons een bezoekje



HOVENIERS & GROENCENTRUM  
**WENNINKHOF**  
Hoeninkstege 5 Winterswijk-Meddo T: 0543-569 302

## GUV Crematorium Aalten

*Landelijk en sfeervol maar hyper modern*



- Sfeervol ingerichte ruimtes met natuurlijke uitstraling
- Alle tijd en oprechte aandacht voor u - exclusief beschikbaar voor één familie
- Uniek Draaiboek waarmee nabestaanden zelf de uitvaart kunnen regisseren.
- Livestream en opname apparatuur van professionele kwaliteit.
- Dag en nacht bereikbaar voor uitvaartverzoekers door online-boeken.



*Bel ook daarom  
altijd eerst GUV!*

Tel. 0800 - 0809 (24/7 gratis) - www.guv.nl  
Ook voor uitvaartbegeleiding



## Vandaag lezen wij

### November

zo	19	Openbaring 13: 1-10
ma	20	Openbaring 13: 11-18
di	21	Openbaring 14: 1-13
wo	22	Openbaring 14: 14-20
do	23	Psalm 12
vr	24	Matteüs 25: 1-13
za	25	Matteüs 25: 14-30
zo	26	Matteüs 25: 31-46
ma	27	Openbaring 15: 1-8
di	28	Openbaring 16: 1-11
wo	29	Openbaring 16: 12-21
do	30	Jesaja 63: 1-6

### December

vr	1	Jesaja 63: 7-14	zo	10	Psalm 35: 1-10
za	2	Jesaja 63: 15-64: 2	ma	11	Psalm 35: 11-28
zo	3	Jesaja 64: 3-11	di	12	Openbaring 20: 1-10
ma	4	Openbaring 17: 1-8	wo	13	Openbaring 20: 11-15
di	5	Openbaring 17: 9-18	do	14	Psalm 123
wo	6	Openbaring 18: 1-8	vr	15	Jesaja 65: 1-7
do	7	Openbaring 18: 9-24	za	16	Jesaja 65: 8-16
vr	8	Openbaring 19: 1-10			
za	9	Openbaring 19: 11-21			

## GUV Uitvaartzorg

*Persoonlijk, betrokken en dichtbij*

### Waarom GUV Uitvaartzorg?

- Eén vertrouwd aanspreekpunt
- Alle tijd en oprechte aandacht voor u
- De beste zorg tegen de laagste tarieven
- Dag en nacht echt bereikbaar voor u

*Bel daarom  
altijd eerst GUV!*

Ook bij elders verzekerden kan GUV de uitvaart verzorgen!

Wij hanteren daarvoor speciale tarieven!

Tel. 0800 - 0809 (24/7 gratis) - [www.guv.nl](http://www.guv.nl)

Ook voor uw uitvaartverzekering!

**GUV**  
Persoonlijk, betrokken en dichtbij

Onze betrokken uitvaartbegeleiders:



# Kruisselbrink Installaties

Gas

Water

Sanitair

Ventilatie

Centrale  
verwarming

Airconditioning

Elektrotechniek

Koper- en Zinkwerk

Aardwarmtesystemen

Uw partner in duurzame installatietechniek

Bel of mail voor meer informatie naar:

**Kruisselbrink Installaties**

Leegwaterweg 7 7102 JJ Winterswijk

Tel. 0543 - 564478

E-mail: [info@kruisselbrinkinstallaties.nl](mailto:info@kruisselbrinkinstallaties.nl)



# Gedenken



# KIK

Kik en de muizen zitten onder een gordijn in het kerkzaaltje. De tafels staan in een kring en er komen steeds meer mensen binnen. De muisjes verheúgen zich al op de koekkrumels die er straks zullen liggen! 'Ssst, muizen', fluistert Kik, 'Ik geloof dat het geen feestje is!' De mensen groeten elkaar stilletjes, gaan op hun plek zitten en halen iets tevoorschijn. Een foto, die ze op tafel leggen. De dominee zegt: 'Welkom. We zijn hier bij elkaar om een geliefd familielid te gedenken. Ieder van u heeft dit jaar van iemand afscheid moeten nemen. Laten we samen stilstaan bij het gemis én bij troost'. De muizen beginnen ongerust te worden. 'Wordt het níét leuk, Kik? Geen koekjes?', 'Ssst,' doet Kik weer.

Nu mogen de mensen iets vertellen over zichzelf én over degene op de foto. Daar worden ook de muisjes stil van. De dominee steekt een kaars aan en bidt. Dan geeft hij iedereen een schrift en een pen. De mensen mogen iets gaan schrijven over hun familielid, over het gemis. Het wordt nóg stiller. Toch voelt de zaal vol. Vol gevoel. Vol gemis én troost. 'Kom mee,' fluistert Kik. De vriendjes sluipen door de gang weer naar huis. Nu roept Martje muis: 'DAT WIL IK OOK! Denken aan tante Miesje! Ik mis haar!' 'Jaa!' piepen de anderen. 'Laten we een kring maken!' Ze worden stil, en vertellen verhalen over tante Miesje. Vooral ... over de héérlijke koekjes die ze bakte.



## Versje



Aan jou wil ik denken, vandaag heel intens.

Je bent mijn geliefde, onmisbare mens.

Je trok met de Herder  
steeds verder en verder,

tot over de grens.

Ik mis je immens.

Ik blijf bij je horen en aan je gehecht  
en denk aan de woorden die jij hebt gezegd:

Je hoeft niet te treuren,

laat alles gebeuren,

we komen toch echt

heel goed terecht.

## Uit de Bijbel

God zal je beschermen met zijn vleugels,  
onder zijn wieken kun je schuilen.  
Zijn trouw is een veilig schild.



Naar psalm 91:4



Teksten: Marjet de Jong  
Tekeningen: M. Jurriëns

# Verhaal

Als Bram aan tafel gaat, is daar iets bijzonders. Er brandt een kaars op de tafel.

'Waarom is dat?' vraagt Bram.

'Dat is omdat het vandaag een bijzondere dag is,' zegt de papa van Bram.

'Is er een feestje?' vraagt Bram.

'Nee,' zegt papa. 'Vandaag is het tien jaar geleden dat mijn vader, jouw opa, stierf. En daar denk ik vandaag speciaal aan. Daarom brandt vandaag deze kaars.'

'Waarom?' vraagt Bram.

Dat er een kaars brandt met een verjaardag, of heel veel kaarsjes, die je dan uit mag blazen, dat kent Bram. Maar een kaars aansteken voor iemand die dood is, waarom zou je dat doen?

Bram kijkt naar de kaars en denkt aan zijn opa.

'Ik weet helemaal niets van die opa!' zegt Bram.

'Ik zal je iets vertellen,' zegt papa. 'Weet je hoe jouw opa heette? Bram!'

'Bram?' zegt Bram. 'Dat is toevallig, heette opa net zoals ik?'

'Ja,' zegt papa, 'maar dat is niet toevallig. Jij bent naar je opa vernoemd. En dat is ook heel mooi, want elke keer als ik jouw naam noem, is mijn vader, jouw opa dichtbij.'

Bram kijkt naar de kaars en denkt aan zijn opa. Zijn opa die hij niet kent, maar die Bram heet, net als hij.

## Voleindingszondag

Op 26 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar, deze zondag wordt ook wel Voleindingszondag genoemd.

Dan noemen we de namen van de mensen die dit jaar dood zijn gegaan. En we steken daarbij een kaars aan met het licht van de paaskaars, als teken van God die erbij is, bij mensen die dood zijn en bij ons. God is dicht bij ons allemaal.

*Jantine Heuvelink*

## Croissantrolletjes met speculoos

### Ingrediënten

- \* 1 blik croissantdeeg (250 gr)
- \* 6 eetlepels speculoos pasta
- \* 1 handje kruidnoten
- \* 3 eetlepels poedersuiker
- \* 2 theelepels speculoos pasta

### Bereiding

Verwarm de oven voor op 200° graden.

Druk de schuine lijnen van '2 croissants' aan elkaar zodat je een rechthoekige lap deeg krijgt.

Besmeer deze met Speculoos pasta.

Hak de kruidnoten fijn en kruimel deze over de Speculoos pasta.

Snijd het besmeerde deeg in 3 lange repen en rol deze op tot rolletjes.

Zet de rolletjes in een ingevette of bekleedde ovenschaal of bakvorm. Herhaal dit ook met de rest van het deeg.

Zet dan de croissantrolletjes ca. 20 minuten in de oven.

Roer ondertussen de poedersuiker met een paar druppels water en de Speculoos pasta tot een romig glazuur.

Haal de speculaas rolletjes uit de oven en druppel het glazuur eroverheen.

Garneer de rolletjes met wat extra kruidnoten en/of strooigoed



Tip: de kruidnoten kun je ook vervangen door speculaas.

## Centrum, Huininkmaat/Bomenbuurt, Kotten/Brinkheurne/Ratum, Pelkwijk, Woold, Zuilenes



Ds. F. Hovinga

W. Dreeslaan 44  
7103 JG Winterswijk  
tel. 06 - 19 73 69 86  
fhovinga@xs4all.nl

Soms lijkt het dat de wereldproblemen alleen maar groter worden. Op het moment van schrijven (1 november) is de strijd in Gaza nog volop bezig. Na de verschrikkelijke terreurdaden van Hamas op 7 oktober, waarbij veel Israëliërs om het leven kwamen, heeft nu vooral het Palestijnse volk te lijden. De situatie lijkt uitzichtloos te zijn en hetzelfde geldt voor de oorlog in Oekraïne, die al anderhalf jaar gaande is. Ik merk om me heen dat het veel mensen raakt en dat veel mensen zich zorgen maken over de toekomst.

En toch willen we ook juist vanuit ons christelijke geloof de hoop levend houden dat het beter kan worden en beter zal worden. Nog even en het is Advent en zien we uit naar de komst van Christus, naar het licht dat kwam. We vieren dat God, hoe dan ook, deze wereld niet in de steek zal laten. De komst van een klein kind was een hoopvol teken in een donkere tijd.

Houd goede moed,

**ds. Freerk Hovinga**

*Zal er ooit een dag van vrede,  
zal er ooit bevrijding zijn  
voor wie worden doodgezwegen  
levenslang gebroken zijn?*

*Zal er ooit een blijvend heden  
vol van goede vrede zijn  
waar geen pijn meer wordt geleden  
en het leven nieuw zal zijn?*

*Zie de sterren aan de hemel  
waar het duister van de nacht  
door hun schijnsel wordt verdreven  
tot een nieuwe dag die lacht.*

*Zoals sterren mensen melden  
dat geen nacht te donker is  
zal een kind ons komen redden  
dat het licht der wereld is.*

Henk Jongerius, lied 462 Liedboek

## Bargerbosch, Miste/Corle, Oostervoort/De Rikker, De Pas, Scholtenenk/Hakkelerkamp, Windmolenveld



Ds. W. Alserda

tel. 53 88 02  
woutalserda@gmail.com

### Even voorstellen

Mijn naam is Wout Alserda. Ik ben geboren in 1959 en getrouwd met Martha. We hebben twee kinderen gekregen en we genieten van onze beide kleinkinderen. Na tien jaar in het basisonderwijs gewerkt te hebben, ben ik theologie gaan studeren. Dat was best zwaar omdat we twee kleine kinderen hadden en Martha fulltime ging werken. Maar ik moet wel zeggen dat men mij goed heeft geholpen door me gedeeltelijk een aangepast lesprogramma te geven. Als ik terugdenk aan de studie in Kampen dan denk ik aan de mooie en goede colleges waarvan ik genoot. Het was leerzaam en voor mij verrijkend en vormend. Mijn mooiste vak was het pastoraat. Ik vond de wisselwerking van theorie en praktijk erg goed en fris. Je bent nooit alleen maar theoretisch theologisch bezig. Altijd was er ook de relevantie naar de praktijk van de kerkelijke gemeente en de wereld waarin wij leven. In een kleine zes jaar heb ik de studie kunnen afronden. In december 1996 ben ik bevestigd tot predikant in Beesd, mijn eerste gemeente. In die gemeente heb ik weer veel geleerd.

In april 2003 zijn we verhuisd naar Neede. Opnieuw een fijne periode. Het was goed toeven in de Achterhoek. Toch zijn we in

oktober 2010 weer verhuisd, nu naar Vlissingen. Een pracht stad om te wonen. De weidsheid van de zee zal me altijd bij blijven en ook de directheid van de mensen. Dertien goede jaren hebben we daar gehad. En nu in Winterswijk/Groenlo. De contacten met de beroepingscommissie waren hartelijk. De eerste indrukken zijn goed. Kortom: we hebben er weer veel zin in. Ik verheug me erop de komende jaren met u/jullie op te trekken. Ik zie de kerk als een plek om samen God te leren kennen, alhoewel ik mij besef dat dit nooit helemaal kan. Ik verheug me erop elkaar te ontmoeten en zie de kerk dan zeker ook als een plek waar je je verhaal kwijt kunt. Of je nu meer of minder of niet betrokken bent bij de kerk. Iedereen is van harte welkom!

Wilt u contact met mij? Dat kan via mail of telefoon.

Mail: woutalserda@gmail.com  
Telefoonnummer: 0543 538802

Wanneer u eens ergens over zou willen praten, een vraag heeft, hulp zoekt of wat dan ook, dan kunt u altijd contact opnemen.

Met een groet,

**ds. Wout Alserda**



Ds. J.S. Struijk

Grotestraat 48  
7151 BD Eibergen  
tel. 0545 - 47 29 87  
jansimonstruijk@gmail.com

## Woon(zorg)centra De Pelkwijk, Wamelinkhof, Sleeswijk, De Berkhof, De Molenaar, Vredense Hof, Homansbos, St. Elisabethgaarde, Prins Hendrikhuis, leden buiten Winterswijk Balinkes, Hazelder

Pastoraat bij tijdelijk verblijf in Pronswede en groepswoningen Goorweg 12 en 12a: eigen predikant of kerkelijk werker.

### Eeuwigheidszondag

Het kerkelijk jaar nadert zijn einde. Op Eeuwigheidszondag, 25 november a.s., zullen de namen van overleden gemeentelieden genoemd worden die ons dit jaar ontvallen zijn.

Het is in de PGW inmiddels een goede gewoonte geworden dat de voorganger, zo mogelijk, de namen noemt van de overledenen voor wie hij/zij de uitvaart heeft geleid.

Dit jaar zal ik niet in de dienst in de Jacobskerk aanwezig zijn omdat de naam van mijn vader deze zondag genoemd wordt in de Dorpskerk in Dinxperlo. In deze dienst zal ik ook mijn medewerking verlenen. Ik wens alle families die betrokken zijn een goede en waardevolle dienst toe.

### Weer aan het werk

Op het moment dat ik dit bericht maak, ben ik weer voor 50% aan het werk. De mobiliteit van mijn arm is weer voldoende tot goed, ik kan voldoende strekken en buigen. Echter, tot op heden heb ik nog veel pijnklachten, met name wanneer ik met mijn linkerhand kracht moet zetten. Met fysiotherapie hoop ik dat de pijn verholpen kan worden. Een klein ongeluk met grote gevolgen. Een zaak van de lange adem en geduld, maar, zo is mij gezegd, het gaat weer goed komen.

### Contact

Mocht u een bezoek van mij op prijs stellen, aarzel dan niet en laat het mij weten. Voel u niet bezwaard, mijn telefoonnummer en mailadres vindt u hiernaast.

*Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild,  
hebt boven 't naamloze mij uitgetild,*

*laat mij dan dankbaar leven, de volle tijd,  
geborgen in de bevende zekerheid,*

*dat ik niet uit dit smal en onvast bestand  
van mijn bestaan zal vallen dan in uw  
hand.*

(Lied 920)

### Vanuit de wijk

Namens het Ouderenpastoraat een hartelijk welkom voor ds. Alserda. Fijn dat het pastoresteam nu weer compleet is. We wensen hem en zijn vrouw goede jaren toe in Winterswijk.

De collecte in oktober voor de Joanne Foundation heeft € 292,06 opgebracht. Vanuit De Vredense Hof ontvingen we een gift van € 20,-. Hartelijk dank.

Een vriendelijke groet,

**Chris Wijnveen**



Ouderenpastor P.M. Veerbeek

tel. 06 - 22 61 09 57  
kwouderen@pgwinterswijk.nl

### Voorzitter: Chris Wijnveen

Joh. Vermeerstraat 3  
tel. 51 53 07  
chwijnveen@live.nl

# Pioniersplek Klimop



**Leander Grooten (pionier)**

Noteboomstraat 20  
7101 MG Winterswijk  
tel. 06 - 14 84 78 18  
Klimopwinterswijk@gmail.com

## **Niet of...maar hoe!**

Dankbaar zijn wij met bovenstaande woorden, uitgesproken door de Kerkenraad van de PGW. Klimop kijkt met de PGW naar de toekomst en ziet daar een plek weggelegd voor de pioniersplek. Het is niet de vraag of het na september 2024 doorgaat, maar hoe. Doorgaans werkt het zo, dat als mensen ergens vertrouwen in hebben en het met optimisme tegemoet treden, het geld wel goed komt. Niet vanzelf, door niks te doen, maar goedkomen doet het!

## **Verhuizen?**

Begin september is ons medegedeeld dat Noteboomstraat 20 een woonbestemming krijgt. Dat houdt in dat Klimop per 1 september 2024 moet verhuizen. Naast het financiële 'hoe', is er dus ook een huisvestings 'hoe'.

Samen met een denktank onderzoekt het kernteam en de vrijwilligers van Klimop waar kansen liggen. Waar verzilveren we de waarde van ontmoeting, duurzaamheid en zingeving? Wie gaat er mee als we uit de Scholtenenk gaan? Voor wie wordt dan juist de drempel lager om te komen?

We zoeken een locatie waar de activiteiten van Klimop en van de Vrijtijdclub voor mensen met een beperking, Stichting 't

Stekkie, voortgang kunnen krijgen. Hiervoor zoeken we een plek in de bebouwde kom van Winterswijk van minimaal 300 m2. Heeft u ideeën? Tik iemand van Klimop of de denktank op de schouder, zodat we met u meedenken! De denktank bestaat uit: Dick van Dijk, Henk Poot, Ben Lieverdink, Tienke Brouwer en Bastiaan Hamer.

## **Giften juli-aug-sept-okt**

Afgelopen periode zijn er meerdere giften binnengekomen bij Klimop. Wij danken de naasten van Patrick van Dalfsen, die afgelopen zomer overleed. Bij zijn afscheid schonken zij in totaal een bedrag van € 292,= aan Klimop.

Andere giften in deze periode via de bank: € 10,=, € 15,=, € 400,= en € 100,=. In onze fooienpot die op tafel staat bij Klimop zat een totaal van € 284,05 aan contant geld.

Allen dank! Ook een gift doen? Dat kan via NL49 RABO 0354 7563 03 t.n.v. CVK Prot. Gemeente Winterswijk

Ondertussen blijven we met geloof, hoop en liefde doorgaan in Winterswijk, waarbij we in de liefde voor mensen ons geloof terug zien!

Groet,

**Leander**

## Giften

### **Wijk A**

Hartelijk dank voor navolgende giften voor de wijkkas: via Annie Klein Brinke € 20,=; via Sina Ekster € 10,=; via Josien Sellink € 20,=; via Ine Sandmann twee maal € 10,= en via Gerda Eenink € 10,=. Via Annemarie de Boer € 10,= voor de bloemencommissie.  
Met vriendelijke groet,

**Annie Klein Brinke**

### **Wijk B1**

De afgelopen periode mochten we de volgende giften ontvangen:  
Via Annie Hengeveld € 20,= voor de wijkkas en via Cobi Jentink € 25,= eveneens voor de wijkkas.  
Hartelijk dank voor deze giften.  
Met een vriendelijke groet,

**Cobi Jentink-Vos**

### **Wijk B2**

In de afgelopen tijd mochten wij via Rikie Boerman € 10,= ontvangen en via Jan Grevers ook € 10,=. Via Benno van

Lochem ontvingen wij € 15,= en € 5,= euro (deze hoort bij de € 10,=, die per abuis te weinig is vermeld in de vorige **Kerkenwerk**). Onze hartelijke dank hiervoor.  
Met vriendelijke groeten,

**Helma te Grotenhuis**

### **Wijk C**

In de maand oktober mochten we, voor de wijkkas, de volgende giften ontvangen: via Anke Hoijtink €20,=, via Dinie Hoenink € 10,= en Annie Oonk € 10,=  
Hartelijk dank hiervoor.  
Een vriendelijke groet van

**Annie Oonk**

### **Wijk D**

In de afgelopen periode is er via Johanna Pennings een gift binnengekomen van € 10,= voor de Kerk en een gift van € 20,= waarvan € 10,= voor de kerstattenties en € 10,= voor de wijkkas.  
Hartelijk dank voor uw gift!  
Met vriendelijke groet,

**Mieke Hermsen-Grevers**





## Van de Kerkenraad

*Sjaak Stans, scriba*

*Op 12 oktober was de Kerkenraad bijeen.*

*Ds. Hovinga las het gedicht het carillon van Ida Gerhardt, n.a.v. de verschrikkelijke berichten uit Israël, de Gazastrook en de aardbevingen in Afghanistan. Hoe verschrikkelijk actueel!*

### Het carillon

*Ik zag de mensen in de straten,  
hun armoe en hun grauw gezicht, -  
toen streek er over de gelaten  
een luisteren, een vleug van licht.*

*Valerius: - een statig zingen  
waarin de zware klok bewoog,  
doorstrooid van lichter sprankelingen,  
'Wij slaan het oog tot U omhoog.'*

*Dit sprakeloze samenkomen  
Nooit heb ik wat ons werd ontnomen*

*Want boven in de klokketoren  
na 't donker-bronzen urenslaan  
ving, over heel de stad te hooren  
de beiaardier te spelen aan*

*En één tusschen de naamloos velen,  
gedrongen aan de huizenkant  
stond ik te luist'ren naar dit spelen  
dat zong van mijn geschonden land.*

*en Hollands licht over de stad -  
zoo bitter, bitter liefgehad.*

Oorlogsjaar 1941.

Bijzonder toeval was dat de kerkenraadsvergadering samenviel met een vergadering in de gemeenteraad waar ook het voortbestaan van het Winterswijkse carillon op de agenda stond.

De agenda bevatte weinig punten, maar wat er besproken moest worden, vroeg wel veel aandacht en de nodige tijd. We schrokken van het niet onverwachte nieuws dat **de Klimop** een ander onderkomen moet zoeken. Bij de start van Klimop in de Noteboomstraat was duidelijk dat het om een tijdelijk onderkomen ging. Maar ja, Klimop zit er wel op een goede plek, na de stoeve Corona-start is het goed gaan draaien en dan is het jammer dat er naar nieuwe huisvesting gezocht moet worden.

Ook van belang om te bespreken is hoe Klimop voort gezet wordt. Het College van Kerkrentmeesters heeft te weinig financiële middelen om deze pioniersplek ook in de toekomst te kunnen steunen. Daarom wordt er gekeken naar wat de Diaconie voor de voortzetting kan betekenen. Ter ondersteuning van het werk zal er een paar keer per jaar worden gecollecteerd.

Ook veel aandacht vraagt **hoe de Protestantse Gemeente Winterswijk en de Hervormde Gemeente Groenlo in de toekomst samengaan**. Elders in dit blad leest u een uitnodiging voor de raadpleging op zondag 10 december na de ochtenddienst. Wat besloten is in de Kerkenraad wordt in die uitnodiging goed verwoord. In de Kerkenraad zeiden de kerkenraadsleden wat zij vinden van het samengaan met Groenlo:

- goede ontwikkeling
- brengt nieuw elan met zich mee; klein clubje
- voelt nog niet alsof het iets gaat brengen
- hoop dat het Groenlo iets gaat brengen
- Groenlo moet zich niet opgeslokt voelen door Winterswijk; als PGW nieuwsgierig zijn wat hen als christelijke geloofsgemeenschap overeind houdt.

Hoe kijkt u hiernaar?

Graag horen we dat op 10 december.

### Volgende kerkenraadsvergadering

14 december, 19.30 uur

De vergadering vindt plaats in het  
Zonnebrink Centrum.

Toehoorders van harte welkom!



# Collegebesognes

**Hoera!!** En als u het nog niet meegekregen heeft: de Gemeente Winterswijk gaf onverwacht een bericht per telefoon dat zij het voornemen had de Kerktoeren van de Jacobskerk te verkopen...

Dit op maandag en op de volgende donderdag mochten we nog even op de tribune plaatsnemen om aan te geven waarom we dit geen goed plan vonden.

U begrijpt dat alles bij de Kerkrentmeesters op alarm ging: onze doorgang naar de kerkruimten, de klokken luiden en het spel op het carillon werden bedreigd!!

Gelukkig heeft de raad geluisterd naar onze argumenten om dit plan niet door te laten gaan: Wim Ruessink als beiaardier, Willem van den Berg als voorzitter van de Vrienden van de Jacobskerk en ikzelf om de kerk te vertegenwoordigen hebben uitgelegd waarom dit voorstel van tafel moest... Anderhalve week later kregen we gelukkig het bericht dat de verkoop was afgeblazen... Pfffftttt!!! Dus daarom

**Hoera!!!!**

Al blijkt bij zo'n gelegenheid dat wat extra menskracht voor het College geen kwaad zou kunnen: door het gedoe was er geen ruimte om de Kerkenraadsvergadering te bezoeken,



## Van de Diaconie

Tien uur in de avond, morgenochtend moet het stukje klaar zijn voor **Kerkenwerk**. Morgenochtend moet ik naar mijn andere vrijwilligerswerk en morgenmiddag is er

een moderamenvergadering. Eehh, wanneer dan? Toch maar even proberen of ik mijn energie nog kan opkrikken en het nu nog maar even schrijven.

Er is wel wat nieuws, maar erg veel is het niet. Eerst maar beginnen met de Collectes en giften. Er is met de extra collecte voor Libië en Marokko een bedrag van ruim € 3.650,- opgehaald en dit bedrag is verviervoudigd en in twee bedragen verzonden naar Kerk in Actie. Deze organisatie zorgt er voor dat het op de goede plaats terecht komt. Ook is er een aanvraag voor een gift voor Connect bij Music, een organisatie die in Griekenland op de vluchtelingenkampen het maken van muziek organiseert. Zij hebben op een nieuw kamp nieuwe instrumenten / materialen nodig. Dit is het kamp Ritsona, op een uur rijden van Athene. Daar is de helft van de bewoners jonger dan 18 jaar. Samen muziek maken verbreedert en laat de gedachten even afdwalen van de moeilijke situatie waarin je je

want dat was op dezelfde donderdag als de inspraakavond van de gemeente. Door het inkrimpen van ons College ben ikzelf nog het enige lid dat de Kerkrentmeesters vertegenwoordigt... Vooral dubbel omdat (bij gebrek aan andere mogelijkheden) mijn man nu toch maar scriba van de Kerkenraad is geworden...

Dat het weleens 'dubbelt' blijkt nu weer uit het dienstrooster: bij de bevestiging van ds. Alserda waren wij beiden ingeroosterd als dienstdoende ambtsdragers... dat voelt alsof we 'op de eerste rij' willen zitten en dat was nu juist waarom we die dubbele functies zo lang mogelijk hebben uitgesteld.

Maar ja: mijn periode zit er over niet al te lang op en dan krijgen we zulke situaties niet meer. Heeft iemand misschien nog wat vrije tijd ter beschikking om het stokje over te nemen??

Ik ben benieuwd!!

Namens het College van Kerkrentmeesters, met vriendelijke groet,

**Anneke Stans**

bevindt. Momenteel lijkt het erop dat dit een vergeten groep wordt, te midden van al de andere wereldproblemen in het Midden-Oosten en zeker ook in de Oekraïne, de aardbevingen in Afghanistan en ga maar door. We gaan ze ondersteunen met een goed bedrag. We hopen dat de kinderen die daar zitten door dit initiatief toch wat vrolijkheid mogen beleven. Ook aan de bewoners van Gaza en Israël is gedacht. We houden geen extra collecte, maar zullen onze begroting dit jaar overschrijden, daarvoor zijn we Diaconie.

Binnen de Diaconie gaan de werkzaamheden door, er komt een inschrijving op een paar stukken grond, die beschikbaar zijn gekomen.

Binnenkort gaan we weer bezig met kerst. Pakketjes maken, plannen maken, Schoef es an heeft weer het traditionele kerstdiner in december. Weer even een stuk positiviteit oppakken, Kunnen we rustig naar het grote gebeuren rond kerst groeien en proberen er een mooie tijd van maken. Hoewel het buiten regenachtig is wens ik u nog een paar fijne maanden in dit jaar toe.

Voorzitter Diaconie,

**Gerda Osinga**

## Inzameling Voedselbank

Product van de maand: blikgroente

U kunt deze inleveren in de kisten bij de Jacobskerk of Zonnebrinkkek.

## Kerkbalans

Toegezegd 2023: € 357.348,-

Ontvangen per 2 november: € 326.933,-

Dat is 91,5 %.

## 26 november: laatste zondag van het kerkelijk jaar

Op zondag 26 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het is in onze gemeente gebruikelijk om op deze dag de namen te noemen van hen die het afgelopen kerkelijk jaar gestorven zijn.

Wij sluiten hiermee aan bij een oude kerkelijke traditie en geven uitdrukking aan het geloof dat Gods liefde ons als mensen in leven en dood omvat. Zo houden we de herinnering aan de mensen die gestorven zijn levend en drukken we onze verbondenheid uit met de nabestaanden.

Familie van overleden gemeenteleden wordt uitgenodigd om deze dienst bij te wonen. Voorafgaand aan de dienst en na de dienst kan men een kaars aansteken in het stiltecentrum.

Wij noemen hier de namen van wie er een kerkelijke uitvaart geweest is en/of van wie bekend is dat vermelding op prijs wordt gesteld. Mist u een naam dan kunt u dit doorgeven aan het Kerkelijk Bureau.

Graag willen wij u als gemeente via deze weg uitnodigen om bij deze dienst aanwezig te zijn. De dienst wordt in de Jacobskerk gehouden en begint om 10.00 uur. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten tijdens het koffiedrinken. De Zonnebrinkcantorij onder leiding van Wim Ruessink verleent haar medewerking aan deze dienst. Annelies Sløetjes is organist en pianist is Jeroen Twisk. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om te komen, de dienst kan ook online gevolgd worden (via [www.pgwinterswijk.nl](http://www.pgwinterswijk.nl), link naar YouTube).

**Ds. Freerk Hovinga**

### Overledenen uit onze gemeente (van 1 november 2022 t/m 31 oktober 2023)

Overlijdens- datum	naam	Overlijdens- datum	naam
09-11-2022	Jan Albert Geerdes	07-04-2023	Jacob Snijder
16-11-2022	Hermina Lammers - Olbach	10-04-2023	Grada Willemina Weerkamp - Ebbers
16-11-2022	Anna Berendina Damkot - te Slippe	12-04-2023	Janna Willemina Sløetjes - Simmelink
22-11-2022	Bernarda Johanna Adriana Schreurs - Schunselaar	13-04-2023	Siny te Winkel - Wisselink
24-11-2022	Antje Klomps - Protzmann	20-04-2023	Hendrika Willemina Kruisselbrink - Kistemaker
24-11-2022	Gesiena Johanna Damkot - Ongena	07-05-2023	Margje Pennings - Bosvelt
01-12-2022	Alex Willem Ebbers	16-05-2023	Grietje Heesen - Rozema
01-12-2022	Gerritje Griffioen - van Laatum	16-05-2023	Berend Willem Christiaan Renskers
03-12-2022	Roelof Rook	22-05-2023	Bernard Johan Bentsink
09-12-2022	Jan Gerhard Berenschot	02-06-2023	Sien Grevink - Wagendorp
12-12-2022	Dina Aleida Kempers - Huiskamp	03-06-2023	Dela Everdina Droppers - Bongen
17-12-2022	Willemina Gerharda te Winkel - Oonk	05-06-2023	Jan Willem Krosenbrink
24-12-2022	Evert Stout	08-06-2023	Jan Hendrik Gerhard van Eerden
30-12-2022	Gesiena Aleida Everdina Olbach - Wiggers	13-06-2023	Christina Aleida Ligtenburg - Nijhuis
31-12-2022	Janna Geertruida Markerink - Lobeek	04-07-2023	Willemina Alberta Nijman - Sloetjes
03-01-2023	Janna Alberta Lammers - Deunk	13-07-2023	Gerritje Geertruid Geessink - Meutstege
04-01-2023	Dela Gerharda te Winkel	13-07-2023	Geertruida Hendrika Wilhelmina Nijenhuis-Versluijs
12-01-2023	Jan Hendrik Krosenbrink	16-07-2023	Luiken Kuiper
12-01-2023	Hendrik Johan Willem Tervoert	17-07-2023	Johan Vrieze
13-01-2023	Berend Jan te Winkel	25-07-2023	Hendrika Johanna Baks - van Loenen
20-01-2023	Alie Grooten - Dassen	10-08-2023	Aleida Ida Boukema - Wieberdink
05-02-2023	Gerda Hermina Oonk - Leefers	12-08-2023	Hendrika Albertha Oonk - Renskers
07-02-2023	Berendina Geertruida Saaltink - van Lochem	23-08-2023	Janna Hennie Stout - Zomer
11-02-2023	Derkje Remina van Nieuwkoop - Kroeze	28-08-2023	Willie Hiddink
16-02-2023	Jan Hendrik ten Brinke	08-09-2023	Bernardus Cornelis Schoppers
01-03-2023	Hendrik Willem Dondergoor	20-09-2023	Bennie Geurkink
01-03-2023	Janna Berendina Kortzen - Wamelink	06-10-2023	Berend Gerhardus Schoonman
05-03-2023	Tjeerd Huisman	09-10-2023	Bernard Johan Kruisselbrink
05-03-2023	Aleida Janna Geertruida Lindenschot - Prinsen	11-10-2023	Hendrik Duenk
07-03-2023	Herman Kortzen	18-10-2023	Geertruida Gesiena Ligtenburg - Luikenhuis
26-03-2023	Roelof Stronks	22-10-2023	Gerhard Cornelis Oxener
28-03-2023	Jan Willem Samberg	25-10-2023	Breunis Breunissen
06-04-2023	Grada Gesiena Luiten - Ruessink		

## Berend Gerhardus Schoonman

23 november 1931 - 6 oktober 2023

In de nacht van 5 op 6 oktober kwam er een einde aan het leven van Ben Schoonman. Zijn levensdagen tellen ruim 91 jaren. Ben was een zoon van Lucas Schoonman en Gosina Wilhelmina Brink, die een boerderij hadden in de buurtschap Voorstonden (Brummen).

Al op de boerderij leerde Ben het respect voor en de verwondering over het leven. Dat heeft hij zijn hele bestaan meegedragen en uitgedragen. Ben mocht na de lagere - en de middelbare school verder studeren. Hij werd dierenarts. Hij trouwde met Mina Johanna Diekerhof en samen kregen zij vier kinderen. De dierenartsenpraktijk in de Spoorstraat was een druk bedrijf waarin zij intens samenwerkten. Ook de kinderen werden daar bij ingeschakeld o.a. bij het insteken en rondbrengen van rekeningen. Ben werkte jarenlang samen met collega Dick Ubbels. 'Alleen dankzij die geweldige samenwerking met iedereen kon ik het goed volhouden', zei hij. Het huis aan de Corleseweg waar zij later gingen wonen, werd voor de

kleinkinderen een geliefd 'thuis bij oma en opa'.

Op 10 december 2017 overleed Bens geliefde Minie. Het kostte hem een poosje moeite om de draad van het leven weer op te pakken, na zoveel zorgzame jaren voor zijn vrouw. Maar het lukte gaandeweg om weer te genieten van zijn kinderen, schoon-, klein- en achterkleinkinderen. En van de natuur in al zijn pracht. Ben noemde dat 'de Schepping als visitekaartje van de Eeuwige'.

Op 13 oktober 2023 droegen al zijn nakomelingen hem op handen de Jacobskerk in en daarna naar het graf. 'Waar zorg en liefde is, daar woont God' zongen zij. En 'De steppe zal bloeien', beaamd door allen die de afscheidsdienst mee(-)leefden. Geboren uit de aarde van de moederschoot legden zij hem in de moederschoot van de aarde. Dat zijn leven geborgen mag zijn in het Licht van de Eeuwige.

Henk Vis

## Hendrik Duenk

22 november - 11 oktober 2023

Toch nog onverwacht is Hennie Duenk overleden, in de stille rust van de nacht gaf Hennie zijn levensadem terug aan zijn Schepper, slapend kwam hij Thuis. Slechts drie en halve week woonde Hennie in Pronsweide.

Hennie werd in Meddo geboren, hij was de tweede in de rij van acht kinderen in het gezin van vader en moeder Duenk. Hennie ging al jong aan het werk bij verschillende bedrijven. De langste tijd werkte hij bij de Agrarische Bedrijfsverzorging. Dat was afwisselend werk en het paste bij zijn karakter om behulpzaam te zijn en zich in te zetten voor anderen. Hennie en zijn vrouw Betsie trouwden 55 jaar geleden, samen kregen ze twee kinderen en woonden achter in Kotten, vlak aan de grens. Later verhuisden ze naar de Vlaskampweg en dreven daar naast het werk buiten de deur een boerderij

met varkens en mestvee. Rond zijn 60ste ging Hennie in de Vut en kreeg een rustiger leven. Hennie was het liefst dicht bij huis, grote vakanties en reizen waren aan hem niet erg besteed, een dagje uit met de kinderen was OK, maar het heeft Betsie moeite gekost om hem mee te krijgen naar verdere oorden.

Hennie leed de laatste jaren aan een milde vorm van Parkinson, maar zijn krachten namen voortdurend af. Zijn vrouw heeft de zorg tot het uiterste op zich genomen tot het niet meer ging. In de afscheidsdienst is het leven en de liefde van Hennie herdacht, met Psalm 23 als leidraad. Mogen de vele lieve en dierbare herinneringen al zijn geliefden en naasten tot troost zijn.

Erica Hijink-Elferdink



*Zoals een moeder haar zoon troost,  
zo zal ik jullie troosten;  
in Jeruzalem zal je troost vinden*

*Jesaja 66:13*

### **Gerda Ligtenbarg - Luikenhuis**

*26 december 1939 - 18 oktober 2023*

Gerda werd geboren op Hulsman in Kotten, als oudste van vijf kinderen. Al jong werd ze met de dood geconfronteerd: een zusje overleed en op 16-jarige leeftijd verloor Gerda haar vader. Haar moeder hertrouwde; er ontstond een samengesteld gezin, dat uitgroeide tot een grote, hechte familie. Gerda verbeet haar verdriet en zette de schouders eronder. Pas de laatste tijd liet ze merken hoezeer deze gebeurtenissen haar gevormd hebben.

In 1959 trouwde ze met Henk Ligtenbarg. Daarvoor werkte Gerda met plezier bij de Nutsspaarbank. Toen wij groter werden werkte ze als receptioniste in het Algemeen Ziekenhuis en later in het SKB. Ze was graag onder de mensen en maatschappelijk betrokken. Vanaf 1968 zette ze zich jarenlang in voor het Astma Fonds. In de jaren '80 werd ze lid van het Gemengd Koor Kotten, waar ze ook lange tijd voorzitter was. Tevens deed ze vrijwilligerswerk in de Pronsweide.

Eind 1992 kwam Gerda met Henk weer in Kotten wonen. Naast alle andere bezigheden werd ze ook lid van de Historische Kring Kotten. Ze wist veel

van de geschiedenis van Kotten en Oeding en reisde meermaals met een groep naar de USA, waar nazaten van emigranten uit Kotten / Winterswijk werden bezocht. Daarnaast bezorgde ze jarenlang **Kerkenwerk**.

Nadat Henk in 2015 overleed bleef ze actief, maar door voortschrijdende dementie moest ze uiteindelijk haar zelfstandigheid en bezigheden loslaten. De liefdevolle zorg in de Pronsweide deed haar goed; ze genoot van activiteiten en van bezoek dat ze kreeg.

Begin deze zomer gaf ze aan dat ze klaar was met leven. Op 18 oktober is haar leven geëindigd zoals ze wenste. Haar lichaam schonk ze aan de wetenschap.

Het tekende haar: Je bent zelf verantwoordelijk voor je leven, en je leeft niet alleen voor jezelf.

Een herdenkingsdienst wilde ze niet: "Wat heb je aan woorden? Je moet het doen!"

Zo heeft ze ons voorgeleefd; zo zullen wij haar herinneren.

**De kinderen**

# Agenda

## November

17	11.30 uur	Schoef's an	Zonnebrink Centrum
17	19.30 uur	Place2B	Den Angang
20	19.45 uur	Passage *	Zonnebrink Centrum
21	14.30 uur	Trefpunt *	Zonnebrink Centrum
30	20.00 uur	Lectio Divina woensdag- en zaterdagmiddag	Jacobskerk
		Expositie 'Wonder' *	Jacobskerk

## December

3 - 24		Levende adventskalender *	diverse locaties
9	17.00 uur	Muziek voor de zondag uit *	Jacobskerk
9	20.00 uur	Concert OAZE *	Jacobskerk
10	11.00 uur	Raadpleging leden PGW *	Jacobskerk
10	12.00 uur	Ontmoeting op Zondag	Den Angang
10		Kinderkoor Vivakids	Klimop
15	11.30 uur	Schoef's an	Zonnebrink Centrum
15	19.30 uur	Place2B	Den Angang

\* Voor meer informatie m.b.t. deze activiteiten, zie elders in **Kerkenwerk**

### Koffieochtend

Elke woensdag en donderdag vanaf 10.00 uur in Den Angang.

### Handwerk ontmoeting

Elke even week op donderdag vanaf 14.00 uur in Den Angang

### Koersbal

Elke dinsdag om 14.00 uur in het Zonnebrink Centrum

### Klimop

#### Inloop voor ontmoeting

Elke dinsdag en woensdag 9.30-12.00 uur en elke vrijdag vanaf 15.00 uur

#### Kletsproat & Droad

Elke donderdag handwerken 13.30-16.00 uur

#### TGIF maaltijden

Elke vrijdag om 18.00 uur (kosten € 2,-, opgave 06 - 37 47 96 20 of klimopwinterswijk@gmail.com)

#### Inloop en meeklussen

Elke zaterdag 9.30-14.00 uur

## Kerkenwerk

### Colofon

**Kerkenwerk** wordt eens per maand uitgegeven door de Protestantse Gemeente Winterswijk.

De redactie is verantwoordelijk voor het al dan niet plaatsen van artikelen en kan besluiten tot aanpassing/inkorting.

### Redactiesamenstelling

Angelique Zweerink (eindredacteur),  
Ans ter Horst, Freerk Hovinga, Wil Mulder, Jan Wilterdink

### Inleverdatum kopij

Uiterlijk woensdag 29 november  
16.00 uur.

De volgende editie van **Kerkenwerk** verschijnt op 14 december.

### Adverteren in Kerkenwerk

kerkenwerk@pgwinterswijk.nl  
Dhr. D.J. Wensink

### Zondagsbrief

zondagsbrief@pgwinterswijk.nl

### Kerkelijk Bureau

Zonnebrink 61, 7101 NB Winterswijk  
tel. 51 23 95  
kerkelijkbureau@pgwinterswijk.nl

#### openingstijden:

ma-vr 09.00-12.30 uur

### Kosters

Hanneke Hoitink en Anita Visser  
tel. 06 - 23 53 05 08  
kosters@pgwinterswijk.nl

### (Kerk)gebouwen

**Jacobskerk**  
Markt 2A, 7101 DB Winterswijk

#### Zonnebrinkkerk

Zonnebrink 61, 7101 NB Winterswijk

#### Den Angang

Markt 46, 7101 DB Winterswijk

### Kerkenraad

Voorzitter: ds. J.S. Struijk, tel. 0545 - 47 29 87  
Scriba: dhr. I. Stans, tel. 51 88 73  
kerkenraad@pgwinterswijk.nl

### College van Kerkrentmeesters

Voorzitter: mevr. A.M. Stans, tel. 51 88 73  
Secretaris: mevr. H. Wijnveen-Grevers  
kerkentmeesters@pgwinterswijk.nl  
Bankrekening: NL63RABO 0373 7329 37

### College van Diakenen

Voorzitter: mevr. G.J. Osinga, tel. 78 50 72  
diaconie@pgwinterswijk.nl  
Bankrekening: NL63RABO 0371 2037 59

# Kerkdiensten

## Jacobskerk

19 november

geen dienst

26 november  
*Voleindingszondag*

**10.00 uur**  
ds. F. Hovinga  
*m.m.v. Zonnebrinkcantorij*  
kindernevendienst

3 december  
*1e advent*

geen dienst

10 december  
*2e advent*

**10.00 uur**  
ds. J.S. Struijk

**19.00 uur**  
Musica Jacobi  
*m.m.v. Jacobscantorij*

## Zonnebrinkkerk

**10.00 uur**  
ds. W. Alserda  
kindernevendienst

geen dienst

**10.00 uur** Avondmaal  
KiK-dienst  
ds. F. Brandenburg  
*m.m.v. PGW-band*  
**geen ringleiding**  
kindernevendienst en oppas

geen dienst

## Collecten

1 Kerk  
2 Orgelfonds

1 Diaconie  
2 PKN Pastoraat

1 Kerk  
2 KIA Adventscollecte

1 Diaconie  
2 Gevangenenpastoraat

Musica Jacobi

*Bij alle diensten is ringleiding aanwezig, tenzij anders aangegeven.*

## Woonzorgcentra

### Vredense Hof

*dinsdag, 18.30 uur*

21 nov ds. J.T. Parmentier Avondmaal  
12 dec Evangelisatiekoor

### Berkhof

*dinsdag, 19.30 uur*

21 nov ds. J.T. Parmentier Avondmaal  
12 dec Evangelisatiekoor

### Pelkwijk

*zaterdag, 19.00 uur*

18 nov ds. J.T. Parmentier Avondmaal  
9 dec Evangelisatiekoor

### Pronsweide

*zondag, 10.45 uur*

19 nov dhr. Pietersz  
26 nov ds. H. Wassink-Pluimers  
3 dec mevr. R. Luiten  
10 dec pastor M. de Blok

## Bloemencommissie

Elke week staan er in de Jacobskerk en Zonnebrinkkerk mooie bloemen. Dit ter opluistering van de erediensten.

Na de kerkdiensten gaan deze als groet van de gemeente naar gemeenteleden die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De contactpersonen van de Bloemencommissie proberen dit zo zorgvuldig mogelijk bij te houden.

**De contactpersonen zijn:**

*Voor wijk A:*

Ineke Aalbers, Zuilenesstraat 1, tel. 51 77 63  
e-mail: h.aalbers58@kpnmail.nl

*Voor wijk B:*

Nannie Pampiermole, Crocusstraat 37, tel. 51 59 36,  
e-mail: BGPampiermole1934@kpnmail.nl

*Voor wijk C:*

Esther Dondergoor, Vredenseweg 146,  
tel. 06 - 23 40 45 90, e-mail: b.dondergoor@gmail.com

*Voor wijk D:*

Josien van Schieveen, Boldermansweg 1,  
tel. 56 93 60, e-mail: josvschie@hotmail.com

