

Protestantse Gemeente Winterswijk



Kerkenwerk

20e jaargang nummer 303 - donderdag 4 mei 2023



De volgende editie verschijnt op 1 juni

En er was Licht!

Mijn benen voelen zwaar, mijn hoofd voelt zwaar, eigenlijk voelt alles zwaar. Ik ben naar buiten gelopen omdat... ik weet het eigenlijk niet goed. Misschien alleen maar om niet binnen te zijn. Automatisch vinden mijn voeten de vertrouwde paden.

Het is koud.

Diep weggedoken in mijn jas loop ik met nietsziende ogen.

Hoe lang? Ik weet het eigenlijk niet. Wat het verschil maakt? Ik weet het ook niet.

Maar opeens zie ik 'm, een helder-gele paardenbloem in het gras.

En daarna hoor ik ook de vogels, hun getsjirp en gekwetter vertelt van lente en nieuw leven. Ik voel de zonnestralen op mijn gezicht en zie de blauwe lucht.

Het lijkt of ik ben 'aan' gegaan. Er kruipt blijdschap in mijn hoofd en in mijn lijf. Ik sta daar, midden op het pad, stil en (hoe gek het misschien ook klinkt) voor even wensloos gelukkig.

Verwonderd loop ik verder. Wat is er zojuist gebeurd? Waar is dat zware en donkere gebeven? Waar komt dat licht vandaan?

De blijdschap blijft bij mij. Ik voel mij compleet.

Als een herboren mens kom ik weer thuis.



Nicoline Swen
Voorganger Vrijzinnigen Varsseveld e.o.

Reageren? voorganger@vrijzinnigenvarsseveld.nl

In deze uitgave...



6 - Gemeenteavond



7 - Musica Jacobi



8 - Palmpasen



13 - Kliederkerk

Coverfoto

Bosanemonen langs de Ravenhorsterweg.

Foto: Peter Rhebergen



Gezellige ontmoetingsmiddag van wijk B



Rond de veertig gemeenteleden uit het Woold, Windmolenveld en de Balinkes, samen vormend wijk B, hebben vrijdag 31 maart een heel gezellige middag beleefd. Het samenzijn was in de Zonnezaal in het Zonnebrink Centrum en georganiseerd door het bezoekersteam met Joke Droppers, Ina Stemerding, Wim en Trijntje Dunnewold en pastoraal werker drs. Gerrie Zemelink. Iedereen had er zin in gezien de opkomst en de vele onderlinge gesprekjes.

Joke bedankte namens wijk B de scheidende pastoraal werker, die in deze maanden heel veel bezoeken heeft afgelegd, wat erg werd gewaardeerd. Zij bood de verraste Gerrie een mooie gehaakte tas aan met lekkernijen als wijn en nootjes, mokken met een zak koffiepads en een kandelaartje.

Gerrie Zemelink vertelde, dat ze het erg naar haar zin heeft gehad in de wijk en prees het fantastische team voor de organisatie van de middag. Geëindigd werd met het gedicht *Vlinders van God* uit de bundel 'Een vlinder van God' van Nel Benschop.

Tekst Ans ter Horst / foto's Ina Stemerding

SPREEKWOORDEN-BINGO

Er was veel aandacht besteed aan een inspirerend programma. Bingo bijvoorbeeld, niet om de getallen op de ballen, maar om een link met spreekwoorden. Die stonden (gedeeltelijk) op het deelnameformulier met 15 vakjes en moesten worden afgemaakt. Trijntje - bij de trommel - gaf het balletje aan Joke. Die had 45 gezegden bij de nummers gezocht, o.a. uit de Bijbel. Uiteindelijk konden acht spelers BINGO roepen en ze kregen een mooi presentje. Ook benaderde Joke deelnemers nog met vragen over de herkomst van de gezegden.

De middag begon met koffie en thee, een welkomstwoord en een gebed door Joke. Daarna trad Gerrie Zemelink op. Zij heeft met elkaar zo'n half jaar als pastoraal werker waargenomen in wijk B - en in wijk D - en gaat weer terug naar haar gemeente in Aalten.

Gerrie droeg het hilarisch/humoristische gedicht van Annie M.G. Schmidt voor over allerlei mankementen bij het ouder worden, maar: 'Zo op het oog, ben ik nog fit...!'



Wegtreintje

Groepsaccommodatie

EELINK

mail: info@eelink.nl

tel.: 0543 564394

(met lift voor minder validen)

Voor tochten, excursies, familiedag, arrangementen, etc.



Dienst over 'NIEUW LEVEN' met Bijbelclub en Maaltijd van de Heer



Op zondag 26 maart was er in de Zonnebrinkkerk voor het eerst sinds drie jaar weer een aangepaste dienst. Dit keer voorbereid door de leidsters van de Bijbelclub Hanneke Prange en Ageeth Groen, ds. Freerk Hovinga, Joke Wieberdink en Barbara Poot. Zij waren allen blij, dat het weer kon. Voor Barbara was het de laatste keer dat ze in actie kwam voor deze altijd bijzondere dienst met de Bijbelclub. Nog ten tijde van ds. Fransien van Keulen, die in 2017 afscheid nam, meldde ze zich (overigens samen met Joke) aan. "Met heel veel plezier

heb ik een aantal jaren met deze pure mooie mensen en hun leiding mee mogen werken", aldus Barbara.

Moeite waard door te gaan

De leidsters stellen, dat het groepje bezoekers dan wel kleiner geworden is (nl. alleen Pietie, Anneke, Nel en Ria op foto li.boven), maar ze komen heel trouw. 'Klein maar fijn', aldus de leidsters en zeker nog de moeite waard om te blijven bestaan. Het zou natuurlijk wel fijn zijn dat er nog een paar mensen bij komen. Het is ook mogelijk om af en toe te komen. Iedereen is welkom om samen met ons te bidden, te zingen en naar het Bijbelverhaal te luisteren.

T/m 23 mei is er wekelijks op dinsdag van 19.30-20.30 uur Bijbelclub in het Zonnebrink Centrum. Op 30 mei sluiten we het Bijbelclubseizoen af met een gezellige avond.'

Fijn mooie liederen zingen

Wim Ruessink begeleidde de zang op piano en melodica. Mooie liederen als *De zon komt op en geeft ons licht* en Lied 30 met het refrein: *Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw de hemel en de aarde.* Carla te Voortwis sprak een welkomstwoord en Susan te Paske las het verhaal over

Lazarus, een vriend van Jezus, die erg ziek was, stierf en in een graf werd gelegd. Jezus kwam te laat, maar zei: *"Haal de steen weg en je zult Gods grootheid zien."* Het onmogelijke gebeurde: *Lazarus was opgestaan uit de dood, hij leefde! Jezus dankte zijn Vader, dat Hij zijn gebed had verhoord.*

"Het lijkt vandaag al een beetje op Pasen, toen Jezus in de hemel werd opgenomen", aldus de voorganger. Ook werd de Maaltijd van de Heer gevierd. Met samen een kring vormen, elkaar de vredegroet brengen en met de naasten het brood te delen. En er werd wijn of druivensap rondgedeeld. Afgesloten werd met het bekende uitzwaailied: 'Ga met God'. Bij de uitgang hebben Pietie en Ageeth zakjes met bloemenzaad uitgedeeld.

Tekst en foto's Ans ter Horst



Afscheid van de Spitgroep en het Joods leerhuis

Niets is hier blijvend... al lijkt het soms wel zo. Na 40 jaar is er een einde gekomen aan de Spitgroep van de PGW. Vele jaren waren de deelnemers 'grondig' bezig en hebben ze dieper gegraven dan het oppervlak. Boven de grond groeien en bloeien prachtige planten, maar waar is de oorsprong, waar en hoe is het begonnen. Wat is de waarde van oude wijsheid en traditie in de moderne tijd? De Bijbel en Tenach hebben vele lagen en grote bronnen van wijsheid en door te spitten, te graven en te woelen komt er steeds meer boven.

Door de jaren heen zijn er verschillende mensen geweest die leiding hebben gegeven aan de Spitgroep. We noemen oprichtster Mies Schotanus, Eva van de Pol, ds. Jan Droppers, ds. Paul Wansink en als laatste Henk Vis. Door de jaren heen kwamen en gingen

de deelnemers. Maar de laatste paar jaar dunde de groep zeer uit door overlijden en vergrijzing. Ook de gebreken van de ouderdom waren voor sommige mensen reden om afscheid te nemen. Helaas moet er wegens gebrek aan aanwas geconstateerd worden dat het spitten aan een einde komt en de Spitgroep wordt opgeheven.

Helaas is dit ook het geval voor het Joods leerhuis. Twaalf jaar heeft deze groep, aanvankelijk onder leiding van ds. Joop Jansen-Schoonhoven en ds. Margreet Bergkotte, en daarna onder leiding van Henk Vis en ds. Fokko Helder zich bezig gehouden met de Joodse geloofsbeleving, spiritualiteit en mystiek. Ook dat is een boeiende, verhelderende periode geweest waarin vele deelnemers zich realiseerden dat er een rijke schat van wijsheid is die

wij als christenen nauwelijks kennen.

Nu gaan beide groepen stoppen. We hebben dank aan onze leermeesters uitgesproken, hen in de bloemetjes gezet en een fles wijn meegegeven, omdat dat het hart verheugt. Elkaar wensen we al het goede toe en hopen we elkaar in het oog te houden.

In Aalten is een Joods leerhuis, de deelnemers komen op maandagmiddag bij elkaar. Inlichtingen verkrijgbaar bij Henk Vis, tel.nr. 51 24 97.

We hopen dat er in de PGW weer nieuwe initiatieven ontstaan voor wijsheid, spiritualiteit, ontmoeting en verbinding.

Namens de Spitgroep en het Joods leerhuis,

Erica Hijink



**Protestantse Gemeente
Winterswijk**

Gemeenteavond 17 mei

Op 17 mei is er in de Zonnebrinkkerk een gemeenteavond. We hebben heel wat te vertellen en te bespreken! Na het welkom en de opening horen we over het pionierswerk bij Klimop. Ds. Otto Grevink, de begeleider vanuit de landelijk kerk voor Klimop zal vertellen over het pionieren: het zoeken naar nieuwe vormen van kerkzijn! De pioniersgroep en Leander Grooten vertellen wat er zoal gebeurt bij Klimop.

Na de pauze gaat het over de overdracht van de Jacobskerk. De mensen, die de kerk willen gaan beheren, praten ons bij over de stand van zaken. En de gemeenteleden krijgen de gelegenheid hen vragen te stellen.

Tenslotte nog een paar 'kleinere' punten, waar de Kerkenraad iets over wil zeggen: in ieder geval over het bezoekwerk, dat verandert; en over de bestuurskracht van de PGW.

Nog even kort op een rijtje het programma:

- 19.00 uur de zaal is open en er is koffie/thee
- 19.30 uur: welkom en opening
- 19.35 uur: het pionieren: Klimop
- 20.30 uur: pauze
- 20.50 uur: de overdracht van de Jacobskerk
- 21.30 uur: enkele zaken, kort toegelicht
- 21.45 uur: sluiting

Hopelijk mogen we velen van onze gemeenteleden zien en ook horen!!
Namens de Kerkenraad,

ds. Jan Struijk, voorzitter



Uitvaarttelefoon

Sinds enkele jaren maken we binnen de PGW gebruik van de uitvaarttelefoon bij een melding van overlijden. De telefoon rouleert binnen een groep van vier mensen, die elk één keer per vier weken de telefoon een week in bezit heeft.

Doordat één van de groepsleden gaat stoppen, zijn we dringend op zoek naar een nieuwe vrijwilliger die de groep komt versterken. Concreet vragen we de bereidheid om één keer per vier weken 7 dagen bereikbaar te zijn voor eventueel binnenkomende oproepen tussen 8.00 – 20.00 uur.

Wie komt ons helpen?

Met vragen of uw aanmelding kunt u contact met mij opnemen.

Namens de Uitvaartgroep,

Petra Veerbeek

tel.: 06 - 22 61 09 57

mail: kwouderen@pgwinterswijk.nl

K.W.W.

Der staot de leste tied allerhande stukskes in kranten over ho de walt en 't universum ontstaon kan wezzen...

Waer 'n book oet-egovvene daarover. Eschreven deur den Belgischen professor Thomas Hertog oet Leuven (Het ontstaon van de tijd). Hee hef met 't Britse genie Stephan Hawking 20 jaor op-etrokken en informatie oet-ewisseld.

En inens bunt der ni-je ontdekkingen wel zelfs de oerknal döt schudden. Zes sterrenstelsels, elk grötter as 't melkwegstelsel, bunt der ni-j ontdekt. Dee bunt miljarden jaor older dan de tied waarin de oerknal etracaerd is...

't Ja, wetenschap steet nooit vaste. Dan is 't gin wetenschap maer. Ni-je ontwikkelingen wordt met-enommene in de olde 'vaststaonde' ontdekkingen.

Zelfs zowiet dat wetenschappers oppert dat 't der steeds maer op liekt dat der 'n onwaarschienlijken 'bron van kennis' ten grondslag lig an 't ontstaon van 't universum.

Zol der dan toch...?

Wi-j laot uns verrassen.

Wi-j mensen könt 't neet claimen da-wal alles wet... da 's blasfemie.

Ruum dartig jaor gelaene he 'k al is op-eschrevvene; de Wetenschap / die 't weten schiep / ziet haar blasfemie / academentie. Dat 'gedichtjen' is ton al 's in Utrecht op 'n conferentie van wetenschappers ecitaerd.

Ene wel daor was ewest vertellen mi-j daor enthousiast over. Gin mense had ewetten wel dat op papaer ezet had.

Aerst dacht 'k dat hee mi-j veur 't läpken heel. Maor; 't was waor gebeurd. Ik veel hoste van 'n stoel en hee, hee was stomverbaasd dat 't oet Wenters kwam.

Van ene wel hee kennen; as met 'n nuchtern boernverstand.

Zol der dan toch...?

Ik laot mi-j verrassen.

K.W.W. (kieken wat 't wordt)

Minus Jentink

Paasviering van het Trefpunt op dinsdag 28 maart

De viering begon in de kerkzaal. Bij binnenkomst zong het dameskoor Con Amore uit Ratum een tweetal liederen onder leiding van hun dirigent de heer Hugo Klein Severt en mevrouw Rikie Vrieze op de piano. Daarna deed dominee Freerk Hovinga het woord van welkom, groet en bemoediging. We zongen met elkaar, er was een gedicht, Con Amore zong voor ons 'Licht in de stille morgen' en tot slot sprak dominee Hovinga de zegen uit.

De lezing was uit Lucas 22: 39-54. Samen zongen we Lied 575, vers 1, 2 en 6. 'Jezus leven van ons leven'. Nadat het opstandingsverhaal uit Lucas 24: 1-2 was gelezen, was er de overdenking. Het gedicht: Opstanding van Stien Agaart.

De gebeden werden afgesloten met het 'Onze Vader'. Uit het liedboek zongen we nog Lied 657: vers 1, 3 en 4. 'Zolang wij ademen schept Gij in ons de kracht om zingend te vertalen, waartoe wij zijn gedacht.' Daarna was het pauze en gingen wij met elkaar in de Zonnesaal de viering voorzetten. In de zaal stonden de tafels gezellig gedekt. We werden verrast met lekkere dingen en natuurlijk met een ei daarbij.



Het koor zong nog weer voor ons en nadat het dankwoord was uitgesproken werd de middag beëindigd met Lied 634 'U zij de Glorie, opgestane Heer. U zij de Victorie, U zij alle eer'.

Een prachtige afsluiting van een hele mooie middag.

Als u dit leest hebben wij de laatste middag van dit seizoen ook alweer achter de rug. Daar hoort u de volgende keer meer over.

Een hartelijke groet namens de Trefpuntcommissie,

Willy Rauwerdink



Musica Jacobi met liederen van Oosterhuis

Op zondagavond 14 mei is er om 19.00 uur een Musica Jacobi in de Jacobskerk. Dit keer zullen liederen van de onlangs overleden Huub Oosterhuis centraal staan (zie ook het hoofdartikel van deze **Kerkenwerk**). Het pianospel wordt verzorgd door Jorrick Simmes terwijl Annelies Slötjes het orgel bespeelt. Verder werkt de Zonnebrinkcantorij o.l.v. Wim Ruessink mee en is Henk Vis lector. Musica Jacobi is uiteraard vrij toegankelijk. Bij de uitgang wordt gecollecteerd.

Huwelijksaankondiging

Henk-Jaap Jonkman en Hanke Rauwerdink, Rozenstraat 68, hebben aangegeven te willen trouwen op vrijdag 19 mei 2023. De dienst waarin we het huwelijk hopen te bevestigen en in te zegenen is om 14.00 uur in de Jacobskerk.

We wensen Henk-Jaap en Hanke een goede verdere voorbereiding op hun huwelijk toe, een schitterende dag met allen die hen lief zijn en voor de toekomst veel geluk en Gods zegen.

Namens de Kerkenraad,

ds. Reinoud Wentink



Palmpasen: vrolijke Young@Heart-dienst met ezel, quiz en 'intocht' met palmpasentakken in de kerk

Het Young@Heartteam had veel werk gemaakt – en eer ingelegd – met de opzet van de dienst van Palmzondag 2 april. Het jaarthema is 'Dieren in de Bijbel' en dat paste helemaal bij deze dag: Jezus zat op een ezel bij de intocht in Jeruzalem. In Matteüs 21: 1-11 staat hoe Jezus op een ezelin met haar veulen binnen komt, daarbij toegezwaaid door veel volk met palmtakken.

Johan Mateman van B&B 'de Balkende Ezel' stond met zo'n prachtig dier bij de hoofdingang. Het trok belangstelling van jong en oud.

De nodige hilariteit en discussie ontstond bij de ezelquiz. Briefjes met vragen waren overal opgehangen. Bijv.



'Wat zorgt ervoor dat een ezel gaat lachen.' 'Is het waar (of niet) dat een ezel dom is en of een ezelin net als een koe vier spenen heeft.'

Muzikale medewerking verleende de PGW-band o.l.v. Johan Klein Nibbelink en met zang van Ellies de Rouw, Ben



Samen weet je meer

Ruessink en Inge Bekkers.

De Heer heeft ze nodig

In de tijd dat de kinderen in de Vlinderzaal bezig waren met het versieren van de palmpasentakken, hield de predikant de overdenking van Matteüs 21.

Daarin staat hoe de intocht van Jezus is voorbereid: waar een ezelin en haar veulen moesten worden opgehaald. En bij vragen te antwoorden: de Heer heeft ze nodig. Ook wat er zich bij de intocht daarna heeft afgespeeld.

Wim Ruessink bespeelde de melodica, toen hij met een stoet van zo'n twintig kinderen feestelijk een paar rondjes in de kerkzaal liep, terwijl er aan de kant gewuifd wordt met palmladeren. Jort liep met een 'ezel-stok' voorop. Iedereen zong: 'Dans en zing hosanna voor de koning, dans en zing voor de Heer.'

De kinderen konden de predikant goed vertellen wat de betekenis is van alles, wat ze aan het kruis hebben bevestigd. Afgesloten werd met een gezongen Onze Vader.

(Zie ook pag. 12)





Paas-ontbijt op Eerste Paasdag:

Anita, Rianne en Veronique treffen voorbereidingen voor het smakelijke ontbijt. Ds. Freerk Hovinga heet iedereen welkom en er wordt met Wim Ruessink aan de piano - beiden net terug van de Dageraadsviering in de Jacobskerk - gezongen over de vreugde, dat een heerlijk morgenlicht is aangebroken en de zoon van God is opgestaan.

Na het gezamenlijke gebed is aan de rijk gevulde tafels iedereen in de gelegenheid voor een disgenoot het brood te delen / smeren en wat te drinken te halen.



Koster Hanneke draagt de brandende Paaskaars binnen

Een mooi moment met Pasen is altijd als de nieuwe, brandende Paaskaars wordt binnengedragen: De intocht van het licht. Zoals hier in Zonnebrinkkerk door koster Hanneke Hoitink aan het begin van de 10 uurs-dienst. Voor haar loopt Jikke met de standaard voor de nieuwe kaars.

Achter Hanneke lopen de kinderen van de nevendienst met een kaarsje. Voorganger Freerk Hovinga en anderen steken die aan. De acteurs van het Paasspel hebben hun kostuum al aan. Intussen wordt Lied 600 gezongen over het licht dat is ontlokken aan het duister. De muzikale noot werd verzorgd door de PGW-band o.l.v. Johan Klein Nibbelink met zang van Ellies de Rouw en Joëlle Haverkamp, met o.a. het prachtige Easter Hallelujah, en door organist Wim Ruessink.

Voordat de kinderen naar de nevendienst vertrokken, bad de dominee samen met Sam en Isa. En vertelt leidster Dorien ten Dolle het Paasverhaal over de lege grot en de opstanding van Jezus, waarbij de kinderen dit uitbeelden.

Bovendien zingt een koortje: De steen is weg. Foetsie! (van Rikkert Zuiderveld)

Terwijl voorganger Hovinga zijn overdenking uitsprekt over de gelezen delen uit Genesis 1: 1-13 en Johannes 20: 1-18 maakten de kinderen een mooie collage van de grot en het lege kruis, waarover ze in de kerkzaal wat meer vertelden.

Een prachtige Paasviering dank zij de medewerking van velen.

Tekst en foto's Ans ter Horst





*Persoonlijk
betrokken*



Vormgeven aan een afscheid, samen met u, ongeacht óf, waar en hoe u verzekerd bent.
06 - 36 49 33 46 info@dienkenijboer.nl www.dienkenijboer.nl

24
7



Timmermans & Mulder
BLOEMENSPECIAALZAAK - CADEAU'S
Misterstraat 49, Winterswijk, tel. 0543-512403
E-mail: timmermansmulder@hetnet.nl

Groencentrum Wenninkhof nog groter

Een uitbreiding zorgt voor
een nog ruimer assortiment
planten en aanverwante
artikelen!

**Nieuwsgierig??
Breng ons een bezoekje**



HOVENIERS & GROECENTRUM
WENNINKHOF
Hoeninkstege 5 Winterswijk-Meddo T: 0543-569 302

Alles voor het (laten) verfraaien van
uw woning of bedrijfspand bij



GRAVEN

SCHILDERS • STOFFEERDERS • INRICHTERS

't Boske 1 7122 TH Aalten
0543-491230 info@gravengroep.nl

GUV Uitvaartzorg

Persoonlijk, betrokken en dichtbij



Onze betrokken medewerkers:

*“Daarom werken wij
graag bij GUV!”*

- Persoonlijk, betrokken, dichtbij
- Alle tijd en oprechte aandacht voor u
- De beste zorg tegen de laagste tarieven
- Één vertrouwd aanspreekpunt

*Bel daarom
altijd eerst GUV!*



Ook voor elders verzekerden kan GUV de uitvaart verzorgen!
GUV regelt alles voor u tegen een speciaal tarief!

www.guv.nl Meer weten? Bel GUV! 0800 - 0809 (gratis)

GUV
Persoonlijk, betrokken en dichtbij

Paastijd en Pinksteren

Ds. Freerk Hovinga

Met Pasen begint er een tijd van vreugde die duurt tot en met Pinksteren. Elke zondag in deze periode wordt ook genoemd naar Pasen: we spreken over de zondagen van Pasen. Op de 5e, 6e en 7e zondag van Pasen lezen we uit het Evangelie van Johannes afscheidsworden van Jezus.

Op zondag 7 mei (5e van Pasen) lezen we **Johannes 14: 1-14**. Jezus vertelt zijn leerlingen dat Hij weg zal gaan om een plaats voor hen gereed te maken. Zijn leerlingen begrijpen deze woorden niet, wie zou ze wel begrijpen? Gelukkig voor ons stellen zij Jezus allerlei vragen, die ook ons verder helpen.

In de lezing van zondag 14 mei (6e van Pasen) uit **Johannes 16: 16-24** hebben de leerlingen opnieuw hun vragen bij wat Jezus zegt. "Nog een korte tijd", zei Jezus, "en jullie zien me niet meer en kort daarna zullen jullie me terugzien." Wat bedoelt hij toch? In zijn antwoord aan de leerlingen - je kunt je afvragen of het wel echt een antwoord is - spreekt Jezus ook over de vreugde die de leerlingen zullen vinden, omdat de Vader naar hen zal luisteren.

Op donderdag 18 mei (Hemelvaartsdag) kunnen we over de Hemelvaart van Jezus lezen in **Lucas 24: 49-53** of in **Handelingen 1: 1-11**. Hoewel beide gedeeltes door dezelfde auteur zijn geschreven, komen ze niet naadloos met elkaar overeen. Op bepaalde punten lijken ze elkaar zelfs tegen te spreken. Misschien is dat meer ons probleem, dan dat van de Bijbelschrijver. In ieder geval lijkt de boodschap van beide gedeeltes te zijn dat de leerlingen (en wij dus ook) op eigen benen verder moeten.

De zondag na Hemelvaart (7e van Pasen) wordt wel 'wezenzondag' genoemd, omdat Jezus niet meer bij zijn leerlingen is. Maar ook klinkt in deze naam mee de woorden uit Johannes 14: 18, waar Jezus juist zegt: "Ik laat jullie niet als wezen achter." We lezen op deze

zondag **Johannes 17: 1-13**, het gebed van Jezus voor zijn leerlingen. Uit dit gebed spreekt een groot vertrouwen voor wie Hem volgen en Jezus vraagt aan Zijn Vader of Hij hen in Zijn Naam wil bewaren. Troostvol klinken die woorden op deze wezenzondag.

Met Pinksteren op 28 mei horen we het bekende, maar toch eigenlijk ook vreemde verhaal over de komst van de Heilige Geest (**Handelingen 2: 1-24**). We zien hoe Lucas naar woorden moet zoeken om duidelijk te maken wat er gebeurde. Hij heeft het over een geluid als van een hevige windvlaag en over een soort van vlammen. De komst van de Geest is niet in exacte bewoordingen weer te geven, enkel in beelden. Maar nu wordt wel ten volle duidelijk dat de leerlingen (en ook wij) het niet alleen hoeven te doen. We worden inderdaad niet als wezen achtergelaten, zijn Geest gaat met ons mee.



Vandaag lezen wij

Mei			zo	21	Psalm 39
	zo	7	ma	22	Jakobus 4: 1-10
	ma	8	di	23	Jakobus 4: 1-17
	di	9	wo	24	Jakobus 5: 1-6
	wo	10	do	25	Jakobus 5: 7-12
	do	11	vr	26	Jakobus 5: 13-20
	vr	12	za	27	Psalm 119: 1-8
	za	13			
	zo	14	zo	28	Psalm 119: 9-16
	ma	15	ma	29	Spreuken 23: 1-11
	di	16	di	30	Spreuken 23: 12-21
	wo	17	wo	31	Spreuken 23: 22-35
	do	18	Juni		
	vr	19	do	1	Spreuken 24:1-12
	za	20	vr	2	Spreuken 24:13-22
			za	3	Spreuken 24:22-34



PALMZONDAG

- * Leidster Petra helpt Samuel bij het aansteken van de kaars. Broertje Elias en de ezel kijken toe. Lauren stak de kaars aan van het lantaartje.
- * Ezelin Sita van B&B 'de Balkende Ezel' werd geborsteld en bewonderd. En er werd zelfs met haar gewandeld.
- * Kleuter Benjamin vermaakt zich met Christine en Henk van de oppasdienst.
- * Je kon meedoen aan een ezelquiz en er werden in de Vlinderzaal met toewijding -en hulp van de leidsters Dorien, Nicolette, Petra en Tiny prachtige palmpasentakken gemaakt. Daarmee ging iedereen in optocht met Wim Ruessink en Jort voorop door de kerkzaal. Mensen langs de kant wuifden met palmtakken, zoals bij de in-tocht op een ezel van Jezus in Jeruzalem.



Foto: Petra Schaap



PASEN

- * Zondag 9 april begon met een Paas-ontbijt in de Zonnezaal.
- * Na afloop hielpen kinderen aan de deur om een vrije bijdrage te innen.
- * Bij de oppasdienst hadden Iris en Marion het gezellig druk.
- * In de kerkzaal voerden kinderen een prachtig Paasspel op over de opstanding van Christus.
- * Vervolgens werden beneden in de Vlinderzaal collages gemaakt met onder andere de lege grot en de weggerolde steen. Die liet men trots in de kerkzaal zien. *(zie ook pag.*



Tekst en foto's Anns ter Horst



Herdenken

Dit worden heel bijzondere 4 weken.

We beginnen op **4 mei**, met de **dodenherdenking**. Dan denken we aan alle mensen die gestorven zijn in de Tweede Wereldoorlog en de mensen die nadien op andere plekken in de wereld zijn gestorven, waar ze vrijheid wilden brengen op plaatsen waar oorlog was.



Dat doen we altijd op de avond voor **5 mei** waarop we **bevrijdingsdag** vieren. De dag waarop we in 1945 bevrijdt werden van de Duitsers, die ons land 5 jaar bezet hadden gehouden en

waardoor heel veel mensen gestorven en vermoord zijn. Omdat we vinden dat we nooit, al het vreselijks dat gebeurd is, mogen vergeten en dat het nooit weer moet gebeuren, gedenken we deze dagen. Al denk ik dat grote mensen soms wel heel erg dom zijn, en toch weer steeds oorlogen beginnen.



Dan komt 40 dagen na Pasen **Hemelvaartsdag**. De Here Jezus is na zijn opstanding nog een aantal keren bij zijn discipelen verschenen, maar na 40 dagen is Hij naar de Hemel gegaan,

waar Hij aan de rechterhand van God zit. Hij heeft de discipelen wel beloofd dat Hij ze niet alleen zou laten, maar hen Zijn Geest zou sturen, om ze te helpen en te steunen.



En dat vieren we met **Pinksteren**. Er waren die dag heel veel mensen uit allerlei landen in Jeruzalem om feest te vieren en toen de apostelen buiten begonnen te praten, kon iedereen hen

verstaan, in al die verschillende talen. Dat kwam door de Heilige Geest. En zo begon de verspreiding van alles wat Jezus had gedaan en wat Hij belangrijk vond. Gelukkig maar, want nu weten wij het ook en kunnen we God en Jezus in ons hart sluiten.



 **WINTERSWIJK**

De Emmaüsgangers

Wat: een gezellige ochtend om samen te klieren, te spelen, te vieren en te eten

Wanneer: zondag 7 mei
Van 10.30 tot 12.30 uur

Waar: Klimop, Noteboomstraat 20

Voor wie: voor alle leeftijden, iedereen is welkom!

Opgave: opgave is gewenst door te mailen naar kliederkerkwinterswijk@gmail.com.
Uiteraard bent u ook zonder opgave van harte welkom. Bij eventuele diëten dit graag vermelden bij opgave.

Wees welkom en kom samen met ons ontdekken, vieren en eten!

Met Pinksteren herdenken we dat Jezus zijn Heilige Geest naar de aarde stuurde. De Geest wordt meestal uitgebeeld als een duif, maar ook vaak als vurige vlammetjes, omdat Hij het vuur van het geloven in ons aanwakkert.

Misschien is het wel leuk om een ketting te maken van vlammetjes. Teken ze maar na van het voorbeeld. Daarna kleuren en aan een ketting te rijgen. Nog mooier wordt het wanneer je op de achterkant van elk blad een moment schrijft waarbij je de Here Jezus heel dicht bij je voelde. Maar je mag ook opschrijven wanneer je Hem juist niet voelde terwijl je dat op dat moment zo graag wilde. Want dat gebeurt soms ook. Hoe zou dat komen, denk je. Want Jezus en zijn Geest zouden toch altijd bij ons zijn? Misschien kom je daar wel achter als je met de vlammetjes bezig bent.

Veel plezier.



Centrum, Huininkmaat/Bomenbuurt, Pelkwijk, Kotten/Brinkheurne/Ratum, Zuilenes



Ds. F. Hovinga

W. Dreeslaan 44
7103 JG Winterswijk
tel. 06 - 19 73 69 86
fhovinga@xs4all.nl

Wijzigingen

In de afgelopen tijd is er een nieuwe wijkindeling gemaakt, die vanaf half juli van kracht zal worden. Een nieuwe wijkindeling was nodig omdat het team van pastores kleiner wordt. Van zes pastores zijn we teruggegaan naar vier pastores, met als gevolg dat we ook met vier wijken gaan werken. Voor wijk A zijn de gevolgen niet zo groot, die blijft grotendeels hetzelfde. In een volgend nummer van **Kerkenwerk** wordt u hierover verder bijgepraat.

Pastoresteam

De berichten vanuit de beroepingscommissie zijn hoopvol. Het ziet ernaar uit dat we over niet al te lange tijd een nieuwe collega kunnen verwelkomen. Ik hoop het van harte. Het pastoresteam zal echter niet groter worden, omdat ds. Reinoud Wentink op 9 juli afscheid zal nemen van onze gemeente.

Wijkteam

Zo in en rond de zomer zullen we als wijkteam bij elkaar komen en zullen we de hierboven beschreven wijzigingen met elkaar bespreken. Meer nieuws valt er vanuit het wijkteam niet te vermelden. Wilt u graag bezoek ontvangen, laat het ons weten!

Met hartelijke groet,

ds. Freerk Hovinga

Giften

Voor de wijkkas ontvingen wij via Annie Klein Brinke € 10,-; via Atie Huiskamp € 7,- en € 20,- en via Hennie Toebes 3 maal € 10,-. Onze hartelijke dank hiervoor!

Met vriendelijke groet,

Annie Klein Brinke

De Hazelder, Miste/Corle, De Pas, Bargerbosch



Ds. R.B.W. Wentink

Reggestraat 8
7103 EE Winterswijk
tel. 84 85 28
ds.r.wentink@ziggo.nl

Groothuisbezoeken

De groothuisbezoeken zijn geweest. Op vier verschillende adressen hebben gemeentelieden elkaar opgezocht en is er gesproken over de vormen van pastoraat die bij ons passen en die wij als kerkgemeenschap (elkaar) zouden kunnen bieden. De gesprekken hierover vonden plaats met het oog op de toekomst: een kleiner wordende gemeente die moet/mag roeien met de riemen die er zijn en die er overblijven.

Wijkteam

Op 29 maart kwam het wijkteam bij elkaar.

- De wijkmedewerkers zijn daarna op weg gegaan met Paasgroeten uit wijk C voor alle 50 - 80-jarigen in de wijk.
- De nieuwe wijkindeling werd besproken: we gaan terug van zes naar vier wijken. Het besef was er dat we gegeven de omstandigheden niet anders kunnen en er het beste van proberen te maken, wanneer per 10 juli de nieuwe indeling – in dan nog vier wijken – een feit is.
- Netty Klomp gaf aan dat zij als voorzitter van het wijkteam gaat stoppen.

Op 24 mei komt het wijkteam weer bijeen. Hopelijk biedt zich dan een opvolger voor Netty aan, maar dat mag voor die tijd ook al via onderstaande!

Een zonnige en geestrijke meimaand gewenst met daarin de kerkelijke feestdagen: Hemelvaart en Pinksteren!

Ds. Reinoud Wentink

Giften

In de afgelopen periode zijn de volgende giften binnengekomen:

Via ds. Wentink 2x € 20,- voor de wijkkas. Via Netty Klomp € 20,- voor de wijkkas. Via Bea Mallegrom € 10,- voor de wijkkas. Via Gerda Lichtenberg € 5,- voor de wijkkas.

Hartelijk dank voor uw gift!

Met vriendelijke groet,

Mieke Hermsen - Grevers

Windmolenveld, Woold, Balinkes Oostervoort/De Rikker, Scholtenek/Hakkelerkamp

Giften wijk B

In de afgelopen periode zijn de volgende giften binnengekomen:

Via Johanna Pennings een gift van € 10,- voor de wijkkas en € 10,- voor de Kerk. Via Ina Stemerding € 8,- voor de wijkkas. Via Dini Wensink € 20,- voor de wijkkas. Via Joke Droppers € 10,- voor de wijkkas.

Hartelijk dank voor uw gift!

Met vriendelijke groet,

Mieke Hermsen -Grevers



wijk B & D

Vacant

Giften wijk D

In de afgelopen tijd mochten wij via Rikie Boerman € 10,- en via Jan Grevers € 20,- ontvangen.

Onze hartelijke dank hiervoor.

Met vriendelijke groeten,

Helma te Grotenhuis

Huppel, Henxel, Meddo

In huize Struijk is er altijd wat het afgelopen jaar! Al langere tijd werkt mijn vrouw niet meer; ze heeft nu besloten om helemaal te stoppen met werken. De gezondheid laat het niet toe! Overigens knapte ze aardig op, maar enkele weken terug heeft zij opnieuw een rib gebroken; een pijnlijk en lang herstel! En ik mocht de mantelzorg oefenen! Verder verandert er ook veel voor mij. Na altijd samen gewerkt te hebben als collega's, ook in het huishouden en de zorg voor de kinderen, doen we dat nu veel meer gescheiden.

In de gemeente zijn er ook de nodige wijzigingen. Er komt een nieuwe wijkindeling vanaf 10 juli, als Reinoud Wentink met emeritaat gaat. In een volgend **Kerkenwerk** zal ik er meer over schrijven. En verder houdt de bestuurskracht, de overdracht van de Jacobskerk, een eventuele nieuwe collega en nog veel meer ons bezig.

Wat me vooral te denken geeft, is een verandering in de samenleving, die steeds duidelijker wordt: langdurige betrokkenheid bij een vereniging als vrijwilliger brokkelt steeds verder af. Zodoende is het zeker niet alleen moeilijk in de kerk, maar b.v. ook bij sportverenigingen en andere clubs om staande te blijven.

Ondertussen zijn we de vele vrijwilligers in onze gemeente dankbaar voor al het werk wat zij doen! In het bijzonder noem ik in dit bericht onze bezoekmedewerkers!! Mocht u bezoek willen, bel ons/mij gerust!

Ds. Jan Struijk



wijk E

Ds. J.S. Struijk

Grotestraat 48
7151 BD Eibergen
tel. 0545 - 47 29 87
jansimonstruijk@gmail.com

Uitvaarten

Wat te doen bij een overlijden?

Als een geliefde overleden is, neemt u contact op met een uitvaartvereniging of uitvaartleider. Welke uitvaartvereniging of uitvaartleider u benadert, is uw eigen keuze. Als een kerkelijke uitvaart gewenst is, zal de uitvaartleider contact opnemen met de 'uitvaarttelefoon van de PGW'. Uw wensen met betrekking tot een voorganger kunt u kenbaar maken aan de uitvaartleider. Daar zal zoveel mogelijk rekening mee gehouden worden. De voorganger die de uitvaart zal leiden zal een afspraak met u maken om de afscheidsdienst voor te bereiden.

Als u een andere voorganger wenst...

Binnen de PGW zijn verschillende voorgangers beschikbaar

die de uitvaart kunnen leiden. Wilt u liever iemand buiten het vaste team aan voorgangers van de PGW, ook dat kan. In dat geval dient u zelf contact te leggen met deze voorganger. Ook de praktische en financiële zaken regelt u in dat geval zelf.

Gedenken overledene

In de zondagse kerkdienst wordt herdacht wie in de afgelopen week is overleden. Als het bericht van overlijden op zaterdag na 18.00 uur is binnengekomen, zal hij/zij de week daarna herdacht worden. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (de derde of de vierde zondag van november) worden alle overleden gemeenteleden herdacht.

Woon(zorg)centra De Pelkwijk, Wamelinkhof, Sleeswijk, De Berkhof, De Molenaar, Vredense Hof, Homansbos, St. Elisabethgaarde, Prins Hendrikhuis, leden buiten Winterswijk



Ouderenpastor P.M. Veerbeek

tel. 06 - 22 61 09 57
kwouderen@pgwinterswijk.nl

Voorzitter: Chris Wijnveen

Joh. Vermeerstraat 3
tel. 51 53 07
chwijnveen@live.nl

Pastoraat bij tijdelijk verblijf in Pronswede en groepswoningen Goorweg 12 en 12a: eigen predikant of kerkelijk werker.

Uit de wijk

In onze vergadering van april was voor de eerste keer Egbert van Dijk aanwezig. Egbert, partner van Elly van Ballegooijen, bezoekt gemeenteleden in de Vredense Hof. We wensen Egbert alle goeds toe in zijn bezoekwerk.

Een speciaal welkom was er voor ds. Petra Speelman, geestelijk verzorger bij St. Marga Klompé. Door interne verschuivingen bij Marga Klompé doet zij geen bezoekwerk meer in Winterswijk, maar gaat nog wel voor in de kerkdiensten in de Winterswijkse woonzorgcentra.

Het is fijn dat Wim Sikking ook in de kerkdiensten in de Pelkwijk op het orgel wil spelen.

Marietje Sloetjes was voor de laatste keer in de vergadering. Zij heeft jarenlang met veel toewijding gemeenteleden bezocht in de Vredense Hof en het orgel bespeeld tijdens de kerkdiensten. Zij vindt het fijn haar bezoekadressen nu te kunnen overdragen aan Egbert van Dijk. We hebben Marietje bedankt voor haar jarenlange inzet en wensen haar goede jaren.

De collecteopbrengsten zijn:

Januari € 255,05 voor onkosten kerkdiensten woonzorgcentra; februari € 302,35 voor de Stichting Ambulance Wens; maart € 254,87 voor de Stichting Dagopvang Ouderen Speciaal.

We ontvingen de volgende giften:

Homansbos 1 x € 5,-; Molenaar 1 x € 5,-, 1 x € 10,-; Pelkwijk 1 x € 5,-, 2 x € 10,-, 1 x € 20,-, 1 x € 30,-; Sleeswijk 2 x € 5,-; via Petra Veerbeek 2 x € 10,-.
Hartelijk dank!

Ik wens u allen een mooie lente.

Een vriendelijke groet,

Chris Wijnveen

Even voorstellen...



Mijn naam is Petra Speelman. Ik ben sinds medio november 2022 werkzaam als geestelijk verzorger bij Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé.

Begonnen in eerste instantie in de Pelkwijk, maar door een herverdeling binnen onze vakgroep ben ik nu werkzaam in de verschillende locaties in Aalten en Bredevoort en in de Molenberg in Groenlo.

Voordat mijn partner Bert Hemink en ik verhuisden naar Winterswijk heb ik 20 jaar gewerkt in de ouderenzorg in Eindhoven en omstreken.

We hebben beiden onze wortels in de Achterhoek, Bert is geboren en getogen in Winterswijk, ik ben opgegroeid in Rekken en Eibergen. Ik heb mijn middelbare school doorlopen op het Marianum in Groenlo en ben daarna uitgezworven.

Na vele jaren bleek te trekkracht van de oergrond, zoals we het zijn gaan noemen.

Bert en ik zijn verbonden aan de PG Winterswijk en daar zullen we u ongetwijfeld een keer ontmoeten.

Met hartelijke groet,

Petra Speelman

Pioniersplek Klimop



Leander Grooten (pionier)

Noteboomstraat 20
7101 MG WINTERSWIJK
tel. 06 - 14 84 78 18
Klimopwinterswijk@gmail.com

Lente!

Het is dan eindelijk mei. We hebben lang moeten wachten op mooier weer om de zaterdagen in de tuin te kunnen zijn. Bij Klimop kan het weer. Om erin te werken, maar ook om er gewoon in te zijn. Met een boek, kop koffie of goed gezelschap. Wees welkom, het ochtendlicht door de bomen is er prachtig.

Bereikbaarheid pionier

Ik werk 16 uur per week in dienst van de PGW als pionier en 16 uur in dienst van het Leger des Heils als ambulante hulpverlener. Dit maakt dat ik niet elke dag van de week (meer) bereikbaar ben.

U kunt mij bereiken op donderdag, vrijdag en zaterdag. Dat zijn ook de dagen dat ik meestal bij Klimop ben.

Gemeenteavond

Op 17 mei zal Klimop tijdens de gemeenteavond meer vertellen over pionieren in het algemeen en dat van Klimop in het bijzonder. Ds. Otto Grevink uit Waalwijk zal deze avond deels leiden vanuit zijn kennis en ervaring in het pionieren binnen en vanuit de kerk. Wees allen welkom.

Keuken renovatie

Dankzij gulle giften van o.a. Rabobank en Stichting Haella hebben wij de mogelijkheid onze keuken nog beter aan te passen aan de wensen van onze bezoekers om elkaar te ontmoeten. Samen koken, samen eten is samen ontmoeten. Er ontstaan gesprekken tussen mensen, terwijl de buik wordt gevuld. Voor sommigen is het de enige vers gemaakte maaltijd van de week, voor anderen een gezellige avond of het moment dat de eenzaamheid wordt doorbroken.

Wilt u bijdragen aan de nieuwe keuken? Dan kan dat door een gift over te maken op NL42 ABNA 0811 2561 03 o.v.v. Keuken Klimop. Uw geld gaat dan mee 'in de pot' voor aanpassing apparatuur, pannen, bestek, koelkast en extra kookgelegenheid.

Leander Grooten



**WIKKERINK
AUTOSERVICE B.V**

 **service**

 **LEASEPROF[®]**
SERVICE CENTERS

 **carprof[®]**
Garage voor alle merken

RONDWEG-ZUID 50, WINTERSWIJK 0543-517380
WWW.WIKKERINK-AUTOSERVICE.NL



Kruisselbrink Installaties

Uw partner in duurzame installatietechniek

Gas
Water
Sanitair
Ventilatie
Centrale verwarming
Airconditioning
Elektrotechniek
Koper- en Zinkwerk
Aardwarmtesystemen

Bel of mail voor meer informatie naar:
Kruisselbrink Installaties
 Leegwaterweg 7 7102 JJ Winterswijk
 Tel. 0543 - 564478
 E-mail: info@kruisselbrinkinstallaties.nl



EBBERS
MECHANISATIE BV



HUISKAMP b.v.
WINTERSWIJK

Waliënweg 44
Winterswijk Huppel
0543 - 562 355
www.ebberswebshop.nl



MASSEY FERGUSON



Husqvarna



de **STRUKER**



baderie
Winterswijk

Vakmanschap in
keukens & badkamers

Collegebesognes

**“Soms is er zoveel wat we voelen,
maar zo weinig wat we kunnen zeggen”**

Zondagmorgen 26 maart jl. is “zomaar ineens”

Roel Stronks overleden:

net met pensioen; al vele jaren lid van ons College van Kerkrentmeesters; altijd vriendelijk... altijd bereid om in te springen als dat nodig was... nooit deed de kerk vergeefs een beroep op hem... volop betrokken om de overdracht van de Jacobskerk in goede banen te sturen...

We wensen zijn vrouw en (klein-)kinderen heel veel steun toe en gaan hem enorm missen!!

**Alie, Anneke, Bert, Dennis, Dick, Geert,
Hermien, Johan**



Voorjaar:

Snoeien wat te groot is...??

Bent u van plan een (te grote) dennenboom te (laten) verwijderen??

Mag hij tot december nog blijven staan om dan in de Kerk een feestelijk afscheid vieren??

De koster is nu al op zoek naar **een forse echte kerstboom!!**

tel. 06 - 23 53 05 08

Kerkbalans

Toegezegd 2023: € 358.388,-

Ontvangen per 19 april: € 111.818,-

Dat is **31,2 %**.

Collectebonnen

Door collectebonnen te gebruiken (verkrijgbaar in de waarden € 0,50, € 1,- en € 2,-) zijn ook deze giften in veel gevallen aftrekbaar van de belasting. U helpt er bovendien de kerk mee, want de administratieve lasten nemen daardoor af.

Kortom: collectebonnen zijn een goed idee!

Het bestelformulier is verkrijgbaar bij het Kerkelijk Bureau, maar ook te downloaden van www.pgwinterswijk.nl.

Uw bestelling collectebonnen wordt gratis thuisbezorgd!



Van de Diaconie

Na een lange tijd weer eens wat voor Kerkenwerk geschreven. Veel nieuws is er vanuit de Diaconie niet te melden.

Over enige tijd zal er afscheid genomen moeten worden van twee diakenen. Henk Eeltink doet dit nu 8 jaar en heeft besloten om ermee te stoppen. En Henk Abbink is al meer dan 12 jaar actief binnen de Diaconie en is verplicht te stoppen. Wel wil hij als adviseur blijven om dan na een jaar weer opnieuw aan te treden als diaken.

We zijn op zoek naar een nieuwe diaken en er is ook al iemand benaderd maar die wil er nog even over nadenken. Onze huidige adviseur, Henk Dunnewold, wordt in september weer bevestigd als diaken.

We zijn in gesprek met Stichting Present en andere organisaties om te kijken of onze Diaconie hier wat kan betekenen voor de medemens. We zijn ook bezig met het voeren van gesprekken over de aanschaf van een nieuw orgel voor de Pronsweide. Daar staat een orgel dat beslist aan vervanging toe is.

De PGW-fietsvierdaagse zal dit jaar weer plaatsvinden, er worden mooie routes uitgezet en onderweg zijn er fijne rustplaatsen. De Vfietsvierdaagse vindt plaats van 25 tot en met 28 juli. De start zal zijn bij het Zonnebrink Centrum. U leest er meer over in de volgende **Kerkenwerk**.

Op het moment dat ik dit schrijf, hebben we nog twee keer een Kom d'r bi'j en schoef an maaltijd. De laatste keer dit seizoen is op vrijdag 12 mei (een week eerder dan normaal). We gaan dan als afsluiting weer een High Tea doen. Gezellig thee (of koffie) drinken met veel lekkers erbij. Vorig jaar was dit een groot succes, en ditmaal doen we dit in Den Angang. U leest meer hierover in de Zondagsbrief.

Met een hartelijke groet,
namens de Diaconie

Gerda Osinga, voorzitter

Werelddiaconaat

Giften kunnen gedaan worden op IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht onder vermelding van 'Bestemming werelddiaconaat' en 'Lid PKN Winterswijk'.

Roelof Stronks

14 februari 1956 - 26 maart 2023

Geheel onverwacht kwam er een einde aan het leven van Roel Stronks. In een dankdienst voor zijn leven hebben we in een volle Zonnebrinkkerk op 1 april afscheid van hem genomen.

Roel werd geboren te Winterswijk en groeide op in een warm gezin met vier kinderen. Na zijn schoolperiode en na het vervullen van zijn militaire dienst vond Roel werk als administrateur en boekhouder bij Sellink Bouw. Tot aan het moment dat hij met vroeg pensioen ging, zou hij bij dit bedrijf of bij één van de opvolgers ervan blijven werken. Roel was zeer royaal richting zijn werkgever en kende een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

Via het Gereformeerde jeugdwerk leerde hij zijn vrouw Janny kennen. Ze trouwden in 1983 en kregen samen twee kinderen. Als iets Roel kenmerkt dan was het wel zijn onvoorwaardelijke liefde voor zijn gezin, maar ook voor velen daarbuiten. Hij wilde altijd van alles voor je doen en je kon op hem aan. Het ruimdenkende dat Roel van

huis uit had meegekregen, gaf hij op zijn beurt aan zijn kinderen door. Zeer trots en blij was hij met zijn vijf kleinkinderen, voor wie hem niets te gek was.

Voor veel verenigingen en organisaties heeft Roel zich ingezet. Hij was onder meer actief bij de voetbal- en de atletiekvereniging, zat in een overkoepelend schoolbestuur, was kerkrentmeester en coördinator van het Kluspunt en hij was als vrijwilliger actief bij de Pronswede. Nee zeggen was niet zijn sterkste kant.

Tijdens de dankdienst voor zijn leven hebben we over de liefde gelezen (1 Korintiërs 13). Alles wat gedaan wordt uit liefde zal blijven bestaan. Zo zullen we Roel herinneren, als iemand die veel liefde heeft gegeven. Aan Gods liefde en zorg hebben we hem toevertrouwd. Moge God Janny, de kinderen en kleinkinderen en allen die hem zullen missen met Zijn liefde omringen en dragen.

Ds. Freerk Hovinga

Grada Gesiena Luiten – Ruessink

30 augustus 1931 – 6 april 2023

Op Witte Donderdag, bij het ochtendgloren, is Gerda in alle rust overleden. Ze werd 91 jaar.

Gerda werd geboren in Meddo, op een kleine boerderij in een groot gezin. Er moest hard gewerkt worden en de kinderen werden hier van jongs af aan bij ingeschakeld. Gerda hield niet van het boerderijwerk, maar leverde wel haar bijdrage. Na de lagere school in Meddo had ze graag doorgeleerd om de verpleging in te kunnen gaan, dat is er niet van gekomen, er moest gewerkt worden.

Op 18 mei 1954 trouwde Gerda met Wim Luiten, die van zijn ouders een kleine pachtboerderij in Kotten overnam en werd ze boerin.

Heel snel na het huwelijk werd ze zwanger van een tweeling en daarna volgden nog vier kinderen. Het zware werk op de boerderij vroeg veel van Gerda, zowel lichamelijk als ook geestelijk. Het geloof en de liefde voor haar gezin gaf haar steeds weer de kracht om door te gaan.

Eind jaren '90 werd de boerderij in Kotten verkocht en zijn Gerda en Wim verhuisd naar een bungalow aan de Kloetenseweg in Winterswijk. Hier kwam Gerda tot rust en hebben ze goede jaren gehad met elkaar en met de kinderen en kleinkinderen. Vakanties naar familie in Canada en naar Israël

waren hoogtepunten die tijd. Ook de tuin had haar hart. Gerda hield van bloemen, de natuur, orchideeën.

In september 2013 overleed Wim plotseling aan een hartinfarct. Dit was een zware slag voor Gerda en gaf veel verdriet: ze was haar maatje kwijt. Dit hield ook in dat ze niet meer kon blijven wonen aan de Kloetenseweg en ze verhuisde naar de Sleeswijk. Hier heeft Gerda nog een aantal jaren prettig gewoond in een rustige omgeving op haar appartement. Geloof was en bleef van groot belang voor Gerda, maar kerkgang werd steeds lastiger door haar fysieke problemen.

De laatste periode van haar leven woonde Gerda in de Berkhof en hier is ze overleden.

Tijdens de dankdienst voor haar leven in een volle Zonnebrinkkerk zongen we de lievelingsliederen van Gerda en hoorden we de woorden van het Opstandingsverhaal, gelezen door achterkleindochter Merle.

Gerda is thuisgekomen bij God, in het vaste vertrouwen dat het goed is.

**Familie Luiten
Petra Veerbeek**

Jaap Snijder

09 maart 1927 - 07 april 2023

Op Goede Vrijdag 7 april overleed op de leeftijd van 96 jaar Jacob (Jaap) Snijder. Jaap werd geboren in Weesp, waar hij de lagere school en de Mulo doorliep. Daarna volgde de dienstplicht en werkte hij een aantal jaren op de administratie van de gemeente Weesp en later in Purmerend. In 1960 verruilde hij Noord-Holland voor Winterswijk. Hier werd hij boekhouder bij de toenmalige gemeentelijke sociale dienst.

Na het overlijden van zijn zeer geliefde eerste echtgenote Tiny, met wie hij 2 kinderen kreeg, Jaap jr. en Carla, vond hij nieuw geluk bij zijn tweede vrouw Jo. Uit dit huwelijk, dat meer dan 50 jaren mocht duren, werd nog een dochter, Jeanette, geboren.

Jaap was een enthousiast supporter van SKVW, waar hij in zijn jonge jaren ook zelf speelde.

Eenmaal gepensioneerd vulde hij zijn tijd o.a. met tennissen en kaarten.

Toen in 2017 ook Jo overleed, brak er voor Jaap een moeilijke tijd aan. Gelukkig had hij veel steun aan zijn in Winterswijk wonende kinderen. Ook de kleinkinderen lieten zich regelmatig aan de

Hortensialaan zien. En veel gezelligheid had hij aan buurvrouw Neelie, bij wie hij regelmatig kon mee-eten.

Vorig jaar ging, na een aantal valpartijen in huis, zijn gezondheid hard achteruit. Er volgde een ziekenhuisopname en een lange herstelperiode in Pronsweide. Aansluitend volgde in de zomer de verhuizing naar de Berkhof, waar hij nog een half jaar erg genoten heeft van zijn prachtige kamer met mooi uitzicht.

Begin april werd duidelijk dat het kaarsje opgebrand was en is Jaap rustig ingeslapen. In een volle Balinkes hebben we zijn leven herdacht tegen de achtergrond van Psalm 121: 'Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heer.'

In dat vertrouwen hebben we Jaap overgegeven in de handen van de Eeuwige. Hij rust nu bij zijn vrouw Jo op de Algemene Begraafplaats.

Zijn kinderen, kleinkinderen en allen die hem lief en dierbaar waren weten dat hij dankbaar was voor zijn leven en dat het zo goed is.

Steven Kuijt

Janna Willemina Sløetjes-Simmelink

21 februari 1940 – 12 april 2023

Achter in Huppel, tijdens de mobilisatie voor de Tweede Wereldoorlog, werd Willemien Simmelink geboren, terwijl haar vader op de Grebbeberg gemobiliseerd was. Na de oorlog ging ze naar de Emmaschool en daarna naar de MULO en Vormingsklas.

Toen Willemien 16 jaar was, leerde ze Gerrit Sløetjes kennen. Het stel verloofde zich in 1960 en op 8 september 1964 trouwden ze. Omdat er woningnood was begonnen ze hun huwelijksleven in een caravan op het erf bij Gerrits' ouders. In de loop der jaren werden er drie kinderen geboren: Ally, Harry en Reinier en verhuisde het gezin naar de boerderij. Jaren later ging de boerderij over op zoon Harry en kwamen Gerrit en Willemien te wonen op hun droomplekje: een bungalow met tuin en plek voor kippen en vogeltjes.

In tussentijd waren de kinderen opgegroeid en zij kregen partners. Later kwamen er ook kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Willemien was altijd bezig met bloemen, planten en

het gras in de tuin, dit was haar lust en leven.

De laatste jaren van haar leven waren moeilijk door ziekte en slecht zien.

De laatste drie weken voelde Willemien haar krachten afnemen. Ze had op orde wat ze wilde in de afscheidsdienst, ze wist dat ze niet meer naar het ziekenhuis wilde en dat ze thuis wou sterven. En dat is ook gebeurd.

Tijdens de dankdienst voor haar leven zongen we de liederen die Willemien zelf had uitgezocht en luisterden we naar enkele verzen uit Psalm 37 waarbij de trouwtekst centraal stond: "Laat je leiden door de Heer, vertrouw op Hem, Hij zal je helpen." In dat vertrouwen kon Willemien haar leven loslaten.

Dat Gerrit, de kinderen, klein- en achterkleinkinderen troost mogen vinden bij God, bij elkaar en in alle mooie herinneringen met Willemien, moeder, oma en overgrootmoeder.

Familie Sløetjes
Petra Veerbeek

Agenda

Mei

14	12.00 uur	Ontmoeting op Zondag	Den Angang
14	14.00 uur	Rondleiding landgoed De Zonnebloem	
17	19.30 uur	Gemeenteavond *	Zonnebrinkkerk
19	19.30 uur	Place2B	Den Angang

* Voor meer informatie m.b.t. deze activiteiten, zie elders in **Kerkenwerk**

Koffieochtend

Elke woensdag en donderdag vanaf 10.00 uur in Den Angang.

Handwerk ontmoeting

Elke even week op donderdag vanaf 14.00 uur in Den Angang

Koersbal

Elke dinsdag om 14.00 uur in het Zonnebrink Centrum

Klimop

Inloop voor ontmoeting

Elke dinsdag en woensdag 9.30-12.00 uur en elke vrijdag vanaf 15.00 uur

Kletsproat & Droad

Elke donderdag handwerken 13.30-16.00 uur

TGIF maaltijden

Elke vrijdag om 18.00 uur (kosten € 2,-, opgave 06 - 37 47 96 20 of klimopwinterswijk@gmail.com)

Inloop en meeklussen

Elke zaterdag 9.30-14.00 uur

Kerkenwerk

Colofon

Kerkenwerk wordt eens per maand uitgegeven door de Protestantse Gemeente Winterswijk. De redactie is verantwoordelijk voor het al dan niet plaatsen van artikelen en kan besluiten tot aanpassing/inkorting.

Redactiesamenstelling

Angelique Zweerink (eindredacteur),
Ans ter Horst, Freerk Hovinga, Wil Mulder, Jan Wilterdink

Inleverdatum kopij

Uiterlijk woensdag 17 mei 16.00 uur. De volgende editie van **Kerkenwerk** verschijnt op 1 juni.

Adverteren in Kerkenwerk

kerkenwerk@pgwinterswijk.nl
Dhr. D.J. Wensink

Zondagsbrief

zondagsbrief@pgwinterswijk.nl

Kerkelijk Bureau

Zonnebrink 61, 7101 NB Winterswijk
tel. 51 23 95
kerkelijkbureau@pgwinterswijk.nl

openingstijden:

ma-vr 09.00-12.30 uur

Kosters

Hanneke Hoitink en Anita Visser
tel. 06 - 23 53 05 08
koters@pgwinterswijk.nl

(Kerk)gebouwen

Jacobskerk
Markt 2A, 7101 DB Winterswijk

Zonnebrinkkerk

Zonnebrink 61, 7101 NB Winterswijk

Den Angang

Markt 46, 7101 DB Winterswijk

Kerkenraad

Voorzitter: ds. J.S. Struijk, tel. 0545 - 47 29 87
Scriba: dhr. J.W. Overijnder, tel. 84 02 08
kerkenraad@pgwinterswijk.nl

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter: Mevr. A.M. Stans, tel. 51 88 73
kerkrentmeesters@pgwinterswijk.nl
Bankrekening: NL63RABO 0373 7329 37

College van Diakenen

Voorzitter: mevr. G.J. Osinga, tel. 78 50 72
diaconie@pgwinterswijk.nl
Bankrekening: NL63RABO 0371 2037 59

Kerkdiensten

Jacobskerk

7 mei	10.00 uur ds. J.S. Struijk
14 mei	10.00 uur ds. F. Hovinga <i>m.m.v. Jacobscantorij</i>
	19.00 uur Musica Jacobi <i>m.m.v. Zonnebrinkcantorij</i>
18 mei <i>Hemelvaartsdag</i>	geen dienst
21 mei	geen dienst
28 mei <i>Pinksteren</i>	10.00 uur ds. R.B.W. Wentink oppas en kindernevendienst

Zonnebrinkkerk

Klimop, Kliederkerk
10.00 uur
geen dienst
09.00 uur ds. R.B.W. Wentink
10.00 uur Avondmaal ds. F. Hovinga kindernevendienst
19.00 uur Kom-dienst ds. H. Hinkamp <i>m.m.v. PGW-band</i> geen ringleiding
geen dienst

Collecten

1 Diaconie
2 Bloemencommissie
1 Kerk
2 Diaconie
Musica Jacobi
1 Diaconie
2 PKN: missionair werk
1 Kerk
2 Multimediamiddelen
1 Diaconie
2 KIA: Pinksterzending

Bij alle diensten is ringleiding aanwezig, tenzij anders aangegeven.

Woonzorgcentra

Vredense Hof

dinsdag, 18.30 uur

9 mei	Hr. E. Pieterz
23 mei	Ds. F. Hovinga

Berkhof

dinsdag, 19.30 uur

9 mei	Hr. E. Pieterz
23 mei	Ds. F. Hovinga

Pelkwijk

zaterdag, 19.00 uur

6 mei	Hr. E. Pieterz
20 mei	Ds. F. Hovinga

Pronsweide

zondag, 10.45 uur

7 mei	Ds. Th. Parmentier
14 mei	Past. M. de Blok
21 mei	G. Hallerdijk
28 mei	Ds. J.H. Wassink-Pluimers

Bloemencommissie

Elke week staan er in de Jacobskerk en Zonnebrinkkerk mooie bloemen. Dit ter opluistering van de erediensten.

Na de kerkdiensten gaan deze als groet van de gemeente naar gemeenteleden die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De contactpersonen van de Bloemencommissie proberen dit zo zorgvuldig mogelijk bij te houden.

De contactpersonen zijn:

Voor de wijk van ds. Wentink en wijk B:
Nannie Pampiermole, Crocusstraat 37, tel. 51 59 36,
e-mail: BGPampiermole1934@kpnmail.nl

Voor wijk D:

Joke Sloetjes, Schaepmanstraat 11, tel. 52 28 23
e-mail: g.sloetjes2@chello.nl

Voor de wijk van ds. Struijk:

Esther Dondergoor, Vredensweg 146,
tel. 06 - 23 40 45 90, e-mail: b.dondergoor@gmail.com

Voor de wijk van ds. Hovinga:

Ineke Aalbers, Zuilenesstraat 1, tel. 51 77 63
e-mail: h.aalbers58@kpnmail.nl

Voor het Ouderenpastoraat:

Josien van Schieveen, Boldermansweg 1,
tel. 56 93 60, e-mail: josvschie@hotmail.com

Helaas was in de vorige editie van Kerkenwerk het opgave-deel niet geplaatst. Daarom in deze editie nogmaals de kruiswoordpuzzel.

Kruiswoordpuzzel



Vul hier de oplossing in

© BERKROEN

22	4	29	19	21	3	8	33	36	24
----	---	----	----	----	---	---	----	----	----

Horizontaal

- 1 ziekte, die er vanaf dit jaar gewoon bij hoort (6)
- 4 belangrijk onderdeel van de kerkdienst (5)
- 7 landbouwwerktuig (2)
- 8 laatste deel van een internetadres (Engels) (6)
- 11 Brabantse stad (5)
- 13 extreem (5)
- 15 reeds (2)
- 16 stopmechaniek (3)
- 18 verouderd woord voor 'lege' (6)
- 19 vrouwtjeshond (4)
- 21 ten bedrage van (2)
- 23 monnikskleed (2)
- 24 goed doorgedookt (4)
- 27 smal weggetje, vaak genoemd naar geiten (6)
- 28 aantal vlakken van een dobbelsteen (3)
- 30 Griekse letter 'p'; ongeveer 3,14 (2)
- 31 menigvuldig (5)
- 34 Spaanse vriend (5)
- 36 kloosterzusters (6)
- 37 laagtij (2)
- 38 vergelding (5)
- 39 koninklijke woning (6)

Verticaal

- 1 Libanese boom (5)
- 2 raad 'm, deze Winterswijkse buurtschap (5)
- 3 borrelhapje (6)
- 4 persoonsgebonden budget (3)
- 5 belangrijk verenigingslid (6)
- 6 bezigheden van de profeet Jeremia (6)
- 9 0,01 liter (2)
- 10 titel van een jurist (2)
- 12 detectie installatie (5)
- 14 Griekse letter 'a' (5)
- 17 voormalig (2)
- 19 op tijd (5)
- 20 stekelig diertje (4)
- 22 het optrekken van een leger (6)
- 23 materiaal waarop deze Kerkenwerk is gedrukt (6)
- 25 wolsoort (6)
- 26 mij (2)
- 28 hiervoor vragen wij vergeving (5)
- 29 sedert (5)
- 32 voegwoord (2)
- 33 binnen (2)
- 34 uitroep van opluchting, als de puzzel klaar is (3)

Bouwbedrijf



Voor al uw verbouw,
nieuwbouw en onderhoudswerk

Winterswijk

Ook voor 3-D ontwerp

Brinkeweg 23 Winterswijk T 0543 - 565217 www.hengeveldbouw.nl



Europalaan 111, 7102 AC Winterswijk
Tel. 0543-515200, www.tolkamp-keukens.nl

De Keuken Designers