



Protestantse Gemeente
Groenlo Winterswijk

Kerkenwerk

22e jaargang nummer 324 - donderdag 13 maart 2025



De volgende editie verschijnt op 10 april

Het heeft toch geen zin...

Als geestelijk verzorger krijg ik nogal eens de opmerking te horen: "Waarom bezoek je toch mensen met dementie? Die zijn het meteen weer vergeten. Dat heeft toch geen zin!" Iedere keer als ik die opmerking hoor raakt mij dat. Voor mij is het namelijk helemaal niet belangrijk of iemand later nog weet dat ik ben geweest. Het gaat mij om het contact maken met de bewoner in het 'hier en nu'. Om het 'er zijn'. Om liefdevolle aandacht te hebben voor de ander waardoor mensen het gevoel krijgen 'ik mag er zijn'.

Ik zal de laatste zijn die zegt dat bezoeken van mensen met dementie gemakkelijk is. Een hele rugzak vol met mogelijkheden om contact te maken neem ik mee. Zo maak ik gebruik van o.a. verhalen, beelden, muziek maar ook een wandeling of respectvolle aanraking. Ik kijk wat ik het beste kan gebruiken in deze specifieke situatie. En wat is het mooi als iemand die eerst boos of verdrietig was zich gezien en gehoord voelt en daar minder onder gebukt gaat of als een teen op en neer gaat bij het luisteren naar "Wat de toekomst brengen moge".

Door een bezoek laat je zien: je doet ertoe. Je doet ertoe ook al is een gesprek misschien moeilijk of niet meer mogelijk. Want ook al heb je dementie, je blijft het familielid, de vriend, de buurman, het lid van de kerk of de club etc. Je bent en blijft iemand die erbij hoort en er toedoet. Alleen al om een ander dat te laten voelen heeft een bezoek zin. Misschien helpt het ons om het eens van de andere kant te bekijken. Stel je eens voor dat jij die bewoner met dementie bent en dat jouw familie, jouw burens, vrienden en mensen van de kerk jou niet meer bezoeken omdat ze vinden: "Het heeft toch geen zin..."

Ds. Hanny Wassink-Pluimers

Ik ben die ik ben

*Ik ben die ik ben,
ook als ik jou niet meer herken.
Als ik even jouw naam niet meer weet,
pak dan mijn hand maar beet
en zeg me gedag.
Laat voelen dat je me mag
en dat ik er voor jou nog steeds toe doe
ongeacht het wat en hoe.
Want ik ben die ik ben
ook als ik jou niet meer herken*

(dichter onbekend)

Colofon

Kerkenwerk wordt eens per maand uitgegeven door de Protestantse Gemeente Groenlo - Winterswijk. De redactie is verantwoordelijk voor het al dan niet plaatsen van artikelen en kan besluiten tot aanpassing/inkorting.

Redactie

Angelique Zweerink (eindredacteur),
Ans ter Horst, Freerk Hovinga, Wil Mulder.

Kopijdatum volgend nummer

Woensdag 26 maart 16.00 uur.
De volgende editie van **Kerkenwerk** verschijnt op 10 april en beslaat tijdvak 10 april t/m 15 mei.
Kopij aanleveren via
kerkenwerk@pggw.nl

Coverfoto

Foto's gemaakt door Henk Wiggers in Kotten. Natuurgebied, mooie weer-

In deze uitgave...



5 - Belijdenis



6 - Huispaaskaars

Veranderingen in het religieuze denken

door Kristie Vreeman-Legers

Mijn interesse in de symbolieke en iconografie van de middeleeuwen lees je vaak terug in mijn hoofdartikelen. Door een bezoek aan Zweden in de zomer van 2024 heb ik een nieuwe heilige leren kennen waar ik graag over wil vertellen. Haar naam is Birgitta van Zweden. Wij hebben gelogeerd in de buurt van Vadstena waar haar kloosterorde is gevestigd. Het kloosterterrein is nu een museum geworden waar je door verschillende gebouwen de geschiedenis voelt. Het ligt prachtig aan het meer Vattern, het twee na grootste in midden Zweden ongeveer 300 km ten westen van Stockholm.

In de middeleeuwen staat het geloof centraal. De paus regeert en bepaalt hoe het geloof moet worden beleefd en hoe de mensen hun zonden kunnen afbetalen met aflaten. De beeldhouwkunst staat in dienst van de kerk en laat veelal verschillende heiligen of belangrijke personen uit de Bijbel zien. Waar je ook in Europa een kerk of kathedraal binnen stapt kun je het als een 'boek' lezen. Zo ook in Zweden waar diverse kathedralen gewijd zijn aan belangrijke ridders en heiligen, zoals Birgitta van Zweden. Die ook het religieus denken naar een ander plan trekt.

Birgitta Birgersdotter (1303-1373) is één van de beroemdste Zweedse vrouwen en ver buiten de grenzen ook. In haar leven heeft ze met haar persoonlijkheid veel bereikt door haar overtuigingskracht en openbaringen. Vanuit je plicht om voor je naasten te zorgen is er na haar dood een paar eeuwen later een nieuwe kloosterorde ontstaan door Elisabeth Hesselblad (1870-1957): de Birgittinessen. Ze leven in afzondering en zelfvoorzienend. Het gebed voor de medemens is een belangrijk deel van hun opgave.



Wat maakt Birgitta nu zo bijzonder? Als 13-jarige trouwt ze met een rechter Ulf Gudmarsson en zij krijgen acht kinderen. Ze zijn zeer religieus en maken een bedevaart naar Santiago de Compostella. Daarna treedt Ulf in bij het cisterciënzerklooster van Alvastra. Na de dood van haar man (1344) ontvangt Birgitta meerdere goddelijke boodschappen om de kerk te redden en de gelovigen op het rechte pad te krijgen. Zij spreekt tot priesters, vorsten en zelfs de paus dat het anders moet met het geloof in de 14e eeuw.

In de 12e en 13e eeuw zijn er meerdere mensen die op verschillende plekken in Europa veranderingen aanbrengen in het religieus denken. Dus iets anders willen dan de paus dicteert. Een goed voorbeeld hiervan is Franciscus van Assisi (1182-1226). Zijn religieuze instelling is meer op gevoel dan op filosofische en theologische kennis gebaseerd. Hij is een dichter, die de natuur observeert en de grootsheid beschrijft. Hij is niet op zoek naar een verborgen symboliek. Franciscus maakt contact met de dieren(wereld) Hij is een vernieuwer van het godsdienstig leven, omdat hij het vermogen heeft om te praten en te schrijven over het verdriet van anderen en daarbij zijn betrokkenheid bij het leven van anderen kon geven. De franciscaanse beweging krijgt grote invloed op de volksdevotie, de literatuur, de mysteriespelen en de volksprediking. De gerichtheid op het gevoel vindt bij vele weerklank. De mens wordt vaker de maat der dingen. Een invloedrijke franciscaner is Bonaventura (1221-1274) Hij schrijft enkele werken waarin het lijden van Christus centraal staat. In Lignum Vitae (De boom van het leven) doet hij verslag van een aantal overwegingen over de symbolische betekenis van het kruis. Het boek is opgebouwd volgens het allegorische schema van een vertakte en vruchtdragende boom. Iedere tak draagt een vrucht dat een

deugd van Christus symboliseert. Bonaventura heeft een beschouwing over de kruisdood van Christus geschreven. Gelovigen mogen zich vereenzelvigen met diens lijden en dood.

Birgitta wordt een pelgrim die vanuit Vadstena aan het eind van haar leven naar Rome gaat als de pest en oorlogen woeden in Europa. Ze gaat naar de paus om toestemming te krijgen om een kloosterorde te starten. Helaas sterft zij in Rome in 1373 en ziet haar klooster niet meer bij leven. In een processie worden haar overblijfselen door Europa naar Vadstena getransporteerd. Haar lichaam wordt met jubel en klokgelui ontvangen. In 1384 wordt het klooster ingewijd. Zeven jaar later wordt Birgitta heiligverklaard en na vijf jaren wordt ze de patroonheilige van Zweden. Ruim 600 jaar later wordt ze door de paus tot één van de zes Europese patroonheiligen benoemd.

Birgitta schrijft ook een meesterwerk in haar eigen moerstaal. Het is een oud literair schrift waarin ze haar 600 openbaringen, de Codex opschrijft. Enkele van deze openbaringen zijn van praktische of politieke aard. De religieuze openbaringen gaan over het lijden van Christus en de glorie van Maria. Deze Codex wordt belangrijker en vertaald door de prior van het cisterciënzerklooster Peter Olafsson van Alvastra (1380) in het Latijn. Zodat ook dit manuscript over Europa verspreid kan worden en daarna bewerkt in de volkstalen.

Tijdens mijn vakantietijd kwam ik op meerdere plekken paaltjes tegen met een bordje "Saint Birgitta Ways" tegen. In de iconografie zie je haar met een wandelstok met hoed, een buidel tasje en een bijbelboek. Het klooster van Alvastra ligt op ongeveer een half uur autorijden van Vadstena. Hier rest alleen een ruïne. De moeite waard om te bezoeken als je in Zweden bent!

Illustratie: Birgitta spookt in klooster van Alvastra (2025)

16 maart: bijzondere (zaai)dienst voor jong en oud

Op zondag 16 maart houden we een dienst voor jong en oud, samen met de leden van de Bijbelclub (Nel, Anneke, Piety en Ria) en KiK (Kind-in-Kerk). Het is al bijna voorjaar en de komende tijd zal er flink gezaaid worden. In de Bijbel vinden we ook een verhaal over een zaaier (Matteüs 13). Een boer ging zaaien, maar niet al het zaad kwam op de goede plaats terecht. Uit het graan dat in de goede aarde valt, groeien allemaal kleine graanplantjes. De graanplantjes krijgen nieuwe aren die vol met graankorrels zitten. Zo is er genoeg graan om brood van te bakken. Gelukkig voor ons geeft Jezus zelf de uitleg van dit verhaal dat hij vertelt. In de dienst van 16 maart gaan we ook zaaien en wie weet wat er gaat groeien.

De PGGW-band onder leiding van Johan Klein Nibbelink werkt mee aan de dienst en het orgel wordt bespeeld door Wim Ruessink. Voorganger is ds. Freerk Hovinga. Voor de kinderen zal er genoeg te doen zijn en er zal ook kinderoppas zijn.



Op vrijdagavond 7 februari j.l. hebben wij de vrijwilligers die de koster ondersteunen getraakteerd op een gezellige avond. In het Zonnebrink Centrum hebben we gezellig bijgepraat, informatie uitgewisseld en oudhollandse spelen gespeeld. Ook enkele rondjes bingo leverde vermakelijke taferelen op. Onder het genot van een hapje en drankje was het een zeer geslaagde avond.

Hierbij willen we iedereen nogmaals hartelijk bedanken en hopen ook in het komende jaar weer van jullie hulp gebruik te kunnen maken.
Hartelijke groetjes,

Anita en Hanneke

Geen 'ouderling van dienst' maar 'vertegenwoordiger van de Kerkenraad'!

De Kerkenraad is op zoek naar gemeenteleden die bij de aanvang van de kerkdienst het welkom uit willen spreken. Dit is een bescheiden en mooie taak. Als 'vertegenwoordiger van de kerkenraad' doet u het volgende:

- voor het begin van de kerkdienst spreekt u het consistoriegebed uit
- namens de Kerkenraad heet u iedereen welkom in de kerkdienst
- tijdens de kerkdienst komt u bij een overlijden naar voren i.v.m. het noemen van de overledene(n)
- en na de kerkdienst bezorgt u als groet van de gemeente de bloemen bij een gemeentelid.

U kunt zich melden via een briefje in het postvakje van de scriba of via de email: kerkenraad@pggw.nl

Sjaak Stans, scriba

BOOM IN DE LENTE

In de ronding
van de singel
stond je daar

je knoestig takkennet
boog naar het water

je spiegelbeeld
droeg woorden
van een nieuw begin

woorden
die ik overnam
en verder droeg –

en borg in de schoot
van mijn herinnering

Oeke Kruythof

Openbare Geloofsbelijdenis

Met dankbaarheid noemt de Kerkenraad van de PGGW de namen van twee gemeenteleden, die op 30 maart belijdenis doen. In de Kom-dienst van 30 maart 2025 doen Eline Oltvoort en Ben Ruessink belijdenis van hun geloof. De Kom-dienst is om 19.00 uur in de Zonnebrinkkerk. Voorganger is ds Folkert de Jong. We wensen Eline en Ben een feestelijke dienst.

Twee jaar geleden ben ik op vakantie geweest naar Macedonië met een christelijke jongeren groepsreis. Ieder avond lazen we iets uit de Bijbel en zongen we met elkaar. Na een stuk Bijbel tekst gingen we dan met elkaar in groepjes over brainsstormen. Op een avond hadden we met elkaar over het verhaal van de Verloren Zoon, nadat de groepsleider de Bijbelgedeelte daarover had voorgelezen. Toen die bijbeltekst voorbij kwam kreeg ik een gevoel van dat past bij mijn verhaal. Ik was echt wel met geloof bezig, maar ik was een beetje aan het klungelen. Ik was ook een beetje "weg geweest" en ben weer terug gekomen naar God. Om mijn geloof tot uiting te brengen en omdat ik erg van muziek hou vond ik het leuk om te zingen in de PGW-band. Dus sinds de doopdienst van mijn nichtje Isa zing ik samen met de band in de kerkdiensten. En met zingen voel ik God dichtbij. Daarom wil ik graag belijdenis doen van mijn geloof.

Ben Ruessink

In 2021 voelde ik mij eenzaam in mijn geloof. Ik had geen leeftijdsgenoten met wie ik over het christelijk geloof kon hebben. Ik vroeg aan God of hij wilde zorgen voor christelijke leeftijdsgenootjes. Nu in 2025, 4 jaar later heb ik z'n 16 mensen om mij heen van dezelfde leeftijd waar ik mijn geloof mee mag delen. Hij leidde mij zelfs zo, dat Niek, mijn vriend op mijn pad mocht komen, waarmee ik het christelijk geloof mag delen. En nu voel ik de behoefte om niet mijn geloof alleen met deze groep te delen, maar ook met andere mensen om mij heen, christelijk of niet. Zo af en toe, krijg ik een warm gevoel van binnen, meestal wanneer ik alleen in de auto mee zing met een mooi lied. Zoals heer u bent mijn leven gezongen door Nathalie Booï. Op dat moment voel ik dat God dicht bij is en besef ik me dat ik enorm gelukkig ben met mijn leven.

Eline Oltvoort

30 Maart 2025 om 19.00 uur in de Kom-dienst in de Zonnebrinkkerk, hopen wij belijdenis van ons geloof te doen en hopen dat u/jullie dit met ons mee willen vieren. Kom!

Jaarvergadering Christelijk Gemengd Koor Winterswijk

Tijdens een goed bezochte jaarvergadering werden 2 jubilarissen gehuldigd. Elly Samberg 50 jaar en kreeg een glazen plaquette met 50 jaar lidmaatschap in gegraveerd. Marieke Reessink voor 40 jaar lidmaatschap een gouden viool sleuteltje. En allebeide een oorkonde.

Ook werd onze voorzitter bedankt voor al het werk dat hij voor het koor heeft en nog steeds verricht. Hij werd op een leuke wijze door Annette toegesproken en kreeg een zilveren vioolsleutel. Wij hopen ook dit jaar weer diverse optredens te realiseren de eerste zal zijn op 9 maart in de kerkdienst om 10.00 uur in Jacobskerk waar ds. Alserda zal voorgaan.

Ria Addink



Trefpuntmiddag dinsdag 18 februari



Nadat iedereen was voorzien van een kopje thee of koffie, begonnen we de middag met lied 146 a - 'Laat ons nu vrolijk zingen'. We lazen uit de Bijbel, Lucas 17: 10-4 en Marcus 9: 49-50. "Bewaar onder elkaar de vrede. Leg geen zout op elke slak. Er is altijd wel een iets waar je je druk over kunt maken. Zie liever eens wat door de vingers. Er zijn belangrijkere dingen, toch??"

Hierna was het woord aan mevrouw Rikie Heersink en gingen we aan de Bingo! Niet met de bekende balletjes met nummers die we op onze bingokaartjes konden wegstrepen. Maar... met een door haarzelf geschreven verhaal over de Elfstedentocht, van begin tot nu toe, met hierin de getallen 1 tot en met 75 verwerkt. Dat was goed luisteren en opletten geblazen!

Na de pauze had ze voor ons een blad met 34 zinnen, waarin een plaatsnaam verborgen was en dat was nog een heel gepuzzel! Mevrouw Heersink werd met ons applaus en een enveloppe bedankt voor de mooie middag. Tot slot zongen we lied 248 - 'De dag door Uwe gunst ontvangen'.

Op de volgende bijeenkomst dinsdag 18 maart zou verhalenverteller Johan Eppink onze gast zijn, maar hij moet door ziekte helaas verstek laten gaan. Harmonicagroep Acinom uit Lichtenvoorde zal nu de middag verzorgen, met muziek en sketches.

Namens de Trefpuntcommissie met vriendelijke groet,

Jannie Oonk



BEDANKT

Op zondag 27 oktober werden we blij verrast met de bloemen die wij na de kerkdienst als groet van de gemeente mochten ontvangen.

De laatste maanden van het vorig jaar hadden we zorgen om onze toen nog 16 jarige kleinzoon die half september werd opgenomen in het

Prinses Máxima Centrum in Utrecht.

Hij bleek een zeldzame agressieve vorm van lymfeklierkanker te hebben en is er gestart met heftige intensieve chemokuren.

19 februari is hij in het Maxima Centrum in bijzijn van zijn ouders en zusje met een ceremonie als patiënt ontslagen en weer gezond verklaard.

We zijn heel blij en dankbaar met de goede afloop. Het medeleven dat we mochten ontvangen, waaronder ook de prachtige bos bloemen heeft ons goed gedaan. Hartelijke groet van

Harry en Willy Weerkamp- Koobs



Huispaaskaars

Op 20 en 21 april is het Pasen, en zoals ieder jaar bieden wij u de mogelijkheid om een huispaaskaars te bestellen. Licht maakt, Licht creëert, Licht verlicht.

Brandende kaarsen geven ruimte aan relatievering, overpeinzing en steun, vooral in deze tijd.

Vanaf 2 tot en met 16 maart hangt er in beide kerken een bestellijst!

Wij verzoeken u om deze zo duidelijk mogelijk in te vullen. Uw bestelling kunt u op donderdag 10 april van 10.00 tot 15.00 uur ophalen in het Zonnebrink Centrum.

Graag contant betalen.

Zoek en vindt het Licht!

Wij wensen u een goede weg naar het licht van Pasen.

Een vriendelijke groet,

Anita Visser en Susan te Paske



STICHTING SAMEN SENANG BLIJ MET GIFT VAN € 467,99 VOOR BUURTWERK

De buurtvereniging 'Samen Senang' van Hakkelerkamp-Oost, die haar onderkomen heeft in de Immanuelkerk aan de Pijnboomstraat, mocht vrijdag 14 februari tijdens de inloopochtend een mooi bedrag in ontvangst nemen. Het was de opbrengst van de collecte, die tijdens de eerste dienst van de 'Week van het 'Gebed voor eenheid' op zondag 19 januari in de Zonnebrinkkerk is gehouden.

Erna te Winkel en Mieke Hermsen waren hiervoor van onze PGGW aanwezig. Erna vertelde eerst hoe de gezamenlijke kerken, die betrokken waren bij deze oecumenische week, tot een besluit waren gekomen. Er werden verschillende mogelijkheden besproken, en het werd uiteindelijk 'Samen Senang'. Een mooi doel met groeimogelijkheden.

Toen beiden een intrigerend bord, waarvoor ze stonden omdraaiden, kon iedereen lezen dat de opbrengst € 467,99 was. Een werkstuk van Tony Dekker. Uit het applaus bleek al, dat de bezoekers er heel blij mee waren.

Want plannen zijn er zeker: Bijvoorbeeld om het aantal samenkomsten - nu alleen de tweede vrijdagochtend van de maand - uit te breiden. De stichting wil - gezien de goede opkomst en het plezier dat de bewoners alleen al

hebben om elkaar ontmoeten, te praten en een kop koffie of thee te drinken - extra activiteiten bieden.

'Je ziet elkaar wel op straat, weet dat je in dezelfde buurt woont. Maar je leert elkaar hier echt kennen. En dan groet je elkaar nu ook buiten,' aldus één van de bezoekers.

Het geld zal worden gebruikt om meer samenkomsten met meer activiteiten aan te bieden. De gedachten gaan uit naar het organiseren van creatieve en spelletjesmiddagen. Daarvoor kunnen nu allerlei materialen worden gekocht.

Meteen kwam die morgen ook de vraag of er belangstelling is om samen de molen De Bataaf te gaan bezoeken. Daar werd heel positief op gereageerd. Ook bood buurtgenoot Arjan Ligtenbarg aan om een keer een lezing te houden over de textielindustrie in Winterswijk, hetgeen erg op prijs werd gesteld. Het begrip 'Samen Senang' zijn leeft echt.

Foto's boven v.l.n.r. Mieke en Erna. Ook Erna, Non Singadji, Suzie Dekker, Tineke Kreunen, Tony Dekker en ook Mieke.



Tekst: Ans ter Horst

Foto's: Autje Sesink en Ans ter Horst



Kerkasiel in Kampen

Het is niet voor het eerst dat er kerkasiel wordt geboden in Nederland. In 2018/2019 duurde het kerkasiel voor een Armeens gezin in de Bethelkerk in Den Haag ruim drie maanden. Vanuit heel Nederland kwamen mensen de actie ondersteunen. De actie had effect: er kwam een kinderpardon en het gezin kon blijven.

Het Oezbeekse gezin Babayants heeft eind november kerkasiel gekregen van wijkgemeente De Open Hof in Kampen. De familie mag na elf jaar van procedures niet in Nederland blijven. De rechtbank van Haarlem besloot dit op 25 oktober 2024. De ouders en vier kinderen van 3, 10, 14 en 20 jaar kregen een plek in de Open Hof om te voorkomen dat het uitgezet zal worden. Op 10 februari vertrokken ds. Freerk Hovinga, ds. Fransien van Keulen met 26 andere PGGW-ers naar Kampen. In De Open Hof werden we hartelijk ontvangen door enkele vrijwilligers die voor de catering zorgden. Om 12.00 uur gaf de dienstdoende dominee de kaars door aan Fransien.

Dienst van het licht. We zongen twee liederen en staken de door ons meegenomen kaars aan, waarna we zongen: *Als alles duister is.*

Dienst van het lied. Onze meegereisde cantor gaf een lesje hymnologie, de achtergrond van een lied. Zo vertelde hij iets over enkele gezangen die in de tijd van Epifanie gezongen worden. De eerste vrouw die in de Middeleeuwen een reformatorisch lied schreef, (lied 517) was de kloosterzuster Elisabeth Kreuziger.



Dienst van het woord. Netty Klomp nam ons mee naar de hoofdingang van de Jacobskerk. Boven de deuren is een sculptuur aangebracht, voorstellende een nestelende zwaluw. Dit bracht ons naar psalm 84, waarin staat dat zelfs de mus en de zwaluw een plek vinden bij God. Zo zal er, als wij ons aan Hem toevertrouwen, ook voor ons gezorgd worden. Hierna zongen we de berijmde versie en we lazen de versie uit de bijbel. Enkele lectoren lazen **het boek Ester**, afgewisseld met een acclamatie

van lied 335. *Hoor het woord, het woord van onze God: Gerechtigheid brengt vrede voort.* Fransien: "Door haar ontwapenende en doortastende houding voorkomt Ester dat de Joden worden uitgeroeid. Haman die het plan had om alle Joden te doden, komt ongenadig aan zijn einde. Zo wordt Ester door God ingeschakeld voor zijn heilsplan met de wereld. Vervullen ook wij een functie met ons verblijf in deze kerk?"

Wim gaf een **Theconcert**, waarna Freerk verder ging met de **dienst van de tafel**.

Samen met voorzanger Wim baden we zingend: *Omdat gij het zijt, groter dan ons hart die mij hebt gezien eer ik werd*

geboren. Doe ons opgaan voor het visioen van vrede dat sinds mensenheugenis ons roept. Gedenk uw mensen dat zij niet vergeefs geboren zijn. Na een stil gebed baden we het Onze Vader. Het tafelgebed wisselden we af met lied 397. Het delen van brood en wijn deden we in een grote kring.

Dienst van het lied. Lied 524 is een zogeheten leenmelodie, er is gebruik gemaakt van een bestaande melodie. Zo leerde Wim ons meerdere interessante weetjes over onze liedboeklieders. Wat niet in het liedboek staat, was een anekdote over een dominee die een zandloper gebruikte om de tijd van de preek te begrenzen. Bij het omdraaien zegt hij: Gemeente ik neem nog een glaasje!

Aan het eind van de middag zongen we zegenlied 426: *God schenkt je warmte, geneest en omarmt je, vriend in het duister en gids naar het licht.* Daarna werd de kaars overgedragen aan de volgende voorganger en gingen wij huiswaarts. Wij kijken terug op een ervaring die we niet gauw zullen vergeten. De gedachte dat het gezin Babayants al enkele maanden op de eerste etage van dit gebouw leeft, niet wetend voor hoelang nog, maakte ons nederig. Het idee dat je bezig was met een hoopvolle actie die tot vrijheid zal kunnen leiden voor deze 6 mensen en misschien wel alle (ca. 250) immigrantenkinderen die ook lang in Nederland zijn, gaf onze groep het volste vertrouwen dat er nog een keer een pardonregeling zal komen.

Corrie Janssen



Ongeveer 13 jaar geleden startte een groep PGW leden met maandelijkse bijeenkomsten in Den Angang. Enkele pioniers vertellen mij over wat destijds hun uitgangspunt was:

Het geloof dichter bij het hart brengen. Ze wilden niet alleen luisteren naar de bijbellezingen en de uitleg van een (gast-)spreker, maar ook er over van gedachten wisselen met elkaar. Gezangen zouden worden gekozen uit het liedboek en ook meer evangelisch getinte liederen zouden gezongen worden. Daarnaast moest er ruimte zijn voor onderlinge ontmoeting en aandacht. Men koos voor een inloop met koffie en thee en als afsluiting van de bijeenkomst zou men de tijd nemen om samen te lunchen.

Op zondag 9 februari maakte ik deel uit van deze groep van ongeveer 30 personen, waaronder 5 twintigers. De voorbereiding en leiding werd verzorgd door een van de roulerende groepjes.

Er werd gezongen, gebeden en gelezen uit Matteüs 20: 1-16, over de gelijkenis van de werkers in de wijngaard.

Vervolgens werd uit Petrus Magazine een tekst gelezen van René de Reuver en een filmpje bekeken, beiden over de arbeiders in de wijngaard. We gingen hierna in groepen uit elkaar om aan de hand van vragen hierover te discussiëren. *Hebben zondaars van het late uur ook toegang tot het Koninkrijk van god? Waarop de vraag rees: wat verstaan we onder het Koninkrijk van God? Zichtbaar maken van een plek waar geen ziekte en ellende meer is? Een wereld waar*

iedereen op zijn minst zich inzet om het voorbeeld van Jezus te volgen. Dat is toch onze opdracht? *Is het gek dat de dagloners van het eerste uur verwachten dat ze meer loon krijgen?* Zeker niet. Maar als we in de landheer onze God zien, dan is het logisch dat iedereen gelijk behandeld wordt. Of je nu eerder of later bent gevonden voor het werk, dat maakt voor de beloning niet uit. *Is deze gelijkenis tegenwoordig nog toepasbaar?* Ook nu is het pas rechtvaardig als iemand met zijn loon zijn gezin kan onderhouden. Toen ontstond er een interessante discussie toen iemand de preek van bisschop Mariann Budde van Washington aanhaalde. Deze moedige bisschop vroeg aandacht voor al die mensen die als gevolg van de handelwijze van president Trump bang geworden waren en zelfs voor hun leven moeten vrezen. Mensen die het vuile werk opknappen of worstelen met hun genderidentiteit.

Na drie kwartier gingen we terug naar de benedenruimte, waar we nog een lied zongen en iemand voorging in gebed. We zongen samen de zegenbede: (samenvatting) *De Heilige Geest, in de naam van Jezus, vervult, beschermt en zegent jou. Ontvang Gods zegen over je leven: Vrede voor jou in zijn naam!*

Daarna wordt er gezellig samen geluncht. Het was een goede ervaring om het eigene van deze warme groep kerkgangers eens mee te maken.

Corrie Janssen



ATTENTIE: *deze geldzak is een illusie...*



Voor alle zeer gewaardeerde groepen, clubjes, vrijwilligers en los/vaste activisten van de PGGW:

We zijn heel blij met alle activiteiten en daarvoor onze hartelijke dank!!

Voor afsluitingen van het kerkjaar zoals "koffie met iets lekkers", een feestje, ijscoups of etentjes kunnen we jammer genoeg niet meer dan € 5,- p.p. beschikbaar stellen.

Helaas is de financiële situatie van de kerk dusdanig dat we erg zuinig moeten zijn met de uitgaven...

► Een declaratieformulier is verkrijgbaar bij het Kerkelijk Bureau; graag z.s.m. inleveren met de kassabon van de kosten: Bedankt!

College van Kerkrentmeesters



PRACHTIG CONCERT BIJ KAARSLICHT DOOR DOMINICA EYCKMANS EN WIM RUESSINK

Velen waren zaterdagavond 22 februari afgekomen op het jaarlijkse 'Concert bij kaarslicht', aangeboden door de Stichting Vrienden van de Jacobskerk. De kerk was weer sfeervol verlicht door de drie 18e eeuwse kroonluchters met de brandende kaarsen.

Er kwamen niet alleen donateurs en vrijwilligers van de stichting, maar ook bezoekers, die de oude Jacobskerk een warm hart toedragen en/of voor de muziek vanwege haar vertolkers.

Diverse instrumenten

Dat waren namelijk onze cantor-organist Wim Ruessink en de veelzijdige Dominica Eyckmans, die op harp speelde of altviool. En bovendien bij sommige nummers zong, zoals *Flow my tears* van John Dowland (1563-1625) en *My funny Valentine* van componist Richard Rodgers (1902-1979) en tekstschrijver Lorenz Hart (1895-1943).

De harp van Dominica is een troubadoursharp, een klepsharp -dus met klepjes in plaats van pedalen. Deze is gebouwd door Pepe Weissgerber. Het specifieke model is een 'Seraphine'.

Met elkaar werden elf werken ten gehore gebracht.

Het optreden begon met drie nummers op het grote Naber/Metzler hoofdorgel door Wim en Dominica op altviool. Wim bracht daarna solo *Preludium e-moll* van Johann Sebastiaan Bach (1685-1750).

Op het liturgisch centrum bespeelde Wim de vleugel en het kistorgel. Bij het werk Andro was dat op kistorgel en daarbij een voettamboerijn: een vrolijk geluid samen.

Intrigerend vond ik persoonlijk *Spiegel im Spiegel* van Arvo Pärt, geboren in 1935, op vleugel en altviool.

Virtuoos was hun gezamenlijke vertolking van *Yo soy Maria* van Astor Piazzolla aan het slot. Een echte uitsmijter.

Tussen de nummers door bleef het (traditioneel) stil, maar uit het langdurige, staande applaus na afloop bleek duidelijk dat het publiek heel erg had genoten van het concert.

Sylvia Geerlings, binnen het bestuur de coördinator van de ruim veertig vrijwilligers, die zich inzetten voor de openstelling van de Jacobskerk voor het publiek, overhandigde Dominica en Wim een boeket bloemen.





Aan het begin van 'Concert bij kaarslicht' heette Willem van den Berg, voorzitter van de Stichting Vrienden van de Jacobskerk (opgericht in 2003) iedereen hartelijk welkom. In het bijzonder de beide musici Dominica Eyckmans en Wim Ruessink. Hij beloofde dat het een bijzonder concert zou worden.

Namens het bestuur, verder bestaande uit secretaris Arjen Jonk, penningmeester Jan Makkink en genoemde Sylvia Geerlings, bedankte hij de donateurs voor hun steun aan de Stichting. Daardoor kan deze haar doelstelling realiseren: een bijdrage leveren aan het behoud en onderhoud van de kerk en de instrumenten. (Zo werd bijv. de vervanging van een onderdeel van het luchtbevochtigingssysteem mogelijk, de glazen 'tochdeuren' tussen portaal en kerkzaal en de restauratie van de muurschildering van het Laatste Oordeel en de reconstructie van een detail ervan door de Russische kunstenaar/conservator Oleg Karuvits in de oorspronkelijke kleuren./ *Ans)

De voorzitter: "Ook de vrijwilligers zijn we zeer erkentelijk. Zij maken de openstelling mogelijk voor bezichtiging van de kerk met alle Middeleeuwse schilderijen van o.a. heiligen en teksten. Of de torenbeklimming. En ze komen o.a. voor de exposities, die worden georganiseerd door Kitty de Fauw." Vorig jaar startte de openstelling op dinsdag 21 april met een tentoonstelling van schilderijen van Ardie Sloetjes. Met de voorbereidingen voor dit seizoen is Kitty nog bezig.

Onzekere toekomst

Gezien de plannen van de Kerkenraad van de PGGW om de kerk over te dragen aan de Stichting Behoud Jacobskerk



Dit jaar veel minder bezoekers

Op het moment is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden beginnen. Het is dus onzeker hoe lang de kerk nog geopend zal zijn.

Zeker is wel, dat er in 2026 geen concert bij kaarslicht wordt gehouden - hopelijk wel weer in 2027.

En dat de bezoekersaantallen veel minder zullen zijn dan vorig jaar.

In 2024 waren er ruim 20.000 bezoekers voor de bezichtiging van de kerk en 1100 torenbeklimmingen.

Winterswijk, die het gebouw wil verduurzamen en multifunctioneel maken. Zo wordt bijvoorbeeld de vloer vervangen en wordt het interieur ingrijpend veranderd, zodat er meerdere partijen gebruik van kunnen maken. (zie ook kadertje bovenaan) .



Hij sloot zijn toespraak af met lied 511 uit het Liedboek:

*Laat warm en stil de kaarsen branden heden
Die Gij hier in ons duister hebt gebracht
Brenge als het kan, ons samen in vrede
Wij weten het: Uw licht schijnt in de nacht.*



Na afloop van het concert nodigde de voorzitter iedereen uit nog gezellig na te blijven voor een hapje en een drankje, aangeboden door de Vrienden. En het werd inderdaad een gezellig einde van een prachtige muzikale avond om nog bekenden te ontmoeten en nieuwe contacten te leggen. (Op Facebook PGGW is een verslag -met muziek!)

Tekst en foto's Ans ter Horst



Even voorstellen - Martin Sikkema

De gemeenteleden in Groenlo kennen mij al even, de meeste gemeenteleden in Winterswijk nog niet. Op verzoek van een aantal mensen stel ik mij daarom even voor. Mijn naam is Martin Sikkema, 58 jaar, geboren in de stad Groningen. Sinds september 2023 ben ik organist in Groenlo en sinds kort speel ik ook af en toe in Winterswijk; mijn 'debuut' was een

vesper in de Jacobskerk op 8 december 2024. In 2023 ben ik met mijn partner Karlien Crom én mijn schoonmoeder verhuisd van Purmerend naar Ruurlo. Dat had alles te maken met de gezondheid van Karlien, die een neurologische aandoening en een vorm van reuma heeft. Zij heeft baat bij een rustige woonomgeving, met minder prikkels dan in het westen. Dat is wel gelukt: in Ruurlo wonen we aan de rand van het dorp, aan het eind van een doodlopende straat en met uitzicht op een bosrand.

Dat ik organist zou worden, stond bij mijn geboorte eigenlijk al vast. Mijn vader was organist, evenals mijn grootvader en overgrootvader. Toen ik negen of tien jaar oud was, kreeg ik eerst les van mijn oudere broer en vervolgens van de organist van onze kerk in Groningen. Nog later, in de tijd dat ik sociale geografie studeerde aan de universiteit van Groningen, werd de bekende organist Piet Wiersma mijn leermeester. In die periode heb ik ook het diploma Kerkmuziek van de protestantse kerk behaald, met de daaraan gekoppelde 'Bevoegdheidsverklaring III'. In die jaren, vóór mijn verhuizing naar Purmerend (2002), was ik organist in diverse kerken in de stad Groningen en in Stedum.

Vanaf de vroege jaren '90 heb ik vaak meegedaan aan concoursen voor amateurorganisten, waar ik diverse prijzen in

de wacht heb gesleept. Mijn grootste successen waren de tweede prijs en de publieksprijs in de Der Aa-kerk in Groningen (1994) en de eerste prijs in Noordbroek (1996), maar ik viel ook in de prijzen in bijvoorbeeld Meppel (1995), Delft (2004), Steenwijk (2004) en Den Ham (2015). Toen ik 50 werd, ben ik hiermee gestopt. In de loop der jaren heb ik ook diverse concerten gegeven, onder meer in Loppersum, Eelde, Purmerend (Koepelkerk en Lutherse kerk), Broek in Waterland en Edam. En ik ben al zo'n 40 jaar organist bij excursies van de Stichting Oude Groninger Kerken.

De verhuizing van Purmerend naar Ruurlo betekende ook dat ik een nieuwe kerkmuzikale praktijk moest opbouwen. In Noord-Holland was ik organist in Purmerend, Broek in Waterland en Zuiderwoude. Na de verhuizing en de daarop volgende verbouwing heb ik contact gezocht met verschillende kerken in de Achterhoek. Na de zomer van 2023 kon ik aan de slag in Groenlo en Zelhem. In Zelhem ben ik ook lid van de Werkgroep Vieren. Sinds begin dit jaar ben ik organist in Hengelo (Gld). En door het samengaan van Groenlo en Winterswijk speel ik dus ook af en toe in Winterswijk.

Anders dan Wim Ruessink ben ik geen beroepsmusicus: in het dagelijks leven ben ik strategisch adviseur stedelijke ontwikkeling van de gemeente Hoorn. Na onze verhuizing werk ik bijna volledig vanuit huis. Sinds een paar jaar werk ik nog maar 20 uur in de week en ik verwacht in 2026 met vroegpensioen te gaan. Ook dat heeft alles te maken met de gezondheid van Karlien. Door minder te werken en vroeg met pensioen te gaan, kunnen we meer dingen samen doen. Bovendien heb ik daardoor meer tijd voor mijn hobby's, waaronder in ieder geval het orgel!

Martin Sikkema



Engelen in de kunst

Onder deze titel houdt Ben Piepers op dinsdag 8 april in de Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum een voordracht. Vanaf 19.15 uur bent u welkom voor een kop koffie/thee, de avond begint om 19.30 uur. Na een korte inleiding over engelen in de verhalen van de Bijbel, laat hij vooral zien hoe kunstenaars engelen verbeelden in de westerse traditie van kerk en geloof. Engelen spreken tot de verbeelding. Al heb je ze nooit persoonlijk

ontmoet, toch zie voor je de gevleugelde gestalte van een boodschapper of beschermer. Fascinerend is het dat zij zich vrij bewegen tussen hemel en aarde. Engelen overbruggen de afstand tussen goddelijk en menselijk, tussen het mysterie en het alledaagse. Kunstenaars hebben vorm gegeven aan engelen.

Na de pauze kijken we naar engelen in de moderne kunst. Hedendaagse kunstenaars hebben een eigen kijk op engelen vanuit gelovig en profaan perspectief. Aan bod komt kunst van onder andere Marc Chagall, Paul Klee, Ela

Venbroek-Franczyk, Herman Lamers, Niki de Saint Phalle, Hendrik Werkman. Zij roepen op vragen op naar de engelen in ons leven en in de huidige wereld, in omgaan met moeilijke levenservaringen, hoop op gerechtigheid, engelen die je troosten of laten lachen...

Bij enkele kunstwerken staan we langer stil: wat roept deze verbeelding bij jou op? In de wisselwerking van beleving verdiept zich gaandeweg jouw beeld van engelen en de betekenis die zij voor jou hebben.





Van Dordt tot Lochem – kerk aan het begin van de 21e eeuw

De Commissie Vorming en Toerusting heeft predikant Paul Wansink uitgenodigd om op donderdag 20 maart 2025 te vertellen over zijn ervaringen in verschillende gemeenten.

In juni 2023 deed Wansink intrede als predikant in Lochem. Hij kwam uit de Grote Kerk van Dordrecht, een van de grootste monumentale kerken in Nederland. De overgang naar het 'platteland' van de Achterhoek deed hem weer zelf ervaren hoezeer een grote stadskerk verschilt van een dorpskerk. Toch worstelen beide kerktypen met een voortgaande ontkerkelijkheid. Er zijn wel grote verschillen. Voor Wansink was de Achterhoek niet onbekend, dus dat wist hij al. Maar de Grote kerk van Dordrecht heeft hem wel de ogen geopend voor de kansen die de 21e eeuw biedt.

Hij zal deze avond de twee 'modellen' van kerk-zijn bespreken: de citykerk en de kerk in het dorp, beide

modellen benaderd vanuit hun kracht. En hij wil iets meer van een afstand kijken wat er aan hoopvolle tendensen zijn te bespeuren. Hij zal dat 'iets' leggen naast recent verschenen literatuur, zodat de avond wat meer biedt dan persoonlijke bespiegelingen.

Wansink is een boeiend verteller. U wordt van harte in de Johanneshof (naast de Johanneskerk) uitgenodigd dit zelf te komen vaststellen.

De avond begint om 20.00 uur en de toegang is gratis. Een vrije gift om ons te steunen is van harte welkom. Consumpties zijn voor eigen rekening.

Meer informatie? Bel of mail met Sjors Tamminga, 0544 - 37 27 52, e-mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl

Sjors Tamminga

'Zingen met Luther en Bach' - zangmiddag

Hou je van zingen en hou je van de muziek van Bach? Dan is deze uitnodiging voor jou bedoeld. Een middag lang verdiepen we ons in het muzikale erfgoed van Maarten Luther die de eerste protestantse kerkliederen schreef in 1524/25. En je gaat ontdekken wat Johann Sebastian Bach daarmee gedaan heeft in 1724/25, toen hij een jaargang wekelijkse cantates schreef over deze liederen. Kom meezingen en ontdek hoe men dacht over de oude liederen in de tijd van Bach en in onze tijd.

We zingen allerlei liederen in het Duits en in het Nederlands onder leiding van Liga Vilmane en Elske te Lindert. Je krijgt uitleg over liederen en koraalcantates van Lydia Vroegindewij die op dit onderwerp promoveerde. En we besluiten de middag met een korte vesperviering waarin enkele van de liederen gezongen worden en waarin onder andere de cantate wordt uitgevoerd die we die middag samen instuderen.

Datum: 23 maart

Tijd: van 13.00 tot 17.30 uur

Locatie: Laurentiuskerk, Varsseveld

Deelname: gratis

Meer informatie:

Stichting Kerkmuziek Netwerk (www.kerkmuzieknetwerk.nl)
Project Luther 500 / Bach 300 (www.L500B300.nl)

We vinden het fijn om te weten hoeveel mensen we kunnen verwachten.

Zou je je daarom willen opgeven bij Elske te Lindert?

Dat kan via een mailtje naar etelindert@icloud.com

Elske te Lindert



Openingstijden Kerkelijk Bureau

Van april tot en met augustus is het Kerkelijk Bureau geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.
(woensdags gesloten)

Angelique en Josje

GUV CREMATORIUM AALTEN

Tijd en aandacht voor u

Sfeervol gelegen in het mooie Achterhoekse landschap

Thanatopraxie

opbaren zonder koeling

Thanatopraxie, ook 'lichte balseming' genoemd, is een moderne behandeling die het koelen van een overledene overbodig maakt.

De bijkomende voordelen van deze techniek:

- * De overledene voelt niet koud aan
- * Verkleuringen kunnen worden weggewerkt
- * Minder risico op verkleuring tijdens opbaring
- * Geen geluid of warmte van koeler



Etienne Icking

gediplomeerd thanatopracteur

Na een intensieve opleiding heeft Etienne als eerste en enige in de Achterhoek dit diploma behaald. Inmiddels heeft hij als zeer ervaren thanatopracteur en reconstructor vele overledenen mogen verzorgen, zowel voor GUV als ook voor verschillende collega ondernemingen. Zo maakt GUV facilitair haar bijzondere dienstverlening mogelijk voor iedereen.

Meer weten? Bel GUV! 24/7 en gratis

0800 - 0809 www.guv.nl

GUV
Persoonlijk, betrokken en dichtbij

Kruisselbrink Installaties

Gas

Water

Sanitair

Ventilatie

Centrale
verwarming

Airconditioning

Elektrotechniek

Koper- en Zinkwerk

Aardwarmtesystemen

Uw partner in duurzame installatietechniek

Bel of mail voor meer informatie naar:

Kruisselbrink Installaties

Leegwaterweg 7 7102 JJ Winterswijk

Tel. 0543 - 564478

E-mail: info@kruisselbrinkinstallaties.nl

Alles voor het (laten) verfraaien van
uw woning of bedrijfspand bij



GRAVEN

SCHILDERS • STOFFEERDERS • INRICHTERS

't Boske 1 7122 TH Aalten
0543-491230 info@gravengroep.nl

Verademend stil

Ds. Wout Alserda

Soms is het fijn om stil te zijn. Om even geen lawaai om je heen te horen. Om even geen onrust meer in je leven te hebben. Om niet alleen rust te hebben, maar iets dat nog krachtiger is: echte stilte. Dat alles om je heen even stil is, en ook jijzelf. In de Bijbel kun je lezen dat je in die stilte God kunt vinden. God laat niet alleen van zich horen in harde donder of in bazuingeschal, maar ook in pure stilte.

In de Bijbel lees je vaak dat mensen de stilte opzoeken om met God te praten. In die stilte komen ze heel dicht bij Hem. Hanna bidt in stilte, diep bedroefd en in tranen legt ze een gelofte af aan God (1 Samuel 1: 13). We lezen ook over mensen die in stilte bij elkaar komen, om zo het lijden van de ander te erkennen (Job 2: 11-13). Sommige psalmen zijn stille gebeden, waarbij de schrijver in nood en angst God om hulp vraagt (Psalm 16; Psalm 56-60).

De stilte is de beste plek om dicht bij God te zijn. In 1 Koningen 19: 11-13 staat heel mooi beschreven hoe God dicht bij Elia komt. Niet in groot lawaai, maar in 'het zachte suizen van de stilte'.

Ook Jezus zoekt regelmatig de stilte op om met God te praten:

Op 5 maart is de Veertigdagentijd begonnen. Het is de periode vóór Pasen en een tijd waarin we tot inkeer mogen komen en ons kunnen bezinnen op de vraag wat ons beweegt in de wereld. Een tijd van stilte en adem-pauze. En ja, wat kun je er soms naar verlangen. zo af en toe een moment van rust en bezinning. Even stilstaan bij wat er was gebeurd. Dit even stilstaan vanuit de volheid van het leven, de vaak volle agenda en altijd maar weer bezig zijn, wat kun je dan de stilte ervaren als verademing.

Ook in de Veertigdagentijd nemen we even rust en ruimte. In het dagelijks leven maar ook in het kerkelijk leven. Op woensdagavond de vespers, een half uurtje stilte en bezinning. Op de zondagmorgen, inkeer en even geen overweldigende gloria's. Maar gewoon rust en ruimte nemen en een moment stilstaan bij waar we zijn in het leven, wat ons bezig houdt en de keuzes die we maken. In deze stilte kunnen we de weg vinden naar onszelf, naar de anderen om ons heen en naar God. In de stilte weer bewust worden van onze bron, de bron van waaruit alles voortkomt, maar ook de bron die onze leidraad wil zijn bij alles wat we zeggen en doen in de wereld.

De Deense theoloog en filosoof Søren Kierkegaard schreef ooit: *"Ik ontdekte dat ik minder en minder te zeggen had, tot ik uiteindelijk stil werd en begon te luisteren. En in die stilte hoorde ik de stem van God."* Wie weet kom je dan uiteindelijk uit bij jezelf. Iedereen een goede Veertigdagentijd toegewenst!



Vandaag lezen wij

Maart

zo	16	Lucas 9: 1-9
ma	17	Lucas 9: 10-17
di	18	Lucas 9: 18-27
wo	19	Lucas 9: 28-36
do	20	Lucas 9: 37-50
vr	21	Jesaja 50: 4-11
za	22	Jesaja 51: 1-8
zo	23	Jesaja 51: 9-16
ma	24	Jesaja 51: 17-23
di	25	Jesaja 52: 1-6
wo	26	Jesaja 52: 7-12
do	27	Jesaja 52: 13 - 53: 6
vr	28	Jesaja 53: 7-12
za	29	Jesaja 54: 1-10

zo 30 Jesaja 54: 11-17

ma 31 Jesaja 55: 1-13

April

di	1	Jesaja 56: 1-8
wo	2	Jesaja 56: 9 - 57: 6
do	3	Jesaja 57: 7-13
vr	4	Jesaja 57: 14-21
za	5	Jesaja 58: 1-5
zo	6	Jesaja 58: 6-14
ma	7	Jesaja 59: 1-8
di	8	Jesaja 59: 9-15a
wo	9	Jesaja 59: 15b-21
do	10	Psalm 36
vr	11	Deuteronomium 16: 1-8
za	12	Deuteronomium 16: 9-17



Delen



KIK

Muisje Florans heeft iets verstopt onder haar bed. Niemand mag eraan komen. Maar haar muizenbroers zijn zó nieuwsgierig dat ze nog maar aan één ding kunnen denken. Ze sluipen rond Florans' bed. 'Het lijkt op een doosje!' fluistert Maikel, 'Spannend!' Dan komt Florans binnen. 'Goed dan!' zucht ze, 'Kijk!' Vanonder het bed haalt ze een koekblik tevoorschijn. 'Dit is mijn VASTENTROMMELTJE voor Pasen,' zegt ze. 'Vasten betekent minder snoepen. Dus steeds als we van mama een koekkrumel krijgen, gaat-ie hierin!' Haar broertjes zijn stomverbaasd. Maar waaróm? Florans vertelt dat je voor Pasen moet VASTEN EN DELEN. Dat heeft ze van de dominee gehoord. 'Ooo ... maar dán doe ik mee, Florans!' roept Maikel blij, 'Jij mag gerust je trommeltje met MIJ DELEN!'

'Ja, met mij ook hoor, met mij ook!' klinkt het, en de muizen dansen op het blik met lekkers. 'Nééé!', piept Florans, 'Nog niet! Het is nog geen Pasen!'. 'Geeft niks!', roepen de anderen, 'Je moet DELEN, zusje, dat is beter voor Pasen!' Florans gilt: 'Jullie snappen er niks van. Vasten en delen moet je ZELF DOEN! Niet van mij inpikken!' De broers blijven zeuren om lekkers. 'GOED!' roept Florans ineens. Het wordt meteen stil. 'Ik zal alles met jullie delen wat er in mijn trommeltje zit!' Met kracht trekt ze het open. Het is ... leeg. 'Het vasten moet nog beginnen. Ik deel mijn PLAN met jullie.' De muizen kijken beteuterd. Een plan kun je niet opeten. Maar wel een beetje proeven.



Versje



Uit de Bijbel

Je kunt maar beter met z'n tweeën zijn dan alleen.
Want samen bereik je meer dan in je eentje.
Als een van beiden valt, dan helpt de ander
hem weer overeind. (Prediker 4:9-10)



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns

Eetbare tuin

Ingrediënten tiramisubeslag

- 4 eiwitten
- 10 el suikel suiker
- 500 gr mascarpone
- 5 eieren

Overige ingrediënten

- 200 g Oreokoekjes
- oranje rolfondant
- groen rolfondant
- 100 g lange vingers of madeirakoekjes (boudoires)

Bereiding

- Maak eerst het tiramisubeslag.
- Scheid de eieren en klop ze allebei op met 5 eetlepels suiker.
- Wanneer het eigeel een stevig schuim is roer je er de mascarpone onder. Daarna voeg je voorzichtig het eiwit toe.
- Maak worteltjes van rolfondant.
- Verkruimel de Oreokoekjes zonder de witte vulling.
- Stel de eetbare tuin samen door eerst een laagje koekjes (bv lange vingers) in een kom te leggen. Vul de kom op met tiramisu-vulling. Bestrooi de tiramisu met gemalen Oreokoekjes zodat je een aardelaag krijgt. Stop er de worteltjes in. Zet in de koelkast of serveer meteen.



Lente



X	P	D	M	G	B	I	G	G	E	T	J	E	U	D	P	E	V
T	S	S	U	K	O	R	K	N	E	S	T	Y	S	U	E	C	O
L	O	C	U	B	L	O	E	S	E	M	Q	A	T	R	I	K	O
Q	S	R	O	K	A	L	F	J	E	Y	D	S	O	V	T	V	R
E	E	N	D	J	E	S	O	W	E	M	E	O	L	B	J	C	J
E	J	S	N	E	E	U	W	K	L	O	K	J	E	J	E	U	A
J	D	K	O	N	I	J	N	H	U	F	D	J	V	O	S	Z	A
T	A	B	I	J	E	B	F	E	P	R	E	D	N	I	L	V	R
E	A	N	G	D	J	D	C	L	T	A	Y	R	R	H	L	A	T
M	Z	E	S	Y	T	X	U	E	O	U	Z	T	E	X	S	D	P
M	K	I	I	Q	N	T	C	P	N	W	V	Y	D	T	D	R	M
A	A	E	C	K	E	L	C	H	T	Z	F	I	O	Y	E	P	G
L	G	O	R	G	L	L	V	O	K	T	G	M	F	P	A	I	B
N	E	R	A	D	U	P	H	R	M	S	U	U	E	R	C	O	G
Y	O	G	N	D	E	Q	S	L	E	B	E	I	R	K	T	H	P
E	T	N	E	L	V	O	Q	K	U	I	K	E	N	T	J	E	R
P	F	H	D	K	G	L	A	A	R	T	S	E	N	N	O	Z	U
Q	S	P	R	I	N	G	E	N	S	H	Y	A	C	I	N	T	M

Zoek de 26 woorden!

- BIGGETJE
- BIJ
- BLOEM
- BLOESEM
- EENDJES
- EITJES
- GIETER
- GROEIEN
- HYACINT
- KALFJE
- KONIJN
- KRIEBELS
- KUIKENTJE
- LAMMETJE
- LENTE
- NARCIS
- NEST
- SNEEUWKLOKJE
- SPRINGEN
- TULP
- VEULENTJE
- VLINDER
- VOORJAAR
- ZAADJES



Centrum, Huininkmaat/Bomenbuurt, Kotten/Brinkheurne/Ratum, Pelkwijk, Woold, Zuilenes



Ds. F. Hovinga

W. Dreeslaan 44
7103 JG Winterswijk
tel. 06 - 19 73 69 86
fhovinga@xs4all.nl

Helaas kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat het roerige tijden zijn. Zowel in de kerk en in onze eigen gemeente, maar vooral ook in de wereld daarbuiten gebeurt veel. Wat onze gemeente betreft, duurt de overdracht van de Jacobskerk langer dan gedacht. Daarnaast zijn we ook bezig met het vormen van een regiokerkenraad. Gezamenlijk met kerken uit naburige dorpen willen we onze krachten bundelen en tot één Kerkenraad komen. Het houdt de leden van het moderamen, maar ook de rest van de Kerkenraad flink bezig. Wat er op dit moment in de wereld gebeurt, weet u zelf ook wel. De grote wereldleiders die het nu voor het zeggen hebben, hebben niet zoveel oog voor hun medemensen en al helemaal niet voor hun leefomgeving.

Ik kan me wel zorgen over maken over alles wat er nu in de wereld gebeurt en veel mensen met mij. Toch moeten we de hoop zeker niet verliezen. Als het om ons geloof gaat, is de bron van onze hoop dan ook niet dat er al eens iemand bij ons is opgestaan? De Veertigdagentijd is begonnen en we zien uit en bereiden we ons voor op het feest van Pasen.

Henri Nouwen, een katholieke priester (1932-1996), schreef ooit: 'Hopen is toch blijven leven in de vertwijfeling en toch blijven zingen in het duister. Hopen is weten dat er liefde is, is vertrouwen in morgen, is in slaap vallen en wakker worden als de zon weer opgaat. Hopen is bij storm op zee land ontdekken. Is in de ogen van de ander lezen dat hij je heeft verstaan. Zolang er nog hoop is, zolang is er ook bidden, zolang zal God je in zijn handen houden.'

Hartelijke groet,

ds. Freerk Hovinga

1 Bargerbosch, Miste/Corle, De Pas, Windmolenveld 2 Oostervoort/De Rikker, Scholtenenk/Hakkeleerkamp Groenlo



Ds. W. Alserda

Groenloseweg 46
7101 AJ Winterswijk
tel. 0543 - 53 88 02
woutalserda@gmail.com

Het is goed om het nog maar weer eens te herhalen. Soms zijn er wel eens dingen waar je wel over zou willen praten. Of je zou het plezierig vinden wanneer iemand met je meeleeft. Helaas weten wij als pastores/pastorale teams dit vaak niet en zo kan het gebeuren dat je onnodig lang uitkijkt of er eindelijk eens bezoek komt van één van ons. Daarom zeg ik het maar voor alle duidelijkheid nog maar eens: denk niet dat een ander het wel zal doorgeven want die weet het ook niet altijd. Neem vooral zelf contact op. Dan is een afspraak gauw gemaakt!

Ik herinner u/jou eraan dat er tijdens de Veertigdagentijd op de woensdagavonden vespers / avondgebeden gehouden worden. Even in het midden van de week een moment van stilte en rust en samenzijn. Fijn ook dat we dat met de andere kerken in Winterswijk kunnen organiseren.

Normaal gesproken is er in Groenlo altijd op de eerste zondag van de maand een viering. Dat geldt niet voor de maand april. De dienst op zes april komt te vervallen. Daarvoor in de plaats is er op Eerste Paasdag een dienst in de Oude Calixtuskerk, aanvang 10.00 uur. Natuurlijk bent u dan ook weer van harte welkom.

Ds. Wout Alserda



Huppel, Henxel, Meddo

Ds. J.S. Struijk

Grotestraat 48
7151 BD Eibergen
tel. 0545 - 47 29 87
j.struijk@pggw.nl

Woon(zorg)centra De Pelkwijk, Wamelinkhof, Sleeswijk, De Berkhof, De Molenaar, Vredense Hof, Homansbos, St. Elisabethgaarde, Prins Hendrikhuis, leden buiten Winterswijk Balinkes, Hazelder

Pastoraat bij tijdelijk verblijf in Pronsweide en groepswoningen Goorweg 12 en 12a: eigen predikant of kerkelijk werker.

40-dagentijd

In de tijd voorafgaand aan Pasen, de 40-dagentijd, zijn er in de Woon-Zorgcentra kerkdiensten waarin we met elkaar de Maaltijd van de Heer vieren. In deze diensten lezen we de gelijkenis van de verloren zoon en in de Stille Week het lijdensverhaal van Jezus. U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn.

Zaterdag 22 maart: 19.00 uur Pelkwijk
Dinsdag 25 maart: 18.30 uur Vredense Hof
19.30 uur Berkhof

In de Stille Week:
Witte Donderdag 17 april: 10.30 uur Prins Hendrikhuis
Stille Zaterdag 19 april: 14.30 uur Sleeswijk

Mocht u, door omstandigheden, niet bij de viering aanwezig kunnen zijn, maar wel graag de Maaltijd van de Heer willen vieren, laat het mij dan weten. Dan kom ik na de viering bij u op de kamer / in uw appartement. Ik hoop velen van u te ontmoeten in de 40-dagen tijd.

Contactmiddag

Op donderdag 20 maart vindt er een contactmiddag plaats voor de wijken Balinkes en Hazelder. Als het goed is hebt u de uitnodiging hiervoor inmiddels in de brievenbus ontvangen. We hopen met elkaar een fijne (muzikale) middag te hebben. Vanaf 14.30 uur staat de koffie/thee klaar en rond 16.15 uur sluiten we de middag af. Tot ziens!

Contact

Wilt u graag dat ik u bezoek of zijn er andere vragen, neemt u dan gerust contact met mij op via mail, telefoon of app. Mijn werkdagen zijn (in principe) maandag tot en met woensdag.

Petra Veerbeek

Uit de wijk

In onze vergadering van februari las Petra als opening een casus van een bezoeker die zich afvraagt of hij/zij wel genoeg doet en zich de vraag stelt: 'had ik meer kunnen/moeten doen?' Herkenbaar voor velen van ons en hierover hadden we een mooie discussie met elkaar. Petra gaf ons de data door van de contactmiddagen voor 2025 in de woon/zorgcentra.

We hebben afscheid genomen van Roelien Onnink. Roelien heeft jarenlang gemeenteleden bezocht in de groepswoningen van Pronsweide. We hebben Roelien bedankt voor haar inzet en betrokkenheid bij het Ouderenpastoraat. De adressen van Roelien zijn overgenomen door Grietje Rouw; Grietje bezoekt al de gemeenteleden in de groepswoningen in Meddo. We wensen Grietje alle goeds bij deze uitbreiding van haar bezoekwerk.

In januari heeft de collecte voor de bestrijding van de onkosten kerkdiensten € 294,50 opgebracht. We ontvingen aan giften: Homansbos 1 x € 10,-; Molenaar 1 x € 10,-, 1 x € 11,-; Sleeswijk 1 x € 5,-, 1 x € 10,-, 1 x € 15,-; Berkhof 1 x € 5,-, 4 x € 10,-, 1 x € 20,-; Vredense Hof 3 x € 10,-; Pelkwijk 2 x € 5,-, 10 x € 10,-, 1 x € 20,-. Hartelijk dank hiervoor.

Een hartelijke groet,

Chris Wijnveen



wijk D

Ouderenpastor P.M. Veerbeek

tel. 06 - 22 61 09 57
petraveerbeek@pggw.nl

Voorzitter: Chris Wijnveen

Joh. Vermeerstraat 3
tel. 51 53 07
chwijnveen@live.nl

Giften

Wijk A

Hartelijk dank voor de navolgende giften: tenzij anders vermeld allen bestemd voor de wijkkas.

Via Riet Esselink € 10,= voor de kerk(rentmeesters); via Wilma Overkamp € 10,=; via Mariejan Wientjes € 10,= en via Jan te Brinke € 20,= en € 5,=.

Met vriendelijke groet,

Annie Klein Brinke

Wijk B1

De afgelopen tijd mochten wij weer giften ontvangen voor de wijkkas:

Via Nomke Esselink: 2x € 10,=; via Beppie ten Pas: € 10,=; via Netty Klomp: 2x € 20,=, 2x € 15,= en 1x € 5,=; via Diny Lamers € 10,=; via Ria Addink € 10,=; via Ina Stemerding € 5,= en via Gerrie Grievink € 10,=, ook voor de wijkkas en € 10,= voor de bloemencommissie.

Voor de kerk: via Gerda Lichtenberg € 20,=; via Trudy Grevers € 20,= en via ds. Wout Alserda € 50,= eveneens voor de kerk.

Onze hartelijke dank hiervoor.

Met vriendelijke groeten,

Cobi Jentink-Vos

Wijk B2

In de afgelopen tijd mochten wij via Rikie Boerman, Erna te Winkel en Jan Grevers € 10,= ontvangen (3 maal € 10,=) voor de wijkkas. Onze hartelijke dank hiervoor!

Met vriendelijke groeten,

Helma te Grotenhuis

Wijk D

In de afgelopen weken zijn de volgende giften binnen gekomen: via Johanna Pennings een gift van € 20,= voor de wijkkas en € 25,= voor de bloemencommissie. Via Mieke Hermsen een gift van € 20,= voor de wijkkas.

Hartelijk dank voor uw gift.

Hartelijke groet van

Mieke Hermsen-Grevers

Bedankt!



Uitvaarten

Wat te doen bij een overlijden?

Als een geliefde overleden is, neemt u contact op met een uitvaartvereniging of uitvaartleider. Welke uitvaartvereniging of uitvaartleider u benadert, is uw eigen keuze. Als een kerkelijke uitvaart gewenst is, zal de uitvaartleider contact opnemen met de 'uitvaarttelefoon van de PGGW'. Uw wensen met betrekking tot een voorganger kunt u kenbaar maken aan de uitvaartleider. Daar zal zoveel mogelijk rekening mee gehouden worden. De voorganger die de uitvaart zal leiden zal een afspraak met u maken om de afscheidsdienst voor te bereiden.

Als u een andere voorganger wenst...

Binnen de PGGW zijn verschillende voorgangers beschikbaar die de uitvaart kunnen leiden. Wilt u liever iemand buiten het vaste team aan voorgangers van de PGGW, ook dat kan. In dat geval dient u zelf contact te leggen met deze voorganger. Ook de praktische en financiële zaken regelt u in dat geval zelf.

Gedenken overledene

In de zondagse kerkdienst wordt herdacht wie in de afgelopen week is overleden. Als het bericht van overlijden op zaterdag na 18.00 uur is binnengekomen, zal hij/zij de week daarna herdacht worden. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (de derde of de vierde zondag van november) worden alle overleden gemeenteleden herdacht.



Pioniersplek Klimop



Leander Grooten (pionier)

Spoorstraat 25
7101 GP Winterswijk
tel. 06 - 14 84 78 18
Klimopwinterswijk@gmail.com

HOERA!

Het lijkt misschien al een eeuwigheid. En misschien al helemaal ingeburgerd in wie we zijn als kerk, gemeente en/of gemeenschap. Maar Klimop heeft nog maar net haar eerste 3 jaar pionieren afgerond. Dat hebben we, scriba, Diaconie, ik als pionier en het landelijk team pionieren van de PKN in januari uitvoerig besproken. En daar kwam een dikke 'ja' op het vervolg voor de komende 3 jaren. Dat betekent niet alleen dat het fijn is hierin gezien te worden, maar ook dat de subsidie voor nog eens 3 jaar is vastgesteld. Het geeft rust dat te weten, maar tegelijkertijd zit daar een opdracht in voor de toekomst. Hoe blijven we straks zonder subsidies bestaan?

WAT IS PIONIEREN?

Goed om nog eens te kijken wat pionieren eigenlijk beoogt. Pioniersplekken, tegenwoordig ook wel proefplekken genoemd, zijn initiatieven die zich richten op het bouwen van een nieuwe inclusieve *community*. Dat is een plek waar mensen met verschillende achtergronden bij elkaar komen rond wat hen samenbindt. De initiatiefnemers proberen daar in woorden en daden iets te delen van hun christelijke inspiratie. De naam proefplek heeft iets van 'experiment' in zich, uitproberen. Hopelijk maakt de plek iets zichtbaar van Gods nieuwe wereld.

OPENINGSTIJDEN

Onze plek, Klimop, mag u bezoeken. In elk geval op: dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.30-12.00 uur voor een kopje koffie; maandagavond voor een spelletje doen; donderdagochtend om te schilderen (wel uw eigen doek meenemen); donderdagmiddag om te handwerken; vrijdagavond voor een vegetarisch hapje eten (wel even opgeven!).

Ook is er bij Klimop bijbelstudie, zingevende gesprekken, taalles voor asielzoekers, tuintieren en groepen twintigers die met elkaar kerk willen zijn. En dan is er ook nog genoeg tijd over voor nieuwe initiatieven!

KERNTEAM

Per heden is ons kernteam uitgebreid met de klimaatburgemeester Ab Nijman, secretariael ondersteuner Wilma Dondergoor, Arjen Schaap (voor jeugd en jonge gezinnen) en Richard van der Laan-Toebes. Tineke Dunnewold is de voorzitter van Klimop. Ds. Wout Alserda is contactpersoon voor een persoonlijk gesprek, steun of vertrouwenskwesities.

STEUN

Wilt u ons steunen? Door een handje te helpen in de tuin, keuken of bij de schoonmaak? Of met een financiële bijdrage? Neem gerust contact met mij op, we zijn er graag voor iedereen die iets kan betekenen.

Leander Grooten



Dienne Nijboer
UITVAARTBEGELEIDING

Persoonlijk betrokken

Vormgeven aan een afscheid, samen met u, ongeacht óf, waar en hoe u verzekerd bent.
06 - 36 49 33 46 info@dienkenijboer.nl www.dienkenijboer.nl



EBBERS MECHANISATIE BV **HUISKAMP b.v.** WINTERSWIJK

Waliëneweg 44
Winterswijk Huppel
0543 - 562 355
www.ebberswebshop.nl

MASSEY FERGUSON Husqvarna

HarmKookt
Maaltijdservice & Catering

Wordt het koken u (soms) teveel?

Laat dan uw maaltijden verzorgen door HarmKookt.

Eet smakelijk! Harm

Laan van Hilbelink 6-2 7101WG Winterswijk Tel: 0543 216526 www.harmkookt.nl

WIKKERINK AUTOSERVICE B.V

Hyundai service

LEASEPROF[®] SERVICE CENTERS

carprof[®]
Garage voor alle merken

RONDWEG-ZUID 50, WINTERSWIJK 0543-517380

GUV Uitvaartzorg
Persoonlijk, betrokken en dichtbij

Onze betrokken uitvaartbegeleiders woonachtig in Winterswijk

- Persoonlijke begeleiding door één vertrouwd aanspreekpunt
- Alle tijd en aandacht voor u
- Betrokken en professioneel
- Dag en nacht echt bereikbaar voor u

Bel daarom altijd eerst GUV!

Wij maken graag vrijblijvend een afspraak met u.
Ook als men elders verzekerd is, kunnen wij de uitvaart begeleiden!

Tel. 0800 - 0809 (24/7 gratis) www.guv.nl

OOK VOOR UW UITVAARTVERZEKERING!

GUV
Persoonlijk, betrokken en dichtbij



De Kerkenraad kwam bijeen op 21 februari...

... en sprak o.a. over **de overdracht van de Jacobskerk**. Voor de 'buitenstaander', d.w.z. geen lid van het SBJW-bestuur of de kerkelijke werkgroep lijkt het maar niet te vlotten met dit proces (SBJW is Stichting Beheer Jacobskerk Winterswijk). Een rijksmonument overdragen of overnemen in combinatie met een stevige verduurzamings- en herbestemmingsoperatie is echter geen eenvoudige opgave. Sinds de laatste gemeentevergadering is er nu een officieel bestuur, vastgelegd bij de notaris. Sinds december 2024 gaat alle aandacht uit naar het verkrijgen van een vergunning om de werkzaamheden te kunnen verrichten. Deze vergunning is nodig om de werkzaamheden te starten. Het ziet er nu naar uit, dat dit niet voor oktober 2025 kan beginnen. Dit nadeel heeft één voordeel. We kunnen tot augustus nog gebruik maken van de Jacobskerk. De Kerkenraad heeft nog geen overeenstemming met het SBJW-bestuur over de overdrachtssom. Het meegeven van een gift is onderdeel van de overdracht. Dit is geen onderwerp van discussie, wél de hoogte ervan. De meeste bestuursleden zijn ook lid van de PGGW en zien dat de financiële bomen niet tot in de hemel groeien. Samen zoeken we naar denkrichtingen om dit proces de goede kant op te krijgen. In de Kerkenraad is er begrip voor de zoektocht, maar ook veel ongeduld. 'Het mag nou weleens een keertje afgerond worden....!'

De Klimop heeft zoals u weet een nieuwe plek aan de Spoorstraat, waar ook weer nieuwe initiatieven mogelijk zijn. De Pioniersplek wordt nog steeds goed gevonden, in elke uitgave van **Kerkenwerk** kunt u kennismaken van de activiteiten.

Met veel instemming heeft de Kerkenraad kennisgenomen van de start van een **12+ catechesegroep**. De bedoeling is dat er de komende maanden een aantal bijeenkomsten zijn met de vragen: wie is God, wat deed Jezus, wat is de kerk. We wensen ieder veel leuke en leerzame bijeenkomsten.

Op 30 maart doen Eline Oltvoort en Ben Ruessink **belijdenis van hun geloof** in de Komdienst van 19.00 uur. Wat een mooi bericht!

De ontwikkelingen om te komen tot '**een regionale Kerkenraad**' vorderen. Elders in **Kerkenwerk** treft u een informatief artikel aan. De bedoeling is dat de Kerkenraad en de gemeenteleden op deze wijze regelmatig geïnformeerd worden over de ontwikkelingen. Tijdens de vergadering probeerden we te verkennen welke taken er in de toekomst bij de regionale raad thuishoren en wat de Winterswijkse PGGW zelf ter hand blijft nemen. Bijvoorbeeld: onze Diaconie is stevig bemenst, die taken kunnen we heel goed zelf uitvoeren, pastoraat zal ook 'PGGW' blijven. Maar de taken van het College van Kerkrentmeesters?

Afscheid. Met veel respect en dankbaarheid voor alles wat ze heeft gedaan, bedankt de Kerkenraad Erica Hijink voor het vele werk als kerkenraadslid gedurende 18 jaar (!). Als lid van de uitvaartgroep blijft Erica dit werk wel doen. Ook zal ze als vertegenwoordiger van de Kerkenraad tijdens kerkdiensten de aanwezigen welkom heten bij het begin van de dienst. Tijdens de ochtenddienst van 23 februari heeft de gemeente Erica bedankt voor haar enorme inzet.

'**Ouderling van dienst**' wordt '**vertegenwoordiger van de Kerkenraad**'. Een beperkt aantal kerkenraadsleden is beschikbaar om de kerkdienstbezoekers welkom te heten bij het begin van de kerkdienst. Voortaan kunnen ook anderen dan ouderlingen dit doen.

Sjaak Stans, scriba

Volgende kerkenraadsvergadering

20 maart 19.30 uur

De vergadering vindt plaats in
het Zonnebrink Centrum.

Toehoorders van harte welkom!

Zondagsbrief

Kopij voor de Zondagsbrief uiterlijk donderdags
vóór 19.00 uur inleveren, per e-mail:
zondagsbrief@pggw.nl

U kunt zich aanmelden voor digitale ontvangst
van de Zondagsbrief, zie www.pggw.nl (via het
menu **PGW Media** en dan **Zondagsbrief**).
U ziet ook hoe u wijzigingen in uw e-mailadres
kunt doorgeven.



Monique

In alle rust en met oprechte aandacht.

Monere uitvaartbegeleiding biedt transparante en persoonlijke begeleiding, met oog en oor voor uw wensen. We werken samen met alle verzekeringsmaatschappijen en staan garant voor een betrokken en passend afscheid.



Monere
uitvaartbegeleiding

T 06 81419911 (24/7 bereikbaar)
Kloetenseweg 47, 7101 TW Winterswijk www.monere.nu

Bouwbedrijf



*Voor al uw verbouw,
nieuwbouw en onderhoudswerk*

Winterswijk

Ook voor 3-D ontwerp

Brinkeweg 23 Winterswijk T 0543 - 565217 www.hengeveldbouw.nl

Groencentrum Wenninkhof nog groter

Een uitbreiding zorgt voor een nog ruimer assortiment planten en aanverwante artikelen!

**Nieuwsgierig??
Breng ons een bezoekje**



HOVENIERS & GROECENTRUM
WENNINKHOF
Hoerinkstege 5 Winterswijk-Meddo T. 0543-569 302



Timmermans & Mulder
BLOEMENSPECTAALZAAK - CADEAUS
Misterstraat 49, Winterswijk, tel. 0543-512403
E-mail timmermansmulder@hetnet.nl

Collegebesognes



Vroeger speelde ik "Anneke Tanneke Toverheks" en kon met mijn toverstokje en gemene lach zomaar zaken regelen! Helaas is die kunst met het ouder worden verdwenen... De lach lukt nog steeds, maar de vaardigheid met het zó regelen, dat iedereen er blij van wordt, werkt niet meer 😞

De werkzaamheden aan de Jacobskerk kunnen nog niet worden gestart omdat de benodigde vergunningen op zich laten wachten (...en wachten... en wachten...). Pas met vergunningen en bijbehorende administratieve handelingen kunnen de PGGW en de Stichting naar de notaris om alles officieel te maken en daarna kan de opknabbeurt van de Jacobskerk een aanvang krijgen. Wij hopen nu dat dit alles op 1 oktober is geregeld. Geduld is een schone zaak, nietwaar? In elk geval blijft de Jacobskerk tot die datum geopend en kunnen in de vakantieperiode de Winterswijkse gasten onze trots bewonderen, uitleg krijgen van de Vrienden over de secco's en fresco's, en het orgel beluisteren op de woensdagen tijdens het marktconcert. Ieder nadeel heeft dus ook hier een voordeel!

Positief is ook dat er 3 mensen hebben gereageerd op de oproep voor een nieuwe Bloemendame voor wijk B. Op 28 februari nam mevrouw Pampiermole afscheid in kleine kring en daarna wordt deze taak overgedragen aan mevrouw Ria Addink. Ook vanaf deze plek onze hartelijke dank aan mevrouw Pampiermole voor de vele jaren als Bloemendame en een welkom voor mevrouw Addink op de opgevallende plaats!

Namens het College van Kerkrentmeesters van de PGGW een hartelijke groet voor onze lezersgroep!

Anneke Stans, voorzitter



Kerkbalans

2024

Groenlo

Toegezegd € 20.361,=
Ontvangen per 26 februari € 19.385,=
Dat is **95,2 %**.

Winterswijk

Toegezegd € 346.685,=
Ontvangen per 26 februari € 345.362,=
Dat is **99,6 %**.

2025

PGGW

Toegezegd € 332.433,=
Ontvangen per 26 februari € 85.799,=
Dat is **25,8 %**.



Breekbrood

Ingrediënten voor 8 personen

175 g volkoren meel
75 g bloem
150 ml lauw water
ca. 10 g boter op kamertemperatuur
theelepel suiker
4 g droge gist
snuf zout
zaden van Bijbelse gewassen zoals lijnzaad,
karwij, anijs of pompoenpitten

Bereiding

Vermeng alle ingrediënten voor het brood met een mixer (deeghaken) of pollepel. Kneed daarna, ca. 10 minuten, rustig met de hand. Laat het deeg ca. 1 uur rijzen op een warme plek.
Vet de bakplaat in of gebruik bakpapier. Vorm van het deeg 8 bolletjes en doop die in de zaden. Leg de bollen met een beetje tussenruimte als een rond brood op de bakplaat. Laat ze nogmaals met een doek erover rijzen. Ze plakken dan weer aan elkaar. Verwarm intussen de oven voor op 220°. Bak 20-25 minuten.

Bron: naar een recept op www.rutgerbakt.nl

Breken en delen

Veertigdagentijd is een voorbereiding op Pasen. We overdenken bekende Bijbelse verhalen. Jezus die op een ezel met een boodschap van vrede de stad Jeruzalem binnentrekt. Jezus die met zijn leerlingen voor de laatste keer aan tafel brood breekt en deelt. Jezus die, met de dood voor ogen, geweld blijft afzweren: "Nee, gebruik je zwaard niet, Petrus" (Johannes 18,10). Sterven, maar niet voordat Jezus vertelt over een graankorrel die, vanuit de aarde tot leven komt. Een graankorrel die, alleen door aan zichzelf te sterven door het dode vlies open te breken, nieuwe levenskracht schenkt. Dan pas kan die graankorrel groeien en vrucht dragen om brood voor velen te worden (Johannes 12,24).

Daarom een recept voor breekbrood, dat passend is in deze veertigdagentijd.

Symboliek van het getal acht

Gekozen is voor een brood met acht bolletjes. Dit getal is een herinnering aan de opstandingsdag van Jezus: de dag na de sabbat, de eerste dag van een nieuwe week.

Tekst en foto's: Tini Brugge



Regionale kerkenraad

Beste gemeenteleden,

De stuurgroep voor het onderzoek naar de regionale samenwerking heeft op 22 januari vergaderd. In deze update informeren wij jullie over de ontwikkelingen. Deze informatie kan ook gebruikt worden voor de informatie naar de gemeenteleden.

Waarom gaan we samenwerken?

De kerkenraden van de Protestantse gemeenten in Winterswijk, Groenlo en Eibergen-Rekken spreken sinds januari 2022 met elkaar over regionale samenwerking. In 2024 heeft ook de Protestantse gemeente Ruurlo-Barchem zich aangesloten bij de besprekingen.

Het lukt steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden die als ambtsdrager bevestigd willen worden en zo de bestuurlijke taken van de kerk uitvoeren. Dat leidt toe knelpunten in het bestuur van de kerk, maar ook in het organiseren van kerkbalans, het onderhoud van gebouwen, het bezoekwerk en het vormings- en jeugdwerk. Daarnaast worden gemeenten kleiner, wordt de leeftijd van betrokken gemeenteleden hoger en de financiële bijdrage lager, terwijl de kosten stijgen.

De kerkenraden zien tegelijkertijd ook op heel veel plaatsen een enthousiaste groep gemeenteleden die graag op zondag de kerkdiensten bezoeken, die samen willen koffie drinken en eten, af en toe een goed verhaal willen horen en mensen in nood willen ondersteunen. In de gesprekken van de kerkenraden is gesproken over de vragen hoe de plaatselijke geloofsgemeenschappen vitaal kunnen blijven, hoe lokale activiteiten gefaciliteerd kunnen worden en hoe het mogelijk blijft om naar elkaar te blijven omzien en om geïnspireerd te worden door de Bijbelse boodschap.

De samenwerking versterkt de lokale gemeenschappen. Die blijven ongewijzigd bestaan, de gemeenten worden niet gefuseerd en de kerkdiensten blijven plaatsvinden in de eigen kerk. Door samen te werken kan de "bedrijfsvoering" worden ondersteund.

Visie en ambities voor inhoudelijke samenwerking

De kerkenraden van de gemeenten wordt gevraagd – voor zover die er nog niet is – te komen tot een visie op de toekomst van de eigen gemeente en de ambitie die wordt nagestreefd in het eigen lokale kerk-zijn. Samenwerking is namelijk een middel dat kan bijdragen aan de versterking van de eigen en regionale positie. Het is geen doel waar naartoe gewerkt moet worden.

Vervolgens wordt per gemeente uitgewerkt waar kansen liggen om elkaar te versterken, waar behoeften liggen om activiteiten samen te organiseren en welke financiële middelen per gemeente beschikbaar zijn om dat mogelijk te

maken. Het is aan de kerkenraden om te bepalen op welke manier de gemeenteleden betrokken worden in deze uitwerking. De kerkenraden kunnen hierbij ondersteund worden door de externe deskundigen.

Juridische inrichting

De kerkenraden hebben uitgesproken te willen samenwerken binnen de kaders van de kerkorde. Dat vraagt om slimme oplossingen voor enkele kerkrechtelijke vraagstukken, zoals de taakverdeling, de bevoegdheden en de verkiezing van ambtsdragers.

Er is besproken hoe we een solide en werkbaar juridische en bestuurlijke structuur kunnen vormgeven die recht doet aan zowel de autonomie van de afzonderlijke gemeenten als aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Hierbij hebben we de eerste contouren van een model, dat in de komende periode verder wordt uitgewerkt.

De stuurgroep maakt hierbij gebruik van de leerpunten die zijn opgetekend in het proces van Samen op Weg en de toenmalige 'tussenorde' waarin een gezamenlijke kerkenraad mogelijk werd gemaakt bij federatie van hervormde gemeenten en lokale gereformeerde kerken. Ook wordt gebruik gemaakt van de evaluaties van vrijwillige en wettelijke intergemeentelijke samenwerking van burgerlijke gemeenten, bij bijv. het ophalen van huisvuil, de organisatie van het sociaal domein of de versterking van de regionale economie. De bestuurskundige evaluaties zijn ons behulpzaam, omdat vraagstukken over sturing, financiën en zeggenschap deels vergelijkbaar zijn.

Vervolgstappen

Er is een plan van aanpak vastgesteld. In de komende weken werkt de stuurgroep de inhoudelijke wensen en mogelijkheden van samenwerking uit. De externe deskundigen werken de juridische structuur verder uit en stemmen die af met de classis en de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland.

Vragen en antwoorden

De stuurgroep werkt aan een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden. Deze vragen en antwoorden kunnen gedeeld worden met de gemeenteleden, door ze bijv. te plaatsen op de eigen website.

Afsluitend

Wij danken u voor uw gebed en steun in dit proces. Samen werken we aan een toekomst waarin we als gemeenten sterker staan door verbinding en samenwerking. Mocht u vragen hebben of meer informatie wensen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de leden van de stuurgroep.

Wouter Voshol, begeleider van het project




**THOMA
POST**
 makelaars

**Bekende gezichten
en vertrouwde service**

Aankoop | Verkoop | Taxaties | Advies | Verhuisservice

Burgemeester Bosmastraat 2d - 7101 DG Winterswijk - 0543 51 61 51 - www.thomapost.nl



de **STRUKER**




 Winterswijk

Vakmanschap in
keukens & badkamers

In Memoriam

Jan Hendrik Gerhard Wassink

20 mei 1938 - 5 februari 2025

Na het overlijden van zijn vrouw Mini in oktober probeerde Jan Wassink de draad van het leven weer op te pakken, maar de glans was eraf. Bijna 60 jaar waren ze getrouwd geweest en samen hadden ze geleefd en gewerkt op boerderij Oud Bovenhuis (Bovvenboer) op het Waliën in Huppel. Jan was daar geboren en zeer verknocht aan die plek. Samen kregen ze twee kinderen; Jolanda en Erik. Jan was boer in hart en nieren, het vanouds gemengde bedrijf specialiseerde zich in de varkensfokkerij en tot het laatst toe liep Jan door de stallen om te zien of alles in orde was.

Het sociale leven was ook belangrijk, familie, vrienden en de naobers kregen de nodige aandacht. Meelevend was Jan met zijn kinderen en kleinkinderen; altijd belangstellend in hun doen en laten. Jan bezorgde vele jaren de brieven voor Kerkbalans en haalde de antwoordbrieven weer op, dat deed hij met plezier. Ook was hij collectant

voor de Diaconie en mocht met de lange stok de kerkgangers "d'n buul veurholl'n".

Jan had een rijk en gevuld leven, hij woonde en werkte op een prachtige plek, de majestueuze platanen op het Waliën waren hem dierbaar. In de laatste dagen van zijn leven gaf hij te kennen dat zijn taak was volbracht; dat het goed was geweest. Voorafgaand aan de crematie werd het leven van Jan, met dankbaarheid, in woord en beeld herdacht.

De trouwtekst van Jan en Mini luidde: "Ik zal u zegenen en u zult tot een zegen zijn..." Die zegenwens is zichtbaar geworden in hun leven samen. Mogen de lieve en dierbare herinneringen en Gods liefdevolle nabijheid tot troost zijn voor hun geliefden.

Erica Hijink-Elferdink

Gees Anvelink – Mansier

26 januari 1935 – 7 februari 2025

Op 7 februari is Gees in haar slaap overleden, precies zoals ze graag wilde. Gees kwam als 18-jarige vanuit Langbroek naar Winterswijk, ze volgde haar hart om bij haar geliefde Gerrit te kunnen zijn. Een hele stap voor de oudste dochter van een gezin met 10 kinderen.

Op 14 juli 1958 trouwden Gees en Gerrit en ze werden de gelukkige ouders van 3 kinderen. Vakantie vieren was altijd belangrijk in het gezin Anvelink, en dan met elkaar kamperen. Toen de kinderen groter werden ging Gees werken als schoonmaakster en later in de Berkhof. Ook hielp ze graag mee in de bediening bij Het Lappenschaar.

Vanaf 1989 werden er in totaal 8 kleinkinderen geboren, waar ze intens van heeft genoten. Toen Gerrit met de VUT ging hebben ze samen, tot aan zijn overlijden, enorm genoten van het leven. Juni en september werden de vakantie maanden, steeds naar een camping in Nederland.

In 2011 overleed Gerrit en daar heeft Gees veel verdriet van gehad. Het duurde een tijdje voor ze de goede weg gevonden had.

Een extra groot voorrecht was het voor haar dat er achterkleinkinderen kwamen, waar ze stapelgek op was.

Gees was een mensenmens, ze hield van gezelligheid en reuring om zich heen. Ze was eerlijk, oprecht, respectvol, haar eigen mening gevend en belangstellend.

Na de verhuizing naar de Sleeswijk werd Gees lid van de bewonerscommissie en organiseerde ze met de andere commissieleden uitstapjes en gezellige avonden. Ook werd ze een trouwe bezoeker van de kerkdiensten. Muziek vond ze prachtig, tot zelfs in de laatste dagen voor haar overlijden heeft ze daar van genoten.

Tijdens de afscheidsdienst luisterden we naar muziek die Gees zelf uitzocht.

We sloten af met de zegenbede: "Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen, met zijn raad en troost en zegen."

Dat alle liefdevolle herinneringen aan Gees tot troost mogen zijn voor ieder die verdriet heeft om haar heengaan.

Fam. Anvelink
Petra Veerbeek

Agenda

Maart

18	14.30 uur	Trefpunt *	Zonnebrink Centrum
18	20.00 uur	Schatgraven	Klimop
20	19.30 uur	Kerkenraad	Zonnebrink Centrum
21	11.30 uur	Schoef's an	Zonnebrink Centrum
26	19.00 uur	Taizé-vredesgebed *	R.K. Calixtus

April

9	19.00 uur	Taizé-vredesgebed *	Oude Calixtus
---	-----------	---------------------	---------------

Koffieochtend

Elke woensdag en donderdag vanaf 10.00 uur in Den Angang.

Handwerkcontmoeting

Elke even week op donderdag vanaf 14.00 uur in Den Angang

Koersbal

Elke dinsdag om 14.00 uur in het Zonnebrink Centrum

Klimop

Voor activiteiten en openingstijden zie pagina 21.

** Voor meer informatie m.b.t. deze activiteiten, zie elders in **Kerkenwerk***

Informatie

Kerkelijk Bureau

Zonnebrink 61, 7101 NB Winterswijk
tel. 0543 - 51 23 95
kerkelijkbureau@pggw.nl

openingstijden:

ma-vr 09.00-12.30 uur
van april t/m augustus op woensdag gesloten

Kosters

Hanneke Hoitink en Anita Visser
tel. 06 - 23 53 05 08
kosters@pggw.nl

(Kerk)gebouwen

Jacobskerk

Markt 2A, 7101 DB Winterswijk

Zonnebrinkkerk

Zonnebrink 61, 7101 NB Winterswijk

Den Angang

Markt 46, 7101 DB Winterswijk

De Oude Calixtus Groenlo

Ingang: Kerkhofsteeg 1
7141 CZ Groenlo

Vertrouwenspersoon

PGGW en Klimop

Dhr. A.K. Numan, tel. 06 - 20 02 93 89

Kerkenraad

Voorzitter:

ds. J.S. Struijk, tel. 0545 - 47 29 87

Scriba:

dhr. I. Stans, tel. (0543) 51 88 73
kerkenraad@pggw.nl

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter:

mevr. A.M. Stans, tel. 0543 - 51 88 73

Secretaris:

mevr. H. Wijnveen-Grevers
kerkrentmeesters@pggw.nl
Bankrek.: NL63RABO 0373 7329 37

College van Diakenen

Voorzitter:

mevr. G.J. Osinga, tel. 0543 - 78 50 72

Secretaris:

mevr. M.A.H. Veenendaal
diaconie@pggw.nl
Bankrek.: NL63RABO 0371 2037 59

Communicatiekanalen

Kerkenwerk

Verschijnt 11 x per jaar.

Aanmelden: kerkelijkbureau@pggw.nl

Zondagsbrief

Verschijnt elke donderdag.

Aanmelden: zondagsbrief@pggw.nl

Website

www.pggw.nl

Facebook (besloten groep)

Protestantse Gemeente Groenlo
Winterswijk

YouTube

PG Winterswijk

Collectebonnen

zijn verkrijgbaar in de waarden € 0,50, € 1,- en € 2,-. Deze giften zijn in veel gevallen aftrekbaar van de belasting. Het bestelformulier is verkrijgbaar bij het Kerkelijk Bureau, maar ook te downloaden van www.pggw.nl. Als u uw bestelformulier bij de balie van het Kerkelijk Bureau inlevert, kunt u de bonnen meteen meenemen.

Kerkdiensten

	Jacobskerk	Zonnebrinkkerk	Groenlo
16 maart	geen dienst	10.00 uur aangepaste/Kik-dienst ds. F. Hovinga kinderoppas en -nevendienst <i>m.m.v. PGW-band</i> <i>geen ringleiding</i>	geen dienst
23 maart	geen dienst	10.00 uur ds. W. Smit	geen dienst
30 maart	19.00 uur Musica Jacobi <i>m.m.v. PGW-band</i> <i>geen ringleiding</i>	10.00 uur Avondmaal mevr. P.M. Veerbeek kindernevendienst	geen dienst
6 april	geen dienst	10.00 uur ds. F. Hovinga	geen dienst

Bij alle diensten is ringleiding aanwezig, tenzij anders aangegeven.

Woonzorgcentra

Vredense Hof

dinsdag, 18.30 uur

25 mrt mevr. P.M. Veerbeek, Avondmaal
8 apr mevr. R. Luiten

Berkhof

dinsdag, 19.30 uur

25 mrt mevr. P.M. Veerbeek, Avondmaal
8 apr mevr. R. Luiten

Pelkwijk

zaterdag, 19.00 uur

22 mrt mevr. P.M. Veerbeek, Avondmaal
5 apr mevr. R. Luiten

Pronsweide

zondag, 10.45 uur

16 mrt ds. Pley-Inia
23 mrt ds. F. Hovinga
30 mrt dhr. J. Kuipers
6 apr ds. Datema

Bloemencommissie

Elke week staan er in de Jacobskerk en Zonnebrinkkerk mooie bloemen. Dit ter opluistering van de erediensten.

Na de kerkdiensten gaan deze als groet van de gemeente naar gemeenteleden die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De contactpersonen van de Bloemencommissie proberen dit zo zorgvuldig mogelijk bij te houden.

De contactpersonen zijn:

Voor wijk A:

Ineke Aalbers, Zuilenesstraat 1,
tel. 51 77 63, e-mail: h.aalbers58@kpnmail.nl

Voor wijk B:

Ria Addink, Houtladingstraat 6/17,
tel. 06 - 25 37 24 69

Voor wijk C:

Esther Dondergoor, Vredenseweg 146,
tel. 06 - 23 40 45 90, e-mail: b.dondergoor@gmail.com

Voor wijk D:

Josien van Schieveen, Boldermansweg 1,
tel. 56 93 60, e-mail: josvschie@hotmail.com

Woordzoeker doolhof



© BERKROEN

Antependium	Hanny Wassink	Oude Calixtus
Avondmaalsstel	Jacobskerk	Pels en Van Leeuwen orgel
Beamer	Jan Struijk	Petra Veerbeek
Brood	Kanselbijbel	PGW Band
Carillon	Kistorgel	Piano
Den Angang	Klimop	Preekstoel
Doopvont	Koster	Videogroep
Doopwater	Leander Grooten	Wijn
Druivensap	Metzler koororgel	Wout Alserda
Freerk Hovinga	Naber Metzler orgel	Zonnebrinkkerk

Bij een woordzoeker-doolhof begint u altijd bij het gegeven woord. In dit geval zijn het er twee: 'Oude Calixtus' en 'Jacobskerk'. Daarachter begint het volgende woord uit de woordenlijst. Na 'Jacobskerk' kunt u kiezen uit de letters 'n' en 'z'. U zult zien dat het woord dat begint met de letter 'z' de meeste kans maakt.

Zo zoekt u uw weg door de puzzel, totdat u alle woorden heeft gevonden. Uiteindelijk moet u uitkomen bij de letter 'R' in het rode vakje.

Let op: bij een woordzoeker-doolhof gebruikt u elke letter maar één keer. De woorden maken alleen maar rechte hoeken en geen schuine hoeken.

Bij een goede oplossing blijven er 10 letters over. Die vormen van boven naar beneden en van links naar rechts een woord. Het is iets waarvoor u van tijd tot tijd naar uw brievenbus ijlt.

De oplossing van de puzzel uit de vorige editie kunt u vinden op onze website.
(Onderaan de pagina <https://pggw.nl/index.php/pggw-media/kerkenwerk>)