

Protestantse Gemeente Winterswijk



Kerkenwerk

21e jaargang nummer 306 - donderdag 31 augustus 2023



De volgende editie verschijnt op 21 september

We hebben voor hetere vuren gestaan

Naast mijn werk als predikant ben ik manschap bij de vrijwillige brandweer Post Vorden. Een veelzijdige taak waar je vaak van elkaar op aan moet kunnen.

Je bent vrijwilliger, maar je taak is niet vrijblijvend. Je kan soms behoorlijk opzien tegen een taak. Kan ik dit wel aan? Hoe pak ik dit aan zonder mezelf en de mensen om me heen in gevaar te brengen?

In de kerk zijn er ook taken en processen waar je behoorlijk tegenop kan zien. Die te groot lijken om alleen aan te pakken. Of dat nu als persoon in een taakgroep of vergadering is, of als gemeente in een cluster of ander samenwerkingsverband. Dan is het goed je voor de geest te halen dat Jezus zijn leerlingen er ook niet alleen op uitstuurde. De leerlingen werden er in tweetallen op uit gestuurd om het goede nieuws te verspreiden en onreine geesten uit te drijven.

Samenwerking is de sleutel tot succes. Met z'n tweeën kun je de last en verantwoordelijkheid beter dragen, kun je de ander terugtrekken als het penibel wordt, kun je je moeiten bespreken en samen een plan maken. Twee zien meer dan één. We brengen allemaal een eigen kracht in binnen de organisatie.

We staan als kerk voor behoorlijke uitdagingen de komende tijd. Het is daarom goed om dit niet alleen op te willen lossen, maar actief samenwerking te zoeken. En als vuur ons na aan de schenen komt, een stap terug te doen en samen een plan te maken.



We hebben als kerk voor hetere vuren gestaan. En ook toen heeft de Heer ons geholpen. Hij is ons als eerste helper tegemoet getreden en heeft ons voortdurend aangespoord om elkaar tot hulp zijn. Laten we in Godsnaam elkaar tot hulp en kracht zijn. Dan kunnen we zeker aan wat er nu op ons pad ligt.

Ruben den Hertog

Predikant Protestantse Gemeente te Vorden

Reageren? rdenhertog@kpnmail.nl

In deze uitgave...



6 - Geloven nu



8 - Poetsrondje



14 - Dieren in de Bijbel



28 - Bestuurskracht



Taizé

door Kristie Vreeman-Legers

Deze zomer zouden er twee Taizé diensten gehouden worden. Door de voorspelling van noodweer op zondag 9 juli werd deze dienst gecancelld. Zondagavond 13 augustus kon de dienst gelukkig wel doorgaan. Fijn dat we met een groep mensen en het koor onder leiding van Wim Ruessink deze dienst samen konden maken. Een vrouw sprak ik na de dienst bij de koffie en voor haar was het de eerste keer om deze viering mee te maken. "Oh wat werd er mooi gezongen en herhalend. Je hoeft niet mee te zingen, luisteren naar de woorden kan ook." Bijvoorbeeld '*Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life.*'

Als ik de liederen van Taizé zing of neurie dan raakt mij dit diep. Hoe dan? Ik houd het bij een aantal liederen gewoon niet droog, de tranen lopen dan over mijn wangen omdat het zo mooi is en mij raakt. Net als het oplezen van het Onze Vader en Psalm 139 'Heer, die mij ziet zoals ik ben'. Ik benoem het ook als ik in gesprek ben met andere gelovigen en vrienden die niet geloven, maar die wel vragen hoe je gelooft. Taizé heb ik in mijn hart gesloten nadat ik in de jaren 90 er twee keer op bezoek geweest. Dit Franse dorpje ligt tussen Dijon en Lyon in midden Frankrijk. Het ligt op ongeveer 850 km, een dag reizen met de auto.

Taizé is een gemeenschap waar broeders van over de hele wereld samenkomen. Het werd gesticht door Roger Schutz (1915-2005) een theoloog uit Zwitserland, omdat hij wegen wilde proberen te openen om verschillende christenen meer bij elkaar te brengen. Broeder Roger vond het belangrijk dat bepaalde conflicten van de mensheid werden overwonnen. We gaan terug in de tijd en ik vertel over hoe Broeder Roger deze geloofsgemeenschap van Taizé heeft laten ontstaan.

Als Roger 25 jaar oud is en Europa al verscheurd wordt door de Tweede Wereldoorlog gaat hij op zoek naar een huis in Frankrijk, het land van zijn moeder. In de buurt van Cluny ontdekt hij een huis dat te koop staat. Het is dan 1940. Dan spreekt hij met een oude vrouw over zijn plannen. Ze zegt hem: "Blijf hier, wij zijn zo eenzaam."

Voor hem is dat de stem van God die spreekt door de woorden van een oude vrouw. In geen van de andere plaatsen die hij had bezocht, had hij dergelijke woorden gehoord. In het huis dat hij koopt, verbergt hij politieke vluchtelingen, voornamelijk joden. Hij blijft hier van 1940 tot 1942. Hij bidt elke dag 3x in een kleine gebedsruimte, zoals de toekomstige gemeenschap, waarover hij diep nadenkt, dat zal gaan doen. Van 1942 - 1944 is hij terug in Zwitserland en kan niet terug vanwege huisbezoeken door de Gestapo. Als hij in 1944 in Taizé terugkeert, wordt hij vergezeld door de eerste broeders die hij inmiddels ontmoet heeft. Zij verzorgen dan Duitse krijgsgevangenen en de dorpsbewoners. In 1949 leggen zij met enkelen de monastieke geloftes voor het leven af; celibaat, gemeenschapsleven en een grote eenvoud.

Wat ik zo bijzonder vind aan broeder Roger is dat hij geen verschil maakt tussen de gelovigen. Als protestant is hij geboren en opgevoed en zal geleidelijk toe treden tot volledige gemeenschap met het geloof van de katholieke kerk zonder bekering; een stap die sinds de Reformatie niet was voorgekomen. Helaas overleed hij op 16 augustus 2005 nadat hij door een verwarde vrouw werd neergestoken. Op de begraafplaats naast het oude kerkje in het centrum van Taizé ligt hij begraven. Broeder Alois leidt de gemeenschap sindsdien en draagt het stokje over in december 2023 aan broeder Matthew, die sinds 1986 in de gemeenschap woont.

Wat is er dan zo bijzonder om Taizé te bezoeken? Vanaf 1951 heeft broeder Roger ervoor gezorgd dat jongeren naar deze gemeenschap kunnen komen en dat zij zich bezighouden met belangrijke thema's als naastenliefde, vrede en verzoening. Dat heb ik zelf ondervonden in 1990 en 1991. Twee afzonderlijke reizen waarbij ik de ontmoeting met andere jongeren uit Europa als heel bijzonder heb ervaren. Ik heb er zelfs twee vrienden aan overgehouden. De ene een Duitse vriendin, die ik later in 2001 heb opgezocht bij haar ouders thuis in Mainz. De andere een Poolse vriend, die in 1995 mij opzocht in Kampen waar ik studeerde aan de kunstacademie. Met beiden heb ik een briefwisseling gehad vanaf het moment dat ik ze had ontmoet in Taizé. Door omstandigheden bleef het bij deze ontmoetingen.

Het samenzijn tijdens de week met 3x het gebed en zang in de kerk en de thema besprekingen waren voor mij enerverend. Ook omdat ze in een andere taal gingen dan Nederlands. Tijdens de maaltijd eet je in stilte met elkaar, je hebt corveedienst of je helpt met het klaarmaken van het eenvoudige eten. Je kunt er ook voor kiezen als volwassene om een week in stilte op het terrein te zijn.

Na het kloosterweekend van Hemelvaart 2022 met een groep gelovigen uit onze gemeente zie ik het wel zitten om met belangstellenden een reis naar Taizé te gaan organiseren. Het zou mooi zijn als er jongeren van 15-21 jaar mee willen gaan.



Veel waarderende woorden bij afscheid ds. Reinoud Wentink



Rond de driehonderd bezoekers waren zondagmiddag 9 juli in de Jacobskerk voor de afscheidsdienst van ds. Reinoud Wentink (van wijk C), die na 4,5 jaar met emeritaat ging. Zij kwamen uit het hele land en nog veel verder weg. Onder meer familieleden, bekenden uit het (christelijk) onderwijs, waar hij 30 jaar in werkzaam was, leden van zijn eerste gemeente in Drenthe, waar hij 10 jaar heeft gestaan. En daarnaast velen vanuit Winterswijk en Groenlo, want hij had een duo-baan: voor 75 % hier en 25 % in Groenlo. Een en ander werd duidelijk toen de predikant, nadat ouderling in wijk C Netty Klomp (li.) iedereen welkom had geheten, een 'interactie' met de kerkgangers had. Dit leidde tot enige hilariteit. Uit zoveel provincies en landen, zulke lange reistijden...



De dienst werd gezamenlijk verzorgd door medewerkers van de PG Winterswijk en van de HG Groenlo. Lector voor de PGW was bijv. Anita Kolkman.(li.) Zij las Genesis 28: 10-22, terwijl Diny Vennebekken, ouderling-scriba van HGG (re.boven) Romeinen 12: 9-18 las. En onze koster Anita Visser en Hanneke Hoytink en van Groenlo Jan Klein Wolterinck werkten samen. Om er een extra mooie dienst van te maken zong de Jacobscantorij o.l.v. cantor-organist Wim Ruessink (ook het koor van Meena Wentink) én organiste Annelies Sloëtjes werkte mee. Ellies de Rouw, achter-nicht van Reinoud, vertolkte met Wim aan de vleugel - in het Nederlands en Engels Amazing Grace (foto re.)



Beëindiging dienstwerk en dank voor alle inzet en liefde voor het werk

Ds. Jan Struijk sprak aan het eind van de dienst collega Wentink toe om officieel zijn werk als dienaar des Woords in Winterswijk en Groenlo te beëindigen. Hij herinnerde aan zijn beloftes bij zijn bevestiging in het ambt. En bedankte hem voor de manier waarop hij zijn werk heeft verricht.

"Afgelopen 4,5 jaar heb je je inzet en liefde als predikant gegeven aan de Protestantse Gemeente Winterswijk en de Hervormde Gemeente Groenlo. En daar zijn we je als gemeentes, als kerkenraden en als collega's dankbaar voor! Als pré heb je natuurlijk, dat je als Achterhoeker bent geboren en de streek goed kent. Dat schept vanzelf al een band, zeker als je dan ook nog de streektaal van binnenuit verstaat en spreekt. Met hart en ziel, vanuit je geloof was je hier dominee op de manier, die bij jou past! Jouw manier van geloven vergrootte de veelkleurigheid van onze gemeente. Uit dat geloof, zo getuigde je, leefde en werkte je."





Groenlo ontzettend blij met ds. Wentink

Ook Hans Bragt, die namens de Hervormde Gemeente van Groenlo sprak en voorzitter is van de kerkvoogdij, liet zich zeer waarderend uit over de komst van ds. Wentink in 2019 naar Groenlo. (foto li. boven)

"De beroepingscommissie heeft ons de fijne predikant bezorgd die we nodig hadden. Hij bracht de ervaring van twee gemeentes mee vanuit Drenthe."

Ds. Wentink verzorgde op negen zondagen de dienst. En één dag in de week was hij er voor het pastoraat.

"Dat was geweldig. Je hebt veel mensen bezocht. Jouw bezoek werd zeer op prijs gesteld. We waren ontzettend blij met jou. De overgave die je had om bij ons te werken was voortreffelijk", aldus Hans Bragt.

Afscheidsdienst: 'Er is hoop voor ons'

De kerkdienst stond vooral in het teken van het leven van aartsvader Jacob, dat niet altijd vlekkeloos verliep. En over zijn visioen van de hoge ladder met engelen, die tot in de hemel

reikt. De ontmoeting met God, die hem ondanks alles trouw beloofde. "Er is hoop voor de toekomst. Ook voor ons", aldus de dominee, die de preek lardeerde met diverse persoonlijke herinneringen.

Hij sloot zijn overdenking af met een toepasselijk kinderlied van Hanna Lam.

Ook was er een leuk intermezzo met de leidsters en kinderen van de nevendienst. (zie pagina 21)

Aan het slot dankte hij allen, die de dienst mogelijk hadden gemaakt. Hij was dankbaar dat hij in Drenthe en de Achterhoek de vier gemeentes heeft mogen dienen.

Na 40 jaar omzwervingen hier terugkomen voelde voor hem als 'thuiskomen'. Hij was blij dat binnenkort ds. Wout Alserda het pastores-team komt versterken.

Na de dienst kon iedereen, die niet naar de receptie in het Zonnebrink Centrum ging, persoonlijk afscheid nemen van Reinoud en Meena Wentink.



Nog even overleg: het PGW-team met Johan, Bart en Marike, verzorgde de opnames voor YouTube en Kerkomroep Jacobskerk Winterswijk

Receptie met veel sprekers en cadeaus om in de vele vrije tijd van te genieten

Velen waren naar het Zonnebrink Centrum gekomen om de receptie mee te beleven. Er waren diverse sprekers, die de emeritus predikant en zijn echtgenote verrasten met cadeaus. Gezien het aantal tips voor de invulling van hun komende vrije tijd, kunnen ze het nog druk krijgen. o.a. 2 museumkaarten, boekjes met wandelingen (van de wijk) over Drenthe, een kadobon en bloemen van HGG. Voor een muzikaal intermezzo zorgden de kleinkinderen Jasmijn, Daniel en Guus. Ze zongen een liedje, begeleid door zoon Diederik op piano. Hij en kleinzoon Wilbert hadden een eigen tekst gemaakt op de wijs van *Let it be (Mother Meena come to me...)*, waarmee ze optraden.



De familie verraste Reinoud met een eigen 'hof-bord':

Ds. R.B.W. Wentinkhof
Predikant van 2008 tot 2023

Broer Geert uit Eerbeek wist van de liefde van Reinoud voor geveltekens. De betekenis daarvan is als de teksten die o.a. in Duitsland op vaak oude huizen staan: Christus Mansionem Benedicat (= Christus Zegene Dit Huis.) Hij gaf als cadeau een grote sticker met die wens erop voor Reinoud en Meena en wenste dit ook de beide kerken toe.

Ds. Jan Struijk overhandigde namens de PGW de museumjaar-kaarten. Hij gaf meteen een tip: Ga naar Utrecht met het mooie kerkelijk museum, het Catherijne-convent met vaak prachtige exposities. En nog veel meer musea: van de Speelklok tot het Nijntje museum. Ook is een fotoboek in de maak. Voor Meena waren er bloemen.

(Vervolg op pagina 11)



Oecumenische viering

Zoals elk jaar organiseert Zonnebloem Meddo en Huppel een oecumenische viering in het kader van de Nationale Ziekendag.

Dit jaar is de viering op zondag 3 september om 10.00 uur in de Johannes de Doperkerk in Meddo. Voorgangers zijn Nando Smid en Lidy Wolters. Na afloop is er gelegenheid om nog even na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee. Iedereen is van harte uitgenodigd om naar deze viering te komen.

Henriëtte Zieverink, secretaris



Verdieping in geloof in de GELOVEN-NU-groep

Voor wie zich wil verdiepen in geloof. Voor wie meer de vertaalslag van die mooie Bijbelverhalen wil maken naar de huidige tijd. Voor wie met vragen en twijfels zit. Voor wie meer wil ontdekken in gesprek met mede-gelovigen. Die kan zich aansluiten bij de gespreksgroep GELOVEN-NU in Winterswijk. Eén avond in de maand komen wij bij elkaar en lezen we een Bijbelverhaal met een uitleg. Aan de hand van vragen komen we samen tot meer inzicht in ons geloof.

Onze groep bestaat nu uit 5 personen en er kunnen beslist mensen bij. De groep is oecumenisch van samenstelling. We sluiten alle avonden af met de ontledende tekst:

*Het woord dat ik jou geef is niet te zwaar,
is niet te hoog, jij kunt het volbrengen!*

Voor meer informatie of om gewoon eens een avond bij te wonen, kunt u contact opnemen met: José Kampshof, email: jkampshof@hotmail.nl of tel. 06 - 24 20 44 59. De eerstvolgende avonden staan gepland voor donderdag 7 september en donderdag 5 oktober van 20.00 uur tot 22.00 uur.

José Kampshof

K.W.W.

Wat ko-w bli-j met mekare wezzen...
Maor ja, wi-j gönt mekare vake 't lecht
in d' ogen neet. Geluk dele wi-j to an
wel 't naor uns gooddug en -döt.
En... wi-j wet 't meestieds ok nog zo te
draeien dat 't 'geliek' an onze kante
steet.

Maor wel zeg mi-j, da 'k geliek hebbe?
Is dat gin ni-erwets gepraot en mo-w
uns neet holden an de oetleg van onze
vaderen?

Ik bun bi-j Klimop bi-j 'n veurlichting
van 't COC ewest en dat hef mi-j waer
op de barricaden ezet.

Want in deezelfde tied kwam ik de
volgende dinge teggen in miene
direkte omgeving:

- ene karke wel der twee eworden bunt;
 - 'n oma wel greuts vertelt dat eure kleinkindere verkaering kriegt as ze hetero bunt, maor... der wat veurzichtig over döt as 't 'n homo is waor zee zielsvölle van höld,
 - in 'n kleinen geleufskring hebt der drie verkaering ekreggene. Hetero's wordt bejubeld en daarveur unzen leven Haer edankt. Maor....de homo's en lesbo's mögt via de achterdeure verdwienen, naodat zee nog 's flink de wacht an-ezegd bunt.
- 't Zal wal van alle tieden wezzen en blieven.

Toch wi-k ow neet onthollen van wat mi-j ok een moder vertellen.
Zee kump oet 'n kring waor ai-j van

verwacht dat zee ok völle bezwaorn hebt over dizze zaken.

Maor zee zelf....zee steet eur männeken en vertellen mi-j trots dat zee 'n dochter hef wel met 'n vrouwe samen is. In eur'n kring röp dat nogal wat reakties op en zelfs ok in eur eigen gezin.

Veur eur bunt al eure kindere eschappen naor 't beeld van unzen leven Haer. En....dat moi-j neet willen veranderen. Dankbaor veur alle kindre wezzen en hopen en baen dat zee de leefde van God en van 'n partner mögt ervaren.

De leste tied mark 'k waer da-w as christenen wel wat anders dan 'normaal' in eure hormonen staekt, uns mot maor ok mögt laoten heurn da-w der bunt en.... mögt laeven oet deezelfde genade waarvan onze vaderen laefden.

Dát geluk is veur uns allemaole bestemd en breg 't lecht um mekare recht in d' ogen te kiekien. Samen.....jn de naam van Jezus.....

K.W.W. (*kieken wat 't wordt*)

Minus Jentink





Wie verzint een nieuwe naam voor de gezinsdiensten Young@Heart, KIK en Kliederkerk?

We hebben nu ongeveer voor een half jaar een nieuwe indeling gemaakt van diensten voor jonge gezinnen. Waar iedereen natuurlijk van harte welkom is!

Elke 1e zondag van de maand is er een dienst voor jong en oud. De ene keer een Young@Heart-dienst, de andere keren een KIK (uitgebreide kindernevendienst) of een Kliederkerk. Deze drie soorten wisselen elkaar af. De PGW-band werkt aan al deze diensten mee.

Help ons mee!

We zoeken nog een leuke (overkoepelende) naam voor deze gezinsdiensten op de 1e zondag van de maand. Deze naam

wordt dan gevolgd door de toevoeging om welke dienst het gaat, bijv. gezinsdienst – Y@H.

Weet jij een leuke naam, geef het aan ons door!

Misschien heb je er zelfs wel een logo bij bedacht!

Je kunt de naam (en logo) mailen naar:

e.hennink27@gmail.com.

De mooiste naam en logo hopen we in oktober bekend te maken tijdens de Young@Heart-dienst!

We zien jullie graag bij één van deze diensten!

Team Y@H, KIK, Kliederkerk en Kindernevendienst

Intrededienst ds. Wout Alserda

In het vorige nummer van **Kerkenwerk** heeft u kunnen lezen dat ds. Wout Alserda het beroep naar de gemeentes van Winterswijk en Groenlo heeft aangenomen. Inmiddels hebben ds. Alserda en zijn vrouw ook een woning gevonden en zullen ze waarschijnlijk ergens in november naar Winterswijk verhuizen.

Op zondag 5 november zal ds. Wout Alserda zijn intrede doen en aan onze gemeentes verbonden worden. De intrededienst vindt plaats in de Jacobskerk en de dienst begint om 10.00 uur. Nu al kunnen we zeggen dat u van harte uitgenodigd bent om deze dienst bij te wonen.

BACH BIJ KAARSLICHT

werken van Johann Sebastian Bach

ZATERDAG 9 september 2023, 20.00 uur
JACOBSKERK, WINTERSWIJK



Hanne Feldhaus (blokfluit)
Haruno Ikeda (viola da gamba)
Wim Ruessink (orgel en klavecimbel)
blokfluitensemble Flauto Fredena
vocaal ensemble Triple4

toegangsprijs € 10,00 (inclusief consumptie na afloop)

Musica Jacobi met jazz-vesper

Op zondagavond 10 september is er om 19.00 uur een bijzondere vesper in de Jacobskerk. Het zal een vesper zijn waarin jazzmuziek een speciale plaats krijgt: een jazzper.

Medewerking wordt verleend door een oude-stijl-jazzformatie van vereniging Jazzewind. In de vesper wordt ruimte geboden aan spirituals, lezingen, gebeden, meditatie en muziek. De vesper is vrij toegankelijk, bij de uitgang wordt gecollecteerd.



Groot onderhoud Pels & van Leeuwen-orgel bijna voltooid

Deze zomer is er groot onderhoud gepleegd aan het Pels & van Leeuwen-orgel in de Zonnebrinkkerk.

Na 42 jaar trouwe dienst was er hier en daar slijtage in mechaniek, pijpwerk en windvoorziening.

Zo werden er tientallen kunststof lagertjes op de zgn. wellenborden vervangen. De lagertjes waren poreus geworden en veroorzaakten de laatste jaren regelmatig storing.

Al het pijpwerk (circa 900 pijpen) werd meegenomen naar de werkplaats om daar te worden nagezien. Zo moest er onder andere loodrot worden bestreden, een typische orgelkwaal.

Ook waren er (front)pijpen die waren ingezakt ten gevolge van het eigen gewicht. Uiteindelijk is een metalen orgelpijp een legering van tin en lood, redelijk zacht materiaal dus.

De windbalg was lek en werd nieuw belederd. De registerknoppen zien er weer als nieuw uit, nu de belettering opnieuw is ingekleurd. Het pedaal speelt weer als een zonnetje: veren werden vervangen en nieuw vilt aangebracht. Ook is de gehele orgelkas in de meubelolie gezet.

Komende periode zullen er nog een paar handen vol pijpen worden nageleverd en zal een en ander nog worden 'gefinetuned'. Het orgel kan weer decennialang dienst doen!

Wim Ruessink



Vakantie voorbij...

Nieuwe energie opgedaan??

Wij willen graag de **Zonnebrinkkerk** weer laten blinken: Wie helpt op vrijdagochtend 8 september om gezamenlijk een 'poetsrondje kerk' te doen???



1 x per jaar alle hoekjes en gaatjes schoonmaken en we kunnen er weer lang van genieten!!
En natuurlijk gezellig 'koffie met iets lekkers' met zijn allen.

Graag z.s.m. aanmelden bij de kosters Hanneke of Anita, persoonlijk of via de kosterstelefoon: **06 - 23 53 05 08**.

Anita en Hanneke



Schoef 's an

Ook het komende jaar organiseert Schoef 's An weer een aantal gezellige maaltijden. Deze zijn doorgaans op de derde vrijdag van de maand in een van de ruimtes van het Zonnebrink Centrum. De eerste keer dat we weer bij elkaar komen is op vrijdag 15 september. Op het menu staat dan: een warm/koud buffet, uiteraard gevolgd door een overheerlijk toetje. De daarop volgende data zijn: 20 oktober, 17 november, 15 december (kerstdiner), 19 januari, 16 februari, 15 maart, 19 april en 17 mei. De wintersoeven en de stampotten zullen zeker weer deel gaan uitmaken van het menu, evenals een keer een hapje eten 'over de grens'.

Eet u ook weer mee?

U kunt zich opgeven bij het kerkelijk bureau: tel. (0543) 51 23 95. Dit kan tot de woensdag voor de vermelde datum, dus voor mee eten op 15 september is dat dan 12 september. Heeft U vervoer nodig, dan kunt u dit bij de opgave vermelden. Dan wordt dat voor U geregeld.

Dus:

- 15 september Schoef 's an
- Locatie Zonnebrink Centrum
- Inloop vanaf 11.30 uur
- Vrije gift na afloop
- Aanmelden t/m 12 september

De Schoef 's an - Cie



Trefpuntnieuws: 2023-2024

Op dinsdag 26 september starten wij met de opening van het nieuwe seizoen in de Kerkzaal in de Zonnebrinkkerk.

Hieronder alvast de data voor de rest van het seizoen:

- * dinsdag 17 oktober – Zonnezaal
- * dinsdag 21 november – Zonnezaal
- * dinsdag 19 december – Kerstviering Kerkzaal
- * dinsdag 16 januari 2024 – Kerkzaal
- * dinsdag 20 februari 2024 – Zonnezaal
- * dinsdag 19 maart 2024 – Paasviering Kerkzaal
- * dinsdag 16 april 2024 – Afsluiting van het seizoen - meer informatie daarover ontvangt u nog

De eerste helft van september ontvangt u de uitnodigingsfolder in de brievenbus! De middagen zullen aanvangen om 14.30 uur in de Zonnebrinkkerk.

U bent van harte welkom.

Met een hartelijke groet namens de Trefpuntcommissie,

Willy Rauwerdink

PeGeWe fietsvierdaagse



De PeGeWe-fietsvierdaagse zit er weer op. We kijken terug op een geslaagde fietsvierdaagse. Voor zover ons bekend is alles naar wens verlopen en hebben er geen persoonlijke ongemakken plaatsgevonden. Het weer was ons de dinsdag en woensdag goed gezind, maar donderdag viel helaas in het water, waardoor er vrijdag ook minder deelname was.

Het aantal deelnemers loopt ieder jaar weer iets terug en met name op een regenachtige dag blijven er dan weinig deelnemers (35) over.

Tijdens de 4 dagen zijn er veel loten verkocht, waardoor menigeen met één of meerdere prijsjes naar huis ging. Deze prijzen waren aangeboden door gemeente leden, plaatselijke middenstand en afkomstig van de sociale werkplaats van Zozijn.

De opbrengst van de verkoop van routekaarten, koffie met of zonder cake en de verlotingstafel bedraagt ruim € 3.000,-. Dit bedrag wordt verdeeld onder beide goede doelen: Kind en Jongeren Centrum van het SKB en de Stichting Kinderdroomwens bij Centrum De Horst.

De hoofdprijs is gewonnen door de familie Alefs uit Meddo, zij wonnen een dinerbon van restaurant Kronenhuis ter waarde van € 100,-.

Helaas:

Doordat zich geen nieuwe bestuursleden en vrijwilligers melden, is er besloten dat de PeGeWe-fietsvierdaagse van 2023 de laatste in deze serie is geweest. Mede door het feit dat het aantal deelnemers steeds verder terug loopt, weegt dit niet meer op tegen al het werk dat de organisatie met zich meebrengt.

Wij bedanken de Diaconie van de PGWinterswijk die ons alle financieel in de gelegenheid stelde om de volledige opbrengst te kunnen schenken aan de gekozen goede doelen. Ook alle vrijwilligers, sponsors en deelnemers willen we hierbij bedanken voor hun aandeel.

Het organisatie comité,

**Rein Ekster, Nan Mechielsen,
Alke Draadjer, Til Veenendaal,
Henk Dunnewold en Durk Bouma**





PGW-Handwerkcontmoeting verrast SKB4Gambia

De begroeting tussen de leidster van de Handwerk-ontmoeting, Joke Droppers, en de coördinator van de Stichting Streekziekenhuis Koningin Beatrix voor Gambia (kortweg SKB4Gambia) en IC-verpleegkundige in het SKB Carla Klein Breteler uit Beltrum was allerhartelijkst.

Het was namelijk al sinds december 2020 dat ze elkaar in Den Angang hadden ontmoet om de maaksels van de handwerksters aan te bieden. Het gebeurde tijdens de laatste bijeenkomst voor de vakantie, donderdag 29 juni. Voor de vierde keer was het goede doel SKB4Gambia.

De akelige coronatijd met de vele beperkingen en het niet kunnen door laten gaan van de handwerkcontmoeting in Den Angang - of wel zeer beperkt in de Zonnezaal van het Zonnebrink Centrum waar men 1,5 meter afstand kon houden - had duidelijk geen invloed op de creativiteit van de 23 handwerksters. Zij gingen er thuis gewoon mee verder en contact onderhielden de meesten via whats-app.

De verbazing was duidelijk van het gezicht van Carla af te lezen toen ze de enorme hoeveelheid mutsjes op de biljarttafel zag uitgespreid en daarnaast nog de prachtige troostknuffels. Op de kaart van Joke las ze hoeveel mutsjes het waren: gehaakt, gebreid, en van stof genaaid. NI. 760! In vele kleuren en patronen, met of zonder

pompons. Bestemd voor de pasgeborene baby's in het Kanifing General Hospital in Serekunda/Gambia. Deze blijven nodig, want ook in Gambia kunnen de nachten koel zijn.

De 80 knuffels/troostdieren zijn voor kinderen die een operatie moeten ondergaan. Gemaakt door een deelnemster, die (normaal gesproken) iedere twee weken naar Den Angang komt en door iemand, die thuis handwerkt. Er moest extra verpakkingsmateriaal komen, zodat Carla alles netjes verpakt in haar auto kon meenemen.

5000 baby's per jaar

Op haar beurt vroeg Carla hoeveel kinderen er ieder jaar worden geboren in dit ziekenhuis. Het staat in een gelijknamige wijk van de stad met 1,9 miljoen inwoners. De schattingen liepen uiteen: het zijn er zo'n 5000. Vandaar dat de Beltrumse weer blij was met deze gift.

Verder vertelde ze het een en ander over de organisatie rond het hulpproject en de vele noden die daar zijn. Er is bijv. dringend behoefte aan een extra verlosafdeling. SKB4Gambia zet zich sinds tien jaar in dit Afrikaanse land in om o.a. de geneeskundige hulp te verbeteren (les geven bijv.), operaties uit te voeren, wondverzorging te doen en technische zaken als apparatuur repareren.



Carla vertelt over SKB4Gambia



Samen actie voeren

Dank zij een actie samen met Wilde Ganzen kon een goed röntgenapparaat worden aangeschaft. Het oude was kapot en het was het enige toestel! Eveneens werd o.a. een beademingsmachine voor de operatiekamer geleverd en een monitor.

Afgelopen januari was SKB4Gambia er twee weken op missie en in januari 2024 gaat er weer een team, met o.a. een gynaecoloog. Dan worden tevens giften als van de Handwerkontmoeting verscheept.

De dames waren erg geïnteresseerd in hoe het er in het Kanifing ziekenhuis toe gaat en Carla beloofde een keer terug te komen met een powerpoint-presentatie over het werk van het SKB-team.

Super goed doel

Ook het komende seizoen zal het goede doel SKB4Gambia zijn. Naast de mutsjes en de knuffels worden er dan ook bovendien dekens in allerlei maten gemaakt. Deze zijn voor baby's, kinderen en volwassenen. Ze krijgen de dekens mee naar huis. Joke: "Een SUPER GOED DOEL!!!"

De Handwerkontmoeting start weer op donderdag 7 september om 14.00 uur.

De bijeenkomsten zijn altijd in de even weken.

De handwerksters zullen er zich ongetwijfeld weer met plezier voor inzetten. Nuttig bezig zijn en gezellige ontmoeting is hun drijfveer.



Joke: even nog knuffelen voor ze op reis gaan...

Tekst en foto's Ans ter Horst

(Vervolg van pagina 5)

Namens de collega's overhandigde ds. Struijk een dinerbon om heerlijk uit eten te gaan.

Ageeth Aukes, vice-voorzitter van de PG Emmer-Compascuum, herinnerde aan de tijd dat Reinoud daar heeft gewerkt en zich sterk maakte voor de fusie met Zwartemeer. "Je bent daar een verbindende factor geweest, een voorvechter voor samenwerking. Je bent van grote waarde geweest en daar zijn we jou dankbaar voor." Ze had verschillende cadeaus, o.a. 'Drenthe, een literaire reis door de tijd.'

Cantor-organist Wim Ruessink legde naar aanleiding van de preek over de Jacobs ladder een link naar de ladders en trappen die hij als beiaardier beklimt om de carillons van de Jacobstoren en de Oude Calixtstoren te bespelen.

"Torens, torenspitsen en klokken verbeelden de communicatie tussen hemel en aarde."



Voor de carillons van Groenlo en Winterswijk had hij speciaal voor Reinoud een zgn. 'versteek' gemaakt van resp. 'Conquest of Paradise' van Vangelis en 'Old and wise' van Alan Parson. De speelautomaat van beide torens speelt om kwart-voor-

heel deze melodieën.

Wim overhandigde een CD aan Meena en Reinoud.

Bea Mallegrom voerde het woord namens het Team Wijk C. "Wij hebben je ervaren als een voorganger, die zeer benaderbaar was. Bij alles wat er in de wijk speelde stelde je je belangstellend en betrokken op." Ze somde o.a. op: Men kon zo fijn met je praten - ook in het Achterhoeks; je had het idee om 1x per jaar één doelgroep in het bezoekwerk centraal te stellen, ludieke acties, enz.. Als cadeaus had ze bij zich Wandelatlas met alle 21 nationale parken en het Wandelrouteboek Nederland.

Aan het eind van de receptie bedankte Reinoud allen die zich belangeloos voor de kerk inzetten.

"Een voorganger is ook een voorbijganger. Iemand komt en gaat, maar het werk in Gods naam blijft doorgaan.

Dank u wel allemaal voor dit prachtige afscheid.

Hopelijk tot ziens, Grüss Gott, Goodbye, Vaya con Dios, à Dieu, of op z'n Achterhoeks: Ajuus!"

**Tekst Ans ter Horst
Foto's Marinus en
Ans ter Horst**



25 Gezinnen gratis een week vakantie!

In samenwerking met de Rotary Clubs Winterswijk en Oost Achterhoek en met campings uit Winterswijk en een camping uit Groenlo, heeft de Stichting Sociaal Steunpunt Winterswijk (SSSW) deze zomer maar liefst 25 gezinnen een vakantie kunnen aanbieden op een camping.

Ieder jaar reserveert de stichting gelden om in de zomervakantie 18 gezinnen een week lang een vakantie aan te bieden op een Winterswijkse camping. Dankzij de prettige samenwerking met en de financiële bijdrage van de Rotary Clubs kon de stichting dit jaar zelfs 25 gezinnen plaatsen op de campings 'Capfun', 'Het Winkel', 'De Italiaanse Meren', 'De Twee Bruggen', 'Vreehorst' en de Groenlose camping 'Marveld'. Mede dankzij de sponsoring van supermarkt 'Jeroen Bruggers' kregen de gezinnen bij aankomst ook nog een uitgebreid verrassingspakket om tijdens de vakantie ook van chips en andere lekkere dingen te kunnen genieten.

De reacties waren weer hartverwarmend: "Het leukste vind ik zelfs, dat mijn dochtertje nu ook op de eerste schooldag over een 'echte' vakantie kan vertellen", vertelde een blijde moeder.

De stichting is vooral bekend als organisator van het Winterswijkse uitgiftepunt van de Voedselbank Oost-Achterhoek. Zij organiseert en faciliteert dit uitgiftepunt en bekommert zich om de vele vrijwilligers. Maar de stichting doet veel meer. Zij biedt zowel materiële als immateriële hulp aan mensen in (financiële) nood.

"Onze stichting helpt Winterswijkers die in een acute financiële noodsituatie zijn gekomen, ongeacht hun levens- of geloofsovertuiging. Voor ons telt iedereen mee en iedereen heeft recht op een waardige plek in onze samenleving."

Daartoe organiseert de stichting iedere vrijdagmiddag een zgn. 'spreekuur' van 14.00 tot 16.00 uur bij Den Angang,

Markt 46. Daar is iedereen welkom met zijn of haar vragen. Een afspraak vooraf is niet noodzakelijk. Het Sociaal Steunpunt is ook dagelijks telefonisch bereikbaar op 06 - 23 50 08 18.

Naast de voedseltas van de Voedselbank Oost Achterhoek ontvangen de cliënten ook de nodige extra's rechtstreeks van de stichting SSSW.

"Hierbij kan gedacht worden aan entreekaarten voor kinderactiviteiten in de vakantie, aan Sinterklaascadeaus of aan andere extraatjes. Tenslotte bieden wij mensen, die niet op vakantie kunnen, een week vakantie aan op een plaatselijke camping."

Natuurlijk kan SSSW deze activiteiten alleen ontplooiën dankzij diverse financiële giften. Heel belangrijk zijn daarbij de structurele jaarlijkse giften van de katholieke Caritas en van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Winterswijk. Maar ook diverse incidentele giften van zowel bedrijven, organisaties als particulieren maken het mogelijk dat de stichting veel mensen in nood kan helpen.

Mocht u na het lezen van deze bijdrage de stichting financieel willen steunen, dan kunt u natuurlijk een bijdrage storten op de bankrekening: NL03 RABO 0141 3341 42 t.n.v. Stichting Sociaal Steunpunt Winterswijk. Uw gift wordt zeer gewaardeerd en goed besteed.

NB. SSSW is een 'ANBI'-stichting, d.w.z. giften zijn aftrekbaar bij de belastingen.

Stichting Sociaal Steunpunt Winterswijk,
tel. 06 - 23 50 08 18.

E-mail: info@sociaalsteunpuntwinterswijk.nl

Website: www.sociaalsteunpuntwinterswijk.nl

Will de Graaff,

Voorz. Sticht. Sociaal Steunpunt Winterswijk



**Dienke
Nijboer**
UITVAARTBEGELEIDING

Persoonlijk
betrokken



Vormgeven aan een afscheid, samen met u, ongeacht óf, waar en hoe u verzekerd bent. 24
7

06 - 36 49 33 46 info@dienkenijboer.nl www.dienkenijboer.nl



Wegtreintje

Groepsaccommodatie

EELINK

mail: info@eelink.nl

tel.: 0543 564394

(met lift voor minder validen)

Voor tochten, excursies, familiedag, arrangementen, etc.

Rouwbegeleidingsgroep:

DOORleven en doorLEVEN

Verlies verweven in je leven

Wanneer je een groot verlies lijdt omdat iemand die je heel dierbaar is overlijdt, begint een periode van rouw. Niets zal meer hetzelfde zijn.

Het leven gaat door, maar voor jou is het lastig de draad weer op te pakken zo zonder degene die je liefhebt.

Rouwen is hard werken en er is niemand die rouw zo goed begrijpt als diegene die het zelf heeft meegeemaakt.

Daarom wordt er vanuit Willem-Hart voor levensvragen en de Protestantse Gemeente Winterswijk een rouwbegeleidingsgroep opgestart.

In een zestal bijeenkomsten zullen we met elkaar delen wat ons bezighoudt aan de hand van een aantal thema's.

Natuurlijk zal de rouw en het verdriet na afloop van deze bijeenkomsten niet voorbij zijn. Hopelijk kun je, doordat je de ervaringen hebt gedeeld met lotgenoten, iets bruikbaar meenemen voor je verdere leven.

De eerste maanden van het rouwproces is er, naast de heftige emotie, vaak ook nog van alles te regelen.

Meestal kom je na een maand of drie in een andere fase van rouw waarbij het praten met mensen die hetzelfde meemaken helpend kan zijn.

Daarom is het advies pas aan deze groep deel te nemen als het overlijden langer dan drie maanden geleden is.

De rouwbegeleidingsgroep wordt geleid door Freerk Hovinga en Petra Veerbeek, pastores binnen de PGW.

Data 2023/2024:

5 oktober, 2 november, 7 december, 4 januari, 1 februari, 7 maart.

Locatie: Zonnebrink Centrum, Zonnebrink 61.

We beginnen telkens om 15.00 uur en eindigen uiterlijk om 17.00 uur.

Eerste bijeenkomst: 'Kennismaking'

Tijdens deze bijeenkomst maken we met elkaar kennis en daarnaast maken we ook kennis met de geliefde die er niet meer is door verhalen te delen.

Vragen als 'wie ben jij' en 'wie mis je' staan centraal.

Daarnaast is er ook ruimte om te vertellen wat jou overkomen is.

We vragen je voor deze bijeenkomst de rouwkaart mee te brengen.

Tweede bijeenkomst: 'Wat is rouwen'

Tijdens deze bijeenkomst spreken we met elkaar over hoe het is om iemand verloren te hebben. Er wordt

ook uitleg gegeven over wat rouwen is en welke (voor)oordelen er bestaan t.a.v. rouwen.

Daarnaast is er ook aandacht voor de emoties die je hebt. Wat vind je daarin lastig? Wat is daarin goed?

Derde bijeenkomst: 'Het afscheid'

Tijdens deze bijeenkomst spreken we met elkaar over hoe het afscheid was. Hoe is dat vormgegeven: met een kerkdienst, bijeenkomst, crematie of begrafenis?

Welke muziek klonk er? Welke rituelen waren of zijn daarin belangrijk? Hoe kijk je er op terug?

We vragen je voor deze bijeenkomst, zo mogelijk, een orde van dienst mee te brengen.

Vierde bijeenkomst: 'Periode na het overlijden tot nu toe'

Tijdens deze bijeenkomst spreken we met elkaar over de gevoelens die er allemaal leven en halen we herinneringen op aan wie we missen.

Wat wil je bewaren? Wat wil/moet je loslaten?

Vijfde bijeenkomst: 'Periode na het overlijden tot nu toe'

Tijdens deze bijeenkomst spreken we met elkaar over wat jouw leven nu zin geeft. Waar haal je kracht uit? Hoe leef je door? Welke symbolen of rituelen zijn daarbij helpend?

We vragen je voor deze bijeenkomst een voorwerp mee te brengen dat je kracht geeft.

Zesde bijeenkomst: 'Afronding'

Tijdens deze laatste bijeenkomst spreken we over hoe jij je hebt aangepast aan de nieuwe situatie en hoe de overledene daarin een plek heeft. Dit doen we aan de hand van het maken van een collage.

Deze bijeenkomst wordt afgesloten met een broodmaaltijd.

Opgave

Iedereen die langer dan 3 maanden geleden een geliefde heeft verloren is welkom.

Je hoeft geen lid te zijn van de Protestantse Gemeente of jezelf als gelovig te zien om deel te nemen aan deze groep.

Maximaal aantal deelnemers: 8-10 personen.

Als je interesse hebt om deel te nemen, geef dit dan door aan:

Freerk Hovinga tel. 06 - 19 73 69 86

f.hovinga@xs4all.nl.

Petra Veerbeek
Ds. Freerk Hovinga



Laatste Young@Heart-dienst over Dieren in de Bijbel en laatste dienst van ds. Reinoud Wentink in de Zonnebrinkkerk

Een grote oehoe in de kerk, ongetwijfeld de meest gefotografeerde vogel in Winterswijk die 2e juli. En later waren er buiten eveneens een fraai getekende kerkuil en een Amerikaanse torenvalk bij. Het Young@Heart-team scoorde hoog met de manier waarop het de serie over vogels in de Bijbel heeft afgesloten. Er was veel werk voor verzet.

Vooraf was er in de hal van het Zonnebrink Centrum ontmoeting en koffie/thee drinken en limonade voor de jeugd (met cake). In de kerkzaal waren de kinderen meteen al gezellig met elkaar bezig. Voor de kerkgangers waren de stoelen in een halve kring geplaatst en een tafel in het midden: zij kregen de gelegenheid met elkaar te praten over diverse onderwerpen.

Zoals: Leef je met een motto, Wat houd je op de been wanneer je wilt opgeven? Als vandaag de laatste dag op aarde zou zijn, wat zou je dan doen? En meer van die levensvragen.



Ook konden zij vragen opschrijven over de adelaar, die later door de kinderen werden beantwoord. Die betroffen bijv. Hoe groot is de (zee-)adelaar: i.v.m. zijn enorme vleugelspanwijdte ook wel vliegende deur genoemd. Hoever kunnen ze zien: 8x zo ver als mensen. (* zie ook pag. 18)

Het thema van de dienst, waarin ds. Reinoud Wentink in verband met zijn afscheid op 9 juli voor de laatste keer in de Zonnebrinkkerk als predikant voorging, was:

*IK VOEL UW KRACHT EN STIJG OP ALS EEN AREND,
DAN ZWEEF IK OP DE WIND, GEDRAGEN DOOR
UW GEEST EN DE KRACHT VAN UW LIEFDE.*

De geplande arend was niet te gast, die zat te broeden en wilde niet gestoord worden. Het echtpaar Frans en Marga Hueben van De Valkenhof in Aalten had het symbool van Winterswijk meegenomen, de oehoe. Een imposante vogel zo dichtbij.

Petra Schaap van het Y@H-team heette iedereen welkom en vertelde over het programma van die ochtend, waarna Wout de Paaskaars aanstak. (*)



Voor de laatste keer vanaf deze plek:
wegzending en zegen



21-jarige vrouwtjes-oehoe

Na het zingen van 'Houdt mij vast, laat Uw liefde stromen' en het votum en de zegen van voorganger Wentink begon meteen de oehoe-show van De Valkenhof. Frans toonde de 21-jarige vrouwtjes-oehoe door de hele kerkzaal, gaf antwoord op directe vragen en liet aaien. Marga vertelde veel wetenswaardigheden, bijv. over de betekenis van de kleur van haar ogen en ook van andere vogels in hun valkeniersbedrijf.

De oehoe is een aaseter en was in de vorige eeuw vrijwel uitgestorven vanwege het eten van door DDT vergiftigde buit. Na het verbod van dit gif zijn in Nederland inmiddels 53 broedparen geteld.

Na de show konden Petra, Dorien en de kinderen buiten de prachtige roofvogels bewonderen. ()*

Adelaar belangrijke, symbolische vogel in de Bijbel

Nicolette Westrum en ds. Wentink lazen afwisselend een deel uit de Bijbel. Deuteronomium 32: 10-14 ging over de keuze van God bij het toedelen van landen aan de volken op aarde. Zelf koos Hij voor het volk van Mozes in de woestijn en bracht het 'op arendsvleugelen' naar Israël. Onderweg vond men genoeg te eten.

Tevens werd gelezen uit Jesaja 40: 29-31, waar staat dat God de mensen die moe zijn kracht geeft...en dat Hij voor Zijn volk zorgde met aandacht en liefde, zoals een Vader zorgt voor Zijn kind.

Of zoals een adelaar zorgt voor zijn jongen: hij vliegt erboven, en als ze moe worden, spreidt hij zijn vleugels en draagt hij ze.

En tenslotte Psalm 103: vers 1-5. Prijs de HEER, mijn ziel, prijs, mijn hart, zijn heilige naam.

In zijn overdenking gebruikte ds. Wentink veel voorbeelden uit de Bijbel, waarin de adelaar symbool staat voor God. Het is de meest genoemde vogel in de Bijbel: 38 keer.



Enkele citaten: 'Een adelaar laat zich zweven op de wind, laat zich omhoog voeren. Dát is hoe de Heilige Geest ons mee wil nemen omhoog, zóver, dat wij dichtbij God mogen zijn.'

'In en van de arend of adelaar leren we over God en over onszelf. De hoogvliegende adelaar ziet prima wat er zich op de grond afspeelt. (Al kunnen wij hem niet meer zien./ans). En: 'De adelaar beeldt zo iets uit van God, namelijk dat Hij mensen volgt en van bovenaf beziet, beschouwt.'
De voorganger besloot met: 'Denk deze zomer nog eens aan die adelaar, die voor haar jongen zorgt. Meer dan vogels of mensen kunnen, zorgt God de Heer voor ons. Amen.'

Aan de dienst werkten tevens de PGW-band en de zangers Ellies de Rouw, Inge Bekkers, Eline Groot Nibbelink en Ben Ruessink mee. Het technisch PGW-team - met Bart Hietkamp voor de ondertiteling, Dennis Terwel voor de geluidstechniek en Gérique Terwel voor de YouTube-uitzending - zorgde ervoor dat iedereen thuis kon meekijken of luisteren. Luuk Grevers bediende de beamer.

**Tekst en foto's
Ans ter Horst**






THOMA
POST
 makelaars

**Bekende gezichten
 en vertrouwde service**

Aankoop | Verkoop | Taxaties | Advies | Verhuisservice

Burgemeester Bosmastraat 2d - 7101 DG Winterswijk - 0543 51 61 51 - www.thomapost.nl



de **STRUKER**



baderie

Winterswijk

Vakmanschap in
 keukens & badkamers

Eigen verantwoordelijkheid

Ds. Fokko Helder

3 september: Ons volksfeest is voorbij, de vakanties zijn over, het gewone leven herneemt zijn gang. We zijn inmiddels al weer bijna toe aan het einde van de zomer. Nog drie zondagen, daarna begint de herfst. Onze lezingen, uit **Jer. 7: 23-28** en **Mat. 17: 14-20**, zijn niet zo vakantie-achtig als je misschien zou willen. Het gaat over geloof dat niet echt iets tot stand brengt, er wordt geen mens genezen door de leerlingen van Jezus, maar Hij moet er zelf aan te pas komen, zo lezen we in **Mat. 17**. Dat is een vervelende vraag, de vraag naar de uitwerking van ons geloven. Maakt het voor de wereld eigenlijk iets uit, dat er mensen zijn, die geloven? Religie is in deze tijd niet in trek. Veel mensen zouden dat het liefst gewoon weg willen doen, ouderwets, bedillig, vaak bron van onenigheid. Maar de psalm voor deze zondag, **Ps. 105**, herinnert ons toch nog maar eens aan hoe datzelfde geloof een uitweg bleek te zijn uit de slavernij, op weg naar beloofd land. Reden om Gods lof te zingen. En Jeremia? Van zijn naam is ons 'jeremiëren' afgeleid. Klagen. Het gaat hier, in de woorden van Jeremia, om Gods klagen, dat we niet veel terecht brengen van dat beloofd land, waar ieder in vrede zou kunnen leven, maar waar we het tegendeel doen van wat ons is voorgelouden.

Op 10 september in **Ezech. 33: 7-11** wordt die eigen verantwoordelijkheid voor het leven en welzijn nogmaals benadrukt. Misschien ontstaat er zo een beeld van een God die tegen de mens is. Maar de profeten hebben een taak als waarschuwers. Zo zijn we als mensen verantwoordelijk voor elkaar. En dat is nog niet zo eenvoudig. Elkaar aanspreken op fouten kan alleen in grote voorzichtigheid worden gedaan, maakt **Mat. 18: 15-20** duidelijk. Elkaar afschrijven is wel het laatste wat je moet willen. Aan goede aanwijzingen ontbreekt het overigens niet. Wie zou er niet instemmen met wat Paulus allemaal aanraadt in **Rom. 12: 9-21**. En **Ps. 119: 33-40** vraagt om Gods hulp, deze dingen tot levende werkelijkheid te maken.

Op 17 september lezen we **Ex. 32: 7-14**, **Mat. 18: 21-35** en **Rom. 14: 5-12**. In Ex. 32 lezen we het indrukwekkende gebed van Mozes om vergeving voor wat het volk gedaan heeft, de keuze voor het 'gouden kalf', het zelfgekozen Godsbeeld. Dat daarmee de band met de God, die uitredde, verbroken is, zien de mensen niet eens.

In Rom. 14 geeft Paulus de dringende raad, elk mens te aanvaarden zoals die is. Ruimte laten voor verschillende opvattingen over wat je vanuit het geloof wel of niet moet of kunt doen. Petrus ontdekt dat in Mat 18. Hoe vaak moet ik een ander vergeven. Volgens Petrus hooguit een paar keer, maar Jezus laat zien, dat Gods liefde ook verder door moet werken in de menselijke verhoudingen. De Psalm van de zondag, **Ps. 103: 8-12** zingt van Gods goedheid, waardoor we iets daarvan waar kunnen maken in ons leven.



Vandaag lezen wij

September

zo	3	Matteüs 17: 14-23	zo	10	Matteüs 18: 10-20	zo	17	Jona 1: 1-16
ma	4	2 Koningen 18: 13-25	ma	11	Matteüs 18: 21-35	ma	18	Jona 2: 1-11
di	5	2 Koningen 18: 26-37	di	12	Psalm 6	di	19	Jona 3: 1-10
wo	6	2 Koningen 19: 1-13	wo	13	2 Koningen 20: 1-11	wo	20	Jona 4: 1-11
do	7	2 Koningen 19: 14-28	do	14	2 Koningen 20: 12-21	do	21	Psalm 7
vr	8	2 Koningen 19: 29-37	vr	15	2 Koningen 21: 1-18	vr	22	Matteüs 19: 1-15
za	9	Matteüs 17: 24-18: 9	za	16	2 Koningen 21: 19-26	za	23	Matteüs 19: 16-30

Spannende laatste Young@Heartdienst over thema DIEREN: de arend, de oehoe, kerkuil en Amerikaanse torenvalk

**Petra vertelt:
Vliegen als een arend**



Er viel heel wat te beleven tijdens de dienst van 2 juli in de Zonnebrinkkerk. Eerst al gezellig op de grond en aan tafeltjes met elkaar bezig zijn. Dan het mooie verhaal over het arendjong Abe, dat vliegles krijgt van zijn vader. Hij is eerst heel bang. Maar als hij geholpen wordt en vertrouwen krijgt, vindt hij het prachtig om zelf door de lucht te zweven.

Wout steekt de kaars aan



Vraag over de neusgaten van de kerkuil



Oehoe

Eerst was het ook al spannend dat er in de kerk een demonstratie was met een grote oehoe. De meneer en mevrouw van De Valkenhof uit Aalten vertelden er heel veel over - en ook over andere roofvogels.

Koningsvogel - met 7000 veren!

In de Bijbel gaan veel verhalen over vooral de adelaar, die ook arend of koningsvogel wordt genoemd. Err wordt letterlijk hoog tegenop gekeken, want hij kan wel twee kilometer hoog vliegen!

Buiten mocht iedereen die durfde - met een dikke, grote kaphandschoen aan - een roofvogel dragen. Of zelfs op de schouder laten zitten. Een prachtig avontuur. Iedereen kreeg een mooie veer van een arend. (Hij heeft er 7000!) Terug in de kerk werd over de bijzondere ervaringen verteld en kon antwoord worden gegeven op de vragen van de mensen. (Kijk ook op pag. 14)

*Foto's en tekst
Ans ter Horst*



*Vertellen over de roofvogels
Mooie veer voor ieder kind*



Kracht

Naar: het groot vertelboek voor de bijbelse geschiedenis

Er bloeit een bloemetje bij de weg, een heel klein en nederig madeliefje. Het staat er stil te geuren en heft het gouden hartje naar de zon.

Het is zo klein, zo stil en onopvallend. De mensen lopen er aan voorbij of trappen er soms op. En toch is dat kleine bloemetje een wonder van God. Het verdraagt storm en regen, hagel en onweer.

En als het winter en koud is geworden lijkt het wel alsof het gestorven is, want je ziet er niets meer van. Maar nog maar net, wanneer de zon de aarde verwarmt heeft in het voorjaar, staat het weer volop te bloeien, net zo blij als vorig jaar.

En ver in de rondte om dat plantje, bloeien

andere plantjes, zijn kinderen, geboren uit het zaad dat de storm heeft verspreid.

En ze tonen de wijsheid en de liefde van God aan iedereen die er oog voor heeft.

Wat is toch die wonderlijke kracht, die dat kleine schepseltje bewaart in alle gevaren?

Dat is de levenskracht die God zelf in dat plantje heeft gelegd.

Diezelfde kracht heeft God gelegd in de harten mensen die oprecht van Hem houden. Een kracht die ons aan God verbindt, zodat we nooit meer van Hem gescheiden kunnen worden.



Wanneer ik vakantie had van school, speelden we heel veel buiten. Eén van de dingen die ik leuk vond om te doen was bloemen, die in het wild groeien, plukken en daar kettinkjes en hoofdtooien van maken.



Van madeliefjes en paardenbloemen was dat heel gemakkelijk, vlak onder de bloem maakte je met je nagel een gleufje in de steel en daar stak je de steel van de volgende bloem doorheen, net zolang tot je bloemen op waren. En dan weer de steel van de laatste door die van de eerste en klaar was je krans of ketting.

Maar je kunt natuurlijk nog veel meer doen met bloemen. Leuke boeketjes maken of drijfschalen. Maar ken je al de namen van die bloemen? Het zijn er ook zoveel. Ik plukte vroeger bloemen samen met het blad, nam deze mee naar huis en zocht daar op hoe ze heten. Ik had daar een boek voor, maar je kunt ze nu heel gemakkelijk op internet opzoeken. Daarna legde ik ze in een oud boek dat ik toch niet meer las. Eerst een vloeipapiertje, dan heel mooi neerleggen, dan weer een vloeipapiertje, het boek dicht doen en er iets zwaars opleggen. Na een week zijn ze mooi gedroogd en kun je ze in een album plakken. Naam erbij schrijven, en waar en wanneer je ze gevonden hebt. Zo krijg je een mooie verzameling van heel veel verschillende plantjes en bloemen. Wens je er heel veel plezier mee.

Wil Mulder



Samenwerken



KIK

Op de zondag na de vakantie zit de kerk vol. Maar wat is het stil! Het zangkoor is er niet. Eén mevrouw zingt de liederen voor, maar in de kerk zingt niemand mee. Dan zegt de dominee: "Zoals u weet zijn we op zoek naar een nieuwe koordirigent. Als u iemand kent, geef het door!" Ook die woensdagavond blijft het stil. Geen koorrepetitie. Geen pauze met koffie en koekjes. De muizen gaan teleurgesteld weg. Maar Kik ziet drie mensen in de keuken zitten: de dominee, de voorzitter van het koor en een onbekende vrouw. "Wilma," begint de voorzitter, "wat fijn dat je ons als dirigente wilt komen helpen. Maar er is een probleem." Wilma knikt: "Mijn katholieke koor oefent óók op woensdagavond en wil niet verschuiven naar dinsdag!"

De voorzitter vervolgt: "En ons protestantse koor wil wel naar de dinsdag, maar dan kunnen 20 van de 35 zangers niet." "Dan kan het NIET doorgaan", zegt de dominee. Wilma glundert: "Maar als we nu eens SAMEN gaan oefenen, gewoon op woensdag?" De voorzitter kijkt verbluft: "Dat wordt een MEGA-KOOR!" De dominee kijkt zuinig. "Jullie zingen toch héél andere liedjes dan wij?" Wilma glimlacht. "Ik heb het bekeken en zeker de helft is hetzelfde, dat komt wel goed!" De dominee probeert nog een bezwaar te bedenken. Maar de voorzitter zegt: "Onze bassen zullen het fijn vinden om steun te krijgen!" De muizen zijn dolblij. Stel je voor hoeveel koekkrumels er zullen liggen als zeventig mensen samen zingen en koffiedrinken!



Samen schrijven

Kun je samen een verhaal schrijven?

Dit schrijfspelletje kun je met z'n tweeën doen, maar ook met veel meer hoe meer hoe leuker! Elke deelnemer krijgt een leeg blaadje en een pen. De spelleider zegt:

1. We beginnen met **WIE**: schrijf bovenaan je blad een persoon, vouw het beschreven stukje naar voren dicht en vouw het dan naar achteren weg. Schuif het blaadje door naar je linkerbuur.
2. Schrijf nu bovenaan het blad dat voor je ligt een **WERKWOORD** (wat doet iemand?), vouw die regel ook weer weg en schuif door.
3. Schrijf nu op **WAAR** het gebeurt, vouw om, schuif door.
4. Schrijf op **WANNEER** het gebeurt, vouw om, schuif door.
5. Schrijf op **WAAROM**, dus: 'omdat ...' of 'want ...' en schuif door.

Vouw nu de blaadjes open en lees hardop om de beurt het verhaal dat is ontstaan.

TIP 1: Doe het nog een paar keer dan leer je beter samenwerken om grappige uitkomsten te krijgen.

TIP 2: Voeg meer categorieën toe, bijvoorbeeld: hoe vaak, samen met ... met behulp van ... ondanks ... enzovoort!



Uit de Bijbel

'In die tijd wees de Heer tweeënzeventig leerlingen aan en stuurde hen twee aan twee voor zich uit naar alle steden en plaatsen waarheen Hijzelf van plan was te gaan.' (Uit Lucas 10:1)



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns



Dominee met de Jacobsladder!



Lauren steekt de kaars aan

over het afscheid van dominee Wentink, de Jacobsladder maken en vissen beschilderen voor het magneetvissen, een creatieve kindernevendienst in Den Angang



Bijbelverhaal over Jacob, een ladder en engelen



Terug naar de kerk

Leidster Jacqueline vertelde het verhaal over de droom van Jacob, die een ladder zag, waarop engelen van de hemel naar beneden en weer naar boven gingen. En hij zag de Heer. Die beloofde dat Hij altijd bij Jacob zal zijn.

Terug in de Jacobskerk

mochten de kinderen de Jacobsladder laten zien, die ze gemaakt hadden. Ze waren prachtig gelukt, hoewel leidster Jacqueline wel moest toegeven dat het 'best een moeilijk werkje was'

En er werd gepraat over hoe spannend het is om iets nieuws te doen, zoals op kamp gaan. Zoals nu de dominee met pensioen gaat.

Ze hadden wel ideetjes voor hem: tuinieren en gaan vissen. Dat laatste moest hij inderdaad doen, want ze hadden een grote emmer bij zich met vissen en teksten erop. Met enige hulp lukte het en kon hij lezen *'Veel plezier met pensioen'*.

Voor de dominee waren er mooie cadeaus van de nevendienst. De 'Jacobsplant' en een boek over planten en bomen in de Bijbel: 'Van de Roos van Saron tot de ware wijnstok'.



Eroukje, Rianne en Jacqueline helpen



Lena en Opa

Tekst en foto's Ans ter Horst

Lena werd bezig gehouden door Anita en Iris van de oppasdienst



Dominee gaat vissen



Wens: veel plezier met pensioen!

Centrum, Huininkmaat/Bomenbuurt, Kotten/Brinkheurne/Ratum, Pelkwijk, Woold, Zuilenes



Ds. F. Hovinga

W. Dreeslaan 44
7103 JG Winterswijk
tel. 06 - 19 73 69 86
fhovinga@xs4all.nl

Start seizoen

Nu de meeste vakanties voorbij zijn, start ook het kerkelijk werk weer op. Vergaderingen beginnen weer en er worden bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd door de Taakgroep Missionaire Gemeentebouw en door de Taakgroep Ontmoeting en Inspiratie. Bij dit nummer van **Kerkenwerk** ontvangt u een overzicht van alle geplande activiteiten en bijeenkomsten. In de dienst van 3 september vieren we de start van het nieuwe kerkelijke seizoen. U bent van harte welkom!

Met een hartelijke groet,

ds. Freerk Hovinga

Uitstapje bezoekmedewerkers wijk A

Een prachtige middag beleefden de bezoekmedewerkers/kers samen, een uitstapje dat al lang voor de Coronatijd bedacht was. We bezochten het landgoed van André Langenberg aan de Sondernweg 8 in Aalten. Er was tijd voor elkaar, om bij te praten en om te genieten van koffie met taart. Nadien

gingen wij naar zijn werkrimte waar hij ons de geheimen van de lijstenmakerij en meubelrestauratie vertelde. Daarna maakten we een wandeling over zijn landgoed Groot Doornink, waar hij in 20 jaar tijd een maisveld omgetoverd heeft tot een prachtig stukje natuur. Tot slot stuk bezochten we zijn kapel die hij aan het restaureren is, de kapel waar de prachtige kerkbanken uit de Zonnebrinkkerk een mooie plek gaan krijgen.

Ben je nieuwsgierig geworden: het landgoed is vrij te bezoeken (een gift is welkom). Wat we vooraf niet wisten, was dat heel veel kinderen van medewerksters van onze groep bij André, oud-leerkracht Prins Willem Alexanderschool, in de klas hebben gezeten.

Wij zijn de Diaconie/Kerkenraad dankbaar dat zij het mogelijk gemaakt hebben dat wij dit uitstapje konden maken.

Namens alle bezoekmedewerkers/sters

Ineke en Hermien



**Bargerbosch, Miste/Corle, Oostervoort/De Rikker,
De Pas, Scholtenenk/Hakelerkamp, Windmolenveld**

Vacant

Huppel, Henxel, Meddo

Vroeger was de zomer een welkome rustige tijd in de kerk, maar nu lijkt alles gewoon door te gaan! In deze zomer hebben we veel vergaderd met Groenlo en Eibergen / Rekken over de toekomst van onze gemeentes. Zoveel is ons wel duidelijk geworden, dat we samen moeten werken, juist ter wille van de plaatselijke geloofsgemeenschappen. Het doel van al onze besprekingen is toch vooral dat we plaatselijk kerk kunnen blijven en naar elkaar kunnen omzien, in diensten elkaar en God kunnen ontmoeten. En wat is daarvoor nodig!!

Eén van de pijlers van onze gemeentes is het pastoraat, het bezoekwerk, het meeleven met elkaar in lief en leed. Dat probe-

ren we ook in onze wijk C te doen, met de wijkmedewerkers. Fijn dat er een groep is, die namens de kerk dat wil doen!

Afgelopen juli hebben we afscheid genomen van Gerry Geessink, voor velen een bekende! Ik denk dat zij jarenlang een drijvende kracht is geweest in het bezoekwerk. Zij kende veel mensen en bezocht en belde geregeld wie ziek waren, een jubileum hadden, maar ook zette zij zich in voor de oecumene. Moge haar gedachtenis ons tot zegen zijn.

Rest mij u allen hartelijk te groeten!

Ds. Jan Struijk



wijk C

Ds. J.S. Struijk

Grotestraat 48
7151 BD Eibergen
tel. 0545 - 47 29 87
jansimonstruijk@gmail.com

Woon(zorg)centra De Pelkwijk, Wamelinkhof, Sleswijk, De Berkhof, De Molenaar, Vredense Hof, Homansbos, St. Elisabethgaarde, Prins Hendrikhuis, leden buiten Winterswijk Balinkes, Hazelder

Pastoraat bij tijdelijk verblijf in Pronswede en groepswoningen Goorweg 12 en 12a: eigen predikant of kerkelijk werker.

PeGeWe-fietsvierdaagse – 25 t/m 28 juli

Wat hebben we genoten van vier prachtige fietstochten. Het weer werkte drie dagen prachtig mee. Helaas voor de organisatie en voor ons viel de donderdag letterlijk in het water. Toch hebben we nog met een groepje van vier stoere fietsers de regen getrotseerd. De pauzeplek/stempelpost was in het Gragthuys in Bredevoort. Daar konden we opdrogen en hebben we genoten van een warme kop koffie met een lekker stuk taart en daarna heerlijke bitterballen.

Ineke Klomps heeft ons deze dagen vaardig de weg gewezen, waarvoor hartelijk dank. Ook dank aan de organisatie voor het voortreffelijk uitzetten van de routes en de koffie/thee met cake die elke dag weer klaar stond in de Zonnebrink.

Contact

Wilt u graag dat ik u bezoek of zijn er andere vragen, neemt u dan gerust contact met mij op via mail, telefoon of app.

Petra Veerbeek



wijk D

Ouderenpastor P.M. Veerbeek

tel. 06 - 22 61 09 57
kwouderen@pgwinterswijk.nl

Voorzitter: Chris Wijnveen

Joh. Vermeerstraat 3
tel. 51 53 07
chwijnveen@live.nl



Foto gemaakt door Nan Mechielsen

GUV Uitvaartzorg

Persoonlijk, betrokken en dichtbij

“Daarom werken wij graag bij GUV!”

- Persoonlijk, betrokken, dichtbij
- Alle tijd en oprechte aandacht voor u
- De beste zorg tegen de laagste tarieven
- Één vertrouwd aanspreekpunt

Bel daarom altijd eerst GUV!

Ook voor elders verzekerden kan GUV de uitvaart verzorgen!

GUV regelt alles voor u tegen een speciaal tarief!

Onze betrokken medewerkers:



www.guv.nl Meer weten? Bel GUV! 0800 - 0809 (gratis)



Alles voor het (laten) verfraaien van uw woning of bedrijfspand bij



GRAVEN

SCHILDERS • STOFFEERDERS • INRICHTERS

't Boske 1 7122 TH Aalten
0543-491230 info@gravengroep.nl

Bouwbedrijf



Voor al uw verbouw,
nieuwbouw en onderhoudswerk

Winterswijk

Ook voor 3-D ontwerp

Brinkeweg 23 Winterswijk T 0543 - 565217 www.hengeveldbouw.nl

Pioniersplek Klimop



Leander Grooten (pionier)

Noteboomstraat 20
7101 MG WINTERSWIJK
tel. 06 - 14 84 78 18
Klimopwinterswijk@gmail.com

Zomerinspiratie

Wat ik op mijn vakantieadres las: zo'n twintig jaar geleden was het een wethouder die zich afvroeg waar de kerken in Rotterdam waren als het ging om zorg voor de wijk. Het leidde tot House of Hope, een inloophuis waar de eerste 12 jaar de nadruk werd gelegd op sociaal-maatschappelijk werk: een huiskamer waar er voor elkaar werd gezorgd. Pas in de laatste jaren, drie locaties en 275 vaste vrijwilligers later, kwam daar 'het geloof' bij: bezoekers zagen Gods liefde in het sociale werk en raakten nieuwsgierig naar die bron. En zo ontstond naast de pioniersplek ook een nieuwe kerkplant. Zoals gezegd zijn zij nu twintig jaar verder. Klimop is wat dat betreft net begonnen! Dit soort verhalen geven hoop dat wat we doen, is verankerd in een rotsvast geloof in een nieuwe wereld van mensen om ons heen waar Gods geest doorheen waait. Het bemoedigt mij om het werk dit seizoen weer op te pakken.

De mening van 'het land'

Deze zomer ontvingen wij complimenten van de PKN en Landelijk Team Pionieren die ik graag met u deel. Zij zijn onder de indruk geraakt van het bruisende karakter van de pioniersplek en het hardwerkende pioniersteam. Ik voel mij ook gezegend met een stabiel team om mij heen. De PKN moedigt ons aan te groeien in geestelijke en inhoudelijke leiding en ons verder te verdiepen in spiritualiteit en geloofsbe-

leving. Bovendien prijzen zij onze financiën, omdat zichtbaar wordt dat velen (ook van u!) financieel bijdragen en we er goed voor staan als pioniersplek. Ook de (financiële) zelfstandigheid van Klimop zal een belangrijk gespreksonderwerp in het komende seizoen zijn. Mooie berichten om het seizoen mee in te gaan!

Agenda

Vanaf september kunt u zich weer opgeven voor de maaltijden op vrijdagavond. De oogst was goed deze zomer en ingevroren wachten heerlijke biologische groenten op ons om in een maaltijd verwerkt te worden. We trappen het seizoen af op 1 september met een gezellige BINGO-avond onder leiding van Raymond en Richard van der Laan.

Voor beide kunt u zich opgeven via klimopwinterswijk@gmail.com.

Werkuren

Conform afspraken met de Kerkenraad zullen de uren van ondergetekende per september van 16 naar 12 uur per week gaan. Het betekent dat 'de bal' nog wat meer komt te liggen bij bezoekers, medewerkers, kerkleden en vrijwilligers, kortom, bij de gemeenschap. Mogen we ook u verwachten om mee te werken aan de groei van Klimop?

Groeten van

Leander

Giften

Wijk A

Hartelijk dank voor navolgende giften voor de wijkkas: via Annie Luiten 2x € 10,=; via Harry Aalbers € 10,= en € 20,= via Wilma Overkamp € 10,=; via Ine Sandmann € 10,= en via Sina Ekster € 10,=.
Met vriendelijke groet,

Annie Klein Brinke

Wijk B

In de afgelopen tijd mochten wij een bedrag via Johanna Grevers 1 keer € 10,= en via Jan Grevers 2 maal € 10,= ontvangen.
Onze hartelijke dank hiervoor.
Met vriendelijke groeten,

Helma te Grotenhuis

Voormalig Wijk B

In de afgelopen maand is er in de (oude) wijk B een gift van € 25,= binnengekomen via Gerrie Grievink voor de wijkkas.
Hartelijk dank voor uw gift.
Met vriendelijke groet,

Mieke Hermsen-Grevers

Voormalig Wijk C

In de afgelopen maand zijn in de (oude) wijk C de volgende giften binnengekomen voor de wijkkas.
Via ds Wentink een gift van € 50,= en € 20,=. Via Netty Klomp een gift van € 20,=. Via Roelien Heemink een gift van € 10,=.
Via Annie Meinen een gift van € 15,=.
Allen hartelijk dank voor uw gift!
Met vriendelijke groet,

Mieke Hermsen-Grevers



Kruisselbrink Installaties

Uw partner in duurzame installatietechniek

Gas
Water
Sanitair
Ventilatie
Centrale verwarming
Airconditioning
Elektrotechniek
Koper- en Zinkwerk
Aardwarmtesystemen

Bel of mail voor meer informatie naar:
Kruisselbrink Installaties
 Leegwaterweg 7 7102 JJ Winterswijk
 Tel. 0543 - 564478
 E-mail: info@kruisselbrinkinstallaties.nl




EBBERS MECHANISATIE BV **HUISKAMP b.v.**
WINTERSWIJK

Waliënweg 44
Winterswijk Huppel
0543 - 562 355
www.ebberswebshop.nl




MASSEY FERGUSON Husqvarna



**WIKKERINK
AUTOSERVICE B.V.**





RONDWEG-ZUID 50, WINTERSWIJK 0543-517380
WWW.WIKKERINK-AUTOSERVICE.NL



Spelt-Worteltaart: samen vieren en delen

Tekst en foto's: Tini Brugge

Spelt-worteltaart

Ingrediënten

voor een springvorm van 24 cm

- * 4 eieren: gesplitst in dooiers en eiwit
- * 150 g suiker
- * 150 g speltmeel
- * 200 g geraspte wortelen
- * 100 g fijngemalen walnoten
- * halve (biologische) citroen, geraspte schil en sap
- * 1 tl kruidnagelpoeder
- * 1 tl kaneel
- * 1 zakje vanillesuiker
- * 1 zakje bakpoeder
- * 1 beschuit
- * boter en meel voor bakvorm

Bereidingswijze

Klop eigeel en suiker schuimig. Voeg daaraan citroensap en geraspte schil, kaneel en kruidnagelpoeder, geraspte wortels, vermalen noten, vanillesuiker en een verkruimelde beschuit toe. Vermeng goed. Voeg daaraan speltmeel en bakpoeder toe.

Vermeng tenslotte het geheel met de stijfgeslagen eiwitten.

Beboter en bestuif de springvorm met meel. Voeg het geheel toe.

Bak op 170 °C in ca. 55 minuten.

Bron: naar een recept uit Speltkookboek naar de heilige Hildegard, uitgave van Hildegard-vriendenkring, Kortrijk, 2e druk 2015



September: de start van een nieuw school- en kerkseizoen met vaak een speciale startzondag om samen te vieren. We maken nieuwe afspraken nu het aantal vrijwilligers ook in kerken afneemt. Deze kwetsbaarheid kun je samen dragen en delen. Bruggen kun je samen bouwen. Verbondenheid, over grenzen heen, kun je samen vieren.

Graan en wortels

Vanaf het feest op 25 juli van Sint-Jacob, de apostel waar wie velen naar zijn kerk in Santiago de Compostella lopen, begint traditiegetrouw de graanoogst die in september is voltooid. Ik denk aan Pasen: het beeld van de graankorrel. De graankorrel die moet sterven in de aarde en weer tot leven komt. Die ene korrel groeit uit tot een aar met vele korrels die, opnieuw vermalen, brood voor velen wordt.

Ik denk ook aan Hildegard van Bingen (1098-1179), een abdis van een benedictinesserklooster. Zij beschreef de heelkracht van kruiden en granen. Met name spelt beschouwde zij als belangrijk graan voor een goede gezondheid.

Samen kerk-zijn is ook stilstaan bij verdieping en inspiratie rond geloven en doen. Daarom gebruik ik wortels in dit recept. Wortels die zich 'verdiepen' in de aarde, die ze laat groeien. Samen met spelt een taart om te vieren en te delen.



Bestuurskracht, zomergesprekken Winterswijk-Eibergen-Rekken-Groenlo (WERG)

In juli hebben we drie morgens gepland om te spreken over WERG-samenwerking. Het zijn intensieve gesprekken geweest, omdat we open en eerlijk deelden, hoe we aankijken tegen de toekomst van onze gemeenten.

Het **uitgangspunt** is, dat we de plaatselijke geloofsgemeenschappen willen dienen, het gemeentelven in alle drie de plaatsen. Plaatselijk is het belangrijk, dat het omzien naar elkaar blijft; het pastoraat. Daarnaast zijn de kerkdiensten ter plaatse ook belangrijk, in alle vormen die elke gemeente eigen is. De oecumenische contacten spelen ook een belangrijke rol. Jeugdwerk is iets dat eigenlijk alleen plaatselijk kan bloeien. Vorming en toerusting is bij uitstek wel geschikt om samen te doen.

Wat is nodig om plaatselijk kerkelijk leven te waarborgen, is dan de volgende logische vraag. Uit de gesprekken bleek, dat een gezamenlijk College van Kerkrentmeesters het eerst aan de orde is; we stelden vast, dat over twee jaar er geen mensen meer zijn om drie CvK's te bemensen (Overigens geeft de Hervormde Gemeente Groenlo aan z.s.m. te willen/moeten fuseren met de PG Winterswijk). Er zou dan sprake zijn van twee Protestantse Gemeentes met één gezamenlijk CvK over 2 jaar!!, zo werd geconcludeerd. In de tweede bijeenkomst hebben we gebrainstormd wat het zou betekenen als er geen CvK meer is. Wat doet het CvK eigenlijk? En wat missen we dan? Kort gezegd: **de aansturing/verantwoordelijkheid van de gemeentes in de vier hoofdtaken van het CvK: personeel, financiën, organisatie, gebouwen/landerijen.** Een gemeente bestaat dan eigenlijk niet meer... Denk aan onderhoud van de (kerk-)gebouwen, de kerkelijke bureaus, de koster, de betalingen, de kerkbalans, de organisten, de cantorij...

Al pratende kwamen we tot verdergaande gedachten. We richten ons wel op het CvK's, maar hoe zit het met de kerkenraden zelf en de Colleges van Diakenen, de vele andere vrijwilligers? Hoe ziet dat er over 4 jaar uit? **Een verdergaande samenwerking zou dan nodig kunnen worden? Misschien wel samen 1 kerkenraad vormen? Wel zelfstandig blijven of toch een bestuurlijke fusie?**

In de laatste bespreking op 31 juli hebben we ons gericht op **wat lokaal blijft: hoe zien die plaatselijke geloofsgemeenschappen eruit?** Veel van wat nu plaatselijk geregeld wordt, verandert niet: het pastoraat, de kerkdiensten, de koster, de diaconale taken, de koffieochtenden, jeugdwerk, de voorgangers, de cantorijen...

Het waren intensieve gesprekken! Komende tijd gaan we dat natuurlijk bespreken, bekijken, doordenken in de kerkenraden, in de colleges, op gemeenteavonden, met de classis, aan de keukentafel, waar dan ook. **Dat er hoe dan ook meer samenwerking nodig is, is ons wel duidelijk geworden; juist omdat de plaatselijke geloofsgemeenschappen ons lief zijn, dichtbij mensen, bij u, onze gemeenteleden! Geloven met elkaar, met wie ons lief zijn...**

Afgelopen zomer heb ik (Jan) zowel in Eibergen als in Winterswijk gepreekt over hoop. Ons verlangen en hoop is, dat de ontmoeting met de Eeuwige en elkaar blijft in onze stad (Groenlo) en dorpen. Paulus schrijft in Romeinen 8:25: 'Als wij hopen op wat we nog niet zien, blijven we in afwachting daarvan volharden'. Dit mag de kern zijn van onze samenwerking!

Anneke Stans (vz. CvK PGW)

Sjaak Stans (scriba per half sept. PGW)

Netty Klomp (moderamenlid PGW)

Wouter Overijnder (scriba PGW tot half sept.)

Janny ten Berge (vz. kerkenraad PGE-R)

Willem Brons (vz. CvK PGE-R)

Hans Bragt (vz. kerkenraad en CvK Groenlo)

Diny Vennebekken (scriba Groenlo)

ds. Jan Struijk (predikant PGW en PGE-R)

Volgende kerkenraadsvergadering

14 september 2023, 19.30 uur

De vergadering vindt plaats in het
Zonnebrink Centrum.

Toehoorders van harte welkom!

Zondagsbrief

Kopij voor de Zondagsbrief uiterlijk
donderdag vóór 19.00 uur inleveren,
per e-mail:

zondagsbrief@pgwinterswijk.nl

U kunt zich aanmelden voor digitale
ontvangst van de Zondagsbrief, zie
www.pgwinterswijk.nl (via het menu
PGW Media en dan Zondagsbrief).

U ziet ook hoe u wijzigingen in uw
e-mailadres kunt doorgeven.

Collegebesognes

Allereerst hopen we dat de vakantietijd voor u een goede tijd is geweest!

Wereldwijd gebeurt er zoveel narigheid, dat je de neiging zou krijgen om het Journaal maar over te slaan... 'wat niet weet, wat niet deert', maar ja: we weten het wél en staan -voor mijn gevoel- heel vaak met lege handen!

Op afstand helpen bestaat bijna altijd uit een financiële bijdrage, maar toch houden we daar een beetje 'leeg gevoel' van over... Mouwen opstropen en aanpakken geeft een beter gevoel van 'iets gedaan te hebben'! Dit geldt eigenlijk ook dichtbij, voor de eigen kerk.

Steeds meer openstaande vacatures voor de diverse werkzaamheden: hoe vinden we daar nog een oplossing voor? Samenwerking met andere gemeentes kan een stuk verlichting geven voor de deelnemers en lijkt op dit ogenblik de enige manier om niet over een paar jaar de deur te hoeven sluiten. Natuurlijk ondervinden we daar ook andere consequenties van: minder contacten voor de eigen gemeenschap, wellicht regelmatig elders kerken met zijn allen...

Graag zouden we '**het nu**' willen houden zoals het is; maar ondanks de vele oproepen vinden we geen mogelijkheid met steeds minder mensen alle taken te blijven vervullen. Toch willen we de mensen die de afgelopen jaren diverse functies hebben vervuld, maar nu afscheid nemen, geen schuldgevoel meegeven: een ieder heeft ook recht op wat eigen vrije tijd, zonder verplichtingen, zeker na (vaak) een heleboel jaren van inzet!

Alle "vertrekkers" heel hartelijk dank voor alles wat jullie hebben gedaan voor de kerk!!

We hopen elkaar regelmatig tegen te komen bij de diverse diensten of activiteiten!!!

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Anneke Stans, voorzitter

'Stagiair' gezocht

Uhhhh... : In de vorige editie van **Kerkenwerk** mocht ik op het laatste ogenblik nog melden dat Alie Schreurs nog een poosje bij het College blijft om o.a. de Actie Kerkbalans te regelen...

Graag zouden we iemand begroeten die aan haar zijde mee wil kijken om wellicht in de toekomst deze taak op zich te nemen...

Zonder alle vergaderingen te hoeven bijwonen bijvoorbeeld. 😊

Wie wil en kan en mogen we begroeten ???

Anneke Stans: stanskerk@gmail.com

Kerkbalans

Toegezegd 2023: € 356.813,=

Ontvangen per 16 augustus: € 264.371,=

Dat is **74,1 %**.

Collectebonnen

Door collectebonnen te gebruiken (verkrijgbaar in de waarden € 0,50, € 1,- en € 2,-) zijn ook deze giften in veel gevallen aftrekbaar van de belasting. U helpt er bovendien de kerk mee, want de administratieve lasten nemen daardoor af.

Kortom: collectebonnen zijn een goed idee!

Het bestelformulier is verkrijgbaar bij het Kerkelijk Bureau, maar ook te downloaden van www.pgwinterswijk.nl.

Uw bestelling collectebonnen wordt gratis thuisbezorgd!

Groencentrum Wenninkhof nog groter

Een uitbreiding zorgt voor een nog ruimer assortiment planten en aanverwante artikelen!

Nieuwsgierig??
Breng ons een bezoekje



HOVENERS & GROECENTRUM
WENNINKHOF
Hoeninkstegge 5 Winterswijk-Meddo T: 0543-560 302



Timmermans & Mulder
BLOEMENSPECIAALZAAK - CADEAU'S
Miserstraat 49, Winterswijk, tel. 0543-512403
E-mail: timmermansenmulder@hetnet.nl

In Memoriam

Rectificatie

Helaas stond bij het In Memoriam van mevrouw Dela Droppers (in de vorige uitgave van Kerkenwerk) haar meisjesnaam verkeerd weergegeven. Excuses voor deze storende fout. Hierbij de juiste naam: ***Dela Everdina Droppers-Bongen***.

Petra Veerbeek

Wij willen hiermee iedereen bedanken die Dela begeleid hebben tot het eind van haar leven. Ook willen we danken voor de reacties tijdens en na de uitvaart, op 10 juni jl. Namens haar zus, schoonzussen, zwager, neven en nichten.

Dela Everdina Droppers-Bongen
weduwe van Albert Droppers sinds 2014

Diny ten Haken-Bongen
fam. Bongen
fam. Droppers

Johan Bentsink

19 januari 1936 – 22 mei 2023

Zijn uitspraak 'Ik heb 'n mooi laeven ehad' tekent het leven van deze positieve en actieve man. Geboren in het mooie Ratum, liefdevol grootgebracht door zijn ouders en opa en oma. Hij was de middelste van drie. Zijn hart lag bij het buiten bezig zijn. Maar in zijn beroep bleek hij goed in administratie. Hij werd boekhouder bij de Landbouwbond en hielp later vele clubs en verenigingen voort.

Als dertiger ontmoette hij Jannie, zij trouwden en kochten een fijn huis aan de Laan van Hilbelink. Hier werden de vier kinderen geboren. Kleinkinderen volgden.

Genieten van vrouw en kinderen, fijn huis en tuin, leuke baan en fijne collega's. Middagpauze: bij zijn gezin, de tuin en de kippen. En op zaterdag was er zijn geliefde plek in Ratum, om te helpen met de groentetuin. De kinderen gaan mee.

Jarenlang een mooi leven met zijn geliefde vrouw Jannie. De kinderen leerden veel van hem: toewijding in je werk en het inzien van het mooie in de natuur.

40 jaar gewerkt en nooit een dag ziek geweest: dat werd nu anders; in de zomer van 2021 begon het met longontsteking, en er bleken problemen met de hartklep. Maar van de voorgenomen operatie kwam niets, want een nieuwe longontsteking meldde zich.

Krachten namen af, de kwalen namen toe. En nog zei hij: 'Ik heb gin piene, ak der nog wezzen kan, wil ik der graag bieblieven.' Dankbaar en rustig was hij mede door de aandacht en de zorg van Jannie. Met een sterke wil en helder van geest sprak hij over zijn komende uitvaartdienst, over wát wel en wát niet. 'Niks gin opgehemel.'

Een bewonderenswaardig stel, Johan en Jannie. In de uitvaartdienst las ik over de liefde uit Korintiërs en uit Prediker: 'Wanneer de mens geniet van al het goede dat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God.'

Thuis te mogen sterven bij je geliefde: een zegen!

Gerrie Zemmeling

Wilhelmina Alberta Nijman - Sloetjes

- Ina -

1 januari 1953 - 4 juli 2023

Ina Nijman was het leven nog lang niet moe, ze had er graag nog 20 jaar bij aangedaan, maar de verraderlijke sluipmoordenaar gaf haar geen kans.

Ina werd geboren in Kotten op Haverkamp. Midden 50er jaren verhuisde het gezin naar de ouderlijke boerderij van haar vader in Huppel. Jan Nijman kwam al vroeg in haar leven, ongeveer 55 jaar waren ze een stel. In 1974 trouwden ze en samen kregen ze 4 zonen. De ouderlijke boerderij werd overgenomen. Later werden de bakens verzet en begon Jan een grondverzet bedrijf. Ina besteedde haar tijd vooral aan haar gezin en de administratie, maar ook maatschappelijk was ze zeer actief.

Voor haar gezin en familie stond ze altijd klaar. Zij was de spil in de hechte Sloetjes-familie. Familieleden in nood konden bij Ina en Jan terecht, hun huis was een warme veilige plek, met aandacht, zorg en een luisterend oor zonder oordeel. Broer Henk vertelde dat Ina zelden het

eerste woord had maar wel vaak het laatste; dat was dan wel overwogen.

Ruim een half jaar geleden deden zich de eerste lichamelijke klachten voor, de uitkomst van de onderzoeken was schokkend; het levenseinde kwam in zicht. Maar Ina gaf zich niet zomaar gewonnen, zolang ze kon nam ze deel aan het leven zoals het zich aandeede. Dankbaar was ze voor alle meelevens en aandacht die ze in de laatste maanden kreeg. De afscheidsdienst was in Gebouw Marijke bij de Emmaschool. Ina's leven en liefde werd herdacht, 1 Kor. 13 werd gelezen waarin Paulus schrijft dat LIEFDE het belangrijkste is. Daarna werd Ina begeleid naar haar laatste rustplaats, vlakbij haar ouders op de Algemene begraafplaats. Mogen Gods nabijheid en alle lieve en dierbare herinneringen haar nabestaanden tot troost zijn.

Erica Hijink-Elferdink

Geertruida Hendrika Wilhelmina Nijenhuis - Versluijs

- Riek -

23 mei 1925 - 13 juli 2023

Op 13 juli kwam er een eind aan het aardse leven van Riek. Zij mocht 98 jaar worden. Riek werd geboren in het buurtschap Henxel. Ze was enig kind, kon goed leren. Maar in die tijd was het niet te doen gebruikelijk dat je verder ging leren, zeker niet voor meisjes.

Als jong meisje is ze naar Winterswijk verhuisd. Heeft daar eerst in de fabriek gewerkt en later als hulp in de huishouding. In 1949 is ze getrouwd met Dirk Nijenhuis. Hun huwelijk werd verrijkt met de geboorte van drie dochters. Riek heeft lang voor haar ouders, die bij het gezin inwoonden, gezorgd.

Tot oktober 2020 heeft ze nog zelfstandig gewoond. Na een val in 2021 kwam ze in de Pronsweide en later in de Vredense Hof. Langzaam

ging haar geheugen ook achteruit, maar een ding bleef ze doen, daar stond ze om bekend: zingen! Dat was haar lust en haar leven. In de dienst voorafgaand aan de crematie hebben we Psalm 23 gelezen. Eigenlijk lijkt deze psalm op een oude munt, die al zo vaak gebruikt is dat deze versleten raakt. Toch houdt deze psalm zijn waarde, net als een munt zijn waarde houdt.

Psalm 23 is het meest eenvoudige en tegelijkertijd het meest diepgaande loflied in de Bijbel. Door deze psalm ervaren mensen troost en bemoediging. Moge alle dierbare herinneringen de kinderen en kleinkinderen en allen die haar liefhadden tot troost zijn.

Annemarie de Boer-Niemeijer

Gerritje Geertruid ('Gerry van de Hilde') Geessink-Meutstege

29 augustus 1935 - 13 juli 2023

'De Heer is mijn Herder, Hij laat me rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water'.

Op 13 juli is Gerry vredig ingeslapen thuis aan de Lemmenesweg 4. Zij, die zo graag werkte op de boerderij en in de tuin, mag nu rusten in groene weiden bij de Goede Herder. Afgelopen jaren werd haar gezondheid steeds iets brozer. Op goede dagen was ze te vinden in de tuin of bezocht ze iemand, maar steeds vaker bleef ze thuis. Bewust bereidde ze zich voor op wat haar wachtte; een keer haalde ze een lied aan: 'Neem mijn leven, laat het Heer...'. Ze was zeker niet levensmoe, maar ze beseftte meer en meer, dat haar leven vervuld was. Het was mooi te zien, dat zij, die graag de regie had over het leven zich zo kon overgeven aan de Eeuwige Vader.

We lazen ook haar trouwtekst, Romeinen 12: 12: 'Wees blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking en volhardend in gebed'. Deze tekst betekende veel voor haar: 'Volhardend in gebed' staat voor haar

geloof, als rode draad in haar leven. Bezoekwerk, de oecumene met de RK-kerk, ouderling zijn, elke dag bidden, leven met het lied 'Wat de toekomst brengen moge.' 'Geduldig in verdrukking' gaf haar moed in moeilijke tijden; het was niet altijd gemakkelijk op de boerderij met schoonmoeder; of in tijden van ziekte en zorgen. 'Blijde in de hoop' voor alles wat ze mocht doen: de historie van Meddo schrijven, vrouwenvereniging leiden, kinderen en kleinkinderen, lezen, praten... alles wat het leven mooi maakt en hoop geeft.

Op 20 juli hebben we afscheid van haar genomen in zaal de Eendracht, met mooie en lieve verhalen van broer, kinderen en kleinkinderen; met muziek, waarna ze begraven is in Winterswijk.

Moge haar gedachtenis ons toe zegen zijn. Moge de Eeuwige wie haar lief waren troosten. En nabij zijn.

Ds. Jan Struijk

Luuk Kuiper

15 juli 1928 - 16 juli 2023

Luuk Kuiper werd in Groningen geboren als jongste in een groot gezin. Het was voor zijn ouders moeilijk de eindjes aan elkaar te knopen maar toch mocht hij na de lagere school naar de ULO.

Eind jaren 40 verhuisde Luuk naar Winterswijk waar hij in 1951 trouwde met Mien Schreurs. Het was een gelukkig huwelijk en samen kregen ze 5 kinderen. Luuk had verscheidene werkgevers terwijl Mien voor de kinderen zorgde.

Na zijn pensionering was hij betrokken bij vrijwilligers werk o.a. de EHBO, de transcriptie groep van het museum, de vereniging Volkshuisvesting.

Groot verdriet was er toen hun zoon André in 2007 onverwachts overleed. Mien ging vanaf dat moment achteruit en Luuk nam steeds meer de rol van mantelzorger op zich, iets wat hij met liefde deed want je had immers beloofd voor elkaar te zorgen. Uiteindelijk werd al dat zorgen te zwaar en belandde hij in het ziekenhuis. Mien kon gelukkig verhuizen naar de Berkhof waar Luuk naderhand ook ging wonen.

Op 23 juli 2018 overleed Mien. Luuk probeerde er

het beste van te maken maar het gemis was enorm.

Begin mei 2023 verhuisde hij naar de afdeling kleinschalig wonen van de Berkhof. De lichamelijke achteruitgang die er al was sloeg nu in alle hevigheid toe. Binnen 3 maanden veranderde hij van redelijk zelfstandig in totaal hulpbehoevend. Omringd door zijn familie kwam er op 16 juli een eind aan zijn aardse leven en werd hij door de Heer Thuis gehaald.

In de dankdienst voor zijn leven werd Romeinen 8 vers 28 aangehaald: alles in het leven werkt mee ten goede voor hen die God liefhebben. Het leven van Luuk had diepe dalen en grote hoogten maar steeds wist hij zich gedragen door God zijn Vader. Dankbaarheid klonk uit de woorden van de kleinkinderen voor alle aandacht die opa voor hen had gehad en dat hij hen zoveel liefde voor de natuur had bijgebracht.

De vele dierbare herinneringen en de wetenschap dat Luuk herenigd is met zijn geliefde Mien zijn een troost voor hen die verdriet hebben om zijn heengaan.

Wim Kuiper

Johan Vrieze

18 mei 1934 – 17 juli 2023

Johan groeide op in een gezin met zeven kinderen, op een boerderij aan de rand van Winterswijk. Het bleek al op jonge leeftijd dat hij geen boer zou worden, maar bakker. Toen Johan 11 jaar oud was ging hij al elk vrij uur naar bakker Hoornenborg. Na de lagere school, 14 jaar oud, kwam hij in vaste dienst bij bakker Hoornenborg en volgde hij aan de ambachtsschool een opleiding voor brood en banket.

Johan leerde Gerda Eelink kennen bij de jeugdvereniging en op 17 september 1957 trouwde het stel. Er werden drie kinderen geboren en in de loop der jaren volgden hun partners, kleinkinderen en een achterkleinkind.

Johan en Gerda begonnen een bakkerij op het Weurden en na 24 jaar verhuisden ze naar de Kloetenseweg. Tijdens het werken in de bakkerij droeg Johan altijd klompen, hij werd daarom ook wel de klompenbakker genoemd.

Johan was creatief in het bedenken van oplossingen voor problemen. Hij bakte vierkante taarten

omdat van ronde taarten te veel weggegooid moest worden en dat is natuurlijk zonde.

Een grote hobby van Johan waren zijn dieren. Ondanks de drukke werkzaamheden als ondernemer, maakte hij altijd tijd voor zijn gezin en de dieren.

Johan was een gelovige man, hij zei het misschien niet direct met woorden, zijn daden lieten wel zien waar hij voor stond.

Toen de bakkerij verkocht werd, bleef Johan actief met allerhande bezigheden. De laatste vier jaar lieten zijn krachten hem steeds meer in de steek en zat hij veel bij Gerda in de kamer, waar ze beiden genoten van het samenzijn.

Op maandag 17 juli is Johan overleden, in het bijzijn van Gerda en kinderen.

In de dankdienst voor het leven van Johan lazen we Psalm 139. God kent ons, Zijn hart klopt warm voor ons, Hij bewaart ons, in leven en in dood. In dat geloof hebben we Johan in Gods' handen gelegd.

Petra Veerbeek

Hendrika Johanna Baks-van Loenen

20 december 1946 – 25 juli 2023

Ongeloof en verbijstering, dat was wat iedereen voelde die na 25 juli hoorde over het plotselinge overlijden van Henny. Henny werd geboren 'op Schaarsbergen', vlak bij Arnhem. Haar kindertijd was dan wel vlak na de oorlog, waar Arnhem behoorlijk onder geleden had, maar toch kende Henny een gelukkige jeugd, met liefhebbende ouders. Toen Henny nog maar een paar jaar oud was werd vader koster in de Dorpskerk en ging het gezin in de kosterwoning wonen. Die plek bleef haar hele leven van grote betekenis voor Henny. De kerk, kosterwoning, pastorie – het leven, geloof en herinneringen, alles was verweven met elkaar.

Op Schaarsbergen leerde ze Ben kennen, die daar in militaire dienst was. Het stel trouwde en kreeg drie zonen. Inmiddels woonden ze in Winterswijk, maar de band met Schaarsbergen bleef in tact. Dat Henny op de begraafplaats achter de Dorpskerk in Schaarsbergen begraven zou worden was dan ook geen vraag maar overduidelijk. In de dienst voorafgaand aan haar begrafenis spraken Ben, zonen, kleinkinderen, familieleden - en in alle woorden was de diepe liefde te proeven en het verdriet om dit veel te plotselinge heengaan.

Ook klonken woorden van Jezus zelf, uit de

Bergrede. Over het kijken naar de bloemen en de vogels. Dat was wat Henny graag deed. Ze hield van de natuur. In de meditatie stonden we stil bij de les die daaruit te leren valt. Juist aan die bloemen en vogels valt ook onze kwetsbaarheid te zien. En de grote creativiteit van Hem die dit alles ontworpen heeft en tot op de dag van vandaag draagt. Zo droeg Hij Henny haar leven lang, en zo ook ons. 'Wees dan niet bezorgd', zo spreekt Hij. Dat geloof mag ons iets van een gezonde zorgeloosheid geven. Zoals we zongen: 'dan mag ik door de wereld gaan met open ogen en open oren om al die tekens van Gods zorg te zien en verstaan. Dan is het aardse leven goed, omdat de hemel mij begroet'.

Henny is begraven vlak achter de kerk waar zij eens gedoopt werd. Waar Gods trouw over haar leven uitgesproken werd, zelfs als zij dit leven eens zou moeten verlaten. Wat ons betreft is dat te vroeg geweest. Maar moge de herinnering aan Henny ons allen tot zegen zijn en moge haar hemelse Vader Ben en de (klein)kinderen tot kracht en sterkte zijn in de tijd die komt.

Ds. Theo Pieter de Jong, Schaarsbergen

Agenda

September

3	10.00 uur	Oecumenische viering *	Johannes de Doperkerk
7	14.00 uur	Start seizoen Handwerkontmoeting	Den Angang
7	20.00 uur	GELOVEN-NU *	
8	09.00 uur	Poetsrondje *	Zonnebrinkkerk
9	20.00 uur	Bach bij kaarslicht *	Jacobskerk
10	12.00 uur	Ontmoeting op Zondag	Den Angang
14	19.30 uur	Kerkenraad	Zonnebrink Centrum
15	11.30 uur	Schoef's an *	Zonnebrink Centrum
15	19.30 uur	Place2B	Den Angang

* Voor meer informatie m.b.t. deze activiteiten, zie elders in **Kerkenwerk**

Koffieochtend

Elke woensdag en donderdag vanaf 10.00 uur in Den Angang.

Handwerkontmoeting

Elke even week op donderdag vanaf 14.00 uur in Den Angang

Koersbal

Elke dinsdag om 14.00 uur in het Zonnebrink Centrum

Klimop

Inloop voor ontmoeting

Elke dinsdag en woensdag 9.30-12.00 uur en elke vrijdag vanaf 15.00 uur

Kletsproat & Droad

Elke donderdag handwerken 13.30-16.00 uur

TGIF maaltijden

Elke vrijdag om 18.00 uur (kosten € 2,-, opgave 06 - 37 47 96 20 of klimopwinterswijk@gmail.com)

Inloop en meeklussen

Elke zaterdag 9.30-14.00 uur

Kerkenwerk

Colofon

Kerkenwerk wordt eens per maand uitgegeven door de Protestantse Gemeente Winterswijk.

De redactie is verantwoordelijk voor het al dan niet plaatsen van artikelen en kan besluiten tot aanpassing/inkorting.

Redactiesamenstelling

Angelique Zweerink (eindredacteur),
Ans ter Horst, Freerk Hovinga, Wil Mulder, Jan Wilterdink
kerkenwerk@pgwinterswijk.nl

Inleverdatum kopij

Uiterlijk woensdag 6 september 16.00 uur.

De volgende editie van **Kerkenwerk** verschijnt op 21 september.

Adverteren in Kerkenwerk

kerkenwerk@pgwinterswijk.nl
Dhr. D.J. Wensink

Zondagsbrief

zondagsbrief@pgwinterswijk.nl

Kerkelijk Bureau

Zonnebrink 61, 7101 NB Winterswijk
tel. 51 23 95
kerkelijkbureau@pgwinterswijk.nl

openingstijden:

ma-vr 09.00-12.30 uur

Kosters

Hanneke Hoitink en Anita Visser
tel. 06 - 23 53 05 08
kosters@pgwinterswijk.nl

(Kerk)gebouwen

Jacobskerk

Markt 2A, 7101 DB Winterswijk

Zonnebrinkkerk

Zonnebrink 61, 7101 NB Winterswijk

Den Angang

Markt 46, 7101 DB Winterswijk

Kerkenraad

Voorzitter: ds. J.S. Struijk, tel. 0545 - 47 29 87
Scriba: dhr. J.W. Overijnder, tel. 84 02 08
kerkenraad@pgwinterswijk.nl

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter: mevr. A.M. Stans, tel. 51 88 73
Secretaris: mevr. H. Wijnveen-Grevers
kerkentmeesters@pgwinterswijk.nl
Bankrekening: NL63RABO 0373 7329 37

College van Diakenen

Voorzitter: mevr. G.J. Osinga, tel. 78 50 72
diaconie@pgwinterswijk.nl
Bankrekening: NL63RABO 0371 2037 59

Kerkdiensten

	Jacobskerk	Zonnebrinkkerk	Collecten
3 september <i>Startzondag</i>	geen dienst	10.00 uur Ds. F. Hovinga Mevr. P.M. Veerbeek <i>oppas en kindernevendienst</i>	1 Diaconie 2 Actuele nood
10 september <i>Bevestigingsdienst</i>	10.00 uur Ds. F. Hovinga 19.00 uur Musica Jacobi	geen dienst	1 Kerk 2 PKN: JOP kinderen en jongeren
17 september	geen dienst	10.00 uur Ds. H. Wassink - Pluimers <i>kindernevendienst</i>	1 Diaconie 2 Sectiewerk eigen gemeente

Bij alle diensten is ringleiding aanwezig, tenzij anders aangegeven.

Bloemencommissie

Elke week staan er in de Jacobskerk en Zonnebrinkkerk mooie bloemen. Dit ter opluistering van de erediensten.

Na de kerkdiensten gaan deze als groet van de gemeente naar gemeenteleden die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De contactpersonen van de Bloemencommissie proberen dit zo zorgvuldig mogelijk bij te houden.

De contactpersonen zijn:

Voor wijk A:

Ineke Aalbers, Zuilenestraat 1, tel. 51 77 63
e-mail: h.aalbers58@kpnmail.nl

Voor wijk B:

Nannie Pampiermole, Crocusstraat 37, tel. 51 59 36,
e-mail: BGPampiermole1934@kpnmail.nl

Joke Sloetjes, Schaepmanstraat 11, tel. 52 28 23
e-mail: g.sloetjes2@chello.nl

Voor wijk C:

Esther Dondergoor, Vredenseweg 146,
tel. 06 - 23 40 45 90, e-mail: b.dondergoor@gmail.com

Voor wijk D:

Josien van Schieveen, Boldermansweg 1,
tel. 56 93 60, e-mail: josvschie@hotmail.com

Woonzorgcentra

Pelkwijk

zaterdag, 19.00 uur

9 sept dhr. J. Tetelepta

Vredense Hof

dinsdag, 18.30 uur

12 sept dhr. J. Tetelepta

Berkhof

dinsdag, 19.30 uur

12 sept dhr. J. Tetelepta

Pronsweide

zondag, 10.45 uur

3 sept mevr. R. Luiten

10 sept ds. M. Andela

17 sept pastor M. de Blok



Lettersudoku

	G		R	V	IJ		A	
A				I				IJ
	V						K	
R				G				M
	I	A	N	M	V	G	IJ	
	A	R		N		K	G	
			A		G			
		M	IJ		I	A		

© BERKROEN

A G I K M N R V I J

Vul het raster van de Lettersudoku in met de gegeven letters, zodanig dat:

- in elke horizontale rij alle letters eenmaal voorkomen;
- in elke verticale kolom alle letters eenmaal voorkomen;
- in elk 3x3 blok alle letters eenmaal voorkomen.

De oplossing verschijnt in de bovenste, gele rij. Het is een omschrijving van een ingrijpende gebeurtenis uit 1944 binnen toenmalig 'Gereformeerd Nederland'.

Iets dergelijks werd in 1967 nog eens uitvoerig voortgezet. Naar verluidt zijn er bewegingen gaande om veel weer ongedaan te maken.

 -d	 le=ni	 -l	 s=a	 l=ga
 m=v	 s=k	 k=w		

Oplossing puzzel Kerkenwerk 305

1	w	o	2	u	t	3	e	r	4	s	5	t	r	6	u	i	7	k	
	e		f				8	j			i			s				e	
9	r	i	o			10	s	t	o	e	l			11	a	a	r		
	e										h							k	
12	l	u	13	w			14	s	t	a	n	15	s		16	z	e	e	
	d																	r	
							17	m	o	t	o	r		18	m	a	r	k	t
19	k										20	c		a			e	21	a
22	l	i	d				23	s	c	h	o	k			24	r	u	m	
												r							f
25	m	o	26	p			27	a	n	i	t	28	a		29	m	g	o	
																			r
30	p	r	o	o	s	t						31	o	s	i	n	g	a	

© BERKROEN