



Taakgroep Ontmoeting en Inspiratie

Doelstelling

Inspiratie maakt je bewust van je gedachten en gevoelens in jezelf en in de wereld om je heen; het is een leren dat gericht is op een ontwikkeling van binnenuit. Ontmoeting geeft je iets in handen, vaardigheid en kennis, een passend gereedschap in de contacten met de medemens.

De Taakgroep Ontmoeting en Inspiratie levert een bijdrage aan de vorming en ontwikkeling van gemeenteleden met als doel de groei van de gemeenteleden in relatie tot God, tot elkaar, in de dienst aan de samenleving. De taakgroep draagt bij aan maatschappelijke bewustwording, bestaansverheldering en bemoediging van binnen- en buitenkerkelijke groeperingen en personen.

Uitgangspunten

De taakgroep organiseert per seizoen een variatie aan uitingsvormen onder bovenstaande doelen.

Hierbij sluiten wij aan bij andere groepen binnen de PGW. Samenwerking is van belang om geen dubbele onderwerpen of avonden te organiseren.

Daarnaast ziet de Taakgroep dat de dialoog belangrijk is om te komen tot kennis en verbreding tussen gemeenteleden.

Echter, de gemiddelde Achterhoeker is een doener, geen denker. Eerder iemand die de handen uit de mouwen steekt, dan iemand die praat en zit op een stoel. Daarom is niet alleen het geschreven en gesproken woord benadrukt, maar ook het samen doen.

Afgelopen seizoen 2016-2017 – een terugblik

Organisatie

In navolging op seizoen 2015-2016 zijn er gesprekken geweest om de overlap die er was tussen MGO en (toen nog) VTP in doelgroep en aanbod te bestendigen in het vormen van 1 Taakgroep. Dit zou ruimte geven om Pastoraat een aparte taakgroep-status te geven, met de ontwikkelingen daarop in ogenschouw. Tegelijkertijd was ook Taakgroep Jeugd & Jongvolwassenen zoekende naar inspiratie en aansluiting.

Besloten werd om de TG J&JV samen te laten gaan met VT&P en om MGO in de huidige constructie te laten voortbestaan. Er is nog onvoldoende draagvlak tot 'opgaan' in 1 taakgroep.

Feit is wel dat Pastoraat een plek in de gemeente verdient die recht doet aan de grootte en aan het belang van het onderwerp. Daar is inmiddels toe besloten door de vorming van een aparte Taakgroep Pastoraat vanaf 1 december 2017.

Daarom vanaf die datum onze naamswijziging van VT&P naar Ontmoeting en Inspiratie, gericht op alle leeftijden.

Aanbod

Als Taakgroep zijn wij van mening dat afgelopen seizoen is gegroeid in het aanbod. Niet per se in aantal, wel in variatie en diepgang. Na drie seizoenen met een stabiele groep vrijwilligers organiseren is uitgefilterd wat wel werkt, en wat niet. Daarnaast ontstaan er initiatieven waaraan werd meegedaan, of die alvast op de plank zijn gelegd voor de toekomst.

Lectio Divina (o.l.v. ds. Marsman), Handwerkontmoeting, Mediatief Schilderen, gespreksgroepen onder leiding van een predikant (afgelopen seizoen door ds. Parmentier) zijn door de jaren 'blijvertjes'.

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag en Bijbels koken (met MGO) waren in het afgelopen seizoen goed bezochte activiteiten die positief vielen in de gemeente. Specifiek in 2017 is er ruimschoots aandacht besteed aan Luther. Ook deze lezingen, speelfilm-avond, gespreksavonden en kerkdiensten kunnen we als geslaagd beschouwen. De afsluiter van het Lutherjaar met cabaretvoorstelling! Tijdens seizoen 2016-2017 ontstond het initiatief Nacht naar Licht. De organisatie van deze "Paaswake" was gemêleerd en bestond niet alleen uit VT, maar ook uit J&JV en Eredienst, als ook gemeenteleden en een kerkrentmeester. De Nacht naar Licht was een bundeling van het gehele VT aanbod in een half etmaal. Allen zijn positief over deze intensieve avond en zien alleen maar redenen tot herhaling.

Seizoen 2016-2017 is voor JJV een seizoen geweest waarin we op zoek zijn gegaan naar nieuwe ideeën en nieuwe mensen. Bestaande activiteiten hebben we draaiend kunnen houden. We merkten dat we op zoek moesten naar nieuwe bronnen voor inspiratie en creativiteit. Ook een verandering van deelname van jongeren aan activiteiten heeft er toe geleid dat we ons hebben aangesloten bij (toen) VT&P.

Programma Ontmoeting en Inspiratie, seizoen 2017-2018

- Kerkcafé
Vanuit een brainstormsessie met drie taakgroepen is ontstaan het initiatief Kerkcafé: maandelijkse ontmoetingen op vrijdagavond in Den Angang waar aan de hand van een thema een onderwerp wordt besproken, een spreker wordt uitgenodigd en/of een spelvorm wordt gedaan.
Doelgroep wordt met name gericht op jeugd & jongvolwassenen. Thema's sluiten zo veel als mogelijk aan bij de thematiek van de Young@Heart-vingeringen. Dit Kerkcafé zal 7 maal in dit seizoen zijn deuren openen.

Lectio Divina

In navolging op afgelopen 2 seizoenen die waardevol en succesvol bleken, geprolongeerd: een meditatieve manier van bijbel-lezen. Een serie bijbel-lezen onder leiding van ds. B. Marsman.

- Bijbelse gespreksgroep
Binnen de PGW is er behoefte aan een Bijbelse gespreksgroep. Ds. Parmentier zal deze vormgeven, evenals afgelopen jaar.
- Handwerkontmoeting
Al drie jaar haakt en breidt een groeiende groep gemeenteleden voor goede doelen. Afgelopen seizoen was dit voor Gambia. Deze succesvolle manier van ontmoeten van elkaar gaat gewoon door voor nieuwe goede doelen, onder bezielende leiding van Joke Droppers.
- Bezoek aan Slangenburg
Vorig jaar ontstond de gedachte om als kerk naar Nykleaster in Friesland te gaan. Dit jaar besluiten wij om eerst 'in de buurt' te blijven. Immers, niet alles wat van verre komt, hoeft beter te zijn! De taakgroep biedt in het seizoen een dagreisje aan voor hen met affiniteit voor klooster en meditatie in de Slangenburg bij Doetinchem.
- Nacht naar Licht
In navolging op 2017, wil de taakgroep samenwerken met TG Eredienst, team predikanten, TG MGO om te komen tot een inhoudelijk sterk

programma tijdens de Paasnacht, waarbij er ruimte voor ontmoeting, intimiteit, verstilling en gezang is.

- Dauwtrappen
Een echt Nederlandse manier van ontmoeten van elkaar: fietsen. En wel op Hemelvaartsdag. Met als uitbreiding wellicht een viering op het land!
- Geloof & Wetenschap
Een gespreksavond waarin overeenkomsten of juist verschillen tussen geloof en wetenschap aan bod komen. Hiervoor zal een spreker worden uitgenodigd.
- Meditatief schilderen
Meditatief schilderen is mediteren in stilte, je verwoordt je gedachten/gevoelens door te schilderen. Wegens het succes in het afgelopen seizoen, biedt de Taakgroep dit ook dit jaar aan. Avonden o.l.v. Else Klomps en ds. B. Marsman.
- Bijeenkomst Break
Elke derde zondag van de maand om 11 uur in Den Angang. Voor jongeren in de leeftijd van 12-16 jaar.

We verwijzen u voor de data etc. verder naar het Programma 2017-2018 van de PGW dat u hier op de website ook aantreft.

Wat is er nodig om dit te bereiken

Mankracht

Per 1 november 2017 bestaat de taakgroep uit:

- Joke Droppers; Barbara Poot; Jan Huijsman; Netty Klomp; Marian Lamboo; Berdie Marsman; Freerk Hovinga; Wim Tolkamp; Jeroen van der Vinne; Jacqueline van der Vinne, Susan te Paske en Henk Pleij.

Fysieke ruimte

De Taakgroep maakt gebruik van de kerkgebouwen en Den Angang.

Financiële ruimte

Professionele sprekers of gespreksleiders die op basis van hun expertise en kennis worden gevraagd mee te werken, vragen geld. In onze begroting nemen wij deze kosten op.

Daarnaast worden er materialen aangeschaft of gemaakt ten behoeve van de activiteiten: van gesprekskaartjes tot bollen wol, gekleurd papier of brochures.

Publiciteit

Voor geslaagde activiteiten is goede publiciteit van belang. Al naar gelang het soort activiteit is passende publiciteit nodig. Waar nodig, brengt dat kosten met zich mee. In de meeste gevallen is dat niet het geval. Daar is in de begroting van de PGW in voorzien.